

DE HANDEN VAN DE NIEUWE GROEP VAN WERELDDIENAREN VERSTERKEN

Meditatie ter gelegenheid van de nieuwe maan

I. Samensmelten van de Groep

*Ik ben één met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen.
Moge de liefde die in mijn ziel is naar hen uitstromen.
Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen.
Mogen de gedachten die mijn ziel scheidt hen bereiken en bemoedigen.*

II. Eenlijnigheid

Als groep erkennen wij onze plaats binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Werelddienaren. Verleng mentaal een lijn van lichtende energie naar de geestelijk Hiërarchie, het planetaire hartcentrum, naar de Christus, het "Hart van Liefde" binnen de Hiërarchie en naar Shamballa, "het Centrum waar de Wil van God gekend wordt".

III. Hogere Tussenperiode

Houdt gedurende enige ogenblikken het denkvermogen geconcentreerd op de planetaire rol van de Nieuwe Groep van Werelddienaren, als middelaar tussen de Hiërarchie en de mensheid, reagerend op hiërarchische indrukken en het Plan tot manifestatie mediterend.

IV. Meditatie

Overdenk de volgende zaadgedachte:

Door de impressie en de expressie van zekere grote denkbeelden, moet de mensheid ertoe gebracht worden de fundamentele idealen te begrijpen die het nieuwe tijdperk zullen besturen. Dit is de voornaamste taak van de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

V. Instroming

Visualiseer de nederdaling van de wil-ten-goede - essentiële liefde - doorheen de planeet, vanuit Shamballa, door het planetaire hart, de Hiërarchie, door de Christus, de Nieuwe Groep van Werelddienaren, door de mensen van goede wil overal op aarde en tenslotte door het hart en het denken van de gehele menselijke familie.

VI. Lagere Tussenperiode

Beschouw de vele mogelijkheden waarop de "macht van het ene Leven" en de "Liefde van de ene Ziel" zich in de wereld uitdrukken door middel van de leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren, zodoende "de gedachtenvorm van oplossing" bouwend voor de wereldproblemen.

Z.O.Z.

VII. Distributie

Visualiseer - terwijl u de Grote Aanroep laat weerklinken - het uitstralen van licht, liefde en macht in het bewustzijn van de mensheid:

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen,
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen.

OM

OM

OM