



# Τρίγωνα

ΔΕΛΤΙΟ 143 – Φεβρουάριος 2003

---

## ΤΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Υπάρχουν τρεις μείζονες Πνευματικές Εορτές, οι οποίες σχηματίζουν το ανώτερο σημείο του ετήσιου κύκλου. Είναι οι Εορτές του Πάσχα, του Βεσάκ και η Εορτή της Καλής Θέλησης. Μέσω του σταθερού και επαναλαμβανόμενου διαλογισμού πολλών ανθρώπων και ομίλων σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτές οι Εορτές έχει καταστεί πλέον δυνατόν να αγκυροβοληθούν υποκειμενικά μέσα στη συνείδηση της ανθρώπινης οικογένειας.

Στο μέλλον όλοι οι άνθρωποι με πνευματική κλίση θα τηρούν αυτές τις ίδιες άγιες ημέρες. Αυτό θα αποφέρει συγκέντρωση των πνευματικών αποθεμάτων, το ενιαίο της πνευματικής προσπάθειας, και επί πλέον την ταυτόχρονη επίκληση. Η δυναμική όλου αυτού ασφαλώς είναι προφανής. Οι τρεις μείζονες πνευματικές Εορτές κάθε χρόνο τηρούνται επί τρεις διαδοχικούς μήνες και έτσι οδηγούν σε μια παρατεταμένη ετήσια προσπάθεια, η οποία ασκεί επίδραση σε όλο το υπόλοιπο του έτους. Αυτές είναι:

**Η Εορτή του Πάσχα:** Αυτή είναι η Εορτή του Αναστάντος Χριστού, του διδασκάλου της ανθρωπότητας και επικεφαλής της πνευματικής Ιεραρχίας. Είναι η έκφραση της Αγάπης του Θεού. Κατ' αυτή την ημέρα η πνευματική ιεραρχία, την οποία Εκείνος καθοδηγεί και διευθύνει, αναγνωρίζεται και αποδίδεται έμφαση στην αγάπη του Θεού.

**Η Εορτή του Βεσάκ:** Αυτή είναι η Εορτή του Βούδα, του πνευματικού διαμεσολαβητή μεταξύ του ανώτατου πνευματικού κέντρου, της Σαμπάλλα, και της Ιεραρχίας. Ο Βούδδας είναι η έκφραση της Σοφίας του Θεού, ο ενσαρκώνων το Φως και καταδεικνύων το Θείο Σκοπό.

**Η Εορτή της Καλής Θέλησης:** Αυτή είναι η Εορτή του Πνεύματος της Ανθρωπότητας, που προσβλέπει στο Θεό, αποζητά συμμόρφωση στο θέλημα του Θεού και αφιερώνεται στο να εκφράσει ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Κατ' αυτή την Εορτή, επί δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ο Χριστός γίνεται αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Παρουσιάζεται στην Ιεραρχία και παρίσταται ενώπιον της Σαμπάλλα ως ο Θεάνθρωπος, ο ηγέτης του λαού του και "πρωτότοκος εν πολλοίς αδελφοί" (*Ρωμ. Η, 29*). Εκείνη την εποχή, κάθε χρόνο, κηρύσσει την τελευταία ομιλία του Βούδδα, ενώπιον της συγκεντρωμένης Ιεραρχίας. Επομένως πρόκειται για μια Εορτή βαθιάς επικλήσεως και εκκλήσεως, βασικής αναζήτησης της συντροφικότητας, ενότητας με το συνάνθρωπο και το πνεύμα. Αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του έργου του Βούδδα και του Χριστού πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτή η Εορτή επίσης τηρείται ως **Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης**.

Μολονότι δεν έχει ακόμη συντελεσθεί αρκούντως η συσχέτιση αυτών των τριών Εορτών, ωστόσο αυτές συναποτελούν τμήμα της ενιαίας προσέγγισης της ανθρωπότητας προς το πνευματικό. Έρχεται ο καιρός που οι τρεις Εορτές θα τελούνται από κοινού ως τα πέρατα του κόσμου και δι αυτών θα επιτυγχάνεται μεγάλη πνευματική ενότητα, ενώ μέσω της ενιαίας επίκλησης της ανθρωπότητας παντού στον πλανήτη, θα σταθεροποιείται η επίδραση που ασκεί η τόσο κοντινή πλέον αυτή την εποχή, Μεγάλη Προσέγγιση.

**Εορτή Πάσχα: 16 Απριλίου**  
**Εορτή Βεσάκ: 15 Μαΐου**  
**Εορτή Χριστού: 14 Ιουνίου**

## **Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης**

**14 Ιουνίου 2003**

### **Επιτρέποντας την είσοδο στο φως**

Ζούμε σε εποχή βαθιάς αβεβαιότητας για το μέλλον, όπου η σταθερότητα των περασμένων επιτεύξεων τίθεται υπό δοκιμασία, τη στιγμή που νέες μέθοδοι δεν έχουν πλήρως αναδυθεί στο φως με αναγνωρίσιμο τρόπο. Σε μια τέτοια περίοδο, όταν λέμε να επιτραπεί η είσοδος στο φως, τι εννοούμε; Τι εμποδίζει το φως; Ασφαλώς η απάντηση αναφέρεται στο σκοτάδι του εγωιστικού υλισμού και της χωριστικότητας. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι «οι δυνάμεις είναι με το μέρος μας» διότι η ενέργεια της εποχής, στην οποία περνάμε είναι εκείνη της εβδόμης ακτίνας η οποία ενισχύει την σύμμιξη πνεύματος και ύλης. Το φως είναι αποτέλεσμα του πνεύματος και της ύλης όταν αλληλοσυσχετίζονται, αλλά και παράγων που αποκαλύπτει την τη σχέση μεταξύ των δύο πόλων πνεύματος και ύλης - σκοπού και εκδήλωσης.

Αυτό άπτεται του απώτατου πεπρωμένου της ανθρωπότητας - του κομιστή του πλανητικού φωτός. Όταν εκφωνούμε την πρώτη στροφή της Μεγάλης Επίκλησης - *Από το σημείο του Φωτός μέσα από την διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στα δianoies των ανθρώπων. Το Φως ας κατέβει πάνω στη Γη* - επικαλούμαστε την εκπλήρωση του πεπρωμένου προορισμού της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με το νόημα των λόγων της Μεγάλης Επίκλησης πρόκειται για ένα σκοπό που εκπληρώνεται μέσω της δημιουργίας μιας ευθυγράμμισης, ενός αγωγού δια του οποίου μπορεί να εισρεύσει η ενέργεια του φωτός. Γι αυτό τον αγωγό απαιτείται ένας όμιλος, που να είναι ενιαία αφοσιωμένος και με αφύλακτη προσήλωση στην κάλυψη της ανάγκης του κόσμου.

Οι τρεις Πνευματικές Εορτές, και ιδίως η εορτή του Βεσάκ, οπότε οι Δυνάμεις του Φωτισμού διαχύνονται μέσα στον κόσμο, προσφέρουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μια ομαδική ευθυγράμμιση δια της οποίας είναι εφικτή η μετάδοση του φωτός. Από τον Βούδα, τον Κύριο του Φωτός, μέσω της Πνευματικής Ιεραρχίας και μέσα στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη, στο βαθμό που ο νέος όμιλος των νέων εξυπηρετητών του κόσμου και όλων των ανθρώπων, τους οποίους εμπνέει η ενότητα, ο αλληλοσυσχετισμός και η αλληλεξάρτηση, λάβουν τη θέση τους μέσα σε αυτή την ευθυγράμμιση κι έτσι να συμπληρώσει τον αγωγό της ροής της ενέργειας. Δεν έχει σημασία το αν και κατά πόσον ο κάθε συμμετέχων έχει επίγνωση της σημασίας αυτής της ευθυγράμμισης και πλήρη συνείδησή της. Κάθε διάνοια και καρδιά που εγείρεται ανταποκρινόμενη σε μια αίσθηση σχετισμού προς και μέσα στο Όλον συμβάλει στην εκπλήρωση του ηθελημένου σκοπού των Εορτών.

Η Υπηρεσία των Τριγώνων αποτελεί έξοχο παράδειγμα ενός ομαδικού αγωγού που επιτρέπει την είσοδο του φωτός. Μέσω του ενωμένου διαλογισμού ενός ομίλου που εργάζεται χωρίς εγωισμό, χωρίς προσδοκία αμοιβής άλλης πέραν της υπηρεσίας του Σχεδίου, το Φως και η Αγάπη του Θεού μπορεί να εξαπολυθεί στον κόσμο. Ας εργαστούμε με το διαλογισμό μας ούτως ώστε να ακτινοβολήσουν φως και καλή θέληση μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση και έτσι ας βοηθήσουμε το φως να κάνει την είσοδό του.

# Ανασκόπηση των Εκδηλώσεων των Τριγώνων

Στις 9 Νοεμβρίου 2002

*Στο τελευταίο μας Δελτίο καταχωρήσαμε μια αναφορά με τα Σεμινάρια των Τριγώνων που διεξήχθησαν στις 9 Νοεμβρίου 2002 στα τρία Κέντρα μας, Ν. Υόρκη, Γενεύη, Λονδίνο. Στο τρέχον τεύχος έχουμε την χαρά σας πληροφορήσουμε για τις συναντήσεις των Τριγώνων που διοργανώθηκαν από διάφορους ομίλους σε όλο τον κόσμο την ίδια ακριβώς ημερομηνία ούτως ώστε να συμπέσουν με τα αντίστοιχα σεμινάρια των τριών κέντρων μας. Όλες αυτές οι συναντήσεις μαζί συνέστησαν και προσέφεραν μια ταυτόχρονη παγκόσμια επικέντρωση πάνω στα Τρίγωνα.*

**Αυστραλία** Η μονάδα υπηρεσίας Καλής Θέλησης του Σίδνεϋ προσέθεσε στο τέλος του προγράμματος μιας άλλης εκδήλωσης, ένα αφιέρωμα για τα Τρίγωνα διάρκειας μίας ώρας. Ο εκεί όμιλος αναφέρει ότι «στο τέλος της εκδήλωσης συμβολικά ανάψαμε κεριά σε τρίγωνα πάνω σε ροδοπέταλα και έγινε ανάγνωση από το Αρχαίο Σχόλιο. Τελειώσαμε με την Μεγάλη Επίκληση και το ΟΜ».

**Κολομβία** Η μονάδα υπηρεσίας Καλής Θέλησης στο Μεντεγίν οργάνωσε μια εκδήλωση μαζί με ακόμη δύο ομάδες. Την *Hogares Claret* και την *Un Curso en Milagros*. Χρησιμοποιώντας το θέμα του Σεμιναρίου των Τριγώνων, Ένα Αναδυόμενο Πρότυπο Φωτός η εκδήλωση υιοθέτησε επίσης την ιδέα «Τρεις Ομιλοι. Ένα έργο, από κοινού αφιερωμένο στο Χριστό»

Ενας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα έκανε μια εισήγηση. Ο Γκαμπριέλ Μεγιά,, ένας ιερέας από το *Hogares Claret* που είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης Θεραπευτικών Κοινοτήτων Λατινικής Αμερικής, ομίλησε για την «Μεγάλη Επίκληση και την Σχέση της με την εκ μέρους μας Κατανόηση του Πνευματικού Έργου και του Τρόπου που Υπηρετούμε».

Ο κύριος Τζον Καρδένας από το *Un Curso en Milagros* αναφέρθηκε στην «Οικουμενικότητα της Εμπειρίας στο Φως μίας Πορείας μέσα στα Θαύματα». Τέλος ο συγγραφέας του «πιο κοντά στην Ψυχή» και συντονιστής της μονάδας υπηρεσίας του Μεντεγίν, Λουίς Εντουάρντο Γιέπες, μίλησε για «Η Υπηρεσία των Τριγώνων ως μέσον ανυψώσεως της Ανθρώπινης Συνείδησης».

Κάπου ογδόντα πρόσωπα πήραν μέρος στην εκδήλωση, η οποία τελείωσε με ένα ομαδικό διαλογισμό. Ο όμιλος παρατηρεί. «Η εμπειρία της δημιουργικής προσαρμογής, η βαθιά αίσθηση της υπηρεσίας των Τριγώνων και η εφαρμογή της σε τριαδικής μορφής ομαδικό έργο, αποδείχθηκε ότι είναι μεστή νοημάτων».

**Δημοκρατία της Τσεχίας** Τρεις συνεργάτες – οι Ιαν και Λουντμίλα Καλέτα και ο Πέτερ Βάις – στην Οστράβα διοργάνωσαν μια εκδήλωση για τα Τρίγωνα. Η εισήγηση έκανε μια εισαγωγή στα Τρίγωνα. Ακολούθησε ένα διάστημα ομαδικής συζήτησης. Προβλήθηκε το βίντεο της Μεγάλης Επίκλησης και ακολούθησε ομαδικός Διαλογισμός. Μετά από ένα διάλειμμα επόμενη ήταν ακόμη μία εισήγηση και στο τελείωμα έλαβε χώρα ακόμη ένας ομαδικός διαλογισμός.

**Νέα Ζηλανδία** Το κέντρο των τριγώνων του Παϊκακαρίκι διοργάνωσε ένα Εργαστήρι για τα Τρίγωνα. Άνοιξε με ακρόαση της προσαρμοσμένης έκδοσης της Μεγάλης Επίκλησης και σε σύνδεση με «τις γενιές ανθρώπων που εργάστηκαν στο δίκτυο όταν ακόμη βρίσκονταν σε ενσάρκωση και με τα χλιαρές σημερινά τρίγωνα του δικτύου.» Στη συνέχεια ο όμιλος συνδέθηκε με όλα τα άλλα τρίγωνα που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.

Μετά από αυτά, έγινε μια σύντομη εισαγωγή στα τρίγωνα και ακολούθησε ομαδικός διαλογισμός. Ο όμιλος αναφέρει. «Είχαμε μια συναρπαστική συζήτηση για τα τρίγωνα, διανοημένη με σύντομα αποσπάσματα από σημειώσεις του Θ. σχετικά με την κίνηση των Τριγώνων. Η συζήτηση μάλιστα επικεντρώθηκε στις εμπειρίες που είχαν αποκομίσει όσα χρόνια εργάζονται με τα τρίγωνα.

Δύο ομιλίες έγιναν κατόπιν. Ο Λάνι Μέρφι, ένας δάσκαλος εσωτερικής θεραπευτικής μίλησε για την χρήση των Τριγώνων στην θεραπευτική. Επίσης η Τζούλι Κούλσον, πιανίστα και λέκτορας στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μάσσεϋ μίλησε για το ρόλο της τριάδας στη μουσική – τις αρμονικές και την φύση της ιεραρχίας στη μουσική. Η Τζούλι ετοιμάζεται τελευταία να προτείνει για μεταπτυχιακή εργασία ένα θέμα που να ερευνά τον τρόπο που προσεγγίζει η Προαιώνια Σοφία τον ήχο και τη σημασία που του αποδίδει. Το εργαστήρι έκλεισε με ένα σύντομο διαλογισμό και τσάι. Ο Όμιλος σημειώνει. «Πραγματικά ήταν μια υπέροχη απογευματινή εργασία».

**Νιγηρία** Η μονάδα υπηρεσίας του Αγκμπορ διοργάνωσε ένα σεμινάριο για τα Τρίγωνα. Η ομάδα σημειώνει. «Το σεμινάριο διενεργήθηκε με επιτυχία. Από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Λούσις Τραστ έγινε ηλεκτρονική αναπαραγωγή όλων των μάντραμ, των άρθρων για τα Τρίγωνα και την Επιστήμη του Διαλογισμού, τα οποία διανεμήθηκαν στους μετέχοντες στα Τρίγωνα.

Ο όμιλος επίσης σχεδίασε και εκτύπωσε αυτοκόλλητα για τα Τρίγωνα, έκανε έγχρωμες ανατυπώσεις των σελιδοδεικτών με την Μεγάλη Επίκληση. Όλα αυτά διανεμήθηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις αλλά κι άλλες μονάδες υπηρεσίας στη Νιγηρία για περαιτέρω διανομή.

Στην ομιλία του ο Χάρν Τζούε, από την μονάδα υπηρεσίας του Αγκμπορ σχολίασε. «Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να προσφέρει ένα βήμα για ομαδική συζήτηση και σχολιασμό με θέμα το έργο των Τριγώνων, ως ενός αποτελεσματικού τρόπου για την είσοδο του φωτός και καλής θέλησης μέσα στον ανάστατο σημερινό κόσμο. Το ζητούμενο είναι η προώθηση καλύτερης κατανόησης της όλης σημασίας του έργου των τριγώνων και η ενθάρρυνση των μετεχόντων ώστε να σχηματίζουν τρίγωνα προσευχής από μόνοι τους και να συμμερίζονται αυτό το πλανητικού εύρους έργο της δόμησης ενός καλύτερου αυριανού κόσμου».

**Νιγηρία** Η μονάδα υπηρεσίας του Εκετ αναφέρει. «Με χαρά σας αναγγέλλουμε ότι η μονάδα υπηρεσίας του Εκετ είχε την ευχαρίστηση να διοργανώσει ένα σεμινάριο για τα Τρίγωνα στις 9 Νοεμβρίου 2002... Προηγουμένως είχαν διανεμηθεί πολλά προσκλητήρια και ανακοινώσεις ολόγυρα. Μερικές ανακοινώσεις αναρτήθηκαν σε δημόσιους πίνακες ανακοινώσεων. Επίσης τυπώσαμε και κάναμε διανομή φυλλαδίων για το εργατών Τριγώνων και το σεμινάριο.

Το σεμινάριο συμπεριέλαβε μια σειρά ομιλιών, ομαδικού διαλογισμού και ομαδικών συζητήσεων. Ο κ. Βίκτορ Αμάουναμ άνοιξε την εκδήλωση και αργότερα μίλησε με θέμα «Τρίγωνα. Ένα αναδυόμενο πρότυπο φωτός». Ακολούθησε ομιλία με θέμα «Η πρόκληση για Παγκόσμια Ενότητα» από τον Βίκτορ Ικοτ. Ο δικηγόρος Ε.Τ. Εκβέρε μίλησε για «το πρόβλημα των παιδιών στον Κόσμο». Το σεμινάριο έκλεισε με χαιρετισμό και ομαδικό διαλογισμό.

**Πορτογαλία** Η ομάδα *Grupo de Estudos Maitreya* οργάνωσε μια εκδήλωση για να υπογραμμίσει το έργο των Τριγώνων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση των Τριγώνων, της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης, και του Λούσις Τραστ. Μεταδόθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το έργο των Τριγώνων όπως και υλικό για την Παγκόσμια Καλή Θέληση. Επίσης το πρόγραμμα περιέλαβε και διαλογισμό των Τριγώνων.

**Νότια Αφρική** Η Ανν Χάμμ, συνεργάτις από την Ν. Αφρική, διοργάνωσε ένα εργαστήρι. Η Ανν γράφει. «Δέκα φίλοι έφθασαν την 9 Νοεμβρίου για ένα εργαστήρι Μάνταλα διατηρώντας νοερή σύνδεση με το Λονδίνο... Η ιδέα των Τριγώνων διακατείχε την ομάδα. Σύντομα το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος των κραγιονιών που ζωγράφιζαν πάνω στα χαρτιά. Απόλυτη ησυχία μας

τύλιξε όλους την ώρα που συντονιζόμασταν και συνδεόμασταν υποκειμενικά με τον διαλογιστικό όμιλο του Λονδίνου.

Δύο ολόκληρες ώρες πέρασαν μέσα σε μια στιγμή. Όλοι ανέφεραν ότι απώλεσαν την αίσθηση του χρόνου και των εξωτερικών συμβάντων. Τελειώσαμε το απόγευμα φωτογραφίζοντας τις ζωγραφιές πίνοντας τσάι και ανταλλάσσοντας απόψεις. Ήταν εκπληκτική η αίσθηση ειρήνης που είχαν όλοι και της μεταξύ μας αλληλοσύνδεσης.

Κάθε ένας μας είχε την εμπειρία της βαθιάς χαράς που προερχόταν από τα τεκταινόμενα του απογεύματος εκείνου και της παρόρμησης να επαναληφθεί το όλο γεγονός. Έτσι αποφασίστηκε να υπάρξει και συνέχεια με μια αντίστοιχη εκδήλωση για του διαλογισμούς της Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης του Βεσάκ.

Σας ευχαριστούμε που μας παρακινήσατε να λάβουμε μέρος κι εμείς σε αυτή την ομαδική προσπάθεια. Όχι μονάχα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για εκείνους που έλαβαν μέρος, αλλά και για άλλους με την δόμηση γεφυριών επικοινωνίας μέσω των οποίων μάλλον θα εμφανιστούν και νέα τρίγωνα».

Τα Τρίγωνα αποτελούν παγκόσμια δραστηριότητα υπηρεσίας με την οποία συνδέονται άνθρωποι ανά τρεις για να δημιουργήσουν ένα πλανητικό δίκτυο τριγώνων φωτός και καλής θέλησης. Με τη χρήση μιας παγκόσμιας προσευχής, της Μεγάλης Επίκλησης, επικαλούνται το φως και την αγάπη ως υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Περαιτέρω πληροφόρηση διατίθεται ύστερα από σχετικό αίτημα από τα Τρίγωνα.

Το Δελτίο των Τριγώνων απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης και εκδίδεται τέσσερις φορές κάθε χρόνο στη Δανική, Ολλανδική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ελληνική, Ιταλική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρωσική, Ισπανική και Σουηδική. Τα Τρίγωνα συνιστούν μια δραστηριότητα του Λούσις Τραστ, ενός μη κερδοσκοπικού, εκπαιδευτικού ιδρύματος, που σκοπό έχει την διάδοση ορθών ανθρωπίνων σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό απευθυνθείτε στα **Τρίγωνα**.

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
UK

Case Postale 31  
1 rue de Varembe (3e)  
1211 Geneva 20  
SWITZERLAND

120 Wall Street  
24<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10005  
USA