

Τρίγωνα

Δελτίο 160 Ιούνιος 2007

## ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τα άνθη από παλαιά συνειρμικά συνδέθηκαν με την αγάπη. Κάτι σαν ένστικτο μας έλκει αμέσως προς αυτά και τα χρησιμοποιούμε ως σύμβολο της δικής μας αγάπης και συμπάθειας. Σα να μας βοηθούν να συστήνουμε σχέσεις αγάπης. Μας ανυψώνουν κατά κάποιο τρόπο. Τα άνθη μοιάζουν να είναι κάτι σα το κέντρο καρδιάς της Φύσης. Τα λουλούδια ανθίζουν από ξεχωριστούς σπόρους. Οι ανθοί τους καλύπτουν μια απέραντη ποικιλία χρωμάτων. Όλη αυτή η φαντασμαγορία των χρωμάτων του βασιλείου των φυτών σμίγει και συγχωνεύεται σε τέλεια αρμονία. Δεν βλέπεις πουθενά κάποιο χρώμα που να μη ταιριάζει και να χαλά τη συγχορδία. Και υπηρετούν σε αυτό ακριβώς εκεί που φύονται. Μέσα σε αυτή την αδιάσπαστη συσχέτιση, τα άνθη δίνουν τον τρόπο μέσα από τον οποίο το βασίλειο των φυτών εκδηλώνει την αγάπη του στον κόσμο.

Παρόμοια με τα άνθη, βρίσκουμε και στα πέταλα του κέντρου καρδιάς του ανθρώπου, καθώς ανοίγουν, μια αναλογία. Ένα άνθος αγάπης. Από όλα τα μεγάλα κέντρα του αιθερικού σώματος το κέντρο της καρδιάς είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Η μεταρσιωτική, μαγνητική δύναμη των ενεργειών αυτού του κέντρου είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για την αντιστάθμιση των ισχυρών, συγκινησιακών και προσωπικού χαρακτήρα τάσεων του ηλιακού πλέγματος. Βεβαίως το ηλιακό πλέγμα λειτουργεί ως καθαρτήριο μέσω σύνθεσης όλων των ενεργειών που εστιάζονται μέσω των κατώτερων κέντρων, πλην όμως ένεκα της τάσης που έχει να εκφράζει τον εγωισμό και την χωριστικότητα, δεν μπορεί να κάνει παραγωγή της οικουμενικής ποιότητας της αγάπης, που τόσο πολύ είναι αναγκαία σήμερα. Μονάχα το κέντρο της καρδιάς είναι σε θέση να καλύψει αυτή την ανάγκη. Όσο το κέντρο της καρδιάς ανθίζει και ξεδιπλώνεται μέσω της παρόρμησης για υπηρεσία, τόσο αυξάνει σε δύναμη η δύναμη που έχει να μαγνητίζει και να έλκει, και με αυτό τον τρόπο τραβά προς τα πάνω και προσδίνει ποιότητα σε όλες τις τάσεις που προηγούμενα είχαν πιο εγωκεντρικό χαρακτήρα. Η δύναμη της αγάπης αυτού του κέντρου απαλείφει τον εγωκεντρισμό και αποδίδει έναν εαυτό που σκέπτεται και υπηρετεί μονάχα υπό όρους ομαδικότητας και καθολικότητας.

Η αγάπη που ακτινοβολείται από μια καρδιά αφυπνισμένη, δεν είναι πλέον η αγάπη με προσκόλληση και αποκλειστικότητα του κατώτερου προσωπικού εαυτού· αυτή βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει αλλά υποβιβάζεται και έχει δευτερεύοντα ρόλο. Η αφυπνισμένη καρδιά εκφράζει τώρα και διέπεται από μια ποιότητα πιο οικουμενικού χαρακτήρα. Είναι πλέον ευαίσθητη και νοιώθει την ανάγκη του κόσμου ως ένα όλον. Αυτή είναι η εξαγνιστική αγάπη της μιας Ψυχής. Κι όπως συμβαίνει με τα άνθη, η υπηρεσία εξηγεί το έναυσμα και το λόγο της ύπαρξης.

Η οικουμενική αγάπη του κέντρου καρδιάς εξυπηρετεί όχι μόνο για οριζόντια, προς τον εξωτερικό κόσμο, σύνδεση και σύνδεση και συσχέτιση, αλλά επίσης κάθετα και προς τα μέσα, με τον ανώτερο νου και την ενόραση. Η οικουμενική αγάπη της καρδιάς ευθυγραμμίζεται και δονείται σε αρμονία και συγχορδία με τις εξαγνισμένες ενέργειες της ενόρασης, αποκαθιστώντας έτσι μια σχέση με τη Διάνοια του Θεού. Λέγεται ότι "μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου φωλιάζει ο ανθός της ενόρασης". (βλ.

*Ακτίνες και Μήσεις σ. 11)* Η ατραπός για την ενόραση σχηματίζεται και απλώνεται μέσα στην αγάπη της καρδιάς και αποκαλύπτει το υποκείμενο κίνητρο της δημιουργίας.

Αυτό το κίνητρο αποκαλύπτεται με τον ανθό τα αγάπης - είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για φυτό. Με τις αιθερικές συστοιχίες των ανθισμένων κέντρων καρδιάς παράγουμε μοτίβα χρωμάτων που καλύπτουν όλο τον κόσμο. Η δραστηριότητα των Τριγώνων οργανώνει αυτές τις συστοιχίες και τις σχετίζει αρμονικά. Εκεί όπου η αγάπη εμπόδια δε βρίσκει, ο κόσμος έρχεται κοντά. Κι εμείς με τη σειρά μας, εκεί που ευδοκιμούμε, υπηρετούμε.

### ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Από το σημείο της Αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού  
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.  
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

*Μεγάλη Επίκληση*

Στα νιάτα μου κοίταξα στα επουράνια·  
Κι ατενίζοντας στην απεραντοσύνη τους,  
Βρήκα το Θεό εκεί· τη φανέρωση της δύναμής του.

Και σαν αισθάνθηκα τη δύναμη αυτή,  
μέσα στην καρδιά μου ένιωσα ακόμα μια μαρτυρία.  
Οτι επίσης μέσα εκεί, υπήρχε η ευγενική κληρονομιά του.

*Robert Browning*

Εκεί όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει ζωή.

*Mohandas K Gandhi*

Η ζωή είναι λουλούδι που για μέλι έχει αγάπη.

*Victor Hugo*

Ω! με τι Χαρά τα κύματα παφλάζουν ροδαλά.  
Ξεσπώντας απ' την καρδιά της Αγάπης, τον Κύριο.

*Ralph Waldo Emerson*

Αγαπούμε τον Θεό με τη δική του αγάπη. Όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γινόμαστε θείοι.

*Eckhart*

Η αγάπη είναι ο χειρισμός της δύναμης που καθοδηγεί τους κόσμους και καταλήγει στην ολοκλήρωση, τη ενότητα και την περιεκτικότητα που παρακινεί κι αυτή την ίδια τη Θεότητα σε δράση.

*Αλίκη Μπέιλυ*

Εν αρχή ήν η αγάπη.

*Rig Veda*

Η Αγάπη άσβεστη είναι·  
Η φλόγα της αγιασμένη, για πάντα καίει.  
Από τα Ουράνια κατήλθε,  
Στα Επουράνια γυρνά.

*Robert Southey*

Δος μοι Καρδιαν καθαράν — για να βλέπω Σε,

Καρδίαν Ταπεινήν — για να ακούω Σε,  
Καρδίαν αγάπης — για να υπηρετώ Σε.  
Καρδίαν πίστεως — για να είναι κοντά Σου.

*Dag Hammarskjold*

## Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,  
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἤχῳ ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα  
καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,  
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,  
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν εἶμι.

καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,  
καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι,  
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ  
περπερεύεται, οὐ φουσιῶται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ  
παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ  
τῇ ἀληθείᾳ·  
πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε  
γλώσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ μέρους δὲ  
γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος  
ἐλογιζόμην·  
ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήγηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι'  
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον·  
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·  
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Προς Κορινθίους Ι, ΙΓ:1-13

## ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

### *Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Χωρίς Όρια Αγάπη*

Το ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2001 με χορηγία του Ιδρύματος John Templeton. Σκοπό έχει να στρέψει την προσοχή στην αφίλαυτη αγάπη από επιστημονικής και φιλοσοφικής απόψεως, και να ενθαρρύνει τις μεγάλες ηθικές και πνευματικές παραδόσεις.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Τέμπλετον, το Ινστιτούτο μετέχει σχεδόν σε 50 προγράμματα πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων το Harvard, Yale, Stanford, Princeton, και το Case Western Reserve University. Η έρευνα αναφέρεται σε ζητήματα όπως: Πως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ώστε να επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την αφίλαυτη αγάπη και την υπηρεσία της ανθρωπότητας; Πως μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει μια τέτοιου είδους στάση; Αληθεύει ότι οι ευγενικοί και φιλόανθρωποι σε γενικές γραμμές απολαμβάνουν ανώτερα επίπεδα ευεξίας, ευτυχίας, και υγείας; Πως μπορεί η αγάπη να καταστήσει ποιο σταθερό το γάμο και την οικογενειακή ζωή; Πως εφαρμόζεται η πνευματικότητα με αγάπη και δικαιοσύνη? Κατανοείται ότι η αφίλαυτη αγάπη υπό εξελικτική, αναπτυξιακή και πνευματική άποψη είναι η πιο βαθιά και πλήρης περιοχή της ανθρώπινης φύσης; Με ποιο τρόπο καταστροφές όπως της 9/11 ή από το τσουνάμι ξεσηκώνουν ανταποκρίσεις τόσο μεγάλης συμπάθειας; Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους διασώστες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για εντελώς ξένους προς αυτούς ανθρώπους; Η αγάπη είναι ο "Τόπος του Οντος" στον οποίο αναφέρονται διαρκώς οι μυστικιστές και οι φιλόσοφοι;"

Το Ινστιτούτο εκδίδει και διανέμει κάθε μήνα ένα ηλεκτρονικό Δελτίο με τον τίτλο *Έργα Αγάπης*, και εστιάζονται σε θέματα όπως η αγάπη, ο αλτρουϊσμός, η καλοσύνη, η συμπόνια, και η "χωρίς όρια αγάπη". Εκδίδονται επίσης βιβλία με τίτλους: *Research on Altruism and Love, Unlimited Love, The Ways and Power of Love, Science of Love and Love That Works*.

Για περισσότερες πληροφορίες: [www.unlimitedloveinstitute.org](http://www.unlimitedloveinstitute.org) .

Institute for Research on Unlimited Love  
Located at Rm. TA214, School of Medicine  
Case Western Reserve University  
10900 Euclid Avenue  
Cleveland, Ohio 44106-4976, USA  
Phone: +1 216-368-6205 Fax: +1 216-368-8713  
Web: [www.unlimitedloveinstitute.org](http://www.unlimitedloveinstitute.org)  
Email: [Stephen.Post@case.edu](mailto:Stephen.Post@case.edu)

### *Το Ίδρυμα της Αγάπης*

Ιδρύθηκε το 2000 και σκοπό έχει "να βοηθήσει τους ανθρώπους στη δόμηση ενός θεμελίου δράσης και κατανόησης της αγάπης μεταξύ ανθρώπων, κοινωνίας και συνόλου".

Το Ίδρυμα σχεδιάζει να υλοποιήσει το όραμά του στους εξής τομείς δράσης:

**Εκπαίδευση:** Με την δημόσια παρουσίαση και αναγγελία δραστηριοτήτων υπηρεσίας, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαλογισμών και παρουσιάσεων ομάδων.

**Φιλανθρωπία:** Με την οικονομική ενίσχυση κοινοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγάπης, της ειρήνης, της αυτογνωσίας. Ενισχύοντας προγράμματα για παιδιά, που βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους. Προσφέροντας πόρους σε ομάδες και πρόσωπα που προωθούν την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη προσωπική και πλανητική πρόοδο.

**Ερευνα:** Με την ενίσχυση νέων εφευρέσεων και σχεδίων που ωφελούν την ανθρωπότητα και τη γη. Την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων και τη συγκέντρωση υλικού βιβλιοθήκης πληροφοριών και αναφορών, ελεύθερα, για όλους .

**Η Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης** καθιερώθηκε στο τέλος του 2003 και εορτάστηκε για πρώτη φορά την 1 Μαΐου 2004. Από τότε εορτάζεται κάθε Πρωτομαγιά, και το ίδιο έγινε και εφέτος. Σκοπό έχει να αφυπνίσει τη επίγνωση των ανθρώπων στο γεγονός ότι η αγάπη είναι πάντα παρούσα, και ότι θεραπεύει και μετασχηματίζει κάθε τι που αγγίζει. Σε αυτό το γεγονός λαμβάνουν μέρος άνθρωποι από 93 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ένα διαφημιστικό έντυπο προσφέρεται ήδη σε 20 γλώσσες. Σε συνάρτηση με αυτή την Ημέρα έχει δρομολογηθεί και ένα πρόγραμμα **Τέχνης, Πεζού και Ποίησης** που ενθαρρύνει νέους να "μετέχουν μεριζόμενοι τη δική του άποψη για την παγκόσμια αγάπη, με δημιουργικό τρόπο."

The Love Foundation, Inc.  
P.O. Box 10114  
Tampa, Florida 33679-0114, USA  
Website: [www.thelovefoundation.com](http://www.thelovefoundation.com)

## Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κάθε χρονιά, την εποχή της Πανσελήνου του Ιουνίου, η αγάπη του Θεού, η πνευματική ουσία του ηλιακού πυρός φθάνει στο μέγιστο σημείο έκφρασης. Μέσω της κεφαλής της πνευματικής Ιεραρχίας, τον Χριστό, ο οποίος είναι "Ένας από τους μεγάλους Υιούς του Θεού", η καρδιά της αγάπης μέσα στην Ιεραρχία επιδιώκει να προσεκλύσει μια ανταπόκριση από όσους είναι σε θέση να είναι δεκτικοί.

Η επιτυχία της προσέγγισης της Ιεραρχίας προς την ανθρωπότητα εξαρτάται από "την ένταση της διάθεσης που έχουν οι ζηλωτές του κόσμου και εκείνοι που έχουν αποκαταστήσει ένα "δρόμο προσέγγισης" μέσω διαλογισμού και υπηρεσίας". (Εσωτερική Ψυχολογία Τ. II σ. 702). Αυτή η προσπάθεια ενισχύεται με τον διαλογισμό των προχωρημένων στοχαστών - άσχετα αν βρίσκονται στον τομέα της θρησκείας, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της εκπαίδευσης ή των οικονομικών και των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα όλοι όσοι είναι ικανοί να ανοίγουν τη διάνοιά τους προς μια ανώτερη κατάσταση συνείδησης.

Η ευφυής σκέψη που τη μεγαλώνει η έντονη διάθεση για την καλύτερευση του ανθρώπου, διεγείρει την ανθρώπινη συνείδηση και βοηθά στη δημιουργία μιας γέφυρας φωτός μεταξύ του κόσμου της πνευματικής ύπαρξης και του κόσμου της ανθρώπινης προσπάθειας. Ο Νέος Όμιλος των Εξυπηρετητών του Κόσμου, αυτός ο γεφυρωτικός όμιλος που καταλαμβάνει μια θέση στο ενδιάμεσο, μεταξύ ανθρωπότητας και του πνευματικού βασιλείου, κρατά ένα κομβικό ρόλο στην προετοιμασία του δρόμου για την προσέγγιση της Ιεραρχίας. Οι εργάτες στην εσωτερική πλευρά και οι μαθητές που έχουν τη ευθύνη για την εκπλήρωση του Σχεδίου, διεγείρουν τις καρδιές και τις διάνοιες των μελών του Νέου Ομίλου ακόμα κι αν εκείνοι δεν συνειδητοποιούν και δεν αναγνωρίζουν την πηγή της έμπνευσης τους. Οι ιδέες υπάρχουν σαν ρεύματα ενέργειας πάνω στο νοητικό πεδίο και μπορεί κάποιος να τις προσεγγίσει και να τις φέρει σε εκδήλωση αν διαθέτει εκπαιδευμένη και δεκτική διάνοια.

Σήμερα, υπάρχουν σημάδια ότι λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές στη σκέψη και τη νοοτροπία και από αυτές ξεπηδά κάτι που θα το περιγράφαμε ως ανάδυση της καλλιέργειας της αίσθησης ευθύνης του ατόμου. Αυτός ο νέος τρόπος σκέψης, που

αναγνωρίζει ότι τα πάντα είναι αλληλένδετα, αποκρούει τη χωριστικότητα και την υλιστική νοοτροπία.

Όταν θα υπάρχει ικανός αριθμός ανθρώπων που θα βρίσκονται συνειδητά σε επαφή με την ψυχή τους, τότε θα μπορούν να μακρόπνοες αλλαγές στις κοινωνίες και τα έθνη. Εκείνοι που είναι ευαίσθητοι στην εντύπωση της ψυχής, όπως και οι εργάτες των Τριγώνων, μπορούν να δημιουργήσουν με την δύναμη τα σκέψης έναν αγωγό επικοινωνίας μεταξύ του πνευματικού και του βασιλείου των ανθρώπων. Το έργο των Τριγώνων παρέχει έναν αγωγό για εποικοδομητική σκέψη κι αυτός γίνεται εργαλείο για το μετασχηματισμό του πνευματικού κλίματος του πλανήτη που με τη σειρά του δημιουργεί μια δίοδο για τη προσέγγιση της Ιεραρχίας προς την ανθρωπότητα.