

### Το Πουλί της Φωτιάς

Η υπηρεσία μέσω της δύναμης της σκέψης είναι ουσιαστικά εργασία με ακτινοβολία. Αυτή είναι αρχή που αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας μας τόσο στη δημιουργία και τη συντήρηση των τριγώνων του φωτός όσο και την καλή θέληση. Ο νους, όταν αναλογίζεται την καλοσύνη, την ομορφιά ή την αλήθεια, για παράδειγμα, προσλαμβάνει κάτι από την δυναμική της ενέργειας, κάτι από την ποιότητα, της θείας αρχής όπως αυτή υπάρχει στους Ανώτερους Κόσμους. Στη διαδικασία αυτή, η σκέψη μας ακτινοβολεί μέσα στο νοητικό περιβάλλον σε μια συχνότητα αυτής της ποιότητας. Στην εργασία μας με τα Τρίγωνα ενισχύουμε αυτήν την φυσική διαδικασία, όταν συνδεόμαστε με το νου των δύο άλλων συνεργατών μας, σχηματίζοντας ένα πεδίο αποτελούμενο από τρία σημεία και στη συνέχεια εξυφαίνουμε το μικρό μας υποκειμενικό τρίγωνο μέσα στο πεδίο που δημιουργείται από το παγκόσμιο δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων άλλων μικρών υποκειμενικών τριγώνων.

Όταν αναλογιζόμαστε όλο αυτό, βλέπουμε ότι στο στοχασμό μας έχει μεγάλη αξία η Χαρά. Η σκέψη πάνω σε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην χαρούμενη σκέψη – σκέψη με χαρά και μέσα σε χαρά. Κατά το μέτρο που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ακτινοβολούμε μια χαρούμενη θεραπευτική ποιότητα μέσω του δικτύου των τριγώνων, προς τα έξω, στο συλλογικό πεδίο που συγκροτείται από τις καρδιές και τις διάνοιες όλων. Σε μια εποχή κυνισμού σαν κι αυτήν που ζούμε, δεν υπάρχει πιο σημαντική εργασία: η περαιτέρω διεύρυνση της συνείδησης εξαρτάται από μια μαζική αφύπνιση της χαράς.

Η χαρά στην οποία αναφερόμαστε εδώ δεν είναι αυτό που ο Χαλίλ Γκιμπράν είχε κατά νου όταν έγραφε ότι *χαρά και θλίψη λύπη είναι αχώριστες*. Όμως το αντίθετο συναίσθημα της θλίψης είναι η ευτυχία. Η χαρά έχει διαφορετική φύση. Έχει σχέση με την ψυχή. Οποσδήποτε όμως και η βαθιά ευτυχία είναι μια συναισθηματική αντανάκλαση ή εκδήλωση της χαράς. Ακόμη πιο πέρα από τη χαρά, σε σπάνιες περιπτώσεις, ίσως αισθανθούμε μια ακόμα ανώτερη κατάσταση καθαρού πνεύματος: Την Ευδαιμονία.

Ας φέρουμε στο νου μας την εικόνα ενός μικρού πουλιού του οποίου το λαμπερό, πλούσιο τραγούδι εμπνέει και ανυψώνει με ευγενική ευχαρίστηση. Ας αναλογιστούμε πόσο η ποιότητα της ευχαρίστησης μας ευθυγραμμίζει με τη επουράνια σφαίρα της δικής μας ψυχής. Τόσο το τραγούδι του πουλιού όσο και η εικόνα της φευγαλέας, γοργής, ελεύθερης μετακίνησης του πουλιού, να φτερουγίζει από κλαδί σε κλαδί και από δέντρο σε δέντρο, συμβολίζουν ελευθερία, αγνότητα και απλότητα.

Φανταστείτε το θαυμάσιο *Πουλί της Χαράς* στη διαδρομή του να πετά από τους ανώτερους κόσμους να φωλιάσει στο νου και την καρδιά σας\* να φτιάχνει τη φωλιά του εκεί και η εμπειρία ζωής σας να αρωματίζεται για πάντα από την παρουσία της. Η αταλάντευτη, χρυσή, ακτινοβόλος χαρά φέρνει μαζί της τη βεβαιότητα και τη δύναμη

των ανώτερων κόσμων, οι οποίοι βρίσκονται εντός μας. Ο φόβος διαλύεται επειδή η χαρά δεν εξαρτάται από τους πόνους και τις ευχαριστήσεις της ζωής. Όταν το Πουλί πετά μέσα στην επίγνωσή μας ξέρουμε ότι η ζωή είναι θεμελιακά κάτι καλό.

### **Αναλεκτά χαράς**

Η Χαρά κουρνιάζει σα πουλί μέσα στην καρδιά αλλά έχει φτερουγίσει μέχρι εκεί από το μυστικό τόπο μέσα στην κεφαλή. Εγώ είμαι εκείνο το πουλί της χαράς. Γι αυτό με χαρά υπηρετώ.

*Αλίκη Μπέιλυ*

Η γήινη γλώσσα είναι εντελώς ανήμπορη να περιγράψει τη χαρά, την ευτυχία και την αγάπη που φέρουν εντός τους τα θαύματα του Θεού.

*Ιάκωβος Μπέμε*

Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν ευφροσύνη. \* έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλλιάσει.

*Ψαλμοί 100:2*

Χαρά είναι η συνειδητοποίηση της αλήθειας του Ενός, του ενός της ψυχής μας με τον κόσμο και της εγκόσμιας ψυχής με τον αγαπώμενο ύψιστο.

*Ραμπιτράναθ Ταγκόρ*

Όσα η χαρά σε κύματα ρόδινα ξεχύνει,  
Από την καρδιά της Αγάπης έρχονται, τον Κύριο.

*Ραλφ Βάλντο Εμερσον*

Όλη τη χαρά Εσύ βαστάς, ω! Μάζντα, τη χαρά που ήταν, που είναι, που θα είναι. Συ σε όλα μερίζεις την Αγάπη που μας έχεις.

*Ζωροάστρης*

Από το λωτό στην κεφαλή βλασταίνει ο ανθός της ευλογίας.  
Η πιο πρώτη του μορφή είναι αγάπη.

*Αλίκη Μπέιλυ*

Χαίρεστε, γιατί η χαρά κάνει το φως να έλθει ....

*Αλίκη Μπέιλυ*

Δεν είμαστε ξένοι μέσα σε ένα παράξενο σύμπαν που το κυβερνά ένας Θεός έξω και πέρα από αυτό. Είμαστε μέρος ενός εξελισσόμενου όλου. Τα πάντα εγκολπώνονται σε μια αγάπη που αγκαλιάζει και διαπερνά τα πάντα, κι από αυτήν κι εμείς επίσης κάποτε ζούμε μιαν αγάπη βαθιά ο ένας για τον άλλον, ανείπωτη από λόγια.

*Σερ Ολιβερ Λοτς*

Παρά τις δυσκολίες φυλάχτε σα θησαυρό την ανώτερη χαρά της επίτευξης. Αυτή η χαρά της επίτευξης πρέπει να καλλιεργείται στον εαυτό αλλά και τους άλλους. Αυτό είναι εξαιρετικά ουσιώδες, μιας και μόνο σε αυτό επαφίεται η δέσμευση για τη σωτηρία της

ανθρωπότητας, η υπόσχεση για τον ερχομό του Νέου Κόσμου! Η χαρά του μέλλοντος έρχεται ως πεπρωμένο αλλά όντως η περίοδος της αναμονής στο κατώφλι είναι πάντα γεμάτη ανησυχία.

*Ελενα Πέριχ*

Learn to feel joy — a joy which is based on the knowledge that humanity has always triumphed and passed onward and forward in spite of apparent failures and the destruction of past civilisations; a joy, which is founded upon the unshakable belief that all men are souls, and that “points of crisis” are factors which are of proven usefulness in calling in the power of that soul, both in the individual man, in a race, or in humanity as a whole; a joy which is related to the bliss which characterises the soul on its own level whereon the form aspects of manifestation do not dominate. Ponder on these thoughts and remember you are grounded in the centre of your Being and can, therefore, see the world truly and with no limited vision; you can stand unperturbed, knowing the end from the beginning and realising that love will triumph.

Μάθετε να αισθάνεστε χαρά - μια χαρά βασισμένη στη γνώση ότι η ανθρωπότητα πάντα θριαμβεύει και προχωρά εμπρός και ανυψώνεται παρά τις προφανείς αποτυχίες και την καταστροφή των προηγούμενων πολιτισμών\* μια χαρά θεμελιωμένη στην ακλόνητη πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχές, και ότι "τα σημεία κρίσης" είναι παράγοντες που αποδεδειγμένα χρησιμεύουν για την πρόσκληση να εισρεύσει η δύναμη της ψυχής, τόσο ατομικά, όσο και ως φυλή, ή η ανθρωπότητα συνολικά\* μια χαρά που σχετίζεται με την ευδαιμονία που χαρακτηρίζει την ψυχή πάνω στο δικό της επίπεδο, εκεί όπου οι μορφικές όψεις της εκδήλωσης δεν είναι κυρίαρχες. Συλλογιστείτε αυτές τις σκέψεις και θυμηθείτε ότι το δικό σας θεμέλιο είναι το κέντρο της Υπαρξής σας και μπορείτε, επομένως, να δείτε τον κόσμο αληθινά και χωρίς περιορισμό στο όραμα σας. Μπορείτε να σταθείτε γαλήνιοι, γνωρίζοντας το τέλος από την αρχή, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη θα θριαμβεύσει.

*Αλίκη Μπέιλυ*

Η ανώτατη τέχνη του δασκάλου είναι να ξεσηκώνει τη χαρά με την δημιουργική έκφραση και τη γνώση.

*Αλβέρτος Αϊνστάιν*

Οι σκέψεις μας χαρακτηρίζουν. Γινόμαστε αυτό που σκεπτόμαστε. Όταν ο νους είναι αγνός, η χαρά ακολουθεί σαν τη σκιά που ποτέ δε χάνεται κάτω από τον ήλιο.

*Βούδδας*

Ποτέ μη θεωρήσετε την μελέτη σας υποχρέωση και καθήκον, αλλά σαν αξιοζήλευτη ευκαιρία να μάθετε και να γνωρίζετε την απελευθερωτική δράση της ομορφιάς του κόσμου του πνεύματος τόσο για δικό σας όφελος, όσο και για το καλό της κοινωνίας στην οποία τελικά ανήκει και αποδίδεται η εργασία σας.

*Αλβέρτος Αϊνστάιν*

age 3:

## Το Πλανητικό δίκτυο

### Εσωτερική Θέαση

Η σειρά των ραδιοφωνικών εκπομπών με τίτλο *Inner Sight* (Εσωτερική Θέαση) άρχισε τον Αύγουστο του 2000. Στα προγράμματα αυτά η Sarah και ο Dale McKechnie από το Λούσις Τραστ και ο παρουσιαστής Robert Anderson, συζητούν ένα ευρύ φάσμα ουσιαστικών για την καθημερινότητα πνευματικών και φιλοσοφικών θεμάτων. Το *Inner Sight* μεταδίδεται από τον WOR 710 AM σε 8 πολιτείες και την μητροπολιτική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Εκπέμπεται μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια 30 λεπτά, κάθε Κυριακή πρωί στις 7.30 ώρα Ν. Υόρκης. Μεταδίδεται σε απ ευθείας σύνδεση και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση [www.wor710.com](http://www.wor710.com) όταν ανοίξετε την ένδειξη 'Listen Live'.

Τα προγράμματα είναι μια διερεύνηση περί του εσωτερικού κόσμου της ψυχής, της αυτογνωσίας, των ενεργειών του θείου Φωτός και Αγάπης, περί ζωής και θανάτου, συνείδησης και διαλογισμού, περί επίτευξης των πνευματικών στόχων και της ανακάλυψης του εσωτερικού νοήματος της ζωής.

Τα παλαιότερα προγράμματα προσφέρονται για κατέβασμα (download) από τον ιστοτόπο του Λούσις Τραστ. Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κατεβάσουν τα προγράμματα αυτά σε μορφή *Real Audio* και *MP3* επο την εξής διεύθυνση:

[http://www.lucistrust.org/en/productions/inner\\_sight/inner\\_sight\\_broadcast\\_schedule](http://www.lucistrust.org/en/productions/inner_sight/inner_sight_broadcast_schedule)

### ***Εκπαιδευτικό Δίκτυο Πνευματικής Κληρονομιάς Spiritual Heritage Education Network Inc. (SHEN)***

Το 1998 μια ομάδα ανθρώπων με κοινές ιδέες συγκεντρώθηκε στο Οντάριο του Καναδά για να εξετάσουν "πως μπορεί να οικοδομηθεί μια παγκόσμια κατάσταση περιεκτικότητας που να οδηγεί στην ανοχή, την κατανόηση, το σεβασμό και την αγάπη μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης σε όλο τον κόσμο". Δύο χρόνια αργότερα ιδρύθηκε το ***Εκπαιδευτικό Δίκτυο Πνευματικής Κληρονομιάς***.

The mission of the Spiritual Heritage Education Network or SHEN is "to provide easy access to the thinking and findings of people of deep insight who have spent their lives studying the nature of humankind and its relationships in the universe...."

Το ***Εκπαιδευτικό Δίκτυο Πνευματικής Κληρονομιάς*** ή SHEN αποστολή του έχει "να προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη σκέψη και τα συμπεράσματα ανθρώπων που έχουν βαθιά διορατικότητα και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της φύσης της ανθρωπότητας και της σχέσης της με το σύμπαν... "

Για το σκοπό αυτό το Δίκτυο στοχεύει:

- να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με την πνευματική κληρονομιά προσφέροντας σειρές μαθημάτων, σεμινάρια, διαλέξεις και διασκέψεις και να ξεκινήσει αντίστοιχες έρευνες.
- να ιδρύσει μια βιβλιοθήκη με υλικό από την πνευματική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων σχολίων και ερμηνειών γραπτών της κληρονομιάς στην Αγγλική και σε άλλες διαδεδομένες γλώσσες.
- να διοργανώσει διαγωνισμούς εκθέσεων με θέματα για την πνευματικής κληρονομιά ης ανθρωπότητας.
- να δώσει θέματα το και εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα σχετικά με την πνευματική εκπαίδευση και την ηθική σε σχολεία πρώτου και δεύτερου βαθμού, κολλέγια και πανεπιστήμια.

Είναι ενδιαφέρον ότι το λογότυπο του SHEN έχει σχήμα τριγώνου. Η μία πλευρά τριγώνου συμβολίζει την πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας, η δεύτερη την εκπαίδευση και η βάση του τριγώνου το δίκτυο. Ένα δίκτυο εθελοντών σε όλο τον κόσμο αλλά και το διαδίκτυο του παγκόσμιου ιστού.

SHEN  
408 Tamarack Drive  
Waterloo  
ON Canada  
N2L 4G6  
Email: [talwar@golden.net](mailto:talwar@golden.net)  
[Membership@SpiritualEducation.org](mailto:Membership@SpiritualEducation.org)  
Web: [www.spiritualeducation.org](http://www.spiritualeducation.org)

## **Μια Σιωπηλή Υπηρεσία**

### ***Ζήστε με Χαρά τη ζωή της με αγάπη υπηρεσίας***

Αλίκη Μπέιλυ

Το αίτιο των τόσο πολλών προβλημάτων στον κόσμο βρίσκεται στις θυμαπάτες και τις πλάνες στις οποίες όλοι μας πέφτουμε θύματα.. Αυτές οι σφαλερές παρερμηνείες και χίμαιρες μοιάζουν με συμπαγές σύννεφο από χαοτικούς ήχους, και η ανθρωπότητα παγιδεύεται σε έναν φαινομενικά ατέρμονο τύπο επανάληψης εγωιστικής συμπεριφοράς. Αλήθεια, πόσο πολύ δε λαχταράμε να επιβληθεί μια πνευματική τάξη πάνω στο εξωτερικό χάος. Πόσο ολόψυχα δεν ποθούμε για την επιβεβαίωση της βαθιάς μας διαίσθησης, ότι η ζωή έχει ένα πνευματικό σκοπό και νόημα, που κρύβεται από πίσω από την έλλειψη ικανοποίησης που συνοδεύουν τις πολλές ασχολίες και από το κενό που συνοδεύει ο μοντέρνος τρόπος ζωής. Αυτό το νόημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με πλήθος τρόπους, αλλά δύο από τους αξίζει να προσέξουμε και να σκεφθούμε.

Ο πρώτος είναι η σιγή. Για την προσωπικότητα η σιωπή συχνά νομίζεται συστολή, αδυναμία έκφρασης ή επικοινωνίας, χάσιμο και απομόνωση. Για τον εμποτισμένο από την ψυχή εξυπηρετητή, η σιωπή αποκτά εντελώς διαφορετική σημασία. Ο θόρυβος προσωπικού εαυτού εξασθενίζει και τελικά σβήνει. Η εξαγνισμένη μορφή τότε εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γίνεται ένα κατάλληλο όχημα για το απολυτρωτικό έργο της ψυχής. Όταν συμβαίνει αυτό ο ήχος της ψυχής, αποκαλούμενος μερικές φορές "φωνή της σιγής", αρχίζει να ακούγεται δυνατά και καθαρά και αντηχεί μέσω του εξυπηρετητή ατομικά, μέσω του ομίλου του οποίου αποτελεί μέλος, και λυτρωτικά προς τα έξω, προς το πλανητικό κέντρο που αποκαλούμε ανθρωπότητα.

This leads us directly to a consideration of the second way, which is the way of service. When we know a situation of need, then some act of service automatically follows. We have all experienced this on many occasions. In other words, when we know, then we serve. But on a deeper level it is found that this sequence is reversed: one serves, and then one knows. In true service our personality equipment – mental, emotional and physical – is not enough; the life of the soul and the intuition has to be evoked as well. In other words the intention and act of service not only calls forth all the personal resources of the server, but always stimulates and evokes the energy of the soul and the straight-knowledge of the intuition. Then the server truly knows in a way that previously would have been impossible.

Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε αμέσως το δεύτερο τρόπο, ο οποίος είναι ο δρόμος της υπηρεσίας. Όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση ανάγκης, τότε κάποια δράση υπηρεσίας ακολουθεί αυτόματα. Όλοι έχουμε το έχουμε δοκιμάσει αυτό, σε πολλές περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, μόλις λάβουμε είδηση, υπηρετούμε. Αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο διαπιστώνεται ότι αυτή η ακολουθία αντιστρέφεται: Πρώτα υπηρετούμε, και τότε μαθαίνουμε. Στην αληθινή υπηρεσία ο εξοπλισμός προσωπικότητάς μας - διανοητικός, συναισθηματικός και φυσικός - δεν εξαρκεί. Χρειάζεται επίσης να εφελευσθεί η ζωή της ψυχής και η ενόραση. Με άλλα λόγια η πρόθεση και η δράση

υπηρεσίας όχι μόνο συνεγείρουν όλα τα προσόντα της προσωπικότητας εξυπηρετητή, αλλά και πάντα διεγείρουν και εφελκούν την ενέργεια της ψυχής και την άμεση γνώση της ενόρασης. Τότε ο εξυπηρετητής γνωρίζει αληθινά\* κατά έναν τρόπο αδύνατο προηγουμένως.

Το δίκτυο των Τριγώνων είναι μια έκφραση της ψυχής και της ενόρασης. Διεξάγεται με σιγή μέσα στις καρδιές και τις διάνοιες των μελών του ομίλου, χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό ήχο της ψυχής για να χτίσει το πλαίσιο για νέες σχέσεις, εκφράζοντας πνευματικές αξίες και τους νέους τρόπους ζωής. Από κοινού, με την υπηρεσία μας μέσα στη σιγή, ηχούμε τη μελωδία της ψυχής.

Dear friends,

Please find attached the **final text** of the September (No. 161) 2007 Triangles Bulletin in Word format. The sources of the quotes are:

**page 2 quotes:**

“Joy settles....” DINA 1, 158

“Out of the lotus...” DINA 1, 157

“Be joyful, for joy lets in the light....” DINA 1, 461

“In spite of difficulties....” LOHR 2, 2

“Learn to feel joy...” DINA 1, 471

Please note that the other quotes on page 2 are taken from several books of inspirational quotations and from the internet. The complete sources of the quotes (author, book and page number) are never given in full.

**page 4 quote:**

“live with joy....” DINA 1, 326

If anything is unclear, please do contact me.

As always, thank you for your steadfast service.

With love to you all,

Mark

(for) Triangles Bulletin