

Ο Κύκλος των Διασκέψεων – ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διάσκεψη του ΟΗΕ (COP 28) για την Κλιματική Αλλαγή

30 Νοεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου 2023

Σήμερα, στον σχεδιασμό που τώρα γίνεται σε σχέση με τις διάφορες διεθνείς διασκέψεις και συμβούλια για τα οποία όλοι γνωρίζετε, η πνευματική προσπάθεια (για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία) είναι να τα φέρουμε όλα, ως λειτουργούσες ομάδες, κάτω από την άμεση κρούση της ενέργειας η οποία κινητοποιεί και δραστηριοποιεί εκείνο το μέρος όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή και όπου οι σκοποί της θειότητας καθορίζονται και προβάλλονται. Τούτο σημαίνει ότι κάθε μία από τις προσεχείς παγκόσμιες διασκέψεις (και κατ' ανάγκη θα είναι πολλές) θα έχει μεγαλύτερο και πολύ εκτενέστερο αποτέλεσμα παρά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. (Η Εξωτερική της Ιεραρχίας, σελ. 447)

1. Συνδεόμαστε με τις ψυχές όλων των συνεργατών που διαλογίζονται πάνω στην Επιμέλεια της Γης και την Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

2. Οραματιζόμαστε έναν χείμαρρο φωτεινής ενέργειας να διαχύνεται από το «Κέντρο όπου η Θέληση του Θεού» είναι γνωστή και να εισρέει στο κέντρο Ανθρωπότητα. Φανταζόμαστε ολόκληρο τον όμιλο να εκφωνεί την βεβαίωση της Θέλησης από κοινού:

«Στο κέντρο της θέλησης του Θεού στέκω. Τίποτε δεν θα εκτρέψει την θέλησή μου από την Δική Του. Εφαρμόζω αυτήν την θέληση με αγάπη. Στρέφομαι προς το πεδίο της υπηρεσίας. Εγώ, το θείο Τρίγωνο, απεργάζομαι αυτήν την θέληση Μέσα στο τετράγωνο και υπηρετώ τους συνανθρώπους μου».

3. Χρησιμοποιώντας την δημιουργική φαντασία, προβάλλουμε έναν σπόρο φωτεινής «ενέργειας θέλησης» μέσα στην καρδιά της υπό κατασκευή σκεπτομορφής για την Επιμέλεια της γης συνδυασμένη με την Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Βλέπουμε μυριάδες ρευμάτων «ζώσας ενέργειας θέλησης» να συνδέονται με αυτήν, από συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

4. Στοχαζόμαστε για λίγα λεπτά πάνω στην σπερματική σκέψη:

Εξετάστε συγκεκριμένους τρόπους και μέσα με τα οποία η ανθρωπότητα αφυπνίζεται ως προς το προορισμένο καθήκον της να αναδειχτεί σε νοήμονα και στοργικό διαμεσολαβητή ανάμεσα στις ανώτερες καταστάσεις πλανητικής συνείδησης και τα υπανθρώπινα βασίλεια.

Βλέπουμε την ουσία των όποιων ιδεών και σκέψεων να προσθέτουν στον δυναμισμό της ομαδικής σκεπτομορφής.

5. Οραματιζόμαστε τον παλλόμενο πυρήνα φωτός στην καρδιά της σκεπτομορφής να αναρριπίζεται σε φλόγα από την ομαδική ενατένιση και την ακτινοβολία του να αγγίζει την συνείδηση όλων όσοι συμμετέχουν στην Διάσκεψη.

6. Σιωπηλά προφέρουμε την Μεγάλη Επίκληση, ακούγοντάς την νοερά να ψάλλεται από τον παγκόσμιο όμιλο. Καθώς το κάνουμε, οραματιζόμαστε τη διάχυση του Φωτός, της Αγάπης και της Δύναμης, μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων (Λονδίνο/ Νταρτζιλινγκ/ Νέα Υόρκη/ Τόκιο/ Γενεύη), να ενδυναμώνει όλους όσοι προωθούν την οικολογική συνείδηση και αφυπνίζουν το αίσθημα ευθύνης της ανθρωπότητας απέναντι στα κατώτερα βασίλεια της φύσης.

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

OM OM OM