

Διαλογισμός: Ενισχύοντας τα Χέρια του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου

I. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στον όμιλο και ό,τι έχω είναι όλα δικά τους. Είθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχυθεί προς αυτούς. Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Είθε οι σκέψεις που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν ως αυτούς και να τους ενθαρρύνουν.

II. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Αναγνωρίζουμε τη θέση μας, ως όμιλος, μέσα στο κέντρο καρδιάς του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου. Προβάλλουμε νοερά μια γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική Ιεραρχία, το κέντρο της πλανητικής καρδιάς, προς το Χριστό, την «καρδιά της αγάπης» μέσα στην Ιεραρχία και προς τη Σαμπάλλα, «όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή».

III. ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Εστιάζουμε το νου για λίγες στιγμές πάνω στον πλανητικό ρόλο του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ Ιεραρχίας και ανθρωπότητας, ανταποκρίνεται στην Ιεραρχική εντύπωση και διαλογίζεται το Σχέδιο σε ύπαρξη.

IV. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοχαζόμαστε πάνω στη σπερματική σκέψη: Μέσω της εντύπωσης και της έκφρασης μερικών μεγάλων ιδεών, η ανθρωπότητα πρέπει να οδηγηθεί στην κατανόηση των θεμελιωδών ιδανικών που κυβερνούν τη νέα εποχή. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου.

V. ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΗ Οραματιζόμαστε την καταστάλαξη της θέλησης-γιατο καλό, την ουσιαστική αγάπη, σ' όλο τον πλανήτη. Από τη Σαμπάλλα, μέσω της πλανητικής καρδιάς, την Ιεραρχία, μέσω του Χριστού, το Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου, μέσω των ανθρώπων καλής θέλησης παντού στον κόσμο και τελικά μέσω της καρδιάς και της διάνοιας ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας.

VI. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Συλλογιζόμαστε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους «η Δύναμη της μίας Ζωής» και «η Αγάπη της μίας Ψυχής» πραγματοποιούνται στον κόσμο, μέσω των μελών του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου και έτσι δομούν τη «σκεπτομορφή της επίλυσης» των παγκόσμιων προβλημάτων.

VII. ΔΙΑΝΟΜΗ Εκφωνούμε τη Μεγάλη Επίκληση και καθώς το κάνουμε, οραματιζόμαστε την ανθρώπινη συνείδηση να ακτινοβολεί από το φως, την αγάπη και τη δύναμη:

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός* να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων -
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

OM OM OM

*Πολλές θρησκείες πιστεύουν σε έναν Παγκόσμιο Δάσκαλο, έναν «Ερχόμενο», τον οποίον αποκαλούν με διάφορα ονόματα, όπως Κύριος Μεϊτρέγια, Ιμάμ Μαχντί, Κάλκι Αβατάρ και Μποντισάτβα. Αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές σε διασκευές της Μεγάλης Επίκλησης για ανθρώπους συγκεκριμένων δογμάτων.