

ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

GENÈVE

18-19 mei 2024

Sleutelwoord:

Laat de groep zich opnieuw wijden aan de dienst van de Komende en al het mogelijke doen om het menselijk denken en de harten op die gebeurtenis voor te bereiden. We hebben geen andere levensbedoeling.

Programma voor zondag 19 mei 2024

Middagbijeenkomst open voor Publiek



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

Laat de groep zich opnieuw wijden aan de dienst van de Komende en al het mogelijke doen om het menselijk denken en de harten op die gebeurtenis voor te bereiden. We hebben geen andere levensbedoeling.

*

*

*



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE
Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, 1201 Geneva

Sleutelwoord 2024: *Laat de groep zich opnieuw wijden aan de dienst van de Komende en al het mogelijke doen om het menselijk denken en de harten op die gebeurtenis voor te bereiden. We hebben geen andere levensbedoeling.*

PROGRAMMA

Zondag 19 mei 2024

MIDDAG BIJEENKOMST : IEDEREEN WELKOM

13h30 **Introductie** –in Frans /Engels

Mantram: Bevestiging van de Wil – in Portugees

Hervorming van de Wereldreligies door de introductie van gezond verstand en vooruitstrevende Ideeën. – Peter Peuler in Frans

Veel van het werk dat gedaan moet worden zal daarom puur economisch zijn en betrekking hebben op de juiste voeding en de ontwikkeling van een echte zekerheid voor miljoenen die – gedurende vele levens – niet geïnteresseerd zullen zijn in esoterische zaken. De hervorming van de kerken van de vele wereldreligies is een ander aspect van hetzelfde werk, dat geen occulte informatie vereist, maar de introductie van gezond verstand en vooruitstrevende ideeën in de theologie, en de verschuiving van de kerkelijke nadruk van materiële waarden naar het spirituele.

HET PLAN EN DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS. Het onderscheiden van de voortekenen en hoe daarmee samen te werken. – Sietske Hooijen in Nederlands (voorgelezen door Ron van Noord)

Maar om dit binnen het Plan te doen en tegelijkertijd de fundamentele synthese te herkennen waarin wij leven en bewegen, moet de discipel leren die aspecten, kwaliteiten en krachten te analyseren, te onderscheiden en vast te stellen die op creatieve wijze gebruikt moeten worden bij de materialisatie van het intuïtieve Plan, gebaseerd op de waargenomen visie. We zouden heel goed kunnen nadenken over deze relatie tussen de mens en de Hiërarchie, via de eigen ziel van de mens. De Hiërarchie bestaat om in vorm dat gevoelde Plan en de goddelijke Visie mogelijk te maken. Om deze opkomst van de waarheid tot stand te brengen, staat de mens ook halverwege, en bij het omgaan met de grote dualiteiten van het leven moet hij de nieuwe wereld voortbrengen.

Visualisatie – De Muziek der Sferen – in Frans

Het spirituele streven om jezelf te ontwikkelen tot een levendig en krachtig centrum van fundamentele, universele liefde – Gabriele Körber in Duits

Er is geen licht of donker voor de ziel, maar alleen bestaan en liefde. Rust daar maar eens op uit. Er is geen scheiding maar alleen identificatie met het hart van alle liefde; hoe meer je liefhebt, hoe meer liefde via jou naar anderen kan uitreiken. De ketens van liefde verenigen de mensenwereld en de wereld van vormen en vormen de grote keten van de Hiërarchie. De spirituele inspanning die van je wordt gevraagd is jezelf te ontwikkelen tot een levendig en krachtig centrum van die fundamentele, universele Liefde.

Groepsmeditatie– in Spaans

14h50 **PAUZE**

15h15 **Mantram: Bevestiging van de Liefde** – in Oekraïens

HEF HET NIVEAU VAN HET MASSABEWUSTZIJN OP ZODAT DIT HET PRINCIPE VAN LIEFDE IN HET DAGELIJKS LEVEN KAN VERWELKOMEN – Giuseppe Piazza in Italiaans

Het werk van het uitstorten van het principe van liefde (wat het Christusprincipe is) en van het verheffen van de massa's in hun bewustzijn naar het niveau waarop ze dat liefdesprincipe kunnen begrijpen en verwelkomen, is het belangrijkste werk van het nieuwe tijdperk, en het zal de het tijdperk van broederschap en het vormen van de mensheid naar de gelijkenis van de Christus. Dat de oosterse volkeren deze grote Functionaris met een andere naam mogen noemen dan die van 'De Christus' heeft geen invloed op de werkelijkheid en verandert niets aan het feit van Zijn invloed en Zijn esoterische komst.

Groepsdiscussies

Groepsmeditatie –in Engels

17h00 **Einde van de Conferentie**

Voor meer informatie kunt u schrijven aan: Arcane School –
rue du Stand 40,CH-1204 Geneva Phone: + 41 22.734.12.52 geneva@lucistrust.org

www.lucistrust.org

CONFERENTIE VAN DE ARCANE SCHOOL 2024
Meditatie: Laat het Licht binnenstromen

I. Samensmelten van de Groep.

We bevestigen het feit van groepsfusie en integratie binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die als bemiddelaar optreedt tussen de Hiërarchie en de mensheid:

Ik ben één met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen.

Moge de liefde die in mijn ziel is naar hen uitstromen.

Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen.

Mogen de gedachten die mijn ziel scheidt hen bereiken en bemoedigen.

II. Éénlijnigheid.

We projecteren een lijn van lichtende energie naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar de Christus in het hart van de Hiërarchie. Trek vervolgens de lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar Gods wil gekend wordt.

III. Hogere Tussenperiode.

Houdt het bespiegelende denkvermogen open voor de extraplanetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald worden door de Hiërarchie. Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeeldingskracht, de drie planetaire centra – Shamballa, Hiërarchie en de Mensheid – die geleidelijk in éénlijnigheid en in wisselwerking komen.

IV. Meditatie. Overdenk de zaadgedachte.

Laat de Groep zichzelf opnieuw wijden aan de dienst van de Komende en alles doen wat in haar vermogen ligt om het menselijk denken en de harten voor te bereiden op die Gebeurtenis. We hebben geen andere levensbedoeling.

V. Instroming.

Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeelding, de energieën van Licht, Liefde en Wilten-goede, die zich uitstorten doorheen de planeet en op Aarde verankerd worden in daartoe voorbereide centra op het stoffelijk gebied, waar doorheen het Plan zich kan manifesteren. (Gebruik hiervoor de zesvoudige progressie van goddelijke Liefde als volgorde voor de neerslag van energie: Shamballa / Hiërarchie / de Christus / de Nieuwe Groep van Werelddienaren / mannen en vrouwen van Goede Wil overal ter wereld / stoffelijke verdeelcentra).

VI. Lagere Tussenperiode.

Richt als groep opnieuw het bewustzijn tot binnen de omtrek van de grote Ashram. Laat gezamenlijk de bevestiging weerklinken:

***In het Centrum van alle liefde sta ik.
Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden.
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken.
Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten,
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.***

Visualiseer dan de neerdalende geestelijke instroming vrijgekomen vanuit Shamballa doorheen de Hiërarchie en onmiddellijk in de mensheid stromend doorheen het voorbereide kanaal. Overdenk hoe deze instromende energieën de "Weg van licht" voor de komende Wereldleraar, de Christus, tot stand brengen.

VII. Distributie.

Visualiseer, terwijl de Grote Aanroep weerklinkt, het uitstorten van Licht, Liefde en Macht vanuit de Geestelijke Hiërarchie, doorheen de vijf planetaire centra – Londen, Darjeeling, New York, Genève en Tokio – waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt:

**Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.**

**Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.**

**Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen -
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.**

**Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.**

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen.

OM OM OM

* * *

INTRODUCTIE

Welkom bij deze tweede en laatste sessie van de Arcane School-conferentie in Genève. We zijn blij dat we fysiek bij elkaar kunnen zijn, maar we bieden deze conferentie ook graag via Zoom aan een breder publiek aan. Voor degenen onder u die via Zoom meedoen, nogmaals twee korte opmerkingen.

1. Vanaf het begin van de uitzending worden de teksten vertaald in de volgende talen:

- Engels
- Frans
- Italiaans
- Spaans
- Duits
- Russisch
- Nederlands

Om de taal van uw voorkeur te selecteren, klikt u op het pictogram *Vertaling* in de Zoom werkbalk:



Er wordt een menu geopend met een lijst waarin u de taal kunt selecteren waarnaar u wilt luisteren:



Als u wilt, kunt u het geluid van de originele spreker uitschakelen, dat normaal gesproken op de achtergrond hoorbaar is:



Let op: al onze vertalers zijn vrijwilligers en geen beroepsvertalers.

Hier op de locatie hebben we taalpakketten voor de vertalingen.

Voor degenen die via Zoom meedoen: het taalpakket is te downloaden via onze website:

https://www.lucitrust.org/conferences/show/arcane_school_conference_2024_geneva_may_18_19#ASGeneva-19May.

2. . Standaard staan de microfoons van deelnemers uit. Om een vraag te stellen of een opmerking te maken, kunt u 'uw hand opsteken' zodat de gastheer uw microfoon kan inschakelen.

Klik daarvoor op het pictogram *Hand opsteken* in de zoomwerkbalk:



Hierdoor wordt de host op de hoogte gesteld, die vervolgens – indien mogelijk – uw microfoon open zet.

U kunt ook een vraag of opmerking in de chatbox plaatsen.

BEVESTIGING VAN DE WIL

(in Portugees)

Ik sta in het centrum van de wil van God

Niets zal mijn wil van de Zijne afhouden

Ik pas die wil toe met Liefde

Ik richt me tot het terrein van dienst.

Ik, de goddelijke driehoek, voer die wil uit

Binnen het vierkant en dien mijn medemensen.

OM

HERVORMING VAN DE WERELDRELIGIES DOOR DE INTRODUCTIE VAN GEZOND VERSTAND EN VOORUITSTREVENDE IDEEËN

Peter Peuler

Hallo vrienden ,

Het sleutelwoord van vorig jaar over de Wil als uitdrukking van de Wet van Opoffering gaf ons een goede voorzet voor het werk van dit jaar over de voorbereiding op de wederkomst van de Christus, door de geest en het hart van de mens op te wekken en te stimuleren gevoelig te zijn voor het komende Plan. Het Plan zelf, dat gekenmerkt wordt door licht en liefde, lijkt vrij eenvoudig, maar de toepassing ervan vereist zeker veel wijsheid, geduld en vaardigheid in handelen van allen die willen helpen. Nergens is dit duidelijker dan op het terrein van religie. Religie, als de menselijke benadering van dat aangevoelde iets dat groter is dan wat de zintuigen en het verstand onthullen, moet mee-evolueren met de algemene evolutionaire ontwikkeling van allen die deze planeet en daarbuiten bewonen. In het algemeen lijkt religie in veel opzichten te verhinderen dat mensen zowel mentaal als spiritueel vooruitgang boeken. Laten we even de tijd nemen om samen na te denken over enkele ideeën waarop de wereldreligies zich zouden kunnen richten, en die hen beter op één lijn zouden brengen met wat het Plan vereist.

Wetenschap en religie moeten ophouden elkaar nog langer als tegenpolen te zien. De vooruitgang in de wetenschap bewijst zonder enige twijfel dat alles binnen ons planetenstelsel met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is en voortdurend in beweging is. Afscheiding is gewoon niet hoe het leven werkt. De individuele eenheid is een integraal onderdeel van een groter geheel. Door dit feit aan te nemen kunnen religies zich openstellen voor geheel nieuwe benaderingen van de ontwikkeling van morele en geestelijke kwaliteiten. Anderen helpen en egoïsme terugdringen is gewoon heel logisch. Door anderen te helpen, helpen we onszelf, en omgekeerd, omdat het besef ontstaat dat we hier allemaal samen voor staan. Dit leidt op natuurlijke wijze tot het idee van oorzaak en gevolg. Omdat alles met elkaar verbonden is, heeft alles invloed op al het andere. Door dit idee aan te nemen kunnen individuele religies zichzelf zien als onderdeel van het onderling verbonden geheel, en kunnen zij hun eigen specifieke gave bijdragen aan de algehele benadering van de mensheid tot dat grotere geheel.

De dood, en de angst ervoor, hangt de mensheid boven het hoofd en is de oorzaak van veel lijden en koortsachtige activiteiten om de dood te vermijden. Religies moeten de dood op een nieuwe manier benaderen en kunnen naar de natuur kijken voor voorbeelden van hoe dood en wedergeboorte natuurlijke onderdelen van het leven zelf zijn. Het idee van reïncarnatie kan op een wetenschappelijke manier worden geïntroduceerd, zonder enige glamour, en als eenvoudig uitvloeisel van de wet van oorzaak en gevolg, de wet van cycli en de wet van groepsvooruitgang. Er moet geleerd worden dat leven en dood, als tegenstellingen, een illusie zijn. Geboorte en dood zijn de tegenovergestelde kanten van dezelfde medaille, beide binnen de context van het Leven zelf. Dit basisidee zou de weg kunnen vrijmaken voor een vermindering van het materialisme en het idee dat je alles moet krijgen wat je kunt, omdat het leven kort is en de dood een einde maakt aan alles. De dood, en zijn relatie tot straf in het hiernamaals, kan worden gedemystificeerd door simpelweg uit te leggen dat oorzaak en gevolg de manier is waarop een systeem werkt dat gebaseerd is op liefde. Vrijheid en rechtvaardigheid gaan samen en vormen de basis van de wet van Karma. Het idee van de wet van oorzaak en gevolg helpt de kloof te dichten tussen waar men zich bevindt en waar men wil zijn. Religie kan helpen het lijden veroorzaakt door schuldgevoelens te elimineren door het te vervangen door spijt. De Dalai Lama merkte op dat het woord 'schuldgevoel' niet bestaat in het Tibetaans, en dat spijt een normale houding is als je evolueert en terugkijkt op waar je bent geweest.

Een paar jaar geleden was het thema voor onze jaarlijkse conferentie: 'Laat levendigheid voor iedereen zichtbaar worden'. Dit lijkt een onderwerp te zijn dat vandaag de dag door de wereldreligies benadrukt moet worden , en het sluit zeker aan bij het moderne wetenschappelijke denken. Dit thema van levendigheid sluit goed aan bij de toenemende creativiteit die in alle geledingen van de samenleving opkomt. Religies moeten experimenten en creatieve expressie aanmoedigen als manieren om aan Gods Plan deel te nemen. Zij moeten zelfredzaamheid en vertrouwen van hun volgelingen aanmoedigen bij het creëren van juiste menselijke relaties. We weten dat creativiteit verbonden is met de uitdrukking van een gevoeld doel, dat Actieve Intelligentie verbonden met de Wil en Doel, en dat deze twee verbonden zijn door Liefde. God Immanent moet nu centraal staan, aangezien de Transcendente God goed verankerd werd in het Vissentijdperk. God Immanent impliceert uiteraard de cultivering van empathie en de uitdrukking van mededogen voor alle medeplaneetwezens die lijden. De versmelting van hart en geest is een onderwerp waar de wereldreligies de

nadruk op kunnen leggen, en die voorop kunnen staan in de moderne filantropie en bij het verstandige gebruik van geldenergie om juiste relaties op alle gebieden van het menselijk leven tot stand te brengen.

Het idee dat 'energie de gedachte volgt' kan de wereldreligies helpen hun denken te moderniseren en van groter nut te maken. Gebed, aanbidding en aanroep/oproep maken een groot deel uit van de religieuze praktijk en kunnen op nuttige wijze in verband worden gebracht met de wet van oorzaak en gevolg en de wetenschappelijke methode. Eind jaren tachtig hield ik tijdens een zondagse eredienst een lezing voor leken van de plaatselijke United Methodist Church in de Verenigde Staten over de aard van geld. Ik kwam toen terecht in de financiële commissie van de kerk. En ik maakte van deze gelegenheid gebruik om de speciale zondag meditatie over het 'Aanroepen van geld voor hiërarchische doeleinden' aan de groep voor te stellen. Met de opdracht om 'het Plan te wijzigen, te kwalificeren en aan te passen', in gedachten, wijzigde ik bepaalde woorden zoals 'spirituele doeleinden' in plaats van 'hiërarchische doeleinden', 'Christus en Zijn Kerk' voor 'Hiërarchie', enz. Ik merkte dat de commissie zeer open stond voor deze meditatie, los van elke mystieke benadering en gepresenteerd als een mentale oefening die zowel het hoofd, het hart als de wil om goed te doen vereist. De Tibetaan herinnert ons eraan dat er creatieve oplossingen nodig zijn voor de problemen van de mensheid op het gebied van separatisme en de kloof tussen degenen die te veel hebben en degenen die te weinig hebben. De kerken moeten het doel van een eenvoudig, fatsoenlijk leven voor alle mensen benadrukken voordat verheven spirituele concepten kunnen worden geïntroduceerd.

De aard van aanroep en evocatie is een onderwerp dat de wereldreligies zouden kunnen verduidelijken. Volgelingen zouden kunnen worden geïnstrueerd over de kracht van aanroeping, en hoe dit een krachtig middel kan zijn om groepsoplossingen voor groepsproblemen tot stand te brengen. Toch moeten ze worden geïnstrueerd dat voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van de kracht van het hart en het hoofd. Dat wat wordt aangeroepen, komt niet altijd wanneer degene die aanroept dat wenst. Het verhaal van de tovenaarsleerling is gebaseerd op kennis en het wetenschappelijk gebruik van energie. De mensheid moet haar rol als creatieve centrum binnen het planetaire geheel op zich nemen. Wanneer de mensheid bidt en licht en liefde aanroept, stromen licht en liefde niet naar beneden. Wat naar beneden stroomt zijn impulsen die mogelijkheden creëren om licht en liefde te ontwikkelen. Kansen zijn geschenken; crises zijn gaven om creatieve instrumenten te ontwikkelen om het Plan van Licht en Liefde tot bloei te brengen. De wereldreligies moeten dit duidelijk maken.

Door met de wetenschap samen te werken kunnen wereldreligies de experts worden op het gebied van de Wetenschap van Toenadering en de Wetenschap van Impressie. Ze kunnen de morele kompassen worden die de wetenschap begeleiden en met haar samenwerken om juiste planetaire relaties te creëren. De wetenschap van het bouwen van de antahkarana vereist zowel een benadering vanuit het hoofd- als vanuit het hart, waarbij zowel de wetenschap als de religie gebruik maken van de wil om voorwaarts te gaan in contact met dat wat ons te wachten staat. Er moet een gemeenschappelijke taal worden ontwikkeld die de groeiende subjectieve synthese weerspiegelt die onthult hoe het leven is en hoe het werkt. Een basis voor deze algemene manier van kijken naar het leven zou elektrisch vuur kunnen zijn. De wetenschap ontdekt in rap tempo de elektrische basis van het universum, en religie heeft altijd de vurige wil van God opgeroepen en gezegd dat God een verterend vuur is. De tijd is voor zowel de wetenschap als de religie gekomen om de Mensheid te helpen bewust een brug te slaan naar het boeddhisches gebied waar liefde wordt gezien als zuivere rede. Ons gezamenlijk werk bereidt het mentale gebied voor op deze evolutie.

* * *

HET PLAN EN DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS

Het onderscheiden van de voortekenen en hoe daarmee samen te werken.

Sietske Hooijen, Nederlands

Wat is dat ... De Christus?

Voor velen betreft deze naam de Avatar die komende is.

In het boek 'Het naar buiten treden der Geestelijke Hiërarchie' wordt uitgebreid geschreven over de mogelijkheden van Wie die Avatar zou kunnen zijn, Wat zijn status zou kunnen zijn en Wat hiermee bewerkstelligd zou kunnen worden.

Deze informatie is interessant, maar geeft te veel ruimte tot fantaseren en legt de focus van velen op deze komende Avatar, waardoor er namen worden genoemd van steeds weer nieuwe sterren aan het heldenfirmament, wat ons afleidt van concentratie op de wederkomst van de Christus.

Er zijn vele broeders en zusters die een belangrijke rol spelen bij de aanroep tot de wederkomst, waarbij ze hun hele leven tot zelfs hun dood in dienst stellen tot herstel van het Plan op deze aarde. We kennen allemaal grote helden van verleden en heden. Laten we hen eren, waarderen en dank zeggen en hen tot voorbeeld stellen van kracht, visie en heldenmoed, maar ons focussen op wat onze eigen bijdrage kan zijn in het tot stand brengen van wat De Wederkomst wordt genoemd.

De Christus die ik wil bespreken, is de allesomvattende staat van bewustzijn die rijkt van Shamballa tot en met de Mensheid. Wij allen, hoewel voor velen nog niet bewust, maken deel uit van die Christus die wachtende is om zich te manifesteren.

Daarvoor is duidelijkheid nodig over hoe deze ontwikkelingen een bestaande werkelijkheid zijn en niet een vage mogelijkheid die niet geverifieerd of bewezen kan worden. We zullen de teksten, de mogelijkheden, de handleidingen en de adviezen die ons worden aangereikt moeten erkennen als 'letterlijk te verstaan en te begrijpen' als de weg, de manier om daar te komen waar ziel en persoonlijkheid geïntegreerd raken en kunnen worden opgenomen in het bewustzijn van de Hiërarchie, waar wij daadwerkelijk deel van zijn; waarin wij 'leven, bewegen en ons bestaan hebben'. Dit alles terwijl we ons dagelijks leven leiden in de stof, 'het Veld van Dienst waar we Gods Wil uitwerken in materie'.

We kunnen ons verplaatsen van het laagste tot het hoogste niveau van bewustzijn, door ons mentaal daartoe te bewegen. Dan kunnen we één zijn met al onze groepsbroeders en daarmee één zijn met het Planetaire Centrum; het Hart van God, van waaruit wij onze taken verrichten en dat we nooit verlaten. We zijn fundamenteel kosmische energieën, met de bedoeling terug te keren naar waar we vandaan komen. Als we ons mentaal durven te plaatsen in het Licht van dat Centrum, zijn wij Wevers van het Licht van Sanat Kumara en dus één met Hem. Dat is hoe we tot die hoognodige synthese komen, waar de werkelijkheid wordt ervaren van de Transcendente zowel als van de Immanente God; de God die zowel in het heelal als in de mensheid aanwezig is; waar Hij door grote getalen van zieledoordrenkte entiteiten Zijn Energie van Liefde in ieders hart plaatst en leiding geeft in alle facetten van het menselijk bestaan. Daarom roept Christus vanuit de Hiërarchie, het Centrum van Zijn Bestaan, zowel Shamballa als de Mensheid aan om tot één totale eenlijnigheid te komen, waardoor die buiten planetaire klank vrijkomt, die ruimte schept voor de komst van de Avatar waar wereldwijd zo naar uitgezien wordt.

Dat is wat we De Wederkomst van Christus op Aarde noemen.

Hiervoor is het nodig dat tweederde deel van de Mensheid zodanig geïntegreerd is met de ziel, hun ziel en daardoor met de universele ziel, dat zij de zieledoordrenkte meerderheid is van ons, De Mens. Het is door deze zielen-doordrenkte individuen dat zielenenergie zich op aarde vestigt met in hun kielzog leden van de Hiërarchie, van hoog tot laag, die als taak hebben dit hele gebeuren in goede banen te leiden en te bevestigen. Mede door de invloed van de huidige ontwikkelingen en het grote lijden wat ons ten deel valt en wat zich zal uitbreiden en verdiepen, zullen Mensen in grote getalen tot die bijna automatische 'roep naar boven' worden uitgenodigd om te vragen om genade, begrip, mededogen en hulp, waardoor er een innerlijke houding ontstaat van hoop, verwachting en ontvankelijkheid voor de wederkomst, de eenwording met de Hiërarchie, hoewel voor velen dit beeld en deze mogelijkheid van synthese niet bewust wordt ervaren.

De overgang waarin we nu verkeren om deze enorme omslag te maken brengt chaos, ellende, lijden, afbraak en mensen zullen in grote getalen sterven, maar niet ten onder gaan. Deze grote sterfte onder de mensen die we nu en in de naderende nabije toekomst moeten verwachten, is een mogelijke doorgang om tot groepsinwijding van enorme omvang te komen, wat deel uitmaakt van Het Plan en waar de Mensheid aan toe is.

We moeten groeien, ons ontwikkelen, ons klaar maken voor deze komende gebeurtenis, want het is door de reactie van de mensheid dat het moment van Wederkomst wordt bepaald.

Het is, zoals voorspeld, dat door de climax van dit langverwachte en hoogstaand gebeuren, al het verborgene zal worden onthuld, alle leugens bekend zullen worden, al het kwade vanuit zijn donkere krochten tevoorschijn zal komen en hoogtij zal vieren en zich zal tonen in al zijn kwalijke uitdrukkingen.

Het zal aan ons zijn om alle krachten te bundelen. Niet de hoop en het vertrouwen te verliezen, maar te oriënteren en te concentreren op onze creatieve en mentale mogelijkheden om ons te weren en zo de reactie te vormen op al dit geweld.

Want, hoewel de 'beste bedoelingen' worden ingezet, zien we hoe op alle fronten de strijd tussen goed en kwaad zich versterkt. We zien hoe wetenschap, technologie, innovatieve creativiteit zich ontwikkelt op een tempo dat harder gaat dan we kunnen bevatten en waarvan we moeten afwachten of het zich ten goede of ten kwade zal keren. Daarom wordt de kwaliteit van het 'intuïtief zien' onontbeerlijk om in lijn te blijven handelen met de doelen van de Hiërarchie en in harmonie te blijven met het Plan, want Gods plannen behelzen ook

inherent lijden en vernietiging van wat zich gekristalliseerd heeft en wat daarom het volgen van de 'rechte weg' en het behouden van vertrouwen zeer bemoeilijkt.

Dit alles kan zich ontwikkelen als er kennis wordt genomen van de functie en de waarde van meditatie, waardoor zich wereldwijd de methode van aan- en oproep aandient, wat de basis zal zijn voor de Nieuwe Wereldgodsdienst. We staan aan het begin van deze te verwachten planetaire ontwikkelingen, die zullen leiden tot de verdere bouw van het Antahkarana en de daaruit voortvloeiende identificatie met opeenvolgende gebieden van bewustzijn vanaf het eerste bewuste contact met de ziel tot aan de opgang in de Goddelijke Wil. De beleving van dit al zal mentaal gekleurd zijn en zichtbaar in alle aspecten van het menselijk leven; kunst, filosofie, psychologie, religie, politiek, wetenschap en opvoeding, waarvan er enkelen een totaal ander aanzien zullen krijgen of zelfs zullen verdwijnen en andere in belangrijkheid zullen toenemen. Licht en duisternis komen helder tegenover elkaar te staan en de mensheid krijgt zicht op wat rechtvaardigheid is en hoe dat staat tegenover afgescheidenheid op wereldomvattende schaal.

De Hiërarchie die zich op aarde zal vestigen door onze niet aflatende aanroep maar ook door hun eigen oproep richting de mensheid, zal de scepter zwaaien, wat doorwerkt tot in alle natuurrijken waardoor werkelijk de uitdrukking van het goddelijk Plan wordt bereikt en waardoor zich een levenslijn ontwikkelt waarlangs Liefde en Leven van God zich tussen Hem en Ons beweegt. Het Centrum van Gods Wil verspreid zich tot in alle kernen van alle lichamen tot in de kleinste, waaruit volgt dat we zelf een samenwerkend orgaan zijn van Wils-pixels. Het begrip 'Zelf' wordt dan een allesomvattende geopenbaarde weerspiegeling van die Goddelijke Wil, zichtbaar in atomen – individuen – mensheid – planeet.

Dat Alles zijn Wij Zelf.

* * *

VISUALISATIE
DE MUZIEK DER SFEREN
(Frans)

Breng in alle rust je bewustzijn zo hoog mogelijk.

Vanuit die plaats van stilte verstommen alle aardse trillingen en komt het streven van je lagere geest tot rust.

Dan word je je bewust van een sterke intentie om te luisteren naar een toon uit de omringende ether.

En terwijl je stil, rustig en kalm van binnen bent en alles ziet door middel van het goddelijke licht, zul je dat geluid horen dat in kleurrijke trilling op je innerlijke zintuig inslaat, en je weet dat er een punt is bereikt dat een grote overgang markeert.

Kijk dan, o Pelgrim, uit naar de komst van dat uur.

Weet wanneer de toon van een gezuiverd Geluid door de mistige dageraad sluipt en zachtjes je oor treft.

En spoedig zal het innerlijke gehoor een verruimd gevoel worden en plaats maken voor zicht en volmaakt begrip.

En je weet dat in de ritmische toon van het klinken van de muziek der sferen een geheime openbaring ligt.

* * *

Het spirituele streven om jezelf te ontwikkelen tot een levendig en krachtig centrum van fundamentele, universele liefde

Gabriele Körber, vertaald uit het Duits

Beste vrienden,

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor de uitnodiging voor de conferentie van dit jaar en de daarmee gepaard gaande gelegenheid om deze voordracht te geven. Genève is het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Europa en Mensenrechtenraad van de VN (UNHRC) is hier ook gevestigd, net als veel andere 'hartprojecten' van de mensheid. Het Centrum van Geneva van de Arcane School vertegenwoordigt ook het hartcentrum en ik ben daarom bijzonder blij te kunnen spreken over een onderwerp dat mij meteen deed denken aan een liefdevol, stralend hart waarvan de levensenergie in de harten van alle levende wezens stroomt.

De kern van deze lezing heeft betrekking op het spirituele streven om zichzelf te ontwikkelen tot zo'n levendig en krachtig centrum van fundamentele, universele liefde. Spiritueel streven is in wezen gericht op het tot stand brengen van oprechte menselijke relaties, het bevorderen van goede wil en uiteindelijk het vestigen van ware vrede op aarde. ¹ Dit doel wacht echter nog steeds op wereldwijde verwezenlijking en lijkt momenteel nog ver weg.

De huidige situatie in de wereld wordt gekenmerkt door diepgaande verdeeldheid en conflicten en onrust; de mensheid gaat door de geboorteweën van een nieuw tijdperk, met alle moeilijkheden en kwellingen van dien. Door de sterke ontwikkeling van het intellect is het misschien wel de moeilijkste fase waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad op haar lange ontwikkelingsweg.

Over het algemeen bevatten de problemen van de mensheid dezelfde obstakels en moeilijkheden die de realisatie van de ziel en de vereniging met de ziel in de weg staan, aangezien de individuele mens op het pad van discipelschap hen eveneens tegenkomt. Ze hebben een grotere reikwijdte dan individuele conflicten, maar zijn in wezen identiek en vereisen dezelfde oplossingsmethoden om ze te overwinnen. Bij het zoeken naar constructieve oplossingen worden we duidelijk herinnerd aan de noodzaak van geestelijke inspanning, omdat problemen nooit kunnen worden opgelost met dezelfde manier van denken die ze heeft gecreëerd, zoals Albert Einstein het ooit heel treffend verwoordde.

Deze geestelijke inspanning is een actief proces van gedisciplineerde zelftraining dat een heroriëntatie van de hele lagere mens vereist, zodat hij niet langer onderworpen is aan zijn zintuiglijke illusies en de draad kan vinden die hem uit het labyrint van lagere percepties naar het heldere licht van de dag leidt. Dit omvat de transformatie van astrale en emotionele energie in het gevoel en de energie van liefde, evenals de noodzaak om persoonlijk gevoel te verheffen tot groepsbewustzijn. Geestelijk streven vereist ook de ontwikkeling van het vermogen om de geest te beheersen en zijn functies dienstbaar te maken. We richten onze blik voortdurend op de innerlijke subjectieve realiteit en erkennen de onderlinge verbondenheid van al het leven. We komen eerst in aanraking met de wereld van de betekenis en later met de wereld van de oorzaken.

Als we dit bereiken, zullen we niet langer tevergeefs handelen in de wereld van de gevolgen, die altijd slechts een uitdrukking en het gevolg is van daden uit het verleden. De leer van het hart is daarom fundamenteel noodzakelijk voor het leven van de geest, want het hartbewustzijn raakt de oorzaken en houdt zich niet bezig

met gevolgen. Alle heilige geschriften benadrukken dat het cultiveren van een onbaatzuchtig liefdevol hart noodzakelijk is voor geestelijke ontwikkeling.

In het Watermantijdperk leren we de les van werelddienst. Het is de taak van de Nieuwe Groep van Werelddienaren de menselijke familie te beïnvloeden met een nieuw ideaal van cohesie, vertrouwen en de visie op een leefbare, vreedzame toekomst, zodat juiste menselijke relaties en de bevordering van vreedzaam samenleven kunnen ontstaan. De mensheid wordt momenteel geconfronteerd met de mogelijkheid om een beslissende stap voorwaarts te zetten in het licht van de opeenstapeling van chaotische crisissituaties. De Nieuwe Groep van Werelddienaren kan, als de zichtbare vertegenwoordiging van het tweede aspect van liefde-wijsheid, de manifestatie van licht, liefde en de wil ten goede tot stand brengen en daardoor de mensheid in staat stellen deze stap te zetten.

Liefde wordt beschreven als de fundamentele kracht die alles doordringt, alles verbindt en alles bij elkaar houdt; Liefde is de wet die op alle niveaus in dit tweede zonnestelsel werkt. ² Als onderdeel van de eenheid zijn wij daarom ook één met Gods volheid in het bewustzijn van alomtegenwoordige zuivere liefde. Liefde is inherent aan de mens, omdat we diep van binnen verbonden zijn met deze alomtegenwoordige liefde van God.

Liefde is de hoogste kracht, zowel in eenheid als tegelijkertijd in individualiteit, omdat het de directe verbinding is met de bron, met God, met de Vader. Liefde heeft haar verblijfplaats in het hart; het hart is de verblijfplaats van God, het is de hoedanigheid van liefde-wijsheid van de ziel, het Christusbeginsel. De mens komt voort uit liefde, hij leeft in liefde en liefde voert hem terug naar het hart van de Vader. Liefde is het vermogen dat inherent is aan het heden. Het is de verborgen energie van de planetaire Logos, waar de mens gebruik van moet maken door zich te concentreren en deze aldus in zijn hartcentrum toe te passen. ³ Liefde is het hanteren van de macht die de werelden regeert en die leidt tot integratie, eenheid en het vermogen om alles te omvatten en die zelfs de Godheid tot handelen aanzet. Het is heel moeilijk om dit te ontwikkelen, omdat het egoïsme dat inherent is aan de menselijke natuur zo groot is en het ook vaak verward en verkeerd begrepen wordt. ⁴ Elk bewustzijn dat niet op zuivere liefde is gegrondvest, negeert deze fundamentele realiteit en bevindt zich op het hellend vlak dat naar de afgrond van de grote ketterij van het separatisme voert.

Echte liefde is niet mogelijk zonder vrijheid, want alleen door vrijheid wordt de ware essentie van liefde gecreëerd. Het is moeilijk het toe te passen op alle omstandigheden van het leven en het vergt het uiterste van wat iemand te geven heeft; het vereist de onderdrukking van zijn zelfzuchtige persoonlijke activiteiten. Het ontwikkelen van een liefdevol hart is dus zeker niet eenvoudig. Zelf drukken wij – bewust of onbewust – voortdurend de kwaliteit van de liefde uit, afhankelijk van ons ontwikkelingsstadium, en bevestigen daarmee de uitspraak: 'Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij.' Voor de juiste toepassing ervan heeft liefde de rede nodig, wil het zich niet uiten als louter een uitstorting van emoties of onhandig medelijden. Hoofd en hart moeten met even effectief zijn.

Ieder mens heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijke natuur. De mannelijke of positieve kant manifesteert zich als die eigenschappen die de rede uitdrukken of reageren op de rede, zoals onderscheidingsvermogen, zelfbeheersing en een scherp beoordelingsvermogen. De negatieve of vrouwelijke aard drukt zich uit door gevoelens als liefde, mededogen, vriendelijkheid, barmhartigheid en vreugde. Wanneer de rede echter het gevoel mist, wordt ze berekenend, hardvochtig en bevooroordeeld; als het gevoel de rede mist, wordt het blinde hartstocht. In een ideaal persoon zijn deze twee kanten perfect in balans. ⁵ De wijsheid van de Boeddha versmelt met de liefde van de Christus en vormt één enkele goddelijke uitdrukking van de tweede straal van liefde-wijsheid.

Het klinkt misschien paradoxaal, maar de voordelen van onbaatzuchtige liefde zijn onmetelijk. Juist omdat iemand uit onbaatzuchtige liefde alles geeft en niets verwacht, wordt hij overladen met grote zegeningen. Onbaatzuchtige liefde leidt tot de ervaring van de kracht van liefde in zijn occulte betekenis; het is pure vreugde en kan niet teleurgesteld worden omdat het permanent en constant is. Onbaatzuchtige liefde opent het hart, stelt

ons in staat de rijkdommen van de hemel te ervaren, leidt ons naar de liefde van God, naar de ervaring van God en naar de ervaring van eenheid.

We kunnen liefdevolle kracht aan anderen geven door zelf de bron van alle liefde aan te boren. In de sutra's van Agni Yoga lezen we dat het hart wordt geopend door te streven naar de Spirituele Hiërarchie en dat alleen het hart de weg vindt naar het centrum van licht en liefde. Het hart is een vlamme magneet, die niet alleen het belangrijkste fysieke orgaan van de mens is, maar ook het spirituele brandpunt en het belangrijkste centrum dat de verbinding met de Hogere Wereld tot stand brengt. Een gecultiveerd hart beschermt ons tegen fouten, gevaren, vergissingen en afwijkingen. Het moedige hart straalt voortdurend zegeningen uit. ⁶ Hoe meer we liefhebben, hoe meer liefde we naar het fysieke gebied kunnen brengen en naar al onze menselijke relaties kunnen uitstralen. Onze emotionele kennis van de ene menselijke familie zal onze wil om lief te hebben versterken en onze liefde voor elkaar voortdurend verdiepen.

Discipelen die een oprechte poging doen om deze uitnodiging te volgen, zullen deze ware liefde door hun vurige, stralende hart kunnen verwezenlijken. Ze doen dit niet alleen door naar dit ideaal te streven, maar elke stap, elk woord en elke daad van hen drukt voortdurend de vruchten uit van hun spirituele inspanningen in hun dagelijks leven. In een gezamenlijke groepsinspanning ontwikkelen ze zich samen met hun groepsgenoten tot een levendig en krachtig centrum van fundamentele, universele liefde en brengen ze voortdurend die lichte en liefdevolle energieën naar de aarde die goede wil bevorderen, juiste menselijke relaties initiëren en de langverwachte vrede in de wereld creëren.

Hartelijk dank!

¹ Problemen van de Mensheid, Alice A. Bailey, pp. 168/169 Engels. (aangepast)

² Een verhandeling over kosmisch vuur, Alice A. Bailey, pagina 594 Engels. (aangepast)

³ *ibid.*, blz. 877 Engels. (aangepast)

⁴ Discipelschap in de Nieuwe Tijd, deel I, Alice A. Bailey, pagina 10 Engels. (aangepast)

⁵ De Bhagavad Gita, commentaar door Paramahansa Yogananda, hfst. 1, vers 27 (aangepast)

⁶ Agni Yoga, Hart, Helena Roerich (aangepast)

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnen stromen.

(Spaans)

Zie bladzijde 4-5

* * *

* * *

Pauze

* * *

MANTRAM VAN LIEFDE

(Oekraïens)

In het Centrum van alle liefde, sta ik.

Vanuit dat Centrum zal ik, de Ziel, naar buiten treden.

Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken,

***Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten,
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.***

OM

HEF HET NIVEAU VAN HET MASSABEWUSTZIJN OP ZODAT DIT HET PRINCIPE VAN LIEFDE IN HET DAGELIJKS LEVEN KAN VERWELKOMEN.

Giuseppe Piazza (uit het Italiaans)

In een poging om een betere toekomst voor te bereiden in overeenstemming met het Plan, bevindt de mensheid zich in een cruciale fase van haar spirituele evolutie en staat ze tussen twee energielijnen: aan de ene kant de krachten van de Heren van de Linkerhand die vechten om het bewustzijn van de massa in een doodlopende straat waar egoïsme en trots afgescheidenheid creëren. Aan de andere kant probeert de Grote Witte Loge een beslissende impuls in de mensheid te enten, de verenigde wil, om de wederkomst van de Christus in gevoelige harten voor te bereiden en het bewustzijn van de massa te vernieuwen en vrede, sociale rechtvaardigheid, samenwerking en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen te brengen.

Nu we het onderscheid tussen de behoeften van het individu of de massa hebben overwonnen, worden we allemaal geroepen om gehoor te geven aan de oproep deel te nemen aan het experiment om *de lichtvonk* van ons geweten levend te houden en zo *de geest van verwachting* onder de mensen te bevorderen en op te wekken met een houding van ambitie en toewijding. Aan degenen die nog steeds twijfelen aan de noodzaak van spiritueel voorbereidingswerk, zou men kunnen antwoorden, in navolging van het advies van Blaise Pascal met zijn bekende 'gok' dat het, in geval van onzekerheid, altijd beter is om zich te concentreren op het positieve alternatief van het goddelijk bestaan in plaats van op gehechtheid aan materiële goederen. Het aanvaarden van de uitdaging betekent pioniers worden en de aandacht trekken van Degenen (de Meesters van de Hiërarchie) die op dit moment waken over de kwaliteit van onze keuzes tot dienstverlening. Het resultaat van dit werk hangt altijd in de eerste plaats af van het individu in relatie tot de mate van ontvankelijkheid die zijn mentale instrument heeft ontwikkeld ten behoeve van de hogere spirituele wereld en de kwaliteit van de energie van zijn gedachten. Het is belangrijk om gezond spiritueel onderscheid te maken, goede gedachten te genereren en het juiste motief te kiezen. Een van de gevaren is dat gedachten alleen reageren op externe verschijnselen, in plaats van op de Ziel, en dus geen geschikt materiaal vinden om het huis voor de Meester te bouwen. Ieder van ons heeft, dankzij de vrije wil, een grote verantwoordelijkheid bij het definiëren van de intrinsieke kwaliteit van de gedachtevormen waarmee we de ideeën waarmee we bewust in aanraking komen, kunnen bekleden. Als we onze gedachten moedig en helder zouden uiten, in overeenstemming met de goddelijke liefde voor het grotere goed, zou de

uitdrukking van spiritualiteit overgaan van het primitieve niveau dat op het individu gericht is, via de liefde voor het gezin, tot aan het punt waarop we het verlangen naar het spiritueel goede op de mensheid richten.

De massa heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot en geprobeerd de heroïsche en moedige daden na te volgen van degenen die blijken gaven van spirituele kwaliteiten van de Ziel. Dezelfde term *Animus* in het Latijn brengt ons, naast de betekenis van Anima, terug naar het concept van moed. Een moedig voorbeeld dat we kunnen navolgen vinden we in de mythe van Hercules. In feite zijn we allemaal geroepen om in het dagelijkse leven helden te worden, door onze gedachten te disciplineren en te harmoniseren, volgens een innerlijke visie gericht op het principe van Liefde, door crises heen te gaan en, *net als Christus, de ervaring van de woestijn opnieuw te beleven*, waarin Hij in de zoektocht naar kalmte en eenzaamheid “zag wat hij moest doen”¹, om de Wil tot het Goede te omarmen. In het nieuwe tijdperk zullen de helden die het voorbeeld van de spirituele mens zullen belichamen de opvoeders zijn met grotere spirituele ervaring; hun taak zal zijn om de massa te leiden, het bewustzijn te verheffen en als onderdeel van een *groter geheel* te erkennen. Via de Wetenschap van het Onderwijs van het Nieuwe Tijdperk zal een proces worden gegenereerd waarin de waarden van eenheid en synthese de pijlers zullen zijn van de levens van individuen en waarin samenwerking elke egoïstische grens zal overwinnen. Dit experiment zal vruchten afwerpen als het erin slaagt een houding bij de massa teweeg te brengen die reageert op het idee van het algemeen welzijn. Niet langer geregeerd door de fluctuerende winden van het astrale, zullen individuen ertoe worden gebracht het vermogen te ontwikkelen om vanuit het mentale vlak te werken in afstemming met de energie van liefde die van de Ziel komt.

Als dit door de Meesters aangegeven evolutionaire proces een geldige ondersteuning wordt voor het individuele individu dat het bergpad beklimt, dan kan dit ook het geval zijn voor zijn reisgenoten. Verenigd, allemaal verbonden, samen en uitsluitend in groepsformatie, zal het mogelijk zijn om de hoogste toppen te bereiken! Voordat elk individu op pad gaat, zal het bij introspectief werk voor hem nodig zijn om zorgvuldig in zijn rugzak te kijken, te leren onderscheid te maken en bewust te onderscheiden wat goed is van wat niet, en zichzelf te bevrijden van nutteloze dingen. Reis lichtvoetig, met achterlating van de kortstondige en nutteloze astrale ballast van zelfmedelijden, depressie, beledigde trots, kritiek, oordeel, algemene moedeloosheid, van het vastzitten in het drijfzand van het verleden of van het angstig kijken naar de toekomst. Het is een reis waarbij iedereen als Ziel zal worden geroepen om zonder schade en op een verantwoordelijke wijze deel te nemen aan het bouwen, in het hier en nu, van het best mogelijke instrument en een kanaal voor de transmissie van goddelijk licht, waarbij een gevoeligheid voor samenwerking wordt ontwikkeld en men zelf als een groep zielen wordt herkend die met gezamenlijke interne mentale inspanning werkt. De Hiërarchie werkt aan deze spirituele vooruitgang en aan het verheffen van *de mensheid naar een volgende stap op de ladder naar een groter licht*, waarbij een beroep wordt gedaan op spiritueel contact met de wereld van de zielen, dankzij de Nieuwe Groep van Werelddienaren, die in staat is kennis en wijsheid, afkomstig van subtiele niveaus, te absorberen en over te dragen naar alle discipelen die in elk land en over de hele wereld subjectief in groepen werken. Door dergelijk synergetisch en intermediair werk tussen spirituele zielen en de mensheid zullen we leren oude mentale houdingen en gewoonten op te geven en een nieuwe visie te vormen die spirituele oplossingen voor de problemen van de mensheid zal geven om een *levende ethiek van goede wil* in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen. De Meesters nodigen ons uit om na te denken over wat onze bijdrage aan de dienst aan het Plan zou kunnen zijn; in het bijzonder over de kwaliteit van het innerlijke werk door het gebruik van meditatie, het begrijpen van het goddelijk plan en het uitstorten van liefde jegens anderen, in het besef dat we, “zoals de Schrift zegt, ons diep in de grond wortelen, in staat om bovenin vrucht te dragen”².

Beginnend bij de hoeksteen die wordt vertegenwoordigd door de liefde van Degene die zal komen, zullen andere stenen nodig zijn om het bewustzijn van de massa op te bouwen en te verheffen. Een baan waarbij we *met een sterke hand en een oog dat ver vooruit kijkt* nieuwe mogelijkheden gaan zien. Dankzij een spiritueel motief van het goede en vertrouwen te hebben en waakzaam te blijven, zullen we volhardende zoekers naar edelstenen worden en steeds meer *de essentie* van spirituele idealen en waarden ontdekken. Als we deze edelstenen eenmaal hebben gevonden, met een onpersoonlijke geest, zullen we ons ervan bewust zijn dat alleen door ze weg te geven

¹ Alice A. Bailey, *Van Bethlehem naar Golgotha*, p. 102 (Engelse editie)

² Alice A. Bailey, *Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie*, p. 27. (aangepaste Engelse versie)

het mogelijk zal zijn om andere te ontvangen en ze vervolgens opnieuw te doneren, in een deugdzaam cirkel. Na deze cycli van wedergeboorten zal de verschijning van alles veranderd worden door het licht van de Ziel; dit zal leiden tot het ontwaken van het geweten en een nieuwe manier van communiceren: van *hart tot hart*.

‘Let op je gedachten als je alleen die van de beste kwaliteit wilt overbrengen’³, is de suggestie van Meester Morya. Het kiezen van dit pad betekent het openen van de deuren naar occult begrip door voorbij de aardse betekenis van de dingen te gaan en (met verwondering!) te ontdekken dat de scheidingslijn tussen de macrokosmos en de microkosmos slechts denkbeeldig is. Dit is hoe het in momenten van crisis, door dit pad te volgen, mogelijk zal zijn om de vreugde rond het Vuur van Opoffering nieuw leven in te blazen, en met een onbevreesde geest de duisternis in Licht te transmuteren. De massa zal worden beïnvloed door het ritme van dit tij en onstabiele gedachten zullen worden weggevaagd door de stroom van de hogere wil en de kracht van de creatieve verbeelding. Op mondiaal niveau kunnen we een glimp opvangen van deze spirituele renaissance van het bewustzijn van de massa: dit wordt gedemonstreerd door de vele vormen van altruïsme en opbouwende toewijding van de kant van vrouwen en mannen, beïnvloed door het licht van goede wil in actie, verenigd in meer dan 7000 vrijwilligersorganisaties die zijn geaccrediteerd door de Organisatie van de Verenigde Naties. Groepswork, op alle gebieden van dienstverlening, zal daarom het voorkeurskanaal van de Meesters worden, waardoor het mogelijk zal zijn het geweten op te heffen, waardoor het principe van de ziel in het dagelijks leven zal doordringen. Individuen uit alle hoeken van de aarde zullen in harmonie trillen en de samenwerking met de Hiërarchie zal nauwer worden. Het werk zal, met bijzondere aandacht, gericht zijn op jonge gewetens die het verschil zullen leren begrijpen tussen het zaad van egoïsme en dat van het algemeen welzijn, en dat de kleine signalen, zoals een knuffel of een liefdevolle blik, zullen resoneren als een kosmische waarde. Laten we daarom samen verder gaan, in de zekerheid dat de toekomst ons zal worden geopenbaard!

* * *

Discussie in kleine groepen

Routeplan – zondag groepsdiscussie:

Dit jaar stellen we **drie vragen** voor om in kleine groepen over na te denken.

Elke groep moet in één gemeenschappelijke taal spreken.

Wij stellen voor dat elke groep een ‘rapporteur’ aanwijst die de conclusie van de discussies samenvat.

In plaats van een plenaire zitting stellen wij voor dat de rapporteur een schriftelijke samenvatting naar het hoofdkantoor in Genève stuurt.

Alle samenvattingen worden later per e-mail gedeeld met alle deelnemers.

Hier ter plekke worden kleine groepen gevormd die een gemeenschappelijke taal spreken.

Als u via zoom deelneemt, wordt u automatisch toegewezen aan een groep in de taal van uw voorkeur.

Om de toewijzing eenvoudiger te maken, verzoeken wij u de initialen van de taal achter uw naam te vermelden:

(d.w.z. En=Engels, fr= Frans, it= Italiaans, es= Spaans, de=Duits, **nl=Nederlands**, ru=Russisch). De taalgroepen komen bijeen in zogenaamde “break-out rooms”. Als u om wat voor reden dan ook niet automatisch aan een taalgroep kunt worden toegewezen, zullen wij u dynamisch toewijzen tijdens de zoomuitzending. Zodra de break-out ruimtes zijn geactiveerd, bevestigt u het pop-up menu om de break-out ruimte te kunnen betreden.

Wij stellen voor dat u **één (maximaal twee) van de volgende vragen** bespreekt:

³ *Vurige Wereld 2*, Morya, sutra 240.

Vraag 1

Aangezien de overgrote meerderheid van de mensheid niet in esoterische termen denkt, welke ideeën zouden er dan aan het werk moeten zijn of zijn er vanuit een exoterisch gezichtspunt aan het werk die helpen de juiste omstandigheden te creëren voor de wederverschijning van de komende?

Vraag 2

Goddelijke wil wordt ook gemanifesteerd als liefde in actie: hoe manifesteert de toename van de wilsenergie zich vandaag de dag op onze planeet? Hoe manifesteren en creëren de huidige gebeurtenissen juiste menselijke relaties ter voorbereiding op de wederverschijning van de komende?

Vraag 3

De verbetering van de relaties in de menselijke familie is de noodzakelijke en onmisbare basis ter voorbereiding op de terugkeer van de komende. Wat is de factor of activiteit die volgens u vandaag de dag in de mensheid veranderd moet worden, zodat het spirituele plan gerealiseerd kan worden?

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnen stromen.

(Engels)

Zie bladzijde 4-5

* * *

SLOT VAN DE DAG

**HARTELIJK DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE DE
VOORDRACHTEN VERTAALDEN. ZONDER HEN ZOU
DIT TRANSCRIPT NIET MOGELIJK ZIJN GEWEEST.**