

ARCANE SCHOOL CONFERENTIE
GENÈVE
21-23 MEI 2021

Sleutelwoord:

**LAAT DE VERLICHTENDE ENERGIE VAN DE ZUIVERE REDE VOLLEDIGE VRIJHEID
TEWEEGBRENGEN VAN BEGOOCHELING EN DE LIEFDE VAN GODDELIJKE
VERWANTSCHAP ONTHULLEN.**

Programma voor zaterdag – 22 mei 2021



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

Laat de verlichtende Energie van de Zuivere
Rede volledige bevrijding teweegbrengen
van Begoocheling en de Liefde van
Goddelijke Verwantschap onthullen.

* * *



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

Conferentie alleen via Zoom

(link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YJ9pVkx0SsyDqVFllwaPrA)

Sleutelwoord

2021:

LAAT DE VERLICHTENDE ENERGIE VAN DE ZUIVERE REDE VOLLEDIGE VRIJHEID TEWEEGBRENGEN VAN BEGOOCHING EN DE LIEFDE VAN GODDELIJKE VERWANTSCHAP ONTHULLEN.

PROGRAMMA

zaterdag 22 mei 2021

MIDDAG SESSIE , IEDEREEN WELKOM

15h00 Inleiding – *in French*

15h05 Bevestiging van de Wil – *in Nederlands*

15h10 Het vernietigen van begoocheling door vollediger dienstverlening en ruimere samenwerking gebaseerd op opoffering – *Peter Peuler in Frans*

15h20 Dienstverlening als wetenschappelijke methode om uitdrukking te geven aan Liefde-Wijsheid – *M.Dolors Comas in Spaans*

15h30 Visualisatie: “Lopend op een Pad van Mist” – *in Russisch*

15h40 Wanneer Liefde als een aspect van de Wil wordt begrepen, dan kan het geestelijk aanschouwd tot werkelijke uitdrukking komen – *Torill Laechner in Duits*

15h50 Groepsmeditatie – *in Frans*

16h10 PAUZE

16h25 Mantram van Eenwording – *in Italiaans*

16h30 De relatie tussen het Boeddhisches beginsel en groepssamenhang – *Flavia del Giudice in Italiaans*

16h40 Plenaire Discussie

17h10 Groepsmeditatie – *in Duits*

17h30 Einde

Alle sprekers zijn studenten van de Arcane School

Voor meer informatie kunt u schrijven naar: Arcane School – Rue du Stand 40,
CH-1204 Geneva – Phone: + 41.22.734.12.52 – geneva@lucistrust.org – www.lucistrust.org

MEDITATIE

LAAT HET LICHT BINNENSTROMEN

- I. **Samensmelten van de Groep** We bevestigen het feit van groepsfusie en integratie binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die als bemiddelaar optreedt tussen de Hiërarchie en de mensheid:

*Ik ben één met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen.
Moge de liefde die in mijn ziel is naar hen uitstromen.
Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen.
Mogen de gedachten die mijn ziel scheidt hen bereiken en bemoedigen.*

- II. **Eenlijnigheid** We projecteren een lijn van lichtende energie naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar de Christus in het hart van de Hiërarchie. Trek vervolgens de lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar Gods wil gekend wordt.

- III. **Hogere Tussenperiode** Houdt het bespiegelende denkvermogen open voor de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald worden door de Hiërarchie. Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeeldingskracht, de drie planetaire centra - Shamballa, Hiërarchie en de Mensheid - die geleidelijk in eenlijnigheid en in wisselwerking komen.

- IV. **Meditatie** Overdenk de zaadgedachte voor de conferentie:

*Moge de Verlichtende energie van zuivere Rede volledige vrijheid van begoocheling voortbrengen en de Liefde van
Goddelijke Verwantschap openbaren.*

- V. **Instroming** Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeelding, de energieën van Licht, Liefde en Wil-ten-goede, die zich uitstorten doorheen de planeet en op Aarde verankerd worden in daartoe voorbereide centra op het stoffelijk gebied, waar doorheen het Plan zich kan manifesteren. (Gebruik hiervoor de zesvoudige progressie van goddelijke Liefde als volgorde voor de neerslag van energie: Shamballa / Hiërarchie / de Christus / de Nieuwe Groep van Werelddienaren / mannen en vrouwen van Goede Wil overal ter wereld / stoffelijke verdeelcentra).

- VI. **Lagere Tussenperiode** Richt als groep opnieuw het bewustzijn tot binnen de omtrek van de grote Ashram. Laat gezamenlijk de bevestiging weerklinken:

*In het Centrum van alle liefde sta ik.
Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden.
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken.
Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten,
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.*

Visualiseer dan de neerdalende geestelijke instroming vrijgekomen vanuit Shamballa doorheen de Hiërarchie en onmiddellijk in de mensheid stromend doorheen het voorbereide kanaal. Overdenk hoe deze instromende energieën de "Weg van licht" voor de komende Wereldleraar, de Christus, tot stand brengen.

VII. **Distributie** Visualiseer, terwijl de Grote Aanroep weerklinkt, het uitstorten van Licht, Liefde en Macht vanuit de Geestelijke Hiërarchie, doorheen de vijf planetaire centra - Londen, Darjeeling, New York, Genève en Tokio - waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt:

**Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.**

**Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.**

**Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen,
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.**

**Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.**

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen

OM

OM

OM

++++++

Mantram

BEVESTIGING VAN DE WIL

Ik sta in het centrum van de wil van God
Niets zal mijn wil van de Zijne afhouden
Ik pas die wil toe met Liefde
Ik richt me tot het terrein van dienst.
Ik, de goddelijke driehoek, voer die wil uit
Binnen het vierkant en dien mijn medemensen.

OM

+++

HET Vernietigen van Begoocheling door Vollediger Dienstverlening en Uitgebreidere Samenwerking gebaseerd op Opoffering

*Peter Peuler
Vertaald uit het Engels*

Dag vrienden,

Elk woord in de titel is op zich een breed onderwerp; begoocheling, vernietiging, volledig dienstverlening, uitgebreidere samenwerking, opoffering. Laten we, gedurende enkele minuten, proberen te beschouwen hoe dienstverlening en samenwerking, wanneer ze gebaseerd zijn op opoffering, daadwerkelijk helpen om die beperkende vormen te vernietigen die we begoocheling noemen, Ons wordt verteld begoocheling te verdrijven; met het beeld van mist die moet worden verdreven, een ophelderen waardoor iets dat werkelijker is, zal verschijnen. Wat is het dat dienstverlening en samenwerking gebaseerd op opoffering het vermogen geeft om begoocheling te verdrijven?

Het staat vast dat één sleutelwoord voor succes in dienstverlening de hoedanigheid van zelfvergetelheid is. Wanneer onze aandacht is gericht op iets anders dan onszelf, wanneer we voor een ogenblik onze emotionele beperkingen en mentale barrières kunnen vergeten en ons richten op de onmiddellijke behoefte die zich aan ons voordoet, kunnen we in een toestand van zijn en handelen geraken waar dienstverlening mogelijk wordt. Als ontlukende esoterici kunnen we dit in termen van energie en kracht bekijken. Als we open gaan staan voor ziele-energie en de klank die deze uitzendt, worden de vormen opgebroken, die geschapen zijn door de talloze kleine levens waaruit ons kleine stelsel is samengesteld, bestuurd door de maanheren en elementalen, en door deze kleine levens geholpen om een nieuwe stap vooruit te zetten. Dienstverlening is magisch werk, en de Tibetaan voegt hieraan toe, "...het begrijpen van de klank van alle wezens, en het vermogen om de taal te spreken van de ziel is de sleutel tot het werk". Hij zegt verder, "Wanneer deze vermogens juist gebruikt worden leggen ze deze kleine levens die beheersing op die naar uiteindelijke bevrijding zal leiden, en die te zijner tijd, deze levens zelf zal leiden naar het rijk van zelf-bewustzijn." Men vertelt ons dat de Mensheid voorbestemd is om de verbindende schakel te zijn tussen de hogere en de lagere koninkrijken, en dat het doel van de incarnatie van de ziel is om de materie, bestaande uit al deze kleine levens, te verlossen.

Het belang hiervan wordt door de Tibetaan duidelijk verklaard, wanneer hij van de zonen van de mensen zegt, "indien zij maar zouden beseffen dat zij door een geneigdheid om onder maan invloed te komen de kleine levens in hun kleine stelsel dieper in de duisternis van onwetendheid drijven, dan zouden ze sneller hun juiste verantwoordelijkheid kunnen oppakken; indien ze zouden beseffen dat door een continue pogen om het ritme van de Zonneheer op te leggen aan de verzamelde Maanheren, ze deze levens zouden sturen in de richting van het ontplooiën van zelf-bewustzijn, dan zouden ze serieuzer en intelligenter te werk kunnen gaan". (Stralen V, p.10) Vollediger dienstverlening impliceert

daarom de gerichte, en intentionele toepassing van zielsenergie ten einde de begoocheling te verdrijven en dat wat werelds was sacraal maken. Door deze volledig dienstverlening kunnen we rekenen op een bredere samenwerking van de kant van de hogere deva-bouwers die van nature reageren op de klanken van de ziel en op het hogere doel dat de vernietiging van de begoocheling openbaart.

Laten we opoffering beschouwen als de basis voor vollediger dienstverlening en bredere samenwerking. In Esoterische Genezing zegt de Tibetaan bij herhaling wat hij in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur heeft gezegd over opoffering. Hij zei daar, “De Wet van Opoffering is de Wet van de Dood in de subtiele lichamen, terwijl dat wat we dood noemen de overeenkomst hiervan is in het fysieke lichaam”. Hij voegt hieraan toe, “De Wet van Dood en Opoffering regeert de geleidelijke desintegratie van concrete vormen en hun opoffering aan het zich ontwikkelende leven”. Hoewel we weten dat het gevoel van verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende dienstverlening een natuurlijk instinct is van de ziel, is opoffering een kenmerk van de wil, die reageert op het doel van de Monade. Het is de stroom van energie van de Geestelijke Triade naar de wil van de persoonlijkheid die de brandende grond voortbrengt en ware opoffering mogelijk maakt. Voor de meesten van ons is dit nog een hele stap in de toekomst, maar de Tibetaan verzekert ons dat elke kleine poging om de kleine wil in één lijn te brengen met een grotere bedoeling, een stap in de juiste richting is. We zouden kunnen zeggen dat dienstverlening en samenwerking de wil oproepen, en beide vereisen opoffering van die beperkingen die we begoocheling noemen. Vollediger dienstverlening en samenwerking impliceren de opoffering van onze bekrompen manieren van denken en voelen omdat de behoeften van anderen de prioriteit worden. Die anderen hebben hun eigen begoochelingen en ingesleten gewoonten van waarnemen. We kunnen ons mensen op straat voorstellen die allemaal een balletje om hun hoofd hebben, gevuld met beslommeringen en zorgen over hun eigen kleine kring van contacten. Om de kloof tussen deze afzonderlijke kleine werelden te overbruggen, kunnen we trachten dat wat we gemeen hebben waar te nemen. De Dalai Lama herinnert ons eraan dat alle mensen gelukkig willen zijn, en dat we ons zouden moeten verheugen in het geluk van anderen. Een zeer eenvoudige gedachte, maar moeilijk om in de dagelijkse praktijk toe te passen. Eén van die bekrompen ideeën is “wanneer deze mensen meer zoals ik zouden denken, dan zouden ze gelukkiger zijn”. Dit wordt vertaald in een maatschappelijke opvatting dat “slechts één vorm van regering het best is voor alle landen”. In het extreme doorgevoerd veroorzaakt deze manier van denken de Inquisitie met alle bijbehorende afschuw. Een veel gehoord adagium is dat “De weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen”. Opoffering gaat dwars door de gevaren heen die inherent zijn aan zelfzuchtigheid, en opent het denkvermogen en het hart voor dienst verlenen en samenwerken. Opoffering impliceert het nemen van risico, het risico dat de sleur die door gebruikelijke gedachten en gevoelspatronen is ontstaan, kan oplossen en dat het gevoel van onveiligheid ons kan overweldigen. Opoffering impliceert de bereidheid om het vertrouwen te stellen in de wereld zonder vorm, zodat de nieuw geschapen vormen gebaseerd zullen zijn op een hoger doel.

We leven in een zeer materialistische wereld die gebaseerd is op geld en de vormen die we gecreëerd hebben om het fysieke comfort te vergroten. De zondag-meditatie tracht de stroom van geld om te buigen van materiele voldoening naar geestelijke doeleinden. De talloze groepen die trachten dienstverlening en samenwerking te bevorderen, hebben geld nodig om hun werk te verankeren. Er hangt veel begoocheling rondom geld, en een goede oefening in het praktiseren van opoffering is geld geven aan deze dienende groepen. Kleine giften geven aan veel verschillende groepen, en vervolgens deze donaties voeden door middel van meditatie, vormt een machtige kern die meer geld voor dienstverlening zal aantrekken. Etherische lijnen van samenwerken worden gevormd en deze daad van opoffering doet zelfzuchtigheid verminderen en schept een

nieuwe en een meer open en vrijelijk stromende trilling. De kleine levens worden omgeleid en de grotere groep opgeheven.

Delen en samenwerken vormen de basis voor dienstverlening wanneer deze wordt ingegeven door het opofferend naleven van een hoger doel. Delen impliceert het geven van wat we hebben, waar we zijn, en wat we zijn. Het schitterende aan ons planetaire stelsel is dat het er niet toe doet wat we hebben of wat we zijn. Het is van belang dat we de natuurlijke daad van geven ontwikkelen, en zo samenwerken met de Wet van Opoffering en de Wet van Liefde. Niemand is uitgesloten, iedereen kan delen in het grote werk van de planetaire verlossing. Groepsdelen doet het energetisch potentieel van dat wat de kleine levens ontvangen, toenemen. Begoocheling neemt dan af en wordt minder aantrekkelijk. Nieuwe en meer geëigende vormen komen tot stand. We kunnen dan met heldere geest en open hart zeggen, "Dank u Heer dat u ons helpt ons aandeel te vervullen".

DIENSTVERLENING ALS WETENSCHAPPELIJKE METHODE OM UITDRUKKING TE GEVEN AAN LIEFDE-WIJSHEID

*M. Dolores Comas
(Vertaald uit het Frans ; oorspr. In Spaans)*

Dienstverlening is in wezen innerlijk. Het is een zielsimpuls. Wanneer het zich manifesteert als een uiterlijke activiteit, is het niets anders dan een poging om te proberen in de wereld van verschijnselen dat wat achter de wereld van verschijnselen bestaat, te belichamen.

Dienstverlening wordt meestal in verband gebracht met de ziel, maar ik geloof dat het veel verder gaat, en dat het zich in feite op alle gebieden voordoet en tot in oneindigheid, omdat het de reactie is op het doel van de tweede Logos, de Logos van Liefde, liefde die de Wil tot Opoffering impliceert, ten einde de Wil om te Zijn van de eerste Logos te verwezenlijken. Het is dus inherent aan het Leven. Wij dragen het in ons, opgeslagen in ons geestelijk DNA.

Dienstverlening heeft dus een tweeledig aspect. Enerzijds is het een aspect van de geest van opoffering, immanent in alle Leven, van het kleinste deeltje tot aan het Wezen dat de zichtbare en onzichtbare Schepping teweeg heeft gebracht. Deze geest van opoffering krijgt concrete gestalte in de context van ons leven en door de voertuigen die nodig zijn voor evolutie, en in de functie van bemiddeling die eindeloos wordt uitgeoefend tussen dat wat we het hogere en het lagere beginsel noemen.

Anderzijds is het de uitdrukking van de energie van Liefde-Wijsheid en, aangezien we ons in een tweede straalstelsel bevinden, genereert het een directe verbinding met de Heer van het stelsel, de Zonne-Logos, evenals met het planétaire centrum van liefde, de Hiërarchie, en met de Heerser van dit Centrum, de Christus. In die zin kan men bedenken dat dienstverlening ons in weerklank brengt met wezens ver buiten ons bereik, en met energieën die zullen bijdragen aan de transformatie van de voertuigen zodat ze steeds passender kunnen reageren op de innerlijke behoeften.

Laten we nu eens kijken waarom de Tibetaan van dienstverlening spreekt als een wetenschappelijke methode om Liefde-Wijsheid tot uitdrukking te brengen.

De wetenschappelijke methode is een proces dat door middel van een ordelijke reeks stappen of stadia, het mogelijk maakt om relaties vast te stellen, die nieuwe kennis genereren of de waarheidsgetrouwheid van bepaalde feiten bevestigen. De belangrijkste stappen zijn:

Observatie → Vragen (over wat wordt waargenomen) → Hypothese (om de vragen te beantwoorden) → Experimenten (testen van de hypothese) → Conclusie.

In een poging om de waarheidsgetrouwheid van deze bewering vast te stellen, zullen we deze methode toepassen, met een lichte aanpassing, omdat het hier over energieën gaat en niet over feitelijke fenomenen.

1. Observatie. Het uitdrukken van de immanente goddelijkheid, in ons geval de ziel – die de eerste en wezenlijke dienst is die wordt verricht – geeft aanleiding tot een stroom van liefde, van genot, van innerlijke vreugde die voortkomt uit het hart, evenals de overtuiging om te doen wat goed is in het leven.
2. Vragen. Wat is de reden voor deze liefde, voor deze vreugde en voor de overtuiging zijn plicht te doen? Waar, of beter van welk niveau, komt deze energie en deze gedachte?
3. *1ste hypothese* : Het Wezen dat het Leven vormt probeert zich in alles te manifesteren. Daarom is het verwerklijken van dit doel het essentiële streven van alles wat leeft. Daar komt – zij het op een lager niveau – deze energie en de zekerheid van het doen van zijn plicht, vandaan, want wij gehoorzamen dan aan de opdracht die in ons DNA is gegraveerd.

2de hypothese: De ziel is de bemiddelaar tussen de Geestelijke Triade en de persoonlijkheid. Hierdoor kunnen de energieën van de Triade circuleren. En in deze afstemming is, omdat de ziel fundamenteel liefde is, Liefde-Wijsheid de weg van de minste weerstand.

4. Experiment. Het is hier aan ieder om de energieën die tot hem komen, te observeren en te analyseren, wanneer hij de wezenlijke dienst verricht van het dienstbaar zijn aan het immanent geestelijk beginsel. Wat een ander ook moge zeggen heeft geen enkele waarde zolang men niet zijn eigen ervaring heeft opgedaan. Maar zij die bij herhaling een poging hebben gedaan om als een ziel in de wereld te leven, zullen de toestroom van energie van liefde-wijsheid vanuit het buddhisch gebied hebben kunnen waarnemen
5. Conclusie. Dienstbaarheid brengt een verbinding voort tussen Triade – Ziel – Persoonlijkheid door welke de energie van Liefde -Wijsheid circuleert. Maar we zouden ook kunnen concluderen dat dienstverlening, zoals we hierboven hebben gezien, ons in weerklank brengt met de Wezens die de hoeders van dit kanaal van energie zijn.

Het voorgaande mag ons er niet toe brengen om impulsief, tegen elke prijs, te willen dienen aan de uiterlijke kant van het leven. Laten we niet vergeten wat in een *Verhandeling over Witte Magie* staat (blz. 188):

"Ware dienstverlening is ...het resultaat van de onweerstaanbare toestroom van geestelijke kracht en niet van het tomeloos handelen op het fysiek gebied. Het is het gevolg van te zijn zoals een mens werkelijk is, een goddelijke Zoon van God...".

Laten we de wezenlijke dienstverlening dus niet uit het oog verliezen: leven zoals een goddelijke Zoon van God op Aarde. Daarbij brengen we een proces van invocatie en evocatie op gang, en trekken we die energieën aan die datgene, wat binnenin wacht om geopenbaard te worden, stimuleren om naar buiten te komen.

Aangezien de ziel, op zijn eigen gebied, leeft op groepsniveau, is het begrijpelijk dat de gewenste activiteiten van dienst eveneens, fundamenteel, groepsactiviteiten zullen zijn en de kans en het geschenk dat het Leven ons biedt om te kunnen deelnemen aan innerlijke projecten die zich in de wereld ontwikkelen.

Zo zullen we onze plaats innemen in het plan van evolutie, en zullen we helpen om de energieën of krachten te verankeren en uit te stralen die ons allen naar de hemelen en daaraan voorbij zullen brengen, want onze bestemming is de eeuwigheid: het is leven in een oneindige oceaan van licht, liefde, schoonheid en van goedheid. We moeten eenvoudigweg ontdekken wie we in wezen zijn en het iedere dag in stilte tot uitdrukking leren brengen.

Ik zou niet willen eindigen zonder erop te wijzen dat, indien we in gedachten houden dat het buddhisch gebied, het gebied van de energie van Liefde-Wijsheid, slechts een ondergebied is van het kosmisch fysiekgebied, stelt u zich dan voor wat de hogere overeenkomst zou kunnen zijn van deze energie, wanneer ze uitstroomt uit het kosmisch buddhisch gebied en daarboven....

Daarom wachten de meer verheven energieën op ons, die onze levens zullen transformeren en van de schaduw die we zijn een punt van stralende liefde en licht zullen maken. De impliciete energieën van dienstbaarheid zullen ons in een steeds stijgende spiraal brengen. Laten we ons daarom laten dragen naar de bestemming van oneindige gelukzaligheid die ons te wachten staat. We moeten alleen leren om onze plicht te doen, en samen toe te werken naar het bereiken van het doel dat voorzien is voor de Mensheid.

* * *

VISUALISATIE
LOPEN OP EEN PAD VAN MIST
(in Russisch)

Stel je voor dat je op een pad loopt, omringd door een dichte mist.

En hoewel je zicht beperkt is, herken je dat het pad waarop je loopt, stijgt.

Je concentreert je ondanks de mist op elke stap.

Naarmate je vordert, lijkt het je alsof het licht voorzichtig begint door te breken; je kunt de blauwe lucht al zien.

En dan opeens kom je uit de mist.

Je komt aan op de top van een berg en je beschouwt de heldere wijde lucht. Je voelt je lichter, je denkvermogen is helder en je zicht reikt vert.

Op afstand, op een andere bergtop, zie je pelgrims zoals jij.

De stilte op deze hoge plaatsen verenigt jullie. Samen kijken jullie hoe het tapijt van mist dat de vallei bedekt, verdwijnt door het zonlicht.

* * *

Wanneer Liefde als een aspect van de Wil wordt begrepen, dan kan het geestelijk aanschouwd tot werkelijke uitdrukking komen.

Torill Laechner, vertaald uit Duits

Zeer geacht team van de Arcane School, beste studenten, beste toehoorders,

Men heeft me gevraagd om over het thema: "Wanneer Liefde als een aspect van de Will wordt begrepen, dan kan het geestelijk aanschouwd tot werkelijke uitdrukking komen", te spreken. Ik zou graag mijn dank willen uitspreken voor deze gelegenheid en ik wens u veel vreugde.

Allereerst zou ik uw aandacht willen vestigen op de zinsconstructie van het thema. De zinsconstructie bevat een voorwaardelijke verhouding: „wanneer ... dan“. Een voorwaarde brengt een gevolg met zich mee, een uitgangspunt schept een bepaald effect. Conditionerende of voorwaardelijke zinnen creëren een betrekking tussen de voorwaarde en het resultaat ervan. In deze zaadgedachte bestaat er een relatie tussen **Liefde** en **Wil** aan de kant van de voorwaarde, en **geestelijk aanschouwen** en **daadwerkelijke uitdrukking** aan de kant van het gevolg. Deze vier worden verbonden door het **begrijpen** dat er een brug tussen de voorwaarde en het effect ervan blijkt te zijn.

Liefde en Will als aspecten van het persoonlijkheidsleven

Wanneer we ons persoonlijk leven in ogenschouw nemen, brengen we liefde (zoals wij het begrijpen) het gemakkelijkst tot uitdrukking tussen mensen die dicht bij ons staan en ons sympathiek zijn. Het is de liefde tussen ouders, kinderen en verwanten, als ook de liefde tussen vrienden. Het is de uitdrukking van mededogen en verbondenheid, die een groot aantal mensen bovenal in familieverband tot uitdrukking brengt. Het wordt ook zichtbaar in de wens om anderen te helpen en omstandigheden te verbeteren. We beleven het in het werk en in de omgeving waarin we actief zijn in de wederzijdse hulp en ondersteuning van elkaar.

Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de individuele mens, deze individuele, persoonlijke liefde te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Voor de hele mensheid is het voor de meesten van ons de weg van de minste weerstand in de ontwikkeling van de emotionele aard, waarin we voornamelijk (als mensheid) gepolariseerd zijn.

En toch dienen we te beseffen dat de liefde die we grotendeels uiten, een verlangen van de vormkant is. Deze impulsen die voortkomen uit het persoonlijkheidsleven, weerspiegelen ons emotioneel verlangen en onze wens om een goede mens te zijn, pijn te vermijden, en welzijn, aanzien en succes te verlangen. Een groot deel van de mensheid brengt liefde als een verlangen tot uitdrukking om met andere persoonlijkheden een vriendelijke en gunstige relatie op te bouwen, ten einde zelf ervan te profiteren. Ik kies dit woord met opzet. Want is het niet zo dat de kracht van onze persoonlijkheidsenergie onze beweegredenen bepaalt? Al naar gelang het stadium van ontwikkeling kunnen deze beweegredenen van beperkte of ruimere aard zijn. We kunnen dan ook slechts die aspecten van liefde uitdrukken, die we zelf bevatten en begrijpen – die we zelf als waarheid begrijpen en leven, want „zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij”.

Het persoonlijk verlangen dat in het denken geconcentreerd is, noemen we eigenzinnigheid. Deze wil is een uitdrukking van de persoonlijkheid, die zich kenmerkt door zelfverdediging, zelfhandhaving en zelfverheerlijking: de wil om te bezitten, de wil om te handelen en de wil om te kritiseren. De persoonlijke wilsenergie uit zich als doelgerichtheid, kracht, egoïsme en schade in het alledaagse leven en in de wereld. Op basis hiervan valt het ons moeilijk liefde als een aspect van de wil te zien.

Liefde en Will in het persoonlijkheidsleven verbinden de mensen met de vorm. Ze zijn begrensd en beïnvloeden elkaar zodanig, dat denken en wensen de gewone intelligentie van de mens vormen.

Oprechte Liefde in haar ware betekenis vindt men zelden tussen naties en groepen, want dit eist volledig opgeven van het persoonlijkheidsverlangen en een onpersoonlijke, alomvattende houding, gekenmerkt door de wil om Liefde en Wijsheid tot uitdrukking te brengen.

We kunnen in ons eigen leven onderzoeken welke motieven onze levensuitingen bepalen en wat we van de betekenis van de Liefde bevatten.

Liefde en Will in de christelijke leer

Liefde is het thema van de christelijke leer. En men zegt, dat ware geestelijke liefde daadwerkelijk slechts door Christus tot uitdrukking gebracht werd. Wat openbaart Christus?

Hij openbaart aan de mensen dat zij goddelijk zijn. De ware aard van de mens is Goddelijke Wil, die zich door Liefde tot uitdrukking brengt. Hij openbaart dat ware Liefde een aspect van de Wil is: de Wil om te begrijpen, de Wil om lief te hebben, en de Wil zelf om te leven.

Hij openbaart door zichzelf, hoe de Will van God in Liefde zijn volledige uitdrukking vindt, wanneer we de beproevingen van de inwijdingen op ons nemen, om de geestelijke weg - het pad naar God, naar de Vader, naar het leven- te gaan. Dit pad bewerkstelligt de bevrijding van de vorm en de overwinning op de dood – uiteindelijk de eenwording met God.

Elke inwijding is een verruiming van het bewustzijn, die de ingewijde vertrouwd maakt met de Will van God.

We zeggen: we hebben een visioen van God, maar daadwerkelijk is het een visioen van Gods plan, die stap voor stap de mens en de mensheid de goddelijke Wil verheldert. We begrijpen wie we zijn, welke rol we te spelen hebben en wat we doen moeten, om Liefde tot uitdrukking te brengen. Dit aanschouwen van een goddelijke waarheid voltrekt zich niet slechts éénmaal, maar keer op keer weer.

Aan elke inwijding gaat een periode vooraf van zoeken en van crisis en elke inwijding openbaart een visie, een verruimd begrijpen van Gods Wil, die in de dagelijkse ervaring moet worden bewezen.

Deze mogelijkheid is aan de mensheid in zijn geheel gegeven en we bevinden ons in een cyclus, waarin de mensheid bereid is dit Pad te betreden. Daarom is het zo bijzonder noodzakelijk de Idee van de geestelijke Wil in de mensheid naar boven te brengen, hem te begrijpen en tot uitdrukking te brengen.

Liefde begrijpen als een aspect van de Wil

Het is de geconcentreerde Wil ten Goede, de Wil de Goddelijke bedoelingen te begrijpen en deze bedoelingen in Liefde toe te passen.

We richten onze individuele wil – ons verlangen gefocust in het denken – niet op materiele doelen. Het is niet de egoïstische zelfzucht, die versterkt wordt. Dat moet in ons denken duidelijk zijn. Onze individuele wil wordt als vertolker van de Goddelijke Will gebruikt. We roepen de geestelijke Wil aan door onze individuele wil.

Daadwerkelijk kan de geestelijke Will slechts door de ziel worden opgewekt. Deze ons ware wezen tot uitdrukking – de hogere Triade:

- Atma – geestelijke Wil
- Buddhi – het Christusbeginsel of Eénheid
- Manas – het hogere Denkvermogen.

We zien dat Manas de plaats van verbinding is tussen de menselijke persoonlijkheid en de menselijke ziel. Slechts via het mentaalgebied kan de met intelligentie uitgeruste mens contact met de geestelijke wereld verkrijgen en ontwikkelt zijn denkvermogen zich door gerichtheid op het goddelijke in studie en meditatie.

Door een in het hoger denkvermogen ontwikkelde toestand van stilte en teruggetrokkenheid erkent hij zijn één-zijn met alles – het Christusbewustzijn. Hij weet zich verbonden met God en met zijn medemensen. Het denkvermogen is een schaal voor het Boeddhisch beginsel. Daarin is het symbool verborgen, dat Christus in ieder van ons opnieuw wordt geboren. De dualiteit van de lagere en de hogere aard, van het objectieve en het subjectieve leven lost zich op. We zijn allen verbonden en in die zin groepsbewust.

Het bewustzijn van de Christus in ons brengt licht voort. Het licht van de intuïtie. Het is de geestelijke Wil die zich door wijsheid en liefde ofwel wijselijk toegepaste liefde en zuivere rede uitdrukt – in gedachten, woorden en daden. De aangeropen geestelijke Wil maakt een eind aan het verlangen, dat tot een weerspiegeling van de heldere en vastomlijnde Wil van God wordt. Hoe zou met deze erkenning nog de wil van de persoonlijkheid kunnen bestaan?

Het geestelijk aanschouwd tot daadwerkelijke uitdrukking brengen

De voorwaarde om de Liefde voor een aspect van de Wil te houden, wordt door de afstemming van onze individuele wil op de ziel veroorzaakt. Onze afgestemde wil als bedoeling, doel en Plan is de vereiste om:

- Met het geestelijk gebied in contact te komen door het denkvermogen
- De Visie van Gods Plan te aanschouwen
- De Liefde tot uitdrukking te brengen
- De kleine wil met de goddelijke Wil te doen samensmelten.

Het visioen van Gods Plan, of het geestelijk aanschouwd, verlicht de Wil van God.

Doel en betekenis van deze wil is, om zich als ware en oprechte liefde tot daadwerkelijke uitdrukking te brengen:

- Deze liefde bevordert dat het leven in allen tot gezamenlijke bloei komt. Het doel is de vervolmaking van het leven. Het sluit alle vormen in.
- Deze liefde schept relaties en synthese. Onder mensen bevordert het juiste menselijke betrekkingen in groepen en naties. Van begin af aan ziet en vervult het de goddelijke intentie. Het is het geloof in de goedheid van God.
- Deze liefde vernietigt wijselijk en onverbiddelijk alles wat de ontwikkeling van het leven verhindert en wat de mensheid de “geestelijke en werkelijke dood” brengt. Het is bevrijding van begoocheling en illusie en de vernieuwing van het leven.

Wanneer we deze Liefde tot uitdrukking brengen, dan worden de voorwaarde en het effect ervan één. “Oorzaak en gevolg worden samengebracht, en Gods bedoeling en zijn methode worden als één erkend.” (BC blz. 168, Eng.) We herkennen het, omdat we in staat zijn het tot uitdrukking te brengen.

Deze daadwerkelijk tot uitdrukking gebrachte liefde is onze dienst aan de mensheid. We kunnen zelf controleren of ons leven door deze liefde wordt bezielde, of we aanmoedigen, verbinden, bevrijden en vernieuwen.

De dualiteit van de persoonlijke en geestelijke mens is het huidige probleem van de mensheid. Het wordt als tegenstrijdigheid, als conflict en als strijd waargenomen. In feite is het een uitdrukking van het zich ontwikkelende denkvermogen, van de toenemende invloed van de groepsbewuste ziel op de persoonlijke natuur, die haar eigen zelfzuchtige doelen nastreeft, en van de instroom van de wilsenergie vanuit Shamballa of de gehele mensheid.

Het is de noodzaak van deze tijd de geestelijke wil te ontwikkelen en de poort naar de werkelijkheid te openen. De nieuwe geboorte van de mensheid staat voor de deur. En we kunnen er zeker van zijn: allen zullen erbij zijn. De goedheid van God kent geen grenzen. De mensheid heeft deze uitgesproken liefde nu nodig als begrip, steun en aanmoediging tot vervolmaking en vervulling van haar ware wezen.

Ik bedank in diepe verbondenheid de groep voor de ondersteuning.

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnenstromen

(Frans)

Zie blz. 4-5

* * *

Pauze

* * *

MANTRAM VAN

EENWORDING

(Italiaans)

Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen,
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik zonder verplichte dienst te vorderen;
Te helen tracht ik, niet te wonden.

Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen,
En ook het leven en al wat er gebeurt;
En Liefde doen verschijnen,
Die grondslag is der lotgevallen van de tijd.

Moge visie komen en inzicht.
Moge de toekomst zich ontsluiten,
Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome,
En uiterlijke scheuring worde overbrugd,
Dat liefde zegeviere,
En alle mensen zich tot liefde bekeren.

OM

DE RELATIE TUSSEN HET BOEDDHISCH BEGINSSEL EN GROEPSSAMENHANG

Flavia del Giudice, translated from Italian

Het proces van samenhang impliceert vormen van samenwerking tussen de betrokken partijen, wier voornaamste doel is het bereiken van harmonie en, tegelijkertijd, het bevorderen van een hogere mate van delen en participeren en, niet op de laatste plaats, het bereiken van een punt waar de Idee wordt tot een creatief en actief ideaal van Eenheid.

De evolutie van de Mensheid is verbonden met de erkenning van de Goddelijke Wil en met toenemend geïntegreerd contact met het Boeddhisches Beginsel dat, dankzij de toenemende stroom van Liefde en Actieve Intelligentie, de geleidelijke sublimatie mogelijk heeft gemaakt van instincten, gewoonten en gedrag in gedachten, energieën en handelingen die gericht zijn op het Algemeen Welzijn.

Wanneer we terugkijken naar vroegere tijden, dan werd het menselijk leven bepaald door de strijd om te overleven, door onderdrukking, geslotenheid, vrees voor verschillen, dominantie, nationalisme en zelfzucht. Een radicaal keerpunt in deze situatie deed zich voor dankzij onze voorlopers die door het verwerklijken van de Boeddhisches Beginselen van het Universele Welzijn en van Zuivere Intuïtie, bijgedragen hebben aan grotere kennis en bewustzijn van de menselijke soort.

In het boek "Het naar buiten treden van de Hiërarchie" werd de komst van een bepaalde overgang aangekondigd na de Tweede Wereldoorlog, die een bepaalde activiteit zou voortbrengen in het menselijk bewustzijn met betrekking tot verschillende gebieden en sectoren van het menselijk leven.

Tegelijkertijd zou deze overgang een groot deel van de gemeenschap voordelen hebben gebracht, en een verandering in de planetaire werkelijkheid mogelijk hebben gemaakt, evenals een vooruitgang gericht op welzijn in menselijke relaties, in het bijzonder op het gebied van menselijke rechten en solidariteit.

De cyclische invloed van Bewustzijnsuitbreiding, tussen de Grote Witte Broederschap en de Mensheid, heeft de magnetische energie van het heilig Boeddhisches beginsel doen neerdalen, en de internationale gemeenschap gevoeliger gemaakt voor de indrukken van deze energie. Een energie die in staat is Groepssamenhang teweeg te brengen, evenals het menselijk ontwaken voor thema's als het afwijzen van oorlog, het verlangen naar samenwerking, wederopbouw, integratie, burgerschap, en bescherming van etnische minderheden. Diezelfde energie heeft de gevoeligheid doen toenemen voor gender- gelijkheid, kind-zijn en kwesties met betrekking tot kwetsbaarheid.

Tallose inleidingen, verhandelingen, agentschappen en conferenties hebben een ongekend gevoel voor verantwoordelijkheid en een nieuwe drang tot stand gebracht om de beginselen van Broederschap, Vrede en Eenheid ten uitvoer te brengen. Zij vertegenwoordigen een hoger punt van bewustzijn in de evolutie, verlossing, en daarom, in de concrete gezamenlijke fusie van ideeën, creatieve instrumenten en gemeenschappelijke doelen op lokaal, nationaal, en internationaal niveau. Het resultaat is een lange periode van vrede, groei, evolutionaire impulsen en hervormingen op ieder gebied en in iedere sector en tussen vele naties in de wereld.

De onderscheidende hoedanigheid van het Boeddhisches beginsel is uiteraard Liefde, welke zich manifesteert als wijsheid in actie en hierdoor voortbrengt:

1. De éénheid van alle Zelfen,
2. Groepssamenhang,
3. De kenmerkende hoedanigheden van wat we liefde noemen,
4. Het eigenlijke werk van evolutie, namelijk de grondslagen voor hiërarchisch werk.

De verwerkelijking van dit beginsel overstijgt iedere Vorm of Afgescheidenheid, gebruikmakend van zijn onderscheidende toon in relatie tot Groepssamenhang, en dankzij de voortdurende implementatie van zijn uitstralende invloed, is het in staat om juiste menselijke relaties in praktijk te brengen, geïnspireerd door broederschap en gelijkheid. Strevend naar dit beginsel, gericht op de Verlichte Energie van Zuivere Rede die daaruit voortvloeit, gezuiverd van begoocheling, leidt dit tot bewustwording van het Goddelijk Plan voor ieder Wezen op Aarde.

De huidige pandemie en de crisis die daarmee, op wereldwijde schaal, samenhangt, is een helder, ander, voorbeeld van hoe de afwisseling van involutionaire en evolutionaire krachten reageert op een zeer nauwkeurige grondregel, waarbij de inspanning om harmonie door conflict te zoeken onvermijdelijk leidde tot een daaruit voortvloeiende uitbreiding van bewustzijn, onderzoek en ontvankelijkheid, de blik richtend naar een mogelijke omzetting van de werkelijkheid door het beginsel van Groepssamenhang.

De toename van nieuwe kennis op het gebied van computers, technologie, wetenschap en medische zaken is een bewijs van de vernieuwende kracht die, globaal, de hele mensheid raakt en van wiens betrokkenheid niemand is uitgezonderd. Dit feit alleen al leidt tot bezinning over hoe beslissend het fenomeen is op een universele schaal. En dit is een positieve boodschap!!!

Er zijn vele Wezens op Aarde die de rol van hoeksteen vervullen in dit magnetisch proces, dat zijn brandpunt vindt in de verdere urgentie om op de verschillende terreinen en in de diverse gebieden te ontwaken, om weerklank te geven. Bovendien doet de actieve aanwezigheid van de Groep van Werelddienaren de trilling van verlichting/ evolutie toenemen en transformeert deze tot een scheppende handeling in verband met Shamballa, de Hiërarchie en de Mensheid.

Organisaties en verenigingen van burgers zijn actief bezig met het bevorderen van duurzame ontwikkeling, maatschappelijke gelijkheid, respect voor het milieu, dienstbaarheid en opvoeding: het doel is om een grotere inclusiviteit en begrip te bereiken, in het Waterman Tijdperk dat juist is begonnen, zodat er nergens op Aarde meer dorst zal zijn naar cultuur en geestelijke rijkdom, en zo in staat zijnde om de Universele Beschaving van het Ware, het Goede en het Schone, in overeenstemming met de Wet van Opheffing of Vooruitgang te bereiken. Hoe kunnen we verzuimen om na te denken over hoe, sinds mensenheugenis als ook in de tegenwoordige tijd, de beslissende groepssamenhang zal zijn, ten einde het Boeddhisches Beginsel beter te begrijpen en actief te maken?

De kracht en de kwaliteit van de groep zijn effectief in de wereld - en zouden dit ook moeten blijven - door de activiteiten van dienst en het ondernemen van opbouwende projecten die niet alleen individueel moeten worden opgevolgd, maar bovenal, collectief. Dit impliceert het vermogen om kordaat te handelen wanneer de

noodzaak zich voordoet, aangezien de groep een brede visie heeft en niet misleid wordt door individuele gezichtspunten en het een efficiënt magnetisch kanaal kan worden voor de Mensheid als een stralend centrum in het hart van de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

De bouw van een brug van Licht, met de bijdrage van ieder met behulp van Goede werktuigen, zoals juist denken, juist handelen, focus en dienst, zal openheid, ontvankelijkheid en mogelijke samenwerking tussen de cellen van het reusachtige menselijke organisme brengen, ten behoeve van het ware begrip van het Plan en zijn wenselijke verwezenlijking.

Zoals in het boek "Van Bethlehem tot Golgotha" is aangegeven, is een zuivering van de centra en frequenties nu op handen, met de ineenstorting van de vele stelsels (zoals het economische, politieke, sociale of institutionele) die ontoereikend bleken te zijn. Een zuivering die kennelijk was voorgeschreven, maar tegelijkertijd sterk openbarend is, als een symbool van het Waterman Tijdperk, het tijdperk van de Waterdrager.

De urgentie om zich te heroriënteren op een bredere basis voor verruiming, uitstraling en trilling van dat subtiele Boeddhisches beginsel dat in de geestelijke Triade en in het hart van het planetair Bewustzijn ligt, is waarneembaar en levensvatbaar in ons intuïtieve denken en in ons Hart, gericht op de Eenheid van Bewustzijn. De groep brengt als reactie op dezelfde mentale impuls, eenheid van denken voort, krachtig genoeg om te worden herkend. En zo wordt het de matrix, waarin het Boeddhisches beginsel zich op bepaalde specifieke ogenblikken tot uitdrukking kan brengen, en zó kan het de vervulling van specifieke handelingen afdwingen, in overeenstemming met een specifieke reden, en kan het het Planetaire Bewustzijn verwezenlijken, de Universaliteit, zodat we allen bemiddelaars kunnen worden tussen de Hiërarchie en de Mensheid. Volledig opgaand in de Wet van het Geheel en op het Pad, totdat we het Pad zelf worden!!!

* * *

PLENAIRE DISCUSSIE

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnenstromen.

(Duits)

Zie blz. 4-5

* * *

EINDE VAN DE DAG

**HARTELIJK DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE DE
TOESPRAKEN VERTAALDEN EN ZONDER WIE DIT
TRANSSCRIPT NIET MOGELIJK ZOU ZIJN GEWEEST.**