

ARCANE SCHOOL CONFERENTIE
GENÈVE
21-23 MEI 2021

Sleutelwoord:

**LAAT DE VERLICHTENDE ENERGIE VAN DE ZUIVERE REDE VOLLEDIGE VRIJHEID
TEWEEGBRENGEN EN DE LIEFDE VAN GODDELIJKE VERWANTSCHAP ONTHULLEN.**

Programma voor zondag – 23 mei 2021



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

Laat de verlichtende Energie van de Zuivere
Rede volledige Vrijheid teweegbrengen van
Begoocheling en de Liefde van Goddelijke
Verwantschap onthullen.

* * *



ARCANE SCHOOL CONFERENTIE

Conferentie alleen via Zoom

(link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_v4tlROgASsuddTVIkcDtXQ)

Sleutelwoord 2021:

**LAAT DE VERLICHTENDE ENERGIE VAN DE ZUIVERE REDE VOLLEDIGE VRIJHEID TEWEEGBRENGEN
VAN BEGOOCHING EN DE LIEFDE VAN GODDELIJKE VERWANTSCHAP ONTHULLEN.**

PROGRAMMA

Zondag 23 May 2021

MIDDAG SESSIE, IEDEREEN WELKOM

15h00 Introductie – *in Frans*

15h05 Gayatri – *in Nederlands*

15h10 Op welke manier is zuivere rede essentieel voor juiste menselijke relaties in de wereld van vandaag? – *Claude Roger Joseph Ngougou in Frans*

15h20 Wat betekent het om de macht van het denkvermogen te cultiveren tot een Spiegel voor het licht van de ziel? – *Rossella Constantini in Italiaans*

15h30 Mantram – de Nieuwe Groep van Werelddienaren – *in Russisch*

15h35 Zij houden stand, zij rusten en zij schouwen. Zo is hun leven en zodanig de dienst die zij bewijzen aan de zielen der mensen. – *May Ooms in Nederlands*

15h45 Groepsmeditatie – *in Spaans*

16h05 Pauze

16h20 Visualisatie: Het Bloeien van een Roos – *in Frans*

16h30 De basishouding van de toekomstige ingewijde moet er een van doel zijn, geregeerd door zuivere rede en het oefenen in geestelijke activiteit – *Irina Tsurenkova in Russisch*

16h40 Plenaire Discussie

17h10 Groepsmeditatie – *in Engels*

17h30 Einde

Alle sprekers zijn student aan de Arcane School

Voor meer informatie kunt u schrijven aan: Arcane School – Rue du Stand 40,
CH-1204 Geneva – Phone: + 41.22.734.12.52 – geneva@lucistrust.org – www.lucistrust.org

MEDITATIE

Laat het Licht binnenstromen

- I. **Samensmelten van de Groep** We bevestigen het feit van groepsfusie en integratie binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die als bemiddelaar optreedt tussen de Hiërarchie en de mensheid:

*Ik ben één met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen.
Moge de liefde die in mijn ziel is naar hen uitstromen.
Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen.
Mogen de gedachten die mijn ziel schept hen bereiken en bemoedigen.*

- II. **Eenlijnigheid** We projecteren een lijn van lichtende energie naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar de Christus in het hart van de Hiërarchie. Trek vervolgens de lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar Gods wil gekend wordt.

- III. **Hogere Tussenperiode** Houdt het bespiegelende denkvermogen open voor de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald worden door de Hiërarchie. Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeeldingskracht, de drie planetaire centra - Shamballa, Hiërarchie en de Mensheid - die geleidelijk in eenlijnigheid en in wisselwerking komen.

- IV. **Meditatie** Overdenk de zaadgedachte voor de conferentie:

*Moge de Verlichtende energie van zuivere Rede volledige vrijheid van begoocheling voortbrengen
en de Liefde van Goddelijke Verwantschap openbaren.*

- V. **Instroming** Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeelding, de energieën van Licht, Liefde en Wil-ten-goede, die zich uitstorten doorheen de planeet en op Aarde verankerd worden in daartoe voorbereide centra op het stoffelijk gebied, waar doorheen het Plan zich kan manifesteren.
(Gebruik hiervoor de zesvoudige progressie van goddelijke Liefde als volgorde voor de neerslag van energie: Shamballa / Hiërarchie / de Christus / de Nieuwe Groep van Werelddienaren / mannen en vrouwen van Goede Wil overal ter wereld / stoffelijke verdeelcentra).

VI. **Lagere Tussenperiode** Richt als groep opnieuw het bewustzijn tot binnen de omtrek van de grote Ashram. Laat gezamenlijk de bevestiging weerklinken:

*In het Centrum van alle liefde sta ik.
Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden.
Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken.
Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten,
In mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld.*

Visualiseer dan de neerdalende geestelijke instroming vrijgekomen vanuit Shamballa doorheen de Hiërarchie en onmiddellijk in de mensheid stromend doorheen het voorbereide kanaal. Overdenk hoe deze instromende energieën de "Weg van licht" voor de komende Wereldleraar, de Christus, tot stand brengen.

VII. **Distributie** Visualiseer, terwijl de Grote Aanroep weerklinkt, het uitstorten van Licht, Liefde en Macht vanuit de Geestelijke Hiërarchie, doorheen de vijf planetaire centra - Londen, Darjeeling, New York, Genève en Tokio - waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt:

**Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.**

**Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.**

**Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen,
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.**

**Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.**

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen

OM

OM

OM

* * *

GAYATRI

(in Dutch)

(Sanskrit)

ॐ भूर्भुवः स्वः

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

Om bhur bhuvah svaha

Tat savitur varenyam

Bhargo devasyad hymahi

Dhi yo yonah prachodayat

OM

Gayatri

O Gij, Die het heelal in stand houdt,
Uit Wie alle dingen voortkomen,
Tot Wie alle dingen terugkeren,
Ontsluier ons het aangezicht van de ware
Geestelijke Zon,
In een helder licht verborgen,
Opdat wij de waarheid mogen kennen,
En volledig onze plicht nakomen
Op weg zijnde naar Uw gewijde voeten.

OM

OP WELKE MANIER IS ZUIVERE REDE ESSENTIEEL VOOR JUISTE MENSELIJKE RELATIES IN DE WERELD VAN VANDAAG?

*Joseph Ngougou
Vertaald uit het Frans*

Naarmate de karakteristieke vormen van het Vissentijdperk dat snel aan het verdwijnen is, objectief ontoereikend aan het worden zijn, komt een nieuwe mensheid in incarnatie met behoeften die meer in overeenstemming zijn met die van het Waterman-tijdperk aan het begin van zijn uitbreiding. Deze mensheid vraagt en streeft naar meer manifestatie van vrede en naar een leven dat meer in harmonie is met de Natuur en de ander. Zelfzucht is nog behoorlijk aanwezig en wordt geconfronteerd met waarden die gaandeweg meer open staan voor het belang van allen. Dit lijkt een nastrevenswaardig ideaal; dit ideaal kan zich slechts manifesteren door de objectieve verschijning van nieuwe vormen op alle gebieden van menselijk handelen. Zo zal op een dag de nieuwe aarde verschijnen in overeenstemming met de behoeften van het nieuwe tijdperk, het resultaat van nieuwe energieën die zich nu over onze planeet uitstorten.

Maar om dit te laten gebeuren, moet de mensheid in staat zijn om die energieën te begrijpen en hen kunnen intellectualiseren om hen objectief en formeel te laten zijn. Daarom is het nodig dat het menselijk denkvermogen in staat is, of het vermogen heeft, om door de wolken van onwetendheid, van besluiteloosheid door te breken; dat hij het vermogen heeft om de nevel op te lossen die steeds dichter wordt dankzij de gezamenlijke activiteit van het vuur van het concrete denken en het water van emoties en persoonlijke verlangens; in deze huidige overgangperiode, lijkt het van belang dat de mens het vermogen verwerft om de juiste richting te kunnen herkennen.

Dit doet ons denken aan die Covid-19.

Er zijn zoveel theorieën over de oorsprong ervan naar voren gekomen, dat het praktisch onmogelijk is geworden om het kaf van het koren te onderscheiden, vooral omdat sommigen hen moedwillig met een zweem van magie hebben omkleed. Verwarring heerst ... !

Toch heeft er weer een andere wending in de evolutionaire cyclus van het menselijk ras plaatsgevonden, die het opnieuw onder de ogen moet zien zodat op de drie gebieden van het dagelijks bewustzijn die zijnshoedanigheden van de Hiërarchie, die ons leidt in onze tijd, naar voren komen.

Dit tijdperk is een cruciale période in de geschiedenis van onze wereld en, zoals bij elke onomkeerbare wending die de mensheid moet nemen, zijn verwarring, wanorde, ongemak aanwezig en verhinderen een heldere visie. Het lijkt er trouwens op dat het onderscheidingsvermogen moeilijk is op te roepen en dat elke nieuwe benadering het ongemak en de wanorde lijkt te vergroten. De mist wordt dichter. In deze algemene mist, dit omhullende en plakkerige gekrakeel, schuilt voor de mensheid het risico de verkeerde richting te kiezen en hierdoor te lijden. Toch komen we voort uit het lijden als gevolg van oude slechte keuzes die ons een lange tijd hebben afgesloten. We kunnen, net als het elektrisch licht steeds langduriger de nachten in onze steden beheerst, deze mist verdrijven en onze wereld verlichten met nieuwe gedachten die leiden tot een gedeelde harmonie. Al onze moeilijkheden lijken gepaard te gaan met deze mist, deze verwarring die alle intelligentie van onze beschaving niet kan doorboren.

« Laat de mist verdwijnen, laat de wolken van zorgen zich oplossen in het stralende licht van de zon die altijd in de mist schijnt. Deze zon bevindt zich in mijn denkvermogen. » (Discipelschap in de Nieuwe Tijd, blz. 506-07).

Als het intellect ons geen oplossing biedt, dan moeten we hogerop gaan, ons bewustzijn subtieler maken en binnentreden in het gebied van de verlichting opdat het « schitterende licht » ons het Pad openbaart dat leidt naar de waarheid. Het intellect moet zich eerst in verbinding stellen met het hoger denkvermogen – het lager aspect van de geestelijke Triade. Bij het overbruggen of bij het steun zoeken in de toestand van mentale eenheid, krijgen we erkenning van het zelf. Dit zelf is dat waardoorheen het Licht straalt. Het bewustzijn dat erkend is als mentale eenheid is het bewustzijn van de ziel waarin de beschouwingen gericht moeten worden naar de Triade om de brug te bouwen die het lagere en het hogere denkvermogen verbindt.

Deze constructie die het concrete denkvermogen verbindt met de mentale eenheid is het eerste gedeelte van de Antahkarana, waarvan de tweede fase de persoonlijkheid definitief zal verbinden met de hogere aspecten van de Triade en uiteindelijk met de geestelijke Wil door de erkenning en het gebruik van de Buddhi of zuivere Rede ...

De mensheid, als geheel genomen, is de som van alle delen waaruit ze is samengesteld. Elk menselijk wezen is een atoom van het organisme dat ze vertegenwoordigt en daarom is zij zelf een persoonlijkheid met een fysiek, astraal en mentaal bestaan. Het begeeft zich door zijn keuzes en zijn inspanningen en zijn wil naar een staat van toenemend ontwaakt zijn en net zoals de ziel van een individu zijn psychische greep op de persoonlijkheid versterkt al naargelang deze laatste verlangt naar meer schoonheid en kennis om zich te bevrijden, evenzo beïnvloedt deze ziel steeds meer de toekomst van haar instrument.

De mensheid vertegenwoordigt het aspect van het concrete denkvermogen, evenals de Hiërarchie Buddhi of zuivere rede en Shamballa, het aspect van de goddelijke Wil kenmerkt. De Nieuwe Groep van Werelddienaren brengt de energieën van het hoger denkvermogen over. Hoe meer de mensheid gevoel voor verantwoordelijkheid kan uitdrukken, door een steeds meer erkende gevoeligheid voor de verschillende elementen waaruit ze is samengesteld, des te meer worden de invloeden vanuit de Hiërarchie herkend en geabsorbeerd. Deze houding roept een neerdalen van het Licht van de zuivere rede op, die de invloed van de leden van de intermediaire groep van discipelen op het werk in de wereld vergroot. Deze werken in op het hogere deel van de mensheid, gevormd door de intellectuelen van het ras die de ideeën welke de Nieuwe Groep van Werelddienaren overbrengen en uitstralen, verwerklijken en concreet uitvoeren.

Deze discipelen ontwikkelen de hoedanigheden die hen gevoelig kunnen maken voor de invloed van de Meesters en ze verankeren deze in het wereldwijde etherisch gebied. Zo zal universele liefde zich, door toedoen van een etherisch lichaam dat gezuiverd, of eenvoudigweg verlicht, is van de dichtste dampen van emotionele begoocheling (dankzij een hogere polarisatie door deze discipelen bereikt) kunnen verspreiden over de planeet en de mensen gevoeliger maken voor de waarden van delen en eenheid die hen tot integratie van het aspect van mentale Eenheid brengen. Dan zal de mensheid tot erkenning komen van de uitdrukking daarin van Zuivere rede. Het inrichten en verankeren van een hiërarchie op het grofstoffelijk gebied bestaande uit die discipelen die zich inzetten om de Brug te bouwen die de manifestatie van Liefde mogelijk maakt, door de fysieke verschijning op aarde van een vurig kanaal van Zuivere rede, zal de mensheid vanaf dat moment kunnen leiden. Dit nieuwe op het fysiek gebied verankerde hart zal de hoedanigheid van intuïtie en Waarheid

over de hele planeet verspreiden en van de mensheid een in technische zin aangenomen discipel wordt en Shamballa, de Wil van god, werkelijkheid. Het kwaad in onze wereld en zijn geuren, zullen verdwijnen.

Het « pad van de discipel », de discipel die de mensheid is, zal door dit Licht, dat het voorrecht is van het Oog van de visie, waarvan het dan de bezitter is, worden verlicht. Dat Oog is het dat door de zuivere rede wordt aangeboden. De Hiërarchie zal, op dat moment, objectief, stoffelijk, zijn geworden. Een zekere en onmiskenbare werkelijkheid. De ziel zal ook een bewezen zekerheid worden, en het Plan verwerkelijkt. De Bedoeling zal dan nog moeten worden aangetoond.

Ik sluit af met deze zekerheid door de Tibetaanse Meester verwoord : « Zuivere rede, het hoogste kenmerk van de leden van de Hiërarchie, komt altijd tot uitdrukking in juist handelen en juiste menselijke relaties ».

* * *

WAT BETEKENT HET OM DE KRACHT VAN HET DENKVERMOGEN TE CULTIVEREN TOT EEN SPIEGEL VOOR HET LICHT VAN DE ZIEL?

*Rossella Constantini,
Vertaald uit het Engels, oorspr. Italiaans*

De mens als een zelfbewust wezen is uitgerust met “intelligentie”, het menselijk vermogen om kennis of een reeks aan kennis te verwerven, te herinneren en in praktijk te brengen; intelligentie die hem in staat stelt te “luisteren” en te onderzoeken, wat een integraal deel van zijn aard is en dat hem, tegelijkertijd, in relatie brengt met de omringende wereld, en hem in staat stelt om diezelfde wereld te begrijpen. In de loop van zijn evolutie heeft de mens zijn vaardigheden voor onderzoek en wetenschap beoefend en ontwikkeld, gevoed door het meest krachtige instrument voor kennis en expressie dat hij kon hebben, het denkvermogen. Dit heeft hem, gedurende vele levens, in staat gesteld zich op steeds bredere terreinen te begeven van de objectieve en subjectieve werelden. Dankzij dit instrument heeft de mens deze bijzondere kracht die hem is toebedeeld, ontdekt: de kracht van het scheppender en verenigende denken waarvoor hij de taak als ook de verantwoordelijkheid draagt om het te ontwikkelen en te versterken op zowel persoonlijk ontwikkelingsvlak, als ook als een verenigend middel op bredere gebieden.

Eeuwenlang heeft de mens gedwaald in het dal van de vormervaring, geleid door het “licht van de materie”, maar op een gegeven moment begon een groter licht tot zijn denkvermogen door te dringen en het te beïnvloeden met zijn trillingen die in toenemende mate de wereld waarin het Leven is ondergedompeld aan zijn begrip (dankzij dit proces) openbaarden. Het is de voorwaarde die op zijn beurt een invocatieve-evocatieve activiteit gericht aan het hoger Zelf voortbrengt, en met toenemende energie zijn aandacht en zijn reactie oproept, waardoor het Licht wordt geïntensiveerd.

Aanvankelijk voorzien de vijf zintuigen waarmee de mens is toegerust, hem van de fysieke kennis die vereist is om een toereikende psychische gevoeligheid ten opzichte van het astraallichaam te verkrijgen; Hierna verwerft hij intellectuele waarneming, maar dit blijft voorlopig uitsluitend een reactie op een mentale prikkel; vervolgens bereikt hij na een oneindig aantal incarnaties een bijzondere conditie waarin, dankzij betere synchronisatie met zijn eigen ziel, eenvoudige waarneming plaats maakt voor een vernieuwd vermogen om meer aspecten van Zijn licht te begrijpen; wanneer dat vaker en constant gebeurt, vindt de gewenste verandering in het denkvermogen plaats, de “solarisatie”, met de daaruit voortvloeiende verlichting van het veld van kennis en van zijn brein; de discipel ontdekt het centrum van licht in hemzelf en hij wordt aangedreven om zonder aarzeling door te gaan, terwijl hij langzaam zich bewust wordt van het licht in elk element.

De woorden: “In dat Licht, zullen we Licht zien” illustreren de verwerkelijking van een waarheid.

Het hernieuwd contact met de eigen ziel, begint de mens een bepaalde stabiliteit in focus en in zijn mentale activiteit te ontwikkelen; de waarneming van de innerlijke wereld wordt in termen van Licht dat alles doordringt, geïnterpreteerd; door dat Licht begint hij samen te werken met het Plan; en, terwijl hij het Licht weerspiegelt en het richt het naar de duistere nevels, projecteert hij het in het leven, de omstandigheden, gebeurtenissen en de omgeving met de bedoeling om hen te doen oplossen.

De weg is lang en iedere aspirant zal, met begrip voor de waarde van elke vooruitgang, zich lange tijd blijven afvragen, hoe hij deze kracht van het Licht juist kan gebruiken als een middel voor verlossing.

In dit opzicht wijzen de leringen van de Tijdloze Wijsheid ons op de mogelijkheid om dit licht op te roepen door wetenschappelijk, ordelijk en invocatief gebruik van meditatie. Het doel is om het lager Licht met het hoger Licht, dat wat beneden is met dat wat boven is, te verbinden, en ideaal gesproken, te doen samensmelten; dat zal alleen mogelijk zijn wanneer de discipel op een besliste en dynamische manier gefocust blijft in het mentaalgebied, klaar om intelligent en bewust te werken, en hij de schijnwerper van het denkvermogen in twee richtingen laat schijnen, naar de wereld van ziele-activiteit en naar de wereld van menselijk streven, als een echte activiteit van dienstverlening.

In dit opzicht zijn de aanwijzingen die we in Raja Yoga vinden, om deze kracht te cultiveren en dus het denkvermogen standvastig en stabiel in het Licht te houden, fundamenteel en, door de regels permanent en methodisch in acht te nemen, zal de mens in staat zijn om in het proces van de bevrijding van zichzelf en zijn broeders, voort te gaan.

Het ijverig beoefenen van onthechting en juist onderscheidingsvermogen, als de voornaamste middelen van bevrijding die in Raja Yoga worden aanbevolen, zijn gebaseerd op de verwerkelijking van de in essentie dualistische aard die Eénwording belemmert. De aspirant moet daarom vastbesloten zijn om zijn plicht te vervullen, terwijl hij eraan gewend raakt om de aard van het zelf te onderscheiden van die van het niet-zelf, en daardoor gewaarwording van de werkelijkheid aan te kweken. Hij zal zodoende in staat zijn om in die gedachten die onplezierige en ongepaste reacties voortbrengen, de belemmering voor een juiste yoga houding herkennen, en in antwoord op hen, zal hij tegenovergestelde gedachten ontwikkelen die kennis van en vereniging met het werkelijke Zelf opleveren.

Als resultaat van deze benadering, zal de energie in een nieuwe stroom van gedachten kunnen vloeien, die tot erkenning van de Waarheid in alle dingen zal leiden, niet op een definitieve manier, maar altijd als een gestaag groeiend crescendo dat gerelateerd is aan de mate van evolutionair bereiken. Elke vorm verhult zijn goddelijke aard, hij zal actie ondernemen om die goddelijkheid tot uitdrukking te brengen en om het te tonen voor wat het is, door woordgebruik en zorgvuldig bestuderen en gadeslaan van de effecten ervan in tijd en ruimte. Het gevolg van volharding op het pad van zuivering van leven en denken zal dus de transmutatie betreffen van de stof van elk van zijn voertuigen in een cyclisch proces van fusie, dat toegang zal geven tot een nieuwe staat van bewustzijn en tot nieuwe terreinen van dienstverlening.

Begint de aspirant op het Proefpad met het proces van zuivering, de discipel, op het Pad, wordt steeds creatiever in de mentale wereld en het verlichte denkvermogen zal beginnen zich de wetten van het denken eigen te maken, en dat wat het ziet over te dragen aan het brein.

De Nieuwe Tijd zal worden gekenmerkt door de wetenschappelijke benadering van de wereldse hindernissen van begoocheling en illusie, die op een weldoordachte manier zullen worden opgelost door de actie van verlichte geesten die in groepen en als één stem werken, als een exacte en bewuste werelddienst, en dan zult u zien dat:

“In de verlichte sfeer van geconcentreerd stralend licht, zal de werkelijkheid zegevierend tevoorschijn komen.”

(Begoocheling: een wereldprobleem, p. 198 Eng.)

* * *

MANTRAM VAN DE NIEUWE GROEP VAN WERELDDIENAREN
(Russisch)

Moge de Macht van het ene leven stromen
Door de groep van alle ware dienaren.

Moge de liefde van de ene ziel het leven kenmerken
Van allen die trachten de Verhevenen te helpen.

Moge wij ons aandeel in het ene werk volbrengen
Door zelfvergetelheid, niet schaden en het juiste woord.

OM

* * *

**ZIJ HOUDEN STAND, ZIJ RUSTEN EN ZIJ SCHOUWEN. ZO ZIJN HUN LEVENS EN ZODANIG DE DIENST DIE
ZIJ BEWIJZEN AAN DE ZIELEN DER MENSEN.**

May Ooms, Nederlands

Deze titel is

Ontleend aan het boek "Begoocheling: een wereldprobleem" (Eng.uitgave, blz. 150/151) geschreven door Alice Bailey, geïnspireerd door de Tibetaan.

De uiteenzetting die hieronder volgt, kan slechts een poging zijn om meer licht te werpen op de kracht van deze zin.

Zelfs al zullen onze denkvermogens gedifferentieerde verklaringen weergeven, dan nog kunnen wij door gezamenlijke overpeinzing komen tot een meer zuiverdere vorm van een lichtend denkbeeld. En zoals we weten: Energie volgt gedachte.

Het eerste deel van het sleutelwoord van deze conferentie, nl. "Laat de Verlichte Energie van de Zuivere Rede ... teweegbrengen", kan ons leiden tot een toestand of gebied van Zijn.

"Zijn" impliceert actieve energie en dit vinden we terug in het eerste deel van deze titel waaruit 3 houdingen blijken:

- "Zij houden stand": ondanks de complexe Armageddon toestanden in ons aards bestaan, blijft de groep die zich via het Antahkarana verbonden vindt met de Ziel opwaarts gericht. Niets, ook geen onverwachte gebeurtenis, kan zulk een groep doen wankelen.
- "Zij rusten": dit is allesbehalve een passieve toestand. De groep bereikt een punt van rust door actieve verdrijving van begoocheling. Het aangekweekte onderscheidingsvermogen en de goddelijke onverschilligheid maken dat het astrale gebied onmiddellijk gebruikt kan worden voor het instromen van Hogere Energieën omwille van haar zuiverheid. Er is geen emotioneel gebied meer aanwezig waardoor de ziel eeuwenlang werd verduisterd.
- "Zij schouwen": Alle moeilijkheden en hindernissen, hoe complex van aard dan ook, worden met liefde overstraald door de blik van de groep.
Volledig vrij van begoocheling kan een groep die verbonden is met de Hiërarchie kiezen welke nood in de mensheid onmiddellijke aandacht vraagt.
Deze symbolische blik, die ook door geoefende technieken fysiologisch zal uitwerken, reikt tot in het zielsbewustzijn van de mensen.

Deze titel geeft dus voornamelijk de toestand en/of de houding aan die we "vrijheid van begoocheling" kunnen noemen en wat we vanuit die houding en/of toestand kunnen doen als dienstbetoon.

Opmerkelijk is ook het gebruik van het woord "Zij". Hierin kunnen we door actieve verbeelding een werkende groep waarnemen die de invloed van de ziel als besturende factor erkent en geleid wordt door Hiërarchische

doeleinden die altijd verbonden zijn met de Wilsenergie gekend in dat Centrum van Macht dat wij de naam Shamballa geven.

Wanneer een groep op die manier werkt, is er sprake van actieve energie, is er sprake van een leven van dienst - de uitdrukking van dat Leven in de stof, in de mensheid.

Het leren van intuïtieve waarneming is een taak die wij als studenten van een esoterische school tot ons hebben genomen. Het is inderdaad de verlichte energie van de zuivere rede die volledige vrijheid van begoocheling teweegbrengt. Toch mag ook niets ons ervan weerhouden om zelf bevrijding van begoocheling door volhardende inzet als even belangrijke taak te ondernemen. Het proces tot volledig intuïtief begrip kan lang zijn of kan via omwegen gaan. Ook zolang het niet volledig bereikt is, kruisen vele misleidingen ons pad en veronderstellen wij soms te vroeg dat onze intuïtie volledig ontwaakt is.

Daarom is het praktisch bezig zijn, mentaal, astraal en fysiek met het bewust verdrijven van begoocheling van groot belang gezien het huidige tijdscharnier, wat niet anders is dan dat Grote Levens in beweging zijn volgens Goddelijke Ritmes en het Wilsaspect trachten te openbaren. Zo weten wij dat momenteel de Zesde Straal van Toewijding zich terugtrekt en de Zevende Straal van Organisatie steeds sterker Zijn Rol zal spelen.

Dit gebeuren ligt mee aan de schijnbare chaos die de mensheid zoveel parten speelt. Het is een gebeuren dat een noodlijdende massa naar de afgrond schijnt te drijven. Onze harten zijn hieraan gevoelig en het is des te meer noodzakelijk om de zuivere rede aan te roepen en de begoocheling te verdrijven in ons eigen groepsbewustzijn.

De potentie van de mensheid, dat Licht en Liefde is, zal tot openbaring komen en aan dat proces kunnen wij met de grootste ernst deelnemen.

Het is altijd nuttig om vanuit ons werk van overpeinzing en meditatie zoals we nu doen tijdens deze conferentie en waarbij we trachten de zuiverdere vorm van Goddelijke Denkbeelden te bereiken, we dit ook vertalen naar de ethiek van het dagelijkse leven.

Wij allen nemen deel aan dit leven op legio manieren en in legio omstandigheden.

We kunnen als esoterische studenten onze dienst bekrachtigen door deel te nemen aan groepsmeditaties en groepsoverleg, zoals deze conferentie. Zo ook zijn er specifieke groepstechnieken voor het verdrijven van begoocheling uitgegeven door de Tibetaan, waarvan wij gebruik kunnen maken wanneer dit tot ons gebied van 'occulte gehoorzaamheid' behoort.

Maar ook in elk facet van ons kleine nederige dagelijkse werken en zijn, kunnen we met elke keer opnieuw nieuwe moed onze eigen gedachten en handelen zuiveren van de nevelen die ons omringen.

Graag haal ik enkele voorbeelden aan:

Kijken ouders naar hun kind als zijnde een eigen vervulling of zijn ze bereid dit kind de best mogelijke opvoeding te geven zoals het vanuit het eigen punt van evolutie het meest gepast lijkt?

Of:

Zal een regeringsleider het gevoel van macht kunnen weerstaan en met bereidheid tot opoffering werkelijk de bedoeling hebben om de natie naar een hoger plan te tillen en daardoor misschien de weerstand van de massa moet ondergaan?

Of:

Gaat een logistiek medewerker elke dag burelen, toiletten, huizen poetsen omdat dit genoopt door de omstandigheden het brood op tafel brengt, of kunnen de vele aanrakingen gepaard gaan met een begrip voor respect en zorgzaamheid?

Of:

Verliest een religieus leider zich in dogma's door blind volgen, of ziet deze de oorzaak ervan en kan het meestal voorbij nut aangevuld of aangepast worden aan de wereld in wording?

Er zijn oneindig veel voorbeelden.

Straks zullen we allemaal opnieuw voor dagelijkse keuzes in onze houding en ons dienen komen te staan. Laat dus de Verlichte Energie van De Zuivere Rede volledige bevrijding van begoocheling teweegbrengen en de Goddelijke Verwantschap onthullen.

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnenstromen

(Spaans)

Zie blz. 4-5

* * *

Pauze

* * *

VISUALISATIE
HET BLOEIEN VAN EEN ROOS
(Roberto Assagioli, aangepast)

Laten we ons voorstellen dat we naar een Roos kijken. Zie de stengel en bladeren en de gesloten knop.

De rozenknop lijkt groen omdat de kelkbladen gesloten zijn, maar helemaal bovenaan is een rooskleurige punt te zien.

Laten we dit levendig visualiseren, terwijl we het beeld in het centrum van ons bewustzijn houden....

Dan begint er langzaam iets te bewegen; de kelkbladen beginnen zich één voor één te openen, draaien hun punten naar buiten en onthullen de rozenblaadjes, die nog steeds gesloten zijn.... De kelkblaadjes openen zich verder ... We kunnen nu de hele knop van een teder-roze kleur, zien... dan openen de bloemblaadjes zich ook langzaam ...tot er een perfecte volledig geopende roos is te zien.

Laten we in dit stadium proberen het parfum van de roos te ruiken en de karakteristieke bekende geur in te ademen ... zo delicaat, zoet en aangenaam Laten we het met vreugde ruiken.

En stel je nu voor dat er een straal zonlicht op de roos valt, haar omgevend met licht en warmte.... En neem een moment om deze zonovergoten roos te ervaren.

Identificeer jezelf met de roos: stel je voor dat je de roos wordt, of dat je de hele bloem in je opneemt ... Symbolisch gezien, ben je deze bloem, deze roos.... Hetzelfde Leven dat het Universum bezielt en deze roos heeft geschapen, stelt je in staat om te ontwaken en je meest innerlijke wezen en alles wat daarvan af straalt te ontwikkelen.

Stel je dan voor dat je de hele rozenstruik wordt ... Word je gewaar dat je stevig in de grond bent geplant, en voedsel daaruit haalt ... Je bladeren en bloemen groeien omhoog, aangetrokken door de energie en de warmte van het licht van de zon.

Word je bewust van andere rozenstruiken, andere planten en bomen – alle bezielt door dezelfde levensenergie, allen deel van dezelfde planeet, van het grote geheel. En neem enkele ogenblikken om dit te ervaren... En open dan weer je ogen... wanneer je maar wilt.

* * *

De basishouding van de toekomstige ingewijde moet er een van doel zijn, geregeerd door zuivere rede en oefenen van de geestelijke activiteit

Irina Tsurenkova,

Vertaald uit het Russisch via het Engels

Ik verwelkom alle deelnemers aan de conferentie en stel voor om het thema van mijn toespraak te verkennen vanuit het perspectief van de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. Dan zal de verlichtende energie van de zuivere rede ons goddelijke doel verder verduidelijken, en de mensheid zal haar begrip van dit doel manifesteren in haar geestelijke activiteiten.

Het leidende beginsel van ons zonnestelsel is Liefde. De mensheid leert dit beginsel nog steeds volledig uit te drukken. Kan de toenemende ontvankelijkheid van de zuivere rede de manier en de kwaliteit van de uitdrukking van dit beginsel van Liefde door de mensheid veranderen? Vandaag de dag zien we overal een disharmonie tussen de hoogdravende benamingen en woorden waarmee de mensheid liefde beschrijft en de manier waarop ze daadwerkelijk liefde uitdrukt. In de regel liggen puur materiële en egoïstische doelen verborgen achter hoogdravende woorden en ervaringen. Natuurlijk zijn er, naast deze algemene trend, ook zeer waardevolle en waardige relaties. Maar de vraag rijst of zelfs de hoogste hedendaagse relaties het prototype zijn voor de uitdrukking van de goddelijke liefde in de toekomst?

Als we nadenken over de radicale veranderingen die de mensheid te wachten staan als gevolg van de transfiguratie-inwijding, dan moeten de percepties en uitdrukkingen van het beginsel van liefde wezenlijk veranderen. Is het vandaag mogelijk om lief te hebben en liefde te manifesteren "alsof" de drempel van de derde Inwijding al is overschreden? Allereerst stel ik mezelf deze vraag vanuit het perspectief van het groepswerk. We weten dat liefde een uitdrukking is van het groepsleven en dat het vermogen om lief te hebben van invloed is op de groepsdienst. Ik ben er zeker van dat het geen zin heeft om hier voorbeelden en noodzakelijke kwaliteiten voor groepsleden op te sommen. Ze zijn goed bekend. Evenzo ben ik er zeker van dat er studenten zijn die hun best hebben gedaan om aan deze regels te voldoen en ze te volgen. Velen zullen me begrijpen als ik zeg dat zelfs vanaf het hoogste punt van hun mentale bewustzijn, het erg moeilijk is om deze regels ten volle na te leven. Intuïtief begin je te begrijpen dat er iets niet goed, niet gecoördineerd, niet harmonieus zit tussen wat je wilt uitdrukken en het idee van hoe je het zult uitdrukken. Om mij goed te begrijpen, wil ik graag een voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring.

Een aantal jaren heb ik gezocht naar mijn vermogen om groeps liefde te manifesteren. Ik probeerde te begrijpen hoe ik van iedereen moest houden en liefde moest geven. Hoe kalm te blijven in elke situatie en alles met een open hart te accepteren. Theoretisch wist ik veel en probeerde ik onvoorwaardelijke liefde over te brengen in verschillende situaties in verschillende esoterische en sociale groeperingen. Het was niet altijd gemakkelijk omdat het denkvermogen tussenbeide kwam en ik ook moest proberen mijn emoties en gevoelens onder controle te houden, om mijn woorden te kiezen. Het was erg moeilijk en kunstmatig, misschien niet zozeer voor de mensen om me heen, maar voor mezelf. Ik realiseerde me dat ik verre van de toestand was om onvoorwaardelijke liefde uit te drukken. Per toeval

veranderde alles volledig. En toen besepte ik het. Ik besepte dat de houding met betrekking tot het uitdrukken van liefde door gevoelens, door gedachten, door emoties, zelfs van de hoogste orde, niet overeenkomt met de hoogte van het doel om de staat van groeps liefde te bereiken. Er is een nieuwe houding nodig – een voor de manifestatie van de goddelijke wil, voor het contact met de intuïtie en de hogere rede. Een dergelijke houding sluit persoonlijke en egoïstische motieven en manifestatie uit. Aan de andere kant helpt een dergelijke houding om in deze toestand te blijven. Het is een verbazingwekkende toestand van volledige eenheid met je omgeving, een toestand van innerlijke stilte en bedachtzaamheid. Je voelt de energieën door je heen stromen en alles gebeurt vanzelf. Je hebt geen gedachten, geen gevoelens en emoties, maar je manifesteert naar buiten toe wat er nu nodig is. Alles gebeurt op de best mogelijke manier. Er is geen tijdsbesef. Op de een of andere manier weet je wat op dat moment het belangrijkste is. Je reageert op de oproep, voert een actie uit en trekt je terug. Het bereiken van een dergelijke houding voordat de overeenkomstige inwijding wordt genomen, kan niet permanent zijn, maar verlichting op korte termijn en het vermogen om deze houding voor een korte tijd vast te houden – denk ik – zijn vrij reëel. Natuurlijk weet ik dat ieders ervaring strikt individueel is. En misschien krijgt mijn beschrijving geen verdere bevestiging. Maar stel je eens voor hoe ons groepswerk en onze dienst zouden kunnen veranderen als we ons realiseerden dat in de toekomst de oude benaderingen, oude opvattingen en ervaringen van manifestatie niet zouden werken en ons zelfs in de weg zouden kunnen staan en ons van het juiste pad zouden kunnen halen.

We moeten streven naar nieuwe visie van een toekomstige realiteit.

De mensheid gaat een nieuw tijdperk in, het Watermantijdperk. We staan voor de uitdaging om het Zielsbewustzijn te manifesteren. De Ziel is groepsbewust en het is het vermogen om in een groep te werken, en niet individueel, dat van groot belang zal zijn bij het herkennen en waarnemen van de nieuwe waarheden van het Watermantijdperk. Vandaag de dag kunnen we zien hoe de mensen van goede wil overal verschillende groepen vormen. Ze komen samen in de objectieve wereld om verschillende taken uit te voeren, idealen uit te drukken en problemen op te lossen. En dit toont aan dat de mensheid reageert op de impulsen van de verenigende energie van de Ziel. Maar tegelijkertijd zien we de wereldcrises en de conflicten tussen en binnen deze groepen. De opkomende emotionele spanning of onverzoenlijke mentale meningsverschillen zijn een directe bevestiging van het gebrek aan houding ten opzichte van de intuïtieve waarneming en, als gevolg daarvan, een verkeerde manifestatie van de stimulerende impulsen van de Ziel.

Of het nu gaat om het omgaan met de huidige wereldproblemen of om het verrichten van dienstbaarheid, het is noodzakelijk om ons te concentreren op een nieuwe houding die zal helpen om het goddelijke doel goed te onthullen door middel van de intuïtie en de zuivere rede. Dan zal geestelijke activiteit, gebaseerd op goede wil en juiste menselijke verhoudingen, de mensheid in staat stellen de toestand van eenheid en wereldvrede te bereiken.

* * *

PLENAIRE DISCUSSIE

* * *

Groepsmeditatie: Laat het Licht binnenstromen

(Engels)

Zie blz. 4-5

* * *

EINDE VAN DE DAG

**HARTELIJK DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE DE
TOESPRAKEN VERTAALDEN EN ZONDER WIE DEZE
TRANSSCRIPTS NIET MOGELIJK WAREN GEWEEST.**