

GELD

Het Medium van Liefdevolle Verdeling

Een compilatie uit de boeken
van Alice A. Bailey

Een publicatie van:

Wereld Goede Wil
40, Rue du Stand (1^{ère})
Case Postale 5323
CH-1211 GENÈVE 11
Zwitserland

Inhoudsopgave

Grondgedachten	2
Inleiding	3
De Wederkomst van de Christus	6
Het gebrek aan geld voor het werk van voorbereiding	6
Hoe kan dit probleem worden opgelost?	8
Vijf vereisten	9
Het Werk van de Ashrams	11
Het Economisch Probleem	13
Kapitaal en Arbeid	19
Kapitaal	20
Arbeid	21
De Weg vooruit	23
Dit alles vraagt Tijd	25
De Noodzaak om samen te delen	26
De negende Groep – Financiële Dienaren	27
De Rol van de Wetenschap in het verkrijgen van Economische Vrijheid	29
Astrologische Invloeden op de Geldstroom	30
De zevende Straal	32
De Rol van het Individu	32
Een Blik op de Toekomst	34
De Nieuwe Wereldorde	35
Meditatie	36
Bespiegelende Meditatie over het Aantrekken van Geld voor Hiërarchische Doeleinden	37

Grondgedachten

De oorzaak van de moeilijkheden waarin de mensheid verkeert (zoals deze tot uitdrukking zijn gekomen in de economische moeilijkheden van de laatste tweehonderd jaren en in de theologische impasse van de orthodoxe Kerken) is geweest, dat men nam doch niet gaf, dat men ontving maar niet deelde, dat men verzamelde maar niet gelijkmatig verdeelde. Dit had tot gevolg, dat een bepaalde wet werd overtreden, wat de mensheid in een positie van werkelijke schuld heeft geplaatst. Oorlog is de verschrikkelijke straf welke de mensheid moest ondergaan voor deze grote zonde van afgescheidenheid. Indrukken van de Hiërarchie werden ontvangen, verdraaid, verkeerd toegepast en onjuist vertolkt en het is de taak van de Nieuwe Groep van Werelddienaren [NGWD] om dit kwaad te neutraliseren.

*

Zoals geld in het verleden de persoonlijke- en familiebehoeften diende, zo zal het in de toekomst de behoeften van groepen en van de gehele wereld moeten dienen.

*

Er was een tijd – honderd of meer jaren geleden – waarin een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen der aarde onmogelijk zou zijn geweest. Doch heden is dat niet meer het geval.

*

Heden ten dage vragen mensen van overal onderricht en geestelijke hulp, naast hun noodzakelijke verzoeken om voedsel, kleren en de gelegenheid om in vrijheid te werken en te leven. In grote delen van de wereld hebben zij hongersnood onder ogen te zien, en toch nemen zij (met evenveel verslagenheid) de hongersnood der ziel waar.

*

De vergeestelijking, ofwel het geestelijk gebruik van geld en het bijeenbrengen ervan in grote sommen voor het Werk van de Verhevenen, de Discipelen van de Christus, maakt deel uit van een zeer noodzakelijke werelddienst en kan nu op bevredigende wijze van start gaan; maar het moet worden uitgevoerd met geestelijk inzicht, met de juiste methoden en met een juist begrip. Zuivere motieven en zelfloosheid worden als vanzelfsprekend beschouwd.

*

Ik geef u hier een gedachte die zich leent voor verstrekkende uitwerking: Behoeft[e] [nood], liefde en magnetische aantrekkingskracht zijn drie zaken die – bewust of onbewust – geld aantrekken. Maar zij moeten alle drie tegelijkertijd tot uitdrukking worden gebracht.

*

Iets anders, dat de vorm zou aannemen van een beroep op geld, moed en begrip, heb ik hier niet aan toe te voegen. Indien de moed van de Christus, terwijl Hij Zijn terugkomst naar deze stoffelijke uiterlijke wereld onder ogen ziet, indien de behoefte der mensheid aan juiste menselijke verhoudingen en indien het opofferend werk van de discipelen van Christus niet genoeg zijn om u in hen, die u kunt bereiken, aan te vuren en te bezielen, dan kan ik verder niets zeggen dat voor u van enig nut zal zijn.

*

*

*

Inleiding

Denk er aan, dat geld de consolidatie van de liefhebbende, levende energie der goddelijkheid is en dat de toestroming van wat er nodig is om het werk voort te zetten des te groter zal zijn naarmate de realisatie en de expressie van de liefde groter is.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 279

Heden ten dage is de begoocheling van materialisme merkbaar aan het afnemen. De volkeren der wereld staan op het punt de woestijn-ervaring te beleven en zullen in die woestijn merken hoe weinig er nodig is om ten volle te leven, waarachtig ervaring op te doen en werkelijk gelukkig te zijn. Het gulzig begeren van bezittingen wordt niet meer als zulk een achtenswaardige begeerte beschouwd als eertijds en een verlangen naar rijkdommen veroorzaakt niet meer de grijpgrage handen, zoals vroeger in de geschiedenis van het ras. Dingen en bezittingen glippen uit de handen, die deze tot nu toe stevig vasthielden, en pas wanneer de mensen met lege handen staan en zich rekenschap geven van een nieuwe waardestandaard, verkrijgen zij weer het recht eigendommen te hebben en te bezitten. Wanneer er geen begeerte is en de mens niets verlangt voor zijn afgescheiden zelf, kan de verantwoordelijkheid voor stoffelijke rijkdom weer aan hem worden teruggegeven; zijn gezichtspunt zal dan vrij zijn van die speciale begoocheling en de nevelen van astrale begeerte zullen minder worden. Illusie in vele vormen zal nog blijven heersen, doch de begoocheling van materialisme zal verdwenen zijn. Deze begoocheling is de eerste die bestemd is te verdwijnen. Studerenden zullen er goed aan doen te bedenken, dat alle vormen van bezit en alle stoffelijke voorwerpen, hetzij geld of een huis, een schilderij of een auto een eigen innerlijk leven hebben, een eigen uitstraling en een eigen werkzaamheid, welke in wezen die van hun eigen aangeboren atoomstructuur is (want een atoom is een eenheid van actieve energie). Dit produceert evenbeelden in de wereld van etherisch en astraal leven, doch niet in de mentale wereld. Deze subtiele vormen en kenmerkende uitstralingen doen de macht van de wereldbegeerte toenemen; zij dragen aan de wereldbegoocheling bij en maken deel uit van een grote en machtige wereld van miasmen, die zich op de evolutionaire boog bevindt, doch waardoor de mensheid die zich op de evolutionaire boog bevindt, toch bedolven wordt. Daarom hebben de Leiders van het Ras de noodzakelijkheid gevoeld om te helpen wanneer de krachten, die de mens zelf opgeroepen heeft, voortgaan hem van alles te beroven en hem zo vrij te maken om de woestijn in te gaan. Daar kan hij, in wat genoemd wordt geordende omstandigheden, zijn leven opnieuw aanpassen, zijn levenswijze veranderen en aldus ontdekken, dat het vrij zijn van stoffelijke dingen zijn eigen schoonheid en beloning met zich brengt, alsook zijn eigen vreugde en heerlijkheid. Dan is hij vrij om het leven van het denkvermogen te gaan leven.

Begoocheling, een wereldprobleem, blz. 75-76

Deze gehele geldkwesitie is op het ogenblik uiterst moeilijk en tevens uiterst eenvoudig. De moeilijkheid is te wijten aan de foutieve gedachte die generaties lang aan het vraagstuk vastgekoppeld is, en die leidde tot verkeerde denkwijzen, zelfs onder de meest toegewijde discipelen. De instelling der mensheid ten opzichte van geld is gekleurd door hebzucht, door grijpen voor het lager zelf, door jaloezie, stoffelijke begeerte en de hartbrekende behoefte eraan die, op haar beurt het gevolg is van deze verkeerde denkwijzen. Deze verkeerde denkwijzen hebben geleid tot de noodlottige economische toestanden, die we overal om ons heen aantreffen. Het zijn gevolgen van oorzaken die de mens zelf in gang heeft gezet. Door de regeneratie van het geld en door de verandering van de menselijke instelling er tegenover zal uiteindelijk voor de hele wereld bevrijding komen. Kan dit niet plaatsvinden dan zal er een noodlottige toestand ontstaan; geld (zoals

wij het kennen) zal van de aarde verdwijnen en men zal de situatie op andere wijze het hoofd moeten bieden. Laat ons hopen dat dit niet nodig zal blijken, en dat het mogelijk zal zijn de gedachten der mensheid betreffende geld dusdanig te veranderen, dat het beschouwd zal worden als een in hoge mate *geestelijk* bezit, dat een uitgesproken geestelijke verantwoordelijkheid oplegt, een middel tot wezenlijk wereldwerk. De hoeders van het geld zullen dan hun verantwoordelijkheid op zich nemen zonder vrees en met juist begrip. Nu houden zij eraan vast uit angst voor de toekomst en wantrouwen tegenover elkaar. De sleutel tot de juiste besteding van geld en juist gebruik ervan kan samengevat worden in de volgende uiteenzetting waaraan ik u allen verzoek aandacht te besteden:

Zoals het geld in het verleden voorzag in de persoonlijke behoefte en die van het gezin, zo moet het in de toekomst voorzien in de behoefte van de groep en van de wereld. In het verleden trachtte elke eenheid als een magneet te werken en datgene tot zich te trekken wat kon voorzien in hetgeen die als zijn behoefte beschouwde, gebruik makend van persoonlijke werkzaamheid en arbeid, als hij geen invloed bezat of opvoeding had genoten, en zo mogelijk van financiële manipulaties. In de toekomst moeten groepen als magneten werken; ze moeten ervoor zorgen dat ze bezielde zijn door een geest van liefde. Ik geef u hier een gedachte die vatbaar is voor veel uitbreiding.

*Behoeft*e [nood], *Liefde en magnetische kracht zijn de drie dingen die, bewust of onbewust, geld aantrekken*. Maar ze moeten zich alle tegelijk openbaren. De behoefte in het verleden was niet altijd wezenlijk, al werd die gevoeld (zodanig is wereldbegoocheling en -illusie). De liefde was zelfzuchtig of onwezenlijk, de vraag naar stoffelijke zaken ging uit naar hetgeen niet noodzakelijk is voor gezondheid of geluk. De aangewende magnetische kracht was dus foutief gemotiveerd, en dit proces over zo lange tijd voort gezet, heeft geleid tot de huidige rampzalige, financiële toestand in de wereld.

Door transmutatie van deze factoren en het tot uiting brengen van hun hogere analogieën zullen – door middel van ware liefde, goede gedachten of meditaties en juiste techniek – de benodigde geldmiddelen voor de nieuwe groepen en voor de NGWD worden gevonden. Ik zou willen voorstellen om een nadere uitwerking van deze denkbeelden te doen verspreiden onder al uw bekenden die zouden kunnen helpen. Ik zou u willen vragen veel over deze ideeën na te denken, want bij de opleiding van de intelligente werelddienaren moet dit vraagstuk betreffende geld, de juiste instelling ertegenover en de juiste meditatie erover onbeschroomd onder ogen worden gezien. De nadruk, door zekere grote groepen gelegd op meditatie voor het bijeen brengen van fondsen (gewoonlijk bestemd voor persoonlijk gebruik of voor de zelfzuchtige doeleinden van hun eigen speciale organisatie of groep) was gebaseerd op deze naar voren tredende opvatting van het groepsgebruik van geld. Daar men echter zelfzuchtig en persoonlijk geïnteresseerd was, werd de gedachte aan geld in verband gebracht met het individu en niet met de groep. Deze instelling zal en moet veranderd worden.

Nog één ding, mijn broeder, zou ik van u en van de groep die mijn woorden leest, willen vragen. Geld is manifestatie van energie. Alle energie kan op verschillende wijze worden toegepast, daar het een onpersoonlijke en blinde kracht is. Hij kan zelfzuchtig of onzelfzuchtig toegepast worden. Dat op zichzelf vormt het hoofdverschil. Drijfveer en scheppende gedachten bepalen de magnetische kracht van ieder individu, iedere groep of centrum. Stel vast wat uw beweegreden is; zorg dat uw groepsideaal en groeps liefde op de voorgrond staan; ga met overleg te werk; dit impliceert juiste voorafgaande meditatie, benevens accuraat denken; u zult dan zien dat hetgeen u nodig acht gaat gebeuren. *Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 1, blz. 235-236*

De oorzaak van de moeilijkheden waarin de mensheid verkeert (zoals deze tot uitdrukking zijn gekomen in de economische moeilijkheden van de laatste tweehonderd jaren en in de theologische impasse van de orthodoxe Kerken) is geweest, dat men nam doch niet gaf, dat men ontving maar niet deelde, dat men verzamelde maar niet gelijkmatig verdeelde. Dit had tot gevolg, dat een bepaalde wet werd overtreden, wat de mensheid in een positie van werkelijke schuld heeft geplaatst. Oorlog is de verschrikkelijke straf welke de mensheid moest ondergaan voor deze grote zonde van afgescheidenheid. Indrukken van de Hiërarchie werden ontvangen, verdraaid, verkeerd toegepast en onjuist vertolkt en het is de taak van de NGWD om dit kwaad te neutraliseren.

Problemen der Mensheid, blz. 18-19

De belangrijkheid en verantwoordelijkheid van regeren dringen momenteel tot de gewone mensen door. Daarom wordt door de Hiërarchie beseft, dat vooral de cyclus van waarachtige democratie – zoals die essentieel bestaat en eindelijk aan de dag zal treden – tot stand kan komen, het gebiedend noodzakelijk is de massa op te voeden in samenwerkend staatsmanschap, economische stabilisatie – die inhoudt dat men op juiste wijze samen deelt – en zuivere, politieke wisselwerking. Er moet een einde komen aan de lange scheiding tussen godsdienst en politiek en dit kan nu tot stand komen, omdat de intelligentie der menselijke massa zo'n hoog peil heeft bereikt, en omdat de wetenschap heeft gemaakt, dat mensen elkaar zo na staan, dat wat er op een verafgelegen plek op het oppervlak der aarde voorvalt binnen enkele minuten een kwestie van algemeen belang is. Hierdoor wordt het de Christus op unieke wijze in de toekomst mogelijk gemaakt te werken.

De Wederkomst van Christus, blz. 21

Deze discipelengroep heeft twee werkzaamheden op zich genomen:

1. Het werk te steunen van de NGWD door hen in brede kringen en bewust samen te brengen met de mensen van goede wil. Dit moet worden gedaan teneinde goede en nieuwe toestanden op aarde in het leven te roepen.
2. Het vinden en organiseren van de nodige fondsen voor deze taak. Dit laatste is in vele opzichten de uitdrukking naar buiten van het eerste, want juist zoals in het verleden geld het instrument was van de menselijke hebzucht, moet het nu het instrument zijn van hun goede wil. Ik beveel u dit aan om als iets wezenlijks te overdenken en ook voortaan te gebruiken als onderwerp van conversatie.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 1, blz. 144-145 _

De Wederkomst van de Christus

Het denken van de mensen in deze tijd gaat uit naar het Watermantijdperk, of zij dat beseffen of niet. De toekomst zal juiste verhoudingen te zien geven, een juiste gemeenschap, eerlijk alles delen (wijn, bloed, leven en brood, economische voldoening) en goede wil. In het centrum van al deze beelden is de Christus te vinden.

De Bestemming der Volkeren, blz. 148-149

Heden heeft de mensheid, temidden van deze verwoeste, chaotische en ongelukkige wereld, een nieuwe kans om zelfzuchtig materialistisch leven te verwerpen en een begin te maken met het betreden van de Lichtende Weg. Zodra de mensheid haar bereidwilligheid toont dit te doen, zal de Christus komen, en momenteel zijn er allerlei bewijzen voor, dat mensen deze les aan het leren zijn en hun eerste wankele schreden zetten langs die Lichtende Weg van juiste verhoudingen.

De Wederkomst van Christus, blz 24

De wetenschap, dat Hij klaar staat en er verlangend naar is aan Zijn geliefde mensheid in het openbaar te verschijnen, versterkt slechts het gevoel van algemene belemmering, en er doet zich een andere, zeer vitale vraag voor: "Hoe lang zal het zijn, dat we nog moeten verdragen, worstelen en strijden?" Het antwoord hierop is duidelijk: Hij zal zonder mankeren komen, zodra er een mate van vrede is hersteld, zodra het beginsel van met elkaar delen op zijn minst op weg is om in economische kwesties de leiding te hebben en zodra kerken en politieke groepen ermee zijn begonnen schoon schip te maken. Dan kan en zal Hij komen, dan zal het Koninkrijk Gods openlijk erkend worden en zal Het niet langer iets zijn, dat slechts in dromen, wensgedachten en orthodoxe hoop bestaat.

De Wederkomst van Christus, blz. 157

HET GEBREK AAN GELD VOOR HET WERK VAN VOORBEREIDING

Wij komen nu aan de tweede belangrijke hindernis: het gebrek aan financiële steun voor het werk van hen, die in alle landen voor de Christus werken en zich inspinnen om geestelijke energie vrij te maken en een nieuwe orde uit de huidige chaos tot stand te brengen. Misschien is dit de voornaamste moeilijkheid en voor velen schijnt ze nu en dan onoverkomelijk. Ze brengt het probleem mee van juist financieel beheer en van het leiden van voldoende sommen geld in zulke kanalen, die het voorbereidingswerk voor de wederkomst van de Christus zeer bepaald zullen steunen. Dit houdt nauw verband met het probleem van juiste menselijke verhoudingen.

Het probleem is daarom bijzonder moeilijk, want de geestelijke werkers der wereld moeten niet alleen de mensen opvoeden tot geven (naar de mate van hun middelen) maar in vele gevallen is het nodig hun een motief aan de hand te doen dat op zulk een magnetische wijze een beroep op hen doet, dat ze niet kunnen nalaten te geven. De geestelijke werkers moeten ook zorgen, dat er een trust, een stichting of een organisatie is, die het geschonken geld kan beheren. Dit stelt hen voor een indrukwekkend moeilijke taak. De impasse, die op het ogenblik bestaat, is niet alleen gebaseerd op de nieuwigheid fondsen bijeen te brengen om de wederkomst van de Christus voor te bereiden, maar is ook gegrond op de ontwikkelde zelfzucht van de meerderheid der mensen, die de rijkdommen der wereld bezitten en die – zelfs wanneer ze geven – dit doen omdat dit hun aanzien verhoogt of omdat het een teken van financieel welslagen is. Men moet bedenken, dat elke generalisering uitzonderingen toelaat. Generaliserend en het onderwerp tot zijn uiterste

eenvoud terugbrengend kunnen we aannemen, dat het geld zijn weg vindt in vier hoofdkanalen van besteding:

1. *In de myriaden gezinnen der wereld* in de vorm van lonen, salarissen of geërfd vermogen. Dit alles is momenteel zeer ongelijk verdeeld, waardoor uiterste rijkdom en uiterste armoede bestaan.
2. *In grote kapitalistische stelsels* en monopoliën, die men in de meeste landen aantreft als geweldige torenhoge structuren. Of dit kapitaal nu in het bezit is van de regering, van een gemeentebestuur, van een handjevol rijke mensen of van de grote vakbonden doet niet ter zake. Er wordt maar weinig van dit geld besteed aan het verbeteren van het menselijk bestaan of aan het inprenten van waarden, die tot juiste menselijke verhoudingen zullen leiden.
3. *In de kerken en religieuze groepen* over de gehele wereld. Hier wordt (weer in algemene termen gesproken en in de erkenning, dat er een kleine, geestelijk ingestelde minderheid bestaat) het geld geleid naar de stoffelijke aspecten van het werk, naar het vermeerderen en het in stand houden van kerkelijke stelsels, naar salarissen en algemene kosten, en slechts een klein deel ervan wordt werkelijk besteed aan het onderwijzen van mensen, aan een levend getuigen van het feit van Zijn wederkomst, die sedert eeuwen een uitgesproken leerstelling van de kerken is. Die wederkomst is gedurende eeuwen verwacht en had eerder kunnen plaats vinden, indien de kerken en de religieuze organisaties overal hun plicht hadden gedaan.
4. *In menslievend, opvoedkundig en medisch werk.* Dit alles is uitstekend geweest en het was zeer nodig. De wereld is aan de maatschappelijk ingestelde mensen, die deze instellingen mogelijk hebben gemaakt, inderdaad zeer veel verschuldigd. Dit alles is een stap in de goede richting geweest en een uitdrukking van de goddelijke wil-ten-goede. Toch is het dikwijls geld, dat misbruikt en verkeerd aangewend werd; de waarden die ontwikkeld werden, waren voor een groot deel voor de instellingen en concreet. Zij werden begrensd door de afgescheiden leerstellingen der schenkers of door de godsdienstige vooroordelen van hen, die de uitgaven der fondsen beheren. Bij het getwist over ideeën, godsdienstige theorieën en ideologieën wordt de ware hulp aan de Ene Mensheid over het hoofd gezien.

Het blijft een feit dat, indien de leidende machten (door wier handen het geld der wereld gaat) enig idee hadden gehad van de geestelijke werkelijkheden, van de éne mensheid en de éne wereld, en indien het hun erom te doen was geweest om juiste menselijke verhoudingen te bevorderen, dan zou de grote massa overal gehoor hebben gegeven aan een toekomstmogelijkheid, die heel anders is dan de huidige. Dan zouden wij niet, zoals nu het geval is, staan voor uitgaven – die in de miljarden lopen – die noodzakelijk zijn door de behoeften aan stoffelijk herstel, niet alleen van de lichamen van talloze miljoenen mensen, maar ook van gehele steden, transportstelsels en centra die ervoor moeten zorgen dat het menselijk leven wordt gereorganiseerd.

Eveneens kan men zeggen dat, indien de geestelijke waarden en de geestelijke verantwoordelijkheid die geldt (zowel in kleine als in grote hoeveelheden) met zich mede brengt, in huis en school naar behoren waren beoordeeld en onderwezen, wij niet de schrikbarende statistieken zouden hebben van geld, dat vóór de oorlog in ieder land werd uitgegeven aan snoepgoed, drank, sigaretten, ontspanning, onnodige kleren en luxe (en dat in het westelijk halfrond ook heden nog daaraan wordt besteed). Deze statistieken lopen in de honderden miljoenen dollars per jaar. Een klein deel van dit geld, waarvoor het minimum aan opoffering nodig is, zouden de dis-

cipelen van de Christus en de NGWD in staat stellen, de weg te bereiden van Zijn komst en het denken en de harten der mensen in ieder land op te voeden in juiste menselijke verhoudingen.

Geld is – zoals met alles in het menselijk leven het geval is – gekleurd door zelfzucht en men heeft het naar zich toegehaald voor zelfzuchtige individuele of nationale doeleinden. Hier- van is de wereldoorlog (1914-1945) het bewijs, want ofschoon er veel werd gepraat over “het redden van de wereld voor de democratie” en “oorlog te voeren om aan oorlog een einde te ma- ken”, toch was het hoofdmotief zelfbescherming en zelfhandhaving, de hoop op gewin, de bevrediging van oude haatgevoelens en het herwinnen van grondgebied. De twee jaren, die sinds de oorlog zijn verstreken, hebben dit bewezen. De Verenigde Naties worden in beslag genomen door hebzuchtige eisen van alle kanten en door het vissen dat alle naties doen naar positie en macht, naar het bezit van de natuurlijke hulpbronnen der aarde – kolen, olie, enz. – en ook door het ondergrondse gewroet van de Grote Mogendheden en de kapitalisten, dat het gevolg is van boven- genoemde eisen en begeerten.

Toch roept doorlopend de éne mensheid – ongeacht woonplaats, huidskleur of godsdienst – om vrede, recht en een gevoel van zekerheid. Deze zouden haar spoedig kunnen worden gege- ven, wanneer geld op de juiste wijze werd aangewend en wanneer vele mensen hun financiële verantwoordelijkheid beseften (een verantwoordelijkheid, gebaseerd op geestelijke waarden). Met uitzondering van een paar grote filantropen met een vooruitziende blik en een handjevol ver- lichte staatslieden, geestelijken en opvoeders, is dit besef van financiële verantwoordelijkheid nergens te vinden.

De tijd is nu aangebroken, dat geld geherwaardeerd moet worden en het nut ervan in nieuwe richtingen moet worden gekanaliseerd. De stem van het volk moet de doorslag geven, maar het moet een volk zijn, dat is opgevoed in de werkelijke waarden, in de betekenis van een juiste cultuur en in de behoefte aan juiste menselijke verhoudingen. Daarom is het in wezen een kwestie van juiste opvoeding en van correcte training tot wereldburger, iets wat tot dusverre niet werd ondernomen. Wie kan die training geven? Rusland zou met genoeg de wereld opvoeden in de idealen van het communisme en al het geld der wereld doen vloeien in de schatkist van het proletariaat, om uiteindelijk het grootste kapitalistische stelsel te scheppen, dat de wereld ooit heeft aanschouwd. Groot-Brittannië zou met genoeg de wereld opvoeden in de Britse begrip- pen van recht, 'fair play' en wereldhandel en zou het op verstandiger wijze doen dan enig ander land, omdat het zo'n grote ervaring heeft. De Verenigde Staten zou het ook met genoeg op zich nemen de wereld het Amerikaanse soort van democratie op te dringen en daarvoor zijn reusachtig kapitaal en enorme hulpbronnen gebruiken en de financiële resultaten van zijn omvangrijke fi- nanciële transacties in zijn banken verzamelen en deze beveiligen door met de atoombom te dreigen en de gepantserde vuist tegen de rest van de wereld te schudden. Frankrijk zal Europa in een staat van onrust houden, terwijl ze haar verloren prestige tracht te herwinnen en al wat ze maar kan uit de overwinning der andere geallieerde naties tracht te slaan. Zo staan inderdaad de zaken, mijn broeder; iedere natie vecht voor zichzelf en allen taxeren elkaar uit een oogpunt van hulp- bronnen en geld. Alvorens deze dingen zijn rechtgezet, is de wederkomst van Christus niet moge- lijk.

HOE KAN DIT PROBLEEM WORDEN OPGELOST?

Wat is – nu we ons gesteld zien voor deze verontrustende financiële situatie – het ant- woord op het probleem? In ieder land, in iedere regering, in iedere kerk en godsdienst, in iedere

opvoedkundige instelling worden mannen en vrouwen aangetroffen, die het antwoord weten. Welke hoop is er voor hen en voor het werk, dat hun is toevertrouwd? Hoe kunnen mensen in de wereld, de mensen van goede wil en van geestelijk inzicht helpen? Is er iets dat zij kunnen doen om het denken der wereld ten aanzien van geld te veranderen en om het geld te doen vloeien naar kanalen, waar het beter zal worden gebruikt? Het antwoord daarop ligt bij de mensen zelf.

Er zijn twee groepen, die veel kunnen doen: *ten eerste* zij, die de financiële hulpbronnen van de wereld reeds gebruiken, indien zij de nieuwe visie kunnen vatten en ook de tekenen aan de wand zien, die de vernietiging van de oude orde aankondigen en *ten tweede* de grote massa van goede, vriendelijke mensen in alle klassen en invloedssferen. De macht van de kleine man en van de onbelangrijke burger wordt nog niet ten volle beseft. Tóch ligt er een kans van verstrekkende betekenis voor hen weggelegd, indien ze de moed en het geduld opbrengen om het werk, dat nodig is, te doen.

Deze mensen van goede wil en geestelijke instelling moeten de gedachte van hun betrekkelijke onbruikbaarheid, onbeduidendheid en nutteloosheid van zich afzetten en beseffen, dat zij nu (op het kritieke en beslissende moment dat is aangebroken) machtig kunnen werken. De krachten van het kwaad zijn verslagen, alhoewel nog niet “verzegeld achter de deur” waarachter de mensheid hen kan doen verblijven, zoals het Nieuwe Testament voorspelde dat zou gebeuren. De wereld bevindt zich opnieuw in een labiel evenwicht. Het kwaad zoekt naar iedere toegang om opnieuw naderbij te komen maar, en dit zeg ik met vertrouwen en met klem, de kleine lieden der wereld, die helder inzicht hebben en onzelfzuchtig van opvatting zijn, *bestaan in voldoende getale om* – indien zij het willen – *hun macht te doen gevoelen*. Miljoenen geestelijk ingestelde mannen en vrouwen zijn er in ieder land die, wanneer ze tot het punt komen, waar zij als massa deze kwestie van geld benaderen, het voor goed opnieuw kunnen kanaliseren. Er zijn schrijvers en denkers in alle landen, die hun machtige hulp kunnen verlenen en dit ook zullen doen, indien men hen op de juiste wijze benadert. Er zijn esoterische studenten en toegewijde leden van kerken, op wie men een beroep op hulp kan doen, ten einde de weg voor Christus' wederkomst te bereiden, vooral wanneer de vereiste hulp bestaat uit het geven van geld en tijd om juiste menselijke verhoudingen en de groei en verspreiding van goede wil tot stand te brengen.

VIJF VEREISTEN

Er wordt geen grootscheepse campagne geveerd om geld bijeen te brengen, maar wat nodig is, is het onzelfzuchtige werk van duizenden schijnbaar onbelangrijke mensen.

Ik zou zeggen, dat de meest noodzakelijke hoedanigheid die van moed is. Er is moed voor nodig om zich heen te zetten over gebrek aan zelfvertrouwen, schroom en weersin om zijn gezichtspunt naar voren te brengen, vooral wanneer dit gezichtspunt met geld te maken heeft. Hier is het, dat het merendeel te kort schiet. In deze tijd is het betrekkelijk gemakkelijk geld bijeen te brengen voor het Rode Kruis, voor ziekenhuizen en opvoedingsinstellingen. Het is uiterst moeilijk geld bij elkaar te krijgen ter verspreiding van goede wil, om waarborgen te scheppen, dat geld gebruikt wordt voor vooruitstrevende denkbeelden, zoals de wederkomst van de Christus. Daarom zeg ik: *de eerste vereiste is moed*.

De tweede vereiste voor de werkers van de Christus is, zich die opofferingen te getroosten en die schikkingen te treffen, waardoor zij in staat zullen worden gesteld het uiterste te geven waartoe zij in staat zijn. Men moet niet alleen de ontwikkelde gaven hebben om het onderwerp onder de aandacht te brengen, maar iedere werker moet dat, wat hij predikt, in praktijk brengen.

Indien bij voorbeeld de miljoenen mensen, die de Christus liefhebben en die Zijn taak trachten te dienen, elk jaar op zijn minst een kleine som geld gaven, zouden er voldoende fondsen zijn voor Zijn werk. De benodigde trusts en de geestelijk ingestelde beheerders zouden dan automatisch tevoorschijn komen. De moeilijkheid ligt niet in het beheren van het geld en het organiseren van het werk, maar in het schijnbaar niet-kunnen-geven der mensen. Om de een of andere reden geven ze weinig of niets, zelfs wanneer ze belang stellen in zo'n zaak als de wederkomst van de Christus. Vrees, kooplust, of het verlangen geschenken te geven of het niet kunnen beseffen dat vele kleine bijdragen oplopen tot zeer grote sommen; dit alles verzet zich tegen financiële edelmoedigheid, en altijd schijnt de reden afdoende. *Daarom is de tweede vereiste voor iedereen te geven wat hij kan.*

Ten derde hebben de metafysische scholen en de esoterische groepen veel aandacht geschonken aan deze kwestie, geld te doen vloeien in kanalen, die haar geschikt toeschijnen. Vaak wordt de vraag gesteld: Hoe komt het dat de 'Unity-school van denken', de kerk van de 'Christian Science' en de vele bewegingen die nieuwe gedachten brengen, er altijd in slagen de nodige fondsen bijeen te brengen en andere groepen en in het bijzonder de esoterische groepen niet? Het antwoord is eenvoudig. Die groepen en werkers, die het dichtst bij het geestelijk ideaal staan, zijn als een tegen zichzelf verdeeld huis. Hun voornaamste belangstelling ligt op abstracte, geestelijke gebieden en het schijnt dat ze het feit niet begrepen hebben, dat het stoffelijk gebied, wanneer dit vanuit het geestelijk gebied wordt gedreven, van even groot belang is. De grote metafysische scholen hebben zich erop gericht hun denkbeelden *op het stoffelijk gebied* aan te tonen en zo groot is de nadruk die ze hierop leggen en zo geconcentreerd is hun streven, dat ze krijgen wat ze vragen. Zij moeten leren, dat zowel de vraag als het antwoord erop het resultaat moeten zijn van geestelijke doelstelling, en dat hetgeen men vraagt, niet mag dienen ten behoeve van het afgescheiden zelf of voor een afgescheiden organisatie of kerk. In het nieuwe tijdperk, dat nu aanbreekt, voorafgaande aan de wederkomst van de Christus, moet het vragen om financiële steun geschieden voor het tot stand brengen van juiste menselijke verhoudingen en goede wil en niet voor de groei van een bepaalde organisatie. De organisaties die aldus vragen, moeten met een minimum aan exploitatie- en algemene kosten werken en de werkers moeten werken voor een minimum-, alhoewel redelijk salaris. Zulke organisaties bestaan er heden niet veel, maar de weinige die er thans in werking zijn, kunnen een voorbeeld stellen, dat gauw zal worden gevolgd, naarmate het verlangen naar de wederkomst van de Christus toeneemt. *Daarom is de derde vereiste de dienst aan de éne mensheid.*

De vierde vereiste is, dat de zaak waarvoor financiële steun nodig is, op zorgvuldige wijze gepresenteerd wordt. Mensen mogen moed genoeg tot spreken hebben, maar een intelligente voorstelling van zaken is van even groot belang. Het voornaamste punt waarop de klemtoon moet worden gelegd in het voorbereidingswerk voor de wederkomst van de Christus is het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. Hiermee is reeds een begin gemaakt door de mensen van goede wil over de gehele wereld onder hun diverse benamingen.

Wij komen nu aan de vijfde vereiste: Een vitaal en vast geloof aan de mensheid als geheel. Men moet niet pessimistisch zijn over de toekomst der mensheid of verdriet hebben over het verdwijnen van de oude orde. "Het goede, het ware en het schone" is onderweg en hiervoor is de mensheid verantwoordelijk en niet de een of andere uiterlijke, goddelijke interventie. De mensheid is gezond en is bezig snel tot ontwaken te komen. Wij gaan door het stadium, waar alles van de daken wordt geschreeuwd – zoals Christus zei dat het zou gebeuren – en als wij horen van of lezen over de vloed van gemeenheid, misdaad en zinnelijke genoegens of van overdadig kopen

dan zijn wij geneigd ontmoedigd te zijn. Het is echter verstandig te bedenken, dat het heilzaam is dat dit alles naar voren komt en dat wij er allemaal van weten. Het is als de psychologische schoonmaak van het onderbewustzijn, waaraan mensen zich onderwerpen en het is de voorbode van een nieuwe en betere dag.

Er is werk te doen en de mensen van goede wil, van geestelijke instelling en waarachtig Christelijke training moeten het verrichten. Zij moeten het tijdperk inluiden, waarin geld wordt aangewend voor de geestelijke Hiërarchie en die behoefte moeten zij overbrengen naar het rijk van aanroep. Aanroep is de hoogste vorm van gebed, die er bestaat en een nieuwe vorm van goddelijke aanroep, die nu mogelijk is geworden door de kennis van meditatie. Hiervoor zal ik u een korte vorm van een geestelijk vragen geven en ik zou u willen vragen deze vorm te willen gebruiken in de plaats van welk gebed, meditatie of aanroep voor geld dan ook, die u tot nu toe gebruikt mocht hebben. Ze is kort en krachtig, maar vereist een verenigde groep of een waarlijk geïntegreerde persoonlijkheid om ze te gebruiken. ...

Iets anders, dat de vorm zou aannemen van een beroep op geld, moed en begrip, heb ik hier niet aan toe te voegen. Indien de moed van de Christus, terwijl Hij Zijn terugkomst naar deze stoffelijke uiterlijke wereld onder ogen ziet, indien de behoefte der mensheid aan juiste menselijke verhoudingen en indien het opofferend werk van de discipelen van Christus niet genoeg zijn om u in hen, die u kunt bereiken, aan te vuren en te bezielen, dan kan ik verder niets zeggen dat voor u van enig nut zal zijn.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 513-519

Het Werk van de Ashrams

De Meesters op de derde straal werken ingespannen in de zaken – en in de financiële wereld door bemiddeling van hen die door een geest van onzelfzuchtige dienst worden bezielen – en er zijn veel van zulke mensen. Het is een nieuw terrein voor geestelijk streven. Het is onmogelijk in een beknopte ruimte uit te weiden over de werkwijzen en de plannen der Hiërarchie in deze tijd van crisis en nood met betrekking tot het geldwezen, de betekenis en het gebruik ervan. De algemeen toe te passen werkwijze is die van inspiratie en van het naar voren komen van momenten van crisis. Deze momenten bieden een gelegenheid voor de werkzaamheid van de een of andere discipel, en het leven van een noodzakelijke les door de daarbij betrokken groepen of volkeren wordt aldus mogelijk. De techniek gebruikt door de Meesters van de derde straal dient om de denkvermogens van de aspiranten en denkers op dit speciale terrein van handel te ontwikkelen, zodat zij in ruimere termen dan die van hun eigen zelfzuchtige zakenbelangen kunnen leren denken. Momenten van contact worden op deze wijze gelegd tussen leden van de NGWD en deze op de voorgrond tredende mensen die op het terrein van economische ondernemingen werken, waardoor gelegenheden worden geschapen voor bepaalde erkenningen en voor een bepaalde uitgesproken samenwerking. Dit zijn de werkwijzen welke voor ons van belang zijn.

De Nieuwe Psychologie, Deel 2, blz. 562

Er zijn bij voorbeeld adepten, die autoriteit zijn op het gebied van moderne financiële aangelegenheden en deze ingewijden van de vierde graad zijn bezig zich te bekwamen om later die nieuwere methoden van financieel beheer in te voeren, die de tegenwoordige rampspoedige werkwijzen zullen vervangen. Zij zullen een systeem van ruilhandel invoeren, waarvan het moderne geldwezen een parodie is. Deze nieuwere methode van financiële betrekkingen zullen voor

de mens begrijpelijk zijn en de grote bedrijven en de particuliere ondernemingen verdringen. Tegelijkertijd echter zal ze die moderne ondernemingsvormen aanhouden, die het initiatief en de vindingrijkheid van het individu naar voren brengen.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 469

Groepen van geestelijk georiënteerde financiers, die bewuste leden van een Ashram zijn, zullen de economische wereldsituatie in handen nemen en grote en noodzakelijke veranderingen invoeren.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 472

Op de drie groepen, waarop ik eerder doelde, is enig commentaar nodig. Hun werk verschilt op merkwaardige wijze van dat van andere groepen en hun gelederen bestaan uit mensen uit de groepen van alle stralen, hoewel de leden van de derde groep (die van de financiers) voornamelijk op de zevende straal, die van ceremoniële organisatie, aangetroffen worden. In de opvolging waarop zij tevoorschijn traden, zijn het de groepen van de filosofen, de psychologen en de zakenmensen.

De twee modernste groepen zijn: de psychologen, die werken onder het Delfisch bevel: “Mens, ken Uzelf”, en de financiers, die de bewakers zijn van de middelen, waardoor de mens op het stoffelijk gebied kan leven. Deze twee groepen zijn noodzakelijkerwijs, en niettegenstaande schijnbaar uiteenlopende meningen en verschillen, in hun fundamentele aspecten samenvattender dan één van de andere. De ene groep houdt zich bezig met het mensdom, met de verschillende soorten mensen, het mechanisme dat gebruikt wordt, de menselijke strevingen en kenmerken en met het – schijnbaar of verborgen – doel van zijn wezen. De andere groep beheert en regelt de middelen, waardoor de mens bestaat, alles besturend wat tot energie omgezet kan worden en een dictatorschap over alle middelen van verkeer, handel en ruil vormend. Zij hebben het bestuur over de veelvuldigheid van de vormobjecten, die de moderne mens voor zijn wijze van leven als strikt nodig beschouwt. Geld is, zoals ik reeds eerder gezegd heb, slechts gekristalliseerde energie of vitaliteit – wat de Oosterse student pranische energie noemt. Het is een concretisering van etherische kracht. Het is daarom belichaamde, vitale energie en deze vorm van energie staat onder het bestuur van de financiële groep. Dat is, wat de tijd betreft, de laatste groep en hun werk is (dat moet u onthouden) zeer bepaald door de Hiërarchie gewild. Zij brengen gevolgen van zeer verstrekkende aard op aarde teweeg.

Witte Magie, blz. 296-297

Als de drie voornaamste Ashrams hun werk gedaan hebben, en dit werk is – ondanks het verschil van straal – hoofdzakelijk opvoedkundig, dan zullen de andere Ashrams langzaam hun vertegenwoordigers zenden om samen te werken en het werk voort te zetten. De eerste Ashram zal die van de derde straal zijn; tegen de tijd dat de discipelen van die Ashram verschijnen, zal de wereld gereed zijn voor een algehele financiële regeling: het “beginsel van delen” zal een erkend, motiverend begrip der nieuwe beschaving zijn. Dit betekent geen schone, zoete en menslievende denkwijzen. De wereld zal nog steeds vol zelfzuchtige en egocentrische mensen zijn, maar de publieke opinie zal van dien aard zijn, dat ze de zakenwereld dwingt bepaalde fundamentele idealen als basis te aanvaarden.

Het feit, dat de nieuwe algemene ideeën in vele gevallen slechts gebruikt zullen worden omdat ze in het handelsverkeer dienstig zijn, is in wezen niet van belang. Het begrip van delen is slechts van belang. Als de “regelaar der financiën” (zoals een gevorderde discipel van deze Ashram in de Hiërarchie genoemd wordt) verschijnt, zal hij toestanden aantreffen, die heel anders

zijn dan de nu heersende en wel als volgt:

1. Het beginsel van ruilhandel zal (ten bate van alle betrokkenen) heersen.
2. Dank zij de ontwikkeling van atoomenergie ten behoeve van het algemeen welzijn zal het nationale geld grotendeels vervangen zijn door niet slechts een systeem van ruilhandel, maar door een universele monetaire valuta, die in de plaats treedt van de geruilde goederen, zolang de omzet betrekkelijk gering en onbelangrijk is en door een uitgewerkt stelsel van met elkaar verbonden valuta's. Onder een volledig nieuw systeem zal worden voorzien in alle nationale materiële behoeften en verbruiksartikelen.
3. Particuliere ondernemingen zullen nog wel bestaan, maar ze zullen worden gereguleerd. De grote openbare nutsbedrijven, de voornaamste materiële hulpbronnen en de planetaire rijkdommen – zoals ijzer, staal, olie en graan – zullen in de eerste plaats het eigendom zijn van een bestuderende, controlerende internationale groep; ze zullen echter voor internationaal gebruik worden gereed gemaakt door internationale groepen, die door het volk gekozen worden onder internationaal toezicht.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 477-478

Het Economisch Probleem

Dit probleem is in beginsel veel minder moeilijk op te lossen. Gezond verstand is hiertoe in staat. Er zijn voldoende hulpbronnen voor het in stand houden van het menselijk leven, en de wetenschap kan deze nog vermeerderen en ontwikkelen. De minerale rijkdom van de aarde, de olie, de voortbrengselen van de akker, de bijdrage van de dierenwereld, de rijkdom van de zee en de vruchten en bloemen worden alle aan de mensheid aangeboden. De mens is de heer ervan en alles behoort aan iedereen en is niet het eigendom van een groep, volk of ras. Het is alleen aan 's mensen zelfzucht te wijten dat (in de hedendaagse wereld van snelle transportmogelijkheden) duizenden honger lijden, terwijl het voedsel verrot of vernietigd wordt. Het is uitsluitend te wijten aan de hebzuchtige oogmerken en de financiële onrechtvaardigheden van de mens zelf dat de hulpbronnen van de planeet niet voor iedereen beschikbaar zijn door een of ander wijs distributiebeleid. Geen enkel excuus rechtvaardigt het gebrek aan eerste levensbehoeften in enig deel van de wereld. Een dergelijke toestand duidt op kortzichtigheid en het blokkeren van de vrije circulatie van de eerste levensbehoeften om de een of andere reden. Al deze betreurenswaardige toestanden zijn gebaseerd op de nationale of groepszelfzucht en het niet verwezenlijken van een wijs en onpartijdig plan om aan de vraag naar de eerste levensbehoeften over de hele wereld te voldoen.

Wat moet er dan geschieden, afgezien van het opvoeden van de komende generaties tot de noodzaak *samen te delen*, opdat alle noodzakelijke levensbehoeften vrij in omloop zullen komen? De oorzaak van deze slechte handelwijze is heel eenvoudig. Het is het resultaat van verkeerde opvoedkundige methoden in het verleden, van concurrentie en het gemak waarmee de hulpelozen en zwakken geëxploiteerd kunnen worden. *Hiervoor is geen bepaalde groep verantwoordelijk, zoals sommige fanatieke ideologen de onwetenden zouden willen doen geloven.* Het is eenvoudig zo, dat in onze tijd de menselijke zelfzucht zijn hoogtepunt heeft bereikt en ze óf de mensheid zal vernietigen, óf op intelligente wijze tot een einde gebracht zal worden.

Drie dingen zullen een einde maken aan de toestand van grote weelde en uiterste armoede,

te veel eten door de weinigen en verhongeren van de velen, waarbij nog komt de centralisatie van de wereldproductie onder leiding van een handjevol mensen in elk land. Dit zijn:

Ten eerste de erkenning dat er genoeg voedsel, brandstof, olie en mineralen in de wereld zijn om aan de behoefte van de gehele bevolking tegemoet te komen. Het is dus in wezen een distributieprobleem.

Ten tweede moet deze premisse aanvaard worden dat er voldoende voorraden aanwezig zijn die op de juiste wijze gedistribueerd moeten worden en dat deze voorraden een eerste vereiste zijn voor de gezondheid, de veiligheid en het geluk van de mensheid.

Ten derde dat *een economische volkerenorganisatie* het gehele economische probleem moet behandelen en voor de nodige voorschriften en verdelings-centrales dient te zorgen. Alle naties moeten hierin zitting hebben; zij kennen hun nationale behoeften (gebaseerd op het bevolkingscijfer, interne hulpbronnen, enz.), en zij weten ook wat zij tot het algemeen welzijn kunnen bijdragen. Zij zullen allen bezield zijn met goede wil ten opzichte van het geheel – een wil-ten-goede – die waarschijnlijk eerst gebaseerd zal zijn op eigenbelang en nationale behoeften, maar constructief in de uitvoering zal zijn.

Bepaalde feiten treden duidelijk naar voren. De oude orde heeft gefaald. De hulpbronnen van de wereld zijn in handen gevallen van zelfzuchtige lieden en er heeft geen juiste verdeling plaats gehad. Sommige volkeren hebben teveel gekregen en hebben hun overschot uitgebuit; andere naties hebben te weinig gehad en hun nationale leven en hun financiële positie zijn daardoor ontwricht. Aan het einde van deze oorlog zullen alle volkeren in financiële moeilijkheden verkeren. Alle naties zullen wederopbouw nodig hebben; allen zullen zich actief moeten bezighouden met het herstel van het toekomstige economische leven van de planeet en een regeling op gezondere basis treffen.

Deze periode van herstel geeft de gelegenheid drastische en hoognodige veranderingen aan te brengen en een heel nieuw economisch bestel in te stellen, dat gebaseerd is op een bijdrage aan het geheel door ieder volk, het delen van de fundamentele levensbehoeften en een wijs beleid bij het bundelen van alle hulpbronnen ten behoeve van iedereen, evenals een wijs distributiesysteem. Zo'n plan is uitvoerbaar.

De hier gegeven oplossing is zo eenvoudig, dat ze juist daarom geen aantrekkingskracht zal hebben. De eigenschap, die vereist wordt van diegenen, die deze verandering op economisch gebied tot stand zullen brengen, is ook zo eenvoudig – en wel de wil-ten-goede – dat ze misschien over het hoofd gezien zal worden. Maar zonder eenvoud en goede wil zal er weinig vericht kunnen worden na de wereldoorlog. Er zal een grote behoefte bestaan aan mensen met visie, veelomvattende sympathie, technische kennis en kosmopolitische belangstelling. Zij moeten ook het vertrouwen van de volkeren genieten. Zij moeten samenkomen en richtlijnen vaststellen, waardoor de wereld voldoende gevoed kan worden. Zij zullen de aard en de omvang van de bijdrage bepalen waartoe elk volk verplicht moet worden. Zij zullen ook uitmaken wat elk volk hiervan zal moeten ontvangen en op deze wijze de voorwaarden scheppen, waarbij de hulpbronnen van de wereld rechtvaardig verdeeld zullen worden en die preventieve maatregelen nemen, die de menselijke zelfzucht en hebzucht zullen beteugelen.

Is zo'n groep te vinden? Ik geloof van wel. Er zijn overal bestudeerders van de menselijke natuur, wetenschappelijke onderzoekers met grote sympathie voor de mensheid en consciëntieuze mannen en vrouwen die, onder het oude en wrede systeem, reeds lang hebben geworsteld met het

probleem van menselijke smart en nood.

Er moet een nieuw tijdperk van eenvoud komen. De nieuwe wereldorde zal dit eenvoudiger leven instellen, dat gebaseerd zal zijn op voldoende voeding, juiste gedachte, scheppende activiteit en geluk. Deze essentiële zaken kunnen alleen bestaan onder een juist economisch bestel. Deze vereenvoudiging en de wijze verdeling van 's werelds hulpbronnen moeten de beter gesitueerden en de lagere klassen, de armen en de rijken omvatten en dus alle mensen in gelijke mate dienen.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 166-168

Veel van de energie van Actieve Intelligentie heeft zich (door de zelfzuchtige waarneming en verlangens van de mensheid) tot geld gekristalliseerd. Het menselijk verstand is dienstbaar gemaakt aan het materialisme en niet aan geestelijke waarde. Geld is de concrete uitdrukking van het derde type van geestelijke energie. Dit speciale soort uitdrukking verscheen eerst in het vroegere eveneens materialistische systeem van de ruilhandel; toen verschenen in latere beschavingen (waartoe de onze ook behoort) de munten, die eerst uit het minerale rijk werden vervaardigd en later kwam het papiergeld, dat uit het plantenrijk afkomstig is. Dit heeft zijn hoogtepunt bereikt in ons huidige 'in beslag genomen zijn' door geld. Er schuilt een grote occulte betekenis in de uitspraak van het Nieuwe Testament dat "de liefde voor het geld de wortel van alle kwaad is". Aan de huidige rampzalige economische situatie liggen voor een groot gedeelte geld en zelfzucht ten grondslag. De grote financiers zijn in werkelijkheid diegenen, die door het ontvangen van geld, of van dit soort energie, de weg van de minste weerstand volgen en waarin bovendien de wil aanwezig is grote fortuinen te verwerven, hetgeen niet te loochenen valt. Zij willen fortuin maken; zij richten hun intellect erop dit doel te bereiken en zij laten zich door niets tegenhouden. Velen van hen zijn louter zelfzuchtig; sommigen beschouwen hun geld als een bezit, dat hun toevertrouwd is om anderen te helpen en zijn verbazingwekkend edelmoedig in filantropische en humanitaire zin. Deze mensen zijn ontvankelijk voor de eerste soort energie en vaak vinden alle drie soorten in hen een kanaal en de wereld vaart daar wel bij; toch zijn zulke mensen heel zeldzaam. Dit gekristalliseerd aspect van deze derde energie – *geld* – wacht er nog steeds op gebruikt te worden op grote schaal om het werk van de Hiërarchie te bevorderen. Hier moet in verband met geld de grote proef van goede wil gedemonstreerd worden.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 531-532

Het is niet het kwaad, dat momenteel op de wereld hoogtij viert, dat de openbaring belemmert en het geestelijk leven belet tot ontplooiing te komen. Dat kwaad is het resultaat van het wanbegrip en de verkeerde oriëntatie van het menselijk denken, van de nadruk die op materiële dingen is gelegd, en door eeuwen concurrerende werkzaamheid tot stand gebracht; het berust op het falen van de religieuze organisaties over de gehele wereld heen om de waarheid in haar klaarheid in stand te houden en het fanatisch denkbeeld te vermijden, dat iemands individuele vertolking van de waarheid noodzakelijk de enig juiste is. Theologen hebben (en met oprechte bedoeling) gestreden voor woordvormen, die naar zij meenden de enig ware, enig juiste formuleringen waren van de goddelijke idee, maar achter die woorden werd Christus vergeten. Kerkgeestelijken hebben hun inspanning en uitvoerend vermogen gependeed aan het verkrijgen van fondsen om er stenen gebouwen mee te bouwen, terwijl overal Gods kinderen hongerig waren en ongekled gingen en hun geloof aan goddelijke liefde verloren.

Hoe kan de behoefte der mensheid aan geestelijke leiding vervuld worden, wanneer de leiders der kerken zich bezighouden met tijdelijke aangelegenheden; wanneer in de Rooms-

Katholieke, Grieks-Orthodoxe en Protestantse Kerken de nadruk gelegd wordt op praal en ceremoniën, op grote kerken en stenen kathedralen, op gouden en zilveren communieserviezen, op scharlaken baretten, met juwelen behangen gewaden en op al die tooisels, die de kerkgezinden zo na aan het hart liggen? Hoe kunnen de van honger omkomende kinderen in de wereld – thans in Europa in het bijzonder [het boek werd vlak na de Wereldoorlog geschreven] – gered worden, wanneer er van Pausen en Bisschoppen pleidooien om geld uitgaan om er kathedralen van te bouwen en nog meer kerken op te trekken, terwijl bestaande kerken nu leeg staan? Hoe kan er meer licht in het denken der mensen schijnen, wanneer kerkgeestelijken de mensen in een toestand van vrees houden, tenzij ze de oude theologische vertolkingen aanvaarden en de oude manieren om God te benaderen? Hoe kunnen de geestelijke en intellectuele behoeften van het volk vervuld worden, wanneer de theologische seminaries niets nieuws leren, dat past bij de tijd en het tijdperk, maar jonge mensen, die alleen grondig in de oude vertolkingen zijn onderricht, uitzenden om de mensheid te leiden?

Heden zijn overal mensen klaar voor het licht. Zij verwachten een nieuwe openbaring en een nieuwe Godsbeschikking, en de mensheid is zo ver op de evolutieweg gevorderd, dat deze eisen en verwachtingen niet neergelegd zijn in termen van materiële verbetering alléén, maar in termen van geestelijke visie, werkelijke waarden en juiste menselijke verhoudingen. Zij eisen onderricht en geestelijke hulp, naast hun noodzakelijke verzoeken om voedsel, kleren en de gelegenheid om in vrijheid te werken en te leven. In grote delen van de wereld hebben zij hongersnood onder ogen te zien, en toch nemen zij (met evenveel verslagenheid) de hongersnood der ziel waar.

De Wederkomst van Christus, blz. 136-138

Eenheid, vrede en veiligheid zullen tot stand komen als gevolg van de erkenning – op verstandig vastgestelde wijze – van de kwade omstandigheden die tot de huidige toestand in de wereld hebben geleid, en door dusdanige wijze, op mededogen en op begrip gebaseerde maatregelen te treffen, dat zij tot het vestigen van juiste menselijke verhoudingen zullen leiden, tot een vervanging van het tegenwoordige op concurrentie gebaseerde systeem door een systeem dat op samenwerking zal berusten, en door de massa in ieder land begrip bij te brengen van het wezen van werkelijke goede wil en zijn tot op heden ongebruikte kracht. Dit zal betekenen, dat ontelbare miljoenen aan kapitaal zullen worden vrijgemaakt voor juiste opvoedingssystemen, in plaats dat deze door de oorlogsmachten worden gebruikt, om te worden omgezet in legers, vloten en bewa-
pening.

Dit nu, is geestelijk. Dit is alleen van belang en hiervoor moeten alle mensen strijden. De geestelijke Hiërarchie van de planeet ziet in de eerste plaats uit naar de mensen die volgens deze richtlijnen willen werken. Voor alles is zij in de mensheid geïnteresseerd, daar zij zich van het feit bewust is dat de stappen die door de mensheid *in de komende vijftig jaar* zullen worden genomen, het nieuwe tijdperk en het lot van de mensheid zullen bepalen. Zal dit lot vernietiging betekenen, oorlog op planetaire schaal, hongersnood en dodelijke epidemieën over de gehele wereld, het in opstand komen van het éne land tegen het andere en de volledige ineenstorting van al datgene wat het leven waard maakt om geleefd te worden? Dit alles kan zeer goed geschieden, tenzij er fundamentele veranderingen worden aangebracht, die berusten op goede wil en liefdevol begrijpen.

Wat staat momenteel de éénmaking van de wereld in de weg en wat weerhoudt de Verenigde Naties ervan om die noodzakelijke regelingen te treffen waarnaar de massa zo vurig verlangt? Het antwoord is niet moeilijk te geven en geldt voor alle landen. Nationalisme, Kapita-

lisme, Concurrentie, blinde en domme hebzucht.

Het is het verkeerde gebruik van geld dat pers en radio in Groot Brittannië beïnvloedt en in meerdere mate nog in de Verenigde Staten, waardoor veel waarheid aan het volk wordt onthouden. Het is de verheffing van de arbeiders allerwegen, die de verwarring nog doet toenemen en onnodig leed veroorzaakt aan de mensen. Het machtige, politieke en internationale wantrouwen, de leugenachtige propaganda en de apathie van de Kerken maken het probleem nog ingewikkelder. Vóór alles is het de weigering van de mensen om het leven te zien zoals het is en de feiten te herkennen voor wat zij zijn. Maar ook dit beeld heeft nog een andere kant en daar is datgene wat opweegt tegen het kwaad, ofschoon het op het ogenblik nog niet geheel tegen het kwaad opweegt en het ongedaan maakt.

Tegenwoordig brengen mannen en vrouwen overal – zowel hoog- als laaggeplaatsten, in ieder land, iedere gemeenschap of groep – ons een visie van juiste menselijke verhoudingen, die de maatstaf moet vormen voor de toekomst van het mensdom. Overal stellen zij de kwade toestanden die moeten worden uitgeschakeld aan de kaak en voortdurend voeden zij al diegenen die zij ontmoeten op in de beginselen van het Nieuwe Tijdperk. Deze massa mensen is van belang. In de politiek zijn er grote en wijze staatslieden die ernaar streven verstandig te leiden, doch tot op heden hebben zij met nog teveel tegenwerking te kampen.

In ieder land treft men verlichte opvoeders aan, alsmede schrijvers en sprekers, die ernaar streven het publiek duidelijk te maken hoe *praktisch* het ideaal is, hoezeer goede wil in de mensheid aanwezig is en hoe eenvoudig deze idealen toepassing kunnen vinden, *indien er voldoende mannen en vrouwen van goede wil in de wereld aanwezig zijn om een beslissing af te dwingen*. Dit is de doorslaggevende factor.

Zekerheid, geluk en vreedzame verhoudingen, zijn de wens van allen. Tot op het ogenblik evenwel dat de Grote Mogendheden in samenwerking met de kleine landen het economische probleem tot een oplossing zullen hebben gebracht en tot het besef zijn gekomen, dat de hulpbronnen der wereld niet aan één bepaald land behoren, maar aan de mensheid als geheel, zal er geen vrede zijn. *De olie in de wereld, de minerale rijkdom, de steenkool, de tarwe, de suiker en het graan, behoren aan alle mensen overal*. Zij zijn essentieel voor de dagelijkse levensbehoeften van de alledaagse mens.

Het werkelijke probleem van de Verenigde Naties vertoont twee kanten. Het behelst éérijzids de juiste verdeling van 's werelds hulpbronnen, zodat men gevrijwaard zal zijn van het gebrek, en het behelst anderzijds het in het leven roepen van werkelijke gelijkheid van kansen en opvoeding voor alle mensen, waar deze zich ook mogen bevinden. De landen die een overvloed aan grondstoffen bezitten, zijn *niet* de eigenaren; zij zijn niet anders dan de behoeders van de rijkdommen der wereld, die zij ten behoeve van hun medemensen onder hun hoede hebben genomen. De tijd zal onvermijdelijk aanbreken dat – in het belang van vrede en veiligheid – de kapitalisten in de verschillende landen ertoe zullen worden gedwongen om tot dit besef te komen en zij zullen er eveneens toe worden gedwongen om het principe van *delen* in de plaats te gaan stellen van het oude principe (dat hen tot op heden beheerste) van begerig naar zich toehalen.

Er was een tijd – honderd of meer jaren geleden – waarin een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen der aarde onmogelijk zou zijn geweest. Doch *heden* is dat niet meer het geval. Er bestaan statistieken en men heeft ramingen gemaakt. Het onderzoek strekt zich uit op elk terrein van de grondstoffen der wereld en deze onderzoekingen, ramingen en statistieken zijn gepubliceerd en staan ter beschikking van het publiek – indien dit publiek slechts wist waar zich te ver-

voegen. De lieden die aan de macht zijn in ieder land weten heel goed hoeveel voedsel, mineralen, olie, steenkool en andere noodzakelijke behoeften er ten behoeve van een rechtvaardig, en billijk gebruik op de wereld voorhanden zijn. Doch door de betreffende landen worden deze goederen bestemd om als 'onderhandelings- en handelsobjecten' dienst te doen. Het probleem van de distributie is niet langer ingewikkeld, zodra de voedselvoorraden van de wereld éénmaal vrij worden gemaakt van de politiek en van het kapitalisme. Bovendien dient men in gedachten te houden, dat de middelen tot distributie, nl. over zee, over land en door de lucht, ruimschoots voorhanden zijn.

Niets van het voorgaande zal echter zijn beslag krijgen, tenzij de Verenigde Naties in termen van de mensheid als geheel gaan spreken en niet in termen van grenzen, technische doelstellingen en vrees, in termen van de handelswaarde van olie of van steenkool (zoals dat in het nabije Oosten het geval is, of met betrekking tot de houding van Frankrijk ten opzichte van Duitsland), of in de taal van wantrouwen en achterdocht. Toch dient men indachtig te zijn dat er in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en in Rusland staatslieden zijn die ernaar streven om ten bate van de gewone man te werken en in zijn belang tijdens de vergaderingen der landen spreken. Tot op heden heeft zelfzuchtige oppositie hun werk vruchteloos gemaakt en de geldelijke belangengroepen hebben in vele landen hun pogen te niet gedaan. Ik zou niet willen dat U deze mensen vergat. Rusland kent geen geldelijke belangengroepen, doch het beschikt over enorme reserves aan mensen en wapenen, en deze reserves speelt het uit tegen de kapitalistische belangen.

Er bestaat in de wereld geen volmaakt plan of enige oplossing om aan te bieden die onmiddellijke verlichting zal brengen. Er zijn bepaalde gedragslijnen die de geestelijke leiders van het ras juist voorkomen en een constructieve geest waarborgen.

De economische wereldraad (of welk lichaam zich ook met de grondstoffen van de wereld bezighoudt) moet zich vrijmaken van frauduleuze politiek en van kapitalistische invloed met zijn slinks geïntrigeer. Deze raad moet de grondstoffen van de wereld voor het gebruik van de mensheid vrijmaken. Dit zal een langdurige taak blijken te zijn, maar deze zal volbracht kunnen worden, wanneer men een ruimer besef heeft van de wereldbehoeften. Een verlichte publieke opinie zal de beslissingen van de economische raad praktisch mogelijk maken. De geest van delen en samenwerken moet onderwezen worden, in plaats van die van hebzucht en concurrentie.

Problemen der Mensheid, blz. 232-240

Het feit, dat al de afmattende inspanning van de lange worsteling tevergeefs blijkt, wordt door de leiders over de gehele wereld erkend. Er is een verlangen naar een nieuwe weg, een begeerte om te weten wat in de grond der zaak fout is, om te ontdekken waardoor, ondanks de ontzaglijke zelfopofferende en goddelijk gemotiveerde inspanning van vele honderdtallen mannen en vrouwen, de pogingen de oorlog tegen te houden, het economisch probleem op te lossen en de mensheid te bevrijden, gefaald hebben.

Het kan geconstateerd worden dat de mislukking in hoofdzaak toe te schrijven is aan twee dingen:

1. Men heeft zijn kracht verspild door zich alleen met de gevolgen bezig te houden. De ten grondslag liggende oorzaken zijn niet aangeroerd, zelfs niet door de enkelen die dit beseften. De poging is gedaan het verkeerde recht te zetten, het kwade en slechte personen aan de kaak te stellen alsmede organisaties, groepen, partijen, godsdiensten en nationale proefnemingen aan te vallen. Dit heeft geleid tot wat een nutteloos verspillen van tijd, kracht, energie en geld blijkt te zijn.

2. Er is geen poging ondernomen om in de wereld de mensen van goede wil te vinden, van vredige, liefderijke bedoeling, van intelligente humaniteit en goedheid en hen tot een georganiseerd geheel te verenigen, zodat zij in groten getale samen kunnen werken. Zij vormen samen een ongelofelijk groot aantal mensen die oorlog haten omdat zij alle mensen als broeders beschouwen, doch die geen mogelijkheid zien er een einde aan te maken, daar tenslotte al de organisaties met dat doel voor ogen machteloos blijken te zijn. Zij betreuren de economische ellende, doch weten niet wat er aan te doen, evenals al die verschillende groepen, die zich met dit probleem bezighouden, steeds de schuld op anderen werpen en zondebokken zoeken; zij zijn zich ervan bewust dat de vele pogingen in de richting van het goede mislukken.

De Nieuwe Psychologie, Deel 2, blz. 494

De verdeling van de hulpbronnen van de wereld, evenals de bestaande eenheid van de volkeren der wereld, zijn in werkelijkheid één en hetzelfde probleem, want aan alle moderne oorlogen ligt een economisch probleem ten grondslag. Breng dit probleem tot een oplossing en oorlogen zullen voor het overgrote deel tot het verleden gaan behoren. Bij de beschouwing derhalve van het bewaren van de vrede, zoals deze momenteel wordt nagestreefd en zoals hier de nadruk op wordt gelegd door Verenigde Naties, wordt het onmiddellijk duidelijk dat vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld, in eerste instantie met het economisch probleem verband houden. Indien de mensen vrij van gebrek zijn, zal een van de voornaamste oorzaken van oorlog zijn weggenomen. Waar een ongelijkmatige verdeling van de rijkdommen van de wereld bestaat en waar een toestand heerst waarin enige naties alles hebben of nemen en andere naties de noodzakelijke levensbehoeften moeten ontberen, is het duidelijk, dat daar een factor die onrust veroorzaakt aanwezig is en dat er iets tegen ondernomen moet worden. Ik zal mij dan ook bezig houden met de wereld-éénheid en de vrede, in de eerste plaats gezien vanuit het gezichtspunt van het economische probleem.

Problemen der Mensheid, blz. 227)

Kapitaal en Arbeid

Men dient in de eerste plaats te beseffen, dat de oorzaak van alle onrust in de wereld, van de wereldoorlogen die de mensheid te gronde hebben gericht en van de omvangrijke ellende op onze planeet, voor een groot deel te wijten is aan een zelfzuchtige groep met materialistische doelstellingen, die gedurende eeuwen de massa heeft uitgebuit en de arbeid van de mensheid voor zijn zelfzuchtige doelstellingen heeft benut.

Uit de feodale adel van het middeleeuwse Europa en Engeland, via de machtige handelsgroepen van het Victoriaanse tijdperk, tot aan het handjevol kapitalisten – nationaal en internationaal – die heden de grondstoffen van de wereld beheersen, is het kapitalisme, dat de wereld te gronde gericht heeft, voortgekomen. Deze groep kapitalisten heeft de hulpbronnen der wereld en de stapel goederen, welke voor een menswaardig bestaan vereist zijn, onder zijn beheer gebracht en geëxploiteerd. Aangezien zij in het bezit van de rijkdommen der wereld waren en deze beheersten door middel van de met elkaar in nauw contact staande trusts en kartels, waren zij in de gelegenheid om zo te handelen. De grote verschillen tussen de buitensporig rijke mensen aan de ene kant en de zeer arme mensen aan de andere kant zijn door hun toedoen ontstaan. Zij beminden het geld en de macht die het verleent. Zij steunden regeringen en politici en hebben de ver-

kiezingen beheerst. Zij waren het, die de kleinzielige nationalistische doelstellingen van een zelfzuchtige politiek mogelijk hebben gemaakt. Zij financierden de wereldhandel en beheersten olie, kolen, energie, licht en verkeer. Zij beheersen openlijk of bedekt het bankwezen der wereld.

KAPITAAL

De verantwoordelijkheid voor de zozeer verbreide ellende welke thans overal in de wereld aanwezig is, is in hoofdzaak te wijten aan bepaalde grote, met elkaar verbonden groepen van zakenlieden, bankiers, leiders van internationale kartels, monopolies, trusts en organisaties evenals commissarissen van grote corporaties, die voor corporatieve of persoonlijke winst werken. Zij hebben er niet het minste belang bij het publiek te gerieven, behalve voor zover de publieke vraag naar betere levensomstandigheden hen in staat zal stellen – volgens de Wet van Vraag en Aanbod – het transport te verzorgen, goederen, licht en energie te leveren, wat uiteindelijk grotere financiële baten zal afwerpen. Het uitbuiten van mankracht, het manipuleren met de voornaamste hulpbronnen van de planeet en het bevorderen van oorlog voor privé of zakelijk gewin zijn kenmerkend voor hun methoden.

Dergelijke mannen en organisaties – verantwoordelijk voor het kapitalistisch stelsel – zijn in ieder land te vinden. Vertakkingen van hun instellingen en van hun financiële greep op de mensheid waren voor de oorlog in ieder land werkzaam, en hoewel zij gedurende de afgelopen oorlog onderdoken, bestaan zij nog steeds. Zij vormen een internationale, nauw met elkaar verbonden groep en wat ideeën en doelstellingen betreft werken zij als een geheel. Zij kennen en begrijpen elkaar. Voor en ook gedurende de oorlog werkten zij samen door nauw met elkaar verbonden commissariaten, onder valse naam en door mantelorganisaties, daarbij door geestverwante neutralisten geholpen. Niettegenstaande de rampspoed welke zij over de mensheid brachten, zijn zij heden hun werkwijzen weer aan het organiseren en aan het opnemen. Hun doel is hetzelfde gebleven en hun internationale relaties blijven intact. Zij vormen tegenwoordig het grootste gevaar voor het mensdom. Zij beheersen de politiek en kopen vooraanstaande mensen in ieder land om. Zij dwingen tot zwijgen door bedreiging, geld of vreesaanjaging. Zij vergaren rijkdommen en door filantropische instellingen verzekeren zij zich van een valse populariteit. Hun families leiden een rustig en gezapig bestaan en kennen de aan God gewijde arbeid niet. Zij zijn omringd door schoonheid, luxe en bezittingen. Zij sluiten hun ogen voor de armoede, de ellende, het gemis aan warmte en behoorlijke kleding en voor de afzichtelijke nood van de miljoenen die hen omringen. Zij schenken hun bijdragen aan liefdadige instellingen en aan kerkgenootschappen om hun geweten te sussen of om inkomstenbelasting te vermijden. Zij verschaffen werk aan vele duizenden, doch zorgen er tevens voor dat deze duizenden een zo karig loon ontvangen, dat er van werkelijk comfort, ontspanning, cultureel genot of reizen geen sprake kan zijn.

Het bovenstaande is een verschrikkelijke aanklacht. Zij kan echter in alle opzichten bewezen worden. Zij kweekt revoluties en een groeiende sfeer van onrust. In ieder land wordt de massa zich bewust en is aan het ontwaken, en een nieuwe dag breekt aan. Thans is echter een strijd tussen de zelfzuchtige geldelijke belangengroepen en de massa aan de gang, welke massa een eerlijk aandeel van de rijkdommen der aarde opeist.

Er zijn echter ook personen binnen het kapitalistische stelsel, die zich van de gevaren bewust zijn waarvoor de geldelijke belangengroepen zich geplaatst zien, en die van nature een ruimere en meer humane opvatting hebben. Deze mannen kunnen in twee grote groepen onderverdeeld worden:

In de eerste plaats de werkelijke humanisten, die het welzijn van hun medemensen voorstaan, de massa niet wensen uit te buiten en van de ellende van anderen niet wensen te profiteren. Zij zijn zuiver door hun eigen capaciteiten tot die positie gekomen en zij kunnen zich onmogelijk aan de verantwoordelijkheid voor de miljoenen waarover zij beschikken, onttrekken. Vaak worden zij door hun deelgenoten tot onmacht gedoemd en hun handen zijn in grote mate gebonden door de bestaande regels van het spel, door hun verantwoordelijkheidsbesef tegenover hun aandeelhouders en door het besef dat, wat zij ook doen – strijden of zich terugtrekken – de situatie toch hetzelfde zal blijven. De zaak is te veelomvattend voor één persoon, en zij blijven dan ook betrekkelijk machteloos. Zij zijn eerlijk en rechtvaardig, rechtschapen en vriendelijk, eenvoudig in hun dagelijks leven en hebben een werkelijk gevoel voor verhoudingen, doch er is weinig van enig gewicht dat door hen kan worden gedaan.

In de tweede plaats komen zij die verstandig genoeg zijn om de tekenen des tijds te verstaan. Zij beseffen dat het kapitalistisch stelsel niet kan blijven voortgaan tegen de groeiende ergernis van de mensheid en de steeds sterker naar voren tredende geestelijke waarden. Zij beginnen derhalve hun methoden te wijzigen en hun zaken een meer universeel karakter te geven door coöperatieve werkwijzen in te voeren voor hun ondergeschikten. Hun aangeboren zelfzucht noopt tot deze verandering en het instinct tot zelfbehoud bepaalt hun houding. Tussen deze twee groepen in bevinden zich diegenen die noch tot de ene, noch tot de andere groep behoren. Zij vormen een vruchtbaar propagandagebied voor de zelfzuchtige kapitalist of voor de onzelfzuchtige humanist.

Aan het bovenstaande zou men kunnen toevoegen, dat de zelfzuchtige denkwijze en het afgescheiden streven, welke beide kenmerkend zijn voor het kapitalistische stelsel, ook aangetroffen worden bij de kleine en onaanzienlijke zakenman, bij de kruidenier op de hoek, bij de loodgieter en bij de manufacturier, die hun ondergeschikten uitbuiten en hun klanten bedriegen. Wij hebben met de universele geest van zelfzucht en het streven naar macht te doen. De oorlog heeft een zuiverende werking uitgeoefend. Hij heeft de ogen der mensen alom geopend voor de diepere oorzaak van de oorlog, namelijk economische nood als gevolg van het uitbuiten der hulpbronnen van de planeet door de internationale groep van zelfzuchtige en eierzuchtige mensen. Nu is er gelegenheid hierin verandering te brengen.

ARBEID

Laat ons thans eens naar de groep kijken die hier tegenover staat – de arbeidersbeweging. Een machtige groep die het kapitalistische stelsel vertegenwoordigt (zowel nationaal als internationaal) en een even machtige groep van vakbonden met hun leiders. Beide groepen zijn zowel op nationaal als op internationaal gebied werkzaam. Men zal dienen af te wachten, welke van de twee tenslotte op de planeet zal domineren, of dat een derde groep zal ontstaan, samengesteld uit praktische idealisten, die de leiding zullen overnemen.

De belangstelling van de geestelijke werkers in de wereld van heden gaat niet naar het kapitalisme en zelfs niet naar het socialisme uit, zoals dit zich thans presenteert. Hun belangstelling is gericht op de mensheid.

Indien wij de geschiedenis mogen geloven, zijn de rijke landeigenaren, de wettige stamhoofden, de feodale heren, de slavenhouders, de kooplieden of de leiders op handelsgebied, gedurende duizenden jaren aan de macht geweest. Zij buitten de armen uit en streefden naar maximale productie tegen minimale kosten. Het is de oude geschiedenis. De geest van verzet groeide onder

de samengehoopte overwerkte massa, welke door haar zwoegen bijdroeg tot de welstand van de welvarende klasse.

Vrijheid als geestelijk beginsel vond steeds meer erkenning en het verlangen groeide om er uitdrukking aan te geven. De toestanden in de wereld wezen in dezelfde richting. Bewegingen van allerlei aard werden mogelijk die deze groei en de vraag naar vrijheid symboliseerden.

Opvoedingsmogelijkheden ontwikkelden zich eveneens en hiermee gepaard gingen de eisen van de werkende stand voor betere levensomstandigheden en voor meer loon. Hiertegen hebben de werkgevers zich voortdurend verzet. Zij organiseerden zich tegen de eisen van de ontwakende massa en riepen een toestand in het leven die de arbeiders noodzaakte tot handelend optreden.

Ten slotte werden de vakbonden gevormd, met hun machtige wapens: opvoeding tot vrijheid en stakingen. Velen werd het duidelijk dat eendracht macht maakt en dat zij gezamenlijk de werkgever konden trotseren en van de vermogenden een behoorlijk loon, betere levensomstandigheden en meer vrije tijd, het onvervreemdbaar recht van een ieder, konden afdwingen. Het bestaan en de steeds groeiende macht van de vakbonden evenals hun internationaal gezag is overbekend en in deze tijd van het allergrootste gewicht.

Machtige figuren in de vakbonden traden in de beweging naar voren. Enkele werkgevers, die in hun hart het beste voor hadden met hun arbeiders, schaarden zich achter hen en verleenden hun hulp. Relatief gesproken vertegenwoordigden zij een kleine minderheid, doch zij maakten dat het zelfvertrouwen en de macht van de meerderheid werden verzwakt. De strijd van de arbeiders gaat nog steeds door en er wordt voortdurend vooruitgang geboekt. Kortere werktijden en betere lonen zijn een voortdurende eis, en indien dit wordt geweigerd wordt het stakingswapen gehanteerd. Het organiseren van stakingen, wat in de eerste dagen van de opkomst en groei in kracht van de arbeidersbeweging van groot nut en grote hulp bleek wordt thans in handen van gewetenlozen en de zelfzuchtigen zelf een tirannie. Vakverenigingsleiders zijn heden zo machtig, dat velen van hen in de positie van dictators zijn komen te verkeren en de massa werkers, die zij eerst dienden, wordt thans door hen uitgebuit. De arbeidersbeweging wordt ook langzamerhand buitengewoon rijk en door de grote internationale organisaties zijn allerwegen vele miljoenen bijeengebracht. *De arbeidersbeweging is thans zelf kapitalistisch geworden.*

De arbeidersbeweging en de vakbonden hebben goed werk verricht. De arbeid heeft thans de haar toekomstige plaats ingenomen in het leven van de naties en men heeft de nadruk gelegd op de wezenlijke waarde van de mens. De mensheid wordt thans zeer snel samengesmolten tot één groot corporatief lichaam onder de inwerking van de wet van Vraag en Aanbod, welk punt wij in gedachten moeten houden. Het lot van het mensdom en de macht om nationale en internationale beslissingen te nemen, die van invloed op de gehele mensheid zijn, gaan over in handen van de massa, van de werkende stand en van de gewone man. Het werk van de vakverenigingen was in feite een grote geestelijke beweging, die leidde tot een hernieuwd opvlammen van de Goddelijke vonk in de mens en tot een uitdrukken van die geestelijke eigenschappen die in het mensdom gelegen zijn.

Toch is er iets niet in orde met de arbeidersbeweging. Men vraagt zich af, of het niet dringend noodzakelijk is, dat zij een grondige 'grote schoonmaak' ondergaat. Men zou verwachten, dat door de vestiging van socialistische regeringen in bepaalde landen en door de groei van de democratie en het verlangen naar vrijheid, door het aan de macht komen van het proletariaat in Rusland en door de grote mate van ontwikkeling van het mensdom, andere, nieuwe en betere

methoden kunnen worden toegepast om de Vier Vrijheden te vestigen en juiste menselijke verhoudingen te waarborgen. Indien men zich van de noodzaak van juiste menselijke verhoudingen tussen de landen onderling bewust is, ligt het voor de hand, dat zulke verhoudingen eveneens tussen kapitaal en arbeid (beide bestaan immers uit groepen van menselijke wezens) dienen te bestaan, alsook tussen de twistende vakbonden onderling. De arbeidersbeweging is heden een dictatuur, die van bedreiging, vrees en macht gebruik maakt om haar doelstellingen te bereiken. Vele van haar leiders zijn machtige en eerzuchtige lieden met een onlesbare gelddorst en vastbesloten om macht uit te oefenen. Slechte behuizing, lage lonen en slechte toestanden treft men nog steeds allerwegen aan en niet immer draagt de werkgever daarvan de schuld.

DE WEG VOORUIT

Bepaalde vragen komen thans in ons op; vragen die ik niet zal beantwoorden doch die ik niettemin zal stellen. De mensheid zal door de beantwoording van deze vragen haar problemen tot een oplossing brengen of, indien zij onbeantwoord blijven, ten onder gaan.

- * Welke levensstandaard zal in het Nieuwe Tijdperk aan de mens noodzakelijk voorkomen? Zullen wij een zuiver materialistische wereld zien verrijzen of een wereld waaraan geestelijke waarden ten grondslag liggen?
- * Wat dient er te gebeuren, om te voorkomen dat de geldelijke belangengroepen zich wederom opmaken om de wereld opnieuw uit te buiten?
- * Wat is de kern van het hedendaagse materialistische vraagstuk?

Deze laatste vraag kan worden beantwoord met het bekende gezegde: “Geldzucht is de bron van alle kwaad”. Deze uitspraak plaatst ons opnieuw voor het voornaamste zwakke punt van de mensheid: de eigenschap van *Begeerte*. Geld is hiervan het resultaat en het symbool.

Vanaf het eenvoudige proces van ruilhandel en uitwisseling van goederen (zoals dit plaats vond onder de wilden uit de oertijd) tot aan het ingewikkelde en omvangrijke financiële en economische systeem van de moderne tijd, is begeerte de drijvende factor geweest. Zij verlangt de bevrediging van een gevoelde behoefte; begeerte veroorzaakt een hunkering naar goederen, naar materieel welzijn en bezittingen in het algemeen. Begeerte is de zucht om allerlei dingen aan te schaffen en te vergaren. Zij is tevens de drijfveer tot macht en gezag, welke slechts met geld kunnen worden gekocht. Begeerte beheerst en regelt het denken van de mensen. Zij is de grondtoon van onze moderne samenleving; zij is als een octopus die langzaam maar zeker het menselijke leven, de ondernemingsgeest en het fatsoen verstikt. Zij is als een molensteen om de hals van de mensheid.

Het devies van de gemiddelde mens is steeds geweest: bezit, machtsvorming door concurrentie; mens tegen mens, gezinshoofd tegen gezinshoofd, onderneming tegen onderneming, organisatie tegen organisatie, partij tegen partij, land tegen land, arbeidersbeweging tegen kapitalisme, zodat men thans tot het besef is gekomen, dat het probleem van vrede en voorspoed voornamelijk met de hulpbronnen der aarde en het bezit ervan verband houdt.

De uitdrukkingen die in onze kranten, via de radio en in al onze gesprekken de boventoon voeren, hebben alle betrekking op de financiële aspecten van de menselijke economie: bankzaken, salarissen, nationale schulden, herstelbetalingen, kartels en trusts, financiën, belastingen, al deze woorden beheersen onze ordening, wekken onze afgunst op, geven voedsel aan onze haat en

tegenzin met betrekking tot andere landen en zetten de één tegen de andere op. Geldzucht is de bron van alle kwaad.

Er zijn echter zeer vele mensen, wier leven niet door geldzucht wordt beheerst en die normaal vanuit een oogpunt van hogere waarden kunnen denken. Met hen houd ik mij echter in dit hoofdstuk niet bezig. Zij vertegenwoordigen de hoop van de toekomst, doch zijn individueel ingekapseld in een systeem dat, geestelijk gesproken, zijn einde moet vinden. Hoewel zij zelf niet zelfzuchtig zijn, hebben zij toch geld nodig en zij moeten er over beschikken. De vangarmen van de zakenwereld omstrengelen hen. Ook zij zijn gedwongen om te kunnen werken om te kunnen bestaan. Het werk dat zij trachten te verrichten om de mensheid te helpen, kan niet zonder het benodigde geld ten uitvoer worden gebracht. De Kerken zijn, wat hun werkwijze betreft, materialistisch en nadat het organisatorische gedeelte van hun werk voldoende aandacht heeft gehad blijft er slechts weinig over voor het werk van de Christus, voor eenvoudig geestelijk leven. De taak waarvoor mannen en vrouwen van goede wil zich heden in ieder land gesteld zien, schijnt te zwaar en de problemen die om een oplossing vragen, schijnen bijna onoplosbaar. Mannen en vrouwen van goede wil vragen zich thans af: Is het mogelijk, dat de levensomstandigheden zo grondig worden gewijzigd, dat juiste menselijke verhoudingen blijvend kunnen worden gevestigd?

Ik ben van mening dat deze verhoudingen kunnen worden gevestigd en wel om de volgende redenen:

1. De mensheid heeft gedurende de afgelopen tweehonderd jaren zo ontzettend geleden, dat het mogelijk is dat de nodige stappen thans worden ondernomen, voordat het lijden en de angst zijn vergeten en hun gevolgen in het bewustzijn van de mensen zijn uitgewist. Deze stappen dienen onmiddellijk te worden ondernomen, nu de uiterlijke tekenen van de oude slechte levenswijzen nog aanwezig zijn.
2. De vrijmaking van atoomenergie betekent ongetwijfeld het begin van het Nieuwe Tijdperk. Dit zal ons dagelijks leven zo grondig wijzigen, dat zeer veel van dat wat thans wordt uitgewerkt, van tijdelijke aard zal blijken te zijn. Het zal de mensheid behulpzaam zijn bij de grote overgang van een materialistisch stelsel, dat thans overheersend is, naar een stelsel waarvan juiste menselijke verhoudingen het fundamentele kenmerk zal zijn. Deze nieuwere en betere levenswijze zal om vele belangrijke redenen tot ontwikkeling komen:
 - a. Het zuiver geestelijk feit van menselijk broederschap, van vreedzaam op samenwerking gebaseerd initiatief en het feit van het gestadig ontplooiën van het Christusbewustzijn in de harten der mensen. Wellicht zal men dit een mystieke en visionaire reden noemen, doch de gevolgen hiervan zijn reeds in sterkere mate waarneembaar dan men zou vermoeden.
 - b. Het feit van de egoïstische zucht tot zelfbehoud. De ontdekking van de vrijmaking van atoomenergie heeft de mens niet slechts een geweldige kracht in handen gegeven die onvermijdelijk een nieuwe en betere samenleving zal inluiden, doch tevens een verschrikkelijk wapen, dat bij machte is het mensdom van de aarde weg te vagen.
3. Het onophoudelijke en onzelfzuchtige werk van de mannen en vrouwen van goede wil in ieder land. Dit werk, hoewel niet spectaculair, is niettemin op zuivere beginselen gebaseerd en is één van de voornaamste bijdragen tot de vrede.

Zowel het kapitalisme als de arbeidersbeweging worden, ten gevolge van de ontdekking van de vrijmaking van atoomenergie, voor een probleem gesteld, en deze beide problemen zullen binnen de komende jaren een hoogtepunt bereiken.

Spoedig zal het duidelijk worden dat geld, de opeenhoping van financieel bezit en het opkopen van 's werelds hulpbronnen voor een georganiseerde uitbuiting, volkomen nutteloos en zonder enige zin zijn; tenzij deze energiebronnen en hun proces van vrijmaking in handen blijven van door het volk gekozen afgevaardigden en niet het geheime bezit van bepaalde groepen van machtige lieden of van één enkel land alleen gaan vormen. Atoomenergie behoort aan de massa. De verantwoordelijkheid voor het toezicht erop moet in handen van de mensen van goede wil gelegd worden. Zij dienen het toezicht op de uiteindelijke bestemming ervan te hebben en haar beschikbaar te stellen voor constructieve doeleinden, tot nut van iedereen, waar ook. Geen enkel land mag de formule of het geheim van de vrijmaking van atoomenergie voor zichzelf alleen bezitten. Tot aan het tijdstip echter dat de mensheid vordering heeft gemaakt in haar begrip van juiste menselijke verhoudingen, moet een internationale groep van mensen van goede wil – welke het vertrouwen geniet van en gekozen is door het volk – deze krachten beschermen.

Indien deze energie voor constructieve doeleinden wordt gebruikt en indien ze door de geschikte mensen wordt beschermd, is het kapitalistische stelsel tot verdwijnen gedoemd. Het probleem van de arbeidersbeweging zal dan nog betrekking hebben op het grote probleem van de werkloosheid, een gevreesd woord, dat echter in de gouden eeuw die voor ons ligt, zeer spoedig alle betekenis zal verliezen. ***Dan zal de massa tegenover het probleem van de vrije tijd worden geplaatst.*** Dit is een probleem dat, indien het wordt aangevat en opgelost, de scheppende energie van de mens langs banen zal leiden waarvan wij ons heden geen idee kunnen vormen. ...

DIT ALLES VRAAGT TIJD

De tijdsfactor moet als nooit tevoren de werkzaamheden van de mensen van goede wil bepalen en het werk van hen wier taak het is om niet enkel de kinderen en de jeugd van de wereld op te voeden, doch tevens om de mensheid voor te bereiden op haar voornaamste taak, en wel het vestigen van juiste menselijke verhoudingen en het benutten van de mogelijkheden die voor haar liggen. De voornaamste factor en het begrip waarop de meeste nadruk dient te worden gelegd is *de mensheid*. Slechts één overheersend idee kan thans de wereld nog van een dreigende economische worsteling tot aan de dood redden, het weer opkomen van de oude materialistische stelsels uit het verleden verhinderen, een weer naar voren komen van de oude ideeën en denkwijzen tegenhouden en aan de subtiele machtsuitoefening door financiële belangengroepen en de heftige ontevredenheid van de massa een einde maken. *Het geloof in de eenheid van de mensheid moet worden onderschreven.* Deze eenheid moet worden gezien als iets waarvoor men wil strijden en eventueel wil sterven. Zij dient de nieuwe basis te vormen voor alle politieke, godsdienstige en sociale vernieuwing en moet als leidraad dienen bij onze systemen van opvoeding. Menselijke eenheid, menselijk begrip, menselijke verhoudingen, menselijke rechtschapenheid en de wezenlijke eenheid van alle mensen, vormen de enige begrippen waarop de nieuwe wereld gebouwd moet worden, waardoor aan concurrentie een einde kan komen en de uitbuiting van de ene klasse door de andere en de onrechtvaardige verdeling van 's werelds rijkdommen kan worden beëindigd. Zolang er zeer rijke en zeer arme mensen zullen zijn, zal de mens niet aan zijn verheven roeping beantwoorden.

Het Koninkrijk Gods kan op aarde verschijnen, zelfs in de naaste toekomst, doch de onderdanen van dit koninkrijk erkennen rijk noch arm, hoog nog laag, socialisten noch kapitalisten, doch slechts de kinderen van de Ene Vader en het natuurlijke en toch geestelijke feit, dat alle mensen broeders zijn. Hier ligt de oplossing van het probleem dat wij behandelen. De geestelijke Hiërarchie van onze planeet erkent zomin kapitalistische als socialistische groeperingen. Zij erkent slechts mensen en broeders. De oplossing is derhalve in de opvoeding gelegen, steeds meer opvoeding en in een aanpassing van de erkende richting waarin we gaan aan de visie van de geestelijk ingestelden en van hen die hun naasten liefhebben.

Problemen der Mensheid, blz. 109-124

DE NOODZAAK OM SAMEN TE DELEN

De boodschap die gebracht moet worden voordat er van een toekomstige vrede sprake kan zijn, bestaat uit de drie volgende duidelijk omschreven praktische waarheden:

1. Dat de vergissingen en fouten die in vorige eeuwen gemaakt zijn en die hun hoogtepunt beleven in de huidige wereldoorlog, de vergissingen en fouten van de hele mensheid zijn. Deze erkenning zal leiden tot het tot stand komen van het beginsel van samen-delen, waaraan de wereld momenteel een zo grote behoefte heeft.
2. Dat er geen problemen en omstandigheden zijn, die niet door de wil-ten-goede opgelost kunnen worden. Goede wil wakkert de geest van begrijpen aan en bevordert de manifestatie van het beginsel van samenwerking. Deze geest van samenwerking is het geheim van alle juiste menselijke verhoudingen en de vijand van wedijver.
3. Dat er een bloedverwantschap tussen de mensen bestaat die, zodra erkend, alle slagbomen wegneemt en een einde maakt aan de geest van afgescheidenheid en haat. De vrede en het geluk van ieder moet daarom de zaak van iedereen zijn. Dit ontwikkelt het beginsel van verantwoordelijkheid en legt de grondslag voor juist gezamenlijk handelen.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 174-175

De grondtoon van al zijn werk [de genezer in het Nieuwe Tijdperk] zal een gerichte verdeling zijn en zijn volle aandacht zal gevestigd zijn op de kanalen van deze verdeling – het gehele stelsel van etherische centra.

Ik verzoek u over al deze inlichtingen zeer ernstig na te denken. De grondtoon van goede gezondheid is, esoterisch gesproken, delen of verdelen, hetgeen eveneens de grondtoon is van het algemeen welzijn van de mensheid. De economische ziekten van het mensdom komen nauw overeen met de ziekten van het individu. Er is behoefte aan een vrije stroom van de levensbehoeften naar de punten van verdeling; deze punten van verdeling worden niet gebruikt; de wijze van verdelen is verkeerd en slechts door een gezond, wereldomvattend begrip van het beginsel van delen in het Nieuwe Tijdperk zullen de menselijke kwalen worden genezen; slechts door de juiste verdeling van energie zullen ook de kwalen van het stoffelijk lichaam van de individuele mens genezen worden. Dit is een fundamenteel beginsel (ik zou willen zeggen het fundamentele beginsel) van alle geestelijke genezing. Tevens vooronderstelt dit uiteindelijk een daaruit voortvloeiende, wetenschappelijke erkenning van het etherisch lichaam van de planeet en dientengevolge van de mens.

Esoterische Genezing, blz. 406-407

De Heer der Wereld, de “Oude van Dagen”, laat nieuwe energieën naar de mensheid stromen, die in de oven waarin zij zich thans bevindt in pijn en folterende angst wordt omgevormd. Deze omvorming zal een nieuw vermogen tot opoffering teweeg brengen, tot allesomvattende overgave, tot een helderder visie op het Geheel en een geest van samenwerking die tot nu toe onbekend is en die de eerste uitdrukking zal zijn van het grote beginsel om alles te delen, wat nu zo bitter hard nodig is.

Ik praat hier niet idealistisch of mystiek. Ik wijs op een doel, dat op korte termijn bereikt kan worden. Ik geef een leidraad voor een wetenschappelijk proces, dat zich onder onze ogen aan het voltrekken is en dat zich op het ogenblik in een crisis bevindt.

De Bestemming der Volkeren, blz. 96

Ik zou bijgevolg kunnen zeggen dat hetgeen thans werkelijk in de wereld plaatsgrijpt de overdracht is van de energie van het planetair zonnevluchtcentrum naar het planetair hartcentrum. De krachten van hebzucht, agressie, begoocheling en begerigheid zullen in de tegenwoordige hel van pijn en kwellende doodsangst omgevormd en opgeheven worden tot in het hart-centrum. Daar zullen zij veranderd worden in het vermogen tot opoffering, omvattende overgave, heldere visie van het geheel en samenwerking; dit is een aspect van het beginsel van delen.

Esoterische Astrologie, blz. 380

Uw taak is het werk, dat de Hiërarchie ontworpen heeft, te helpen uitvoeren, de wegen en middelen te vinden, om dat werk verstandig te kunnen verrichten, de manier te ontdekken, waarop aan de behoeften van de wereld (niet aan die van uw groep) kan worden voldaan, dat deel in het werk van de broederschap, dat uw ziel u heeft toegewezen, te financieren en uw aandeel bij te dragen in de ontwikkeling van die menselijke denkwijzen, die nodig zijn, wil er ware vrede heersen in de wereld omstreeks het jaar 1975. Als dit werk grondig wordt gedaan, dan zal er een wereldeenheid tot stand kunnen worden gebracht, waaruit voort zullen komen juiste menselijke verhoudingen, een gezonde wereldpolitiek, een vereende geestelijke poging en een 'economische verdeling', die een einde zal maken aan alle concurrentie en de huidige ongelijke distributie van de levensbehoeften.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 271 _

De Negende Groep – Financiële Dienaren

De negende groep, degenen wier oogmerk financieel dienen is, zal tot een van de meest praktische en interessante behoren, van het standpunt van de huidige wereldsituatie en de moderne toestanden uit gezien. Het zal vermoedelijk niet lang meer duren voor ik deze groep begin samen te stellen, mits enige van mijn discipelen de subjectieve aanwijzingen vertonen, waar ik naar uitzie, waartoe behoort een juist begrip en geestelijke waardering van geld. Hiermee wil ik niet zeggen, dat iemand van u die deze tekenen vertoont, in deze groep zal zijn, maar u zult de juiste voorwaarden verschaffen, waardoor deze samenstelling mogelijk zal worden. Een of twee van de voornaamste mensen kunnen echter wel deel uitmaken van degenen die op financieel gebied gaan dienen, indien het plan naar wens verloopt.

De taak die deze groep op zich zal hebben te nemen, zal zijn de betekenis van geld te be-

studeren als *geleide en toegepaste energie*. Dit richten van kracht heeft verstoffelijking tengevolge, en het werk voltrekt zich dan op het gebied van de magie. De taak kan in drie categorieën worden verdeeld:

1. De poging de aard van prana te begrijpen, ook wel vitale etherische energie genoemd, en de drie eigenschappen waardoor deze zich onderscheidt. Dit zijn (zoals u wel weet) inertie, activiteit en ritme of – om hun de Hindoenamen te geven – *tamas, rajas en sattva*. Toen de rijkdom der mineralen nog onontdekt en onbenut was, waren we op het stadium van *tamas* op zijn diepste en meest inerte punt. In onze tijd heeft veel wat geld betreft betrekking op het karma en de bestemming van het rijk der mineralen. Hiermee behoeven wij ons echter niet bezig te houden. De processen van het pranische leven speelden zich oorspronkelijk in het gebied der ruilhandel af en het uitwisselen van datgene wat zich op het oppervlak van de aarde bevond en dat later tot in de diepten afdaalde. Op deze wijze werd de diepste en dichtste uitdrukking (van menselijk standpunt uit gezien) van goddelijkheid vloeibaar gemaakt. Het is van groot belang dit punt te onthouden. Momenteel heeft een tegenovergesteld proces plaats. Er wordt nu verband gelegd tussen geld en de voortbrengselen van het plantenrijk in de vorm van papieren geld, dat echter gebaseerd blijft op de mineralenrijkdom van de wereld. Dit is een subjectieve werkelijkheid, die interessant genoeg is om in gedachten te houden.
2. Het bestuderen van de processen waarin het geld steeds minder met persoonlijk gebruik te maken heeft, zowel in de goede als in de slechte betekenis. Het is echter niet mijn plan een verhandeling over geldelijke aangelegenheden te schrijven. Het zou voornamelijk een verhandeling worden over de grove zelfzucht van de mens, maar ik probeer het probleem geld te benaderen zoals de Hiërarchie dit ziet, en het als een vorm van energie te beschouwen, welke heden materiële doeleinden ten dienste staat, of benut wordt voor zelfzuchtige aspiraties en eerzucht van welmenende dienaren. Hun blik is beperkt en het is noodzakelijk, dat zij de mogelijkheden inzien, die aan de huidige situatie inherent zijn en die veel van deze vorm van geconcretiseerde goddelijke energie zou kunnen ombuigen tot het vormen van constructieve kanalen en “lichtwegen”.
3. Het bestuderen van de wet van vraag en aanbod, zodat er voor het werk van de meesters, door middel van de werelddiscipelen (die zuiver van motief zijn, en wier verantwoordelijkheidsgevoel al op de proef gesteld is), datgene dat vereist is, beschikbaar gesteld kan worden, en geloof mij mijn broeders, de nood is zeer groot.

Geld wordt voor volslagen materiële doeleinden gebruikt, zelfs wanneer het filantropische doeleinden geldt. Het meest geestelijke gebruik dat er momenteel in de wereld van gemaakt wordt, is ter wille van de opvoeding. Wanneer het niet langer aangewend wordt voor de vormzijing en het teweeg brengen van het uitsluitend materiële welzijn van de mensheid en het van zijn tegenwoordige kanalen afgebogen wordt om voor werkelijk geestelijke instellingen gebruikt te worden, zal er al veel gewonnen zijn, de filantropische en opvoedkundige doelstellingen zullen er niet onder te lijden hebben en er zal een stap in de goede richting gedaan zijn. Die tijd is echter nog niet gekomen maar het vergeestelijken van geld en het verzamelen ervan voor het werk van de groten, de discipelen van de Christus, maakt deel uit van de zo noodzakelijke werelddienst en daarmee kan nu heel goed een begin gemaakt worden. Maar het moet met geestelijk inzicht, op de juiste wijze en met het juiste begrip tot stand gebracht worden. Het spreekt vanzelf dat zuiverheid van beweegredenen en onzelfzuchtigheid daarbij inbegrepen zijn.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 55-57

Deze negende groep zal bestaan uit Financiers en Economen. Ze zullen werken met energieën en krachten die tot uitdrukking komen door middel van ruilhandel en handelswaarden. Ze zullen zich bezig houden met de wet van vraag en aanbod en met het grote beginsel van samen-delen, dat steeds de goddelijke bedoeling beheerst. Het zullen de grote psychometrische werkers zijn. Psychometrist immers is hij, wiens ziel de ziel in anderen en in alle levensvormen aanvoelt. Het beginsel van samen-delen, dat in de toekomst de economische verhoudingen moet bepalen, is een ziele-eigenschap of ziele-energie; vandaar hun taak om ziel met ziel te verbinden. Ook roepen zij de ziel op van het verleden, dat ze in verband brengen met het heden, terwijl ze er tevens een aanwijzing in vinden voor de toekomst.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, blz. 34

Leden van andere groepen (Wet van groepsvooruitgang) zullen mededelaars zijn tussen het derde aspect van de Godheid zoals het zich door middel van het scheppingsproces uitdrukt en de wereld van het menselijk denken. Zij zullen leven en vorm, op scheppende wijze aaneenschakelen of vermengen. Zij brengen heden ten dage, onwetend en zonder enig waar begrip, een verdichting tot stand van de energie van begeerte welke op haar beurt de verdichting van geld veroorzaakt. Dientengevolge noodzaakt dit tot het verstoffelijken der dingen. Zij hebben een hoogst zware taak en dat is de reden waarom het slechts een honderdvijftig jaren geleden is dat de wetenschap van het geldwezen over de gehele wereld tot aanschijn kwam. Zij zullen het goddelijk aspect van geld ter hand nemen. Zij zullen geld beschouwen als het middel waardoor een goddelijk gesteld doel zich kan voltrekken; en (hierin ligt de oplossing) die opbouwende krachten zullen zich steeds meer bezighouden eerder met het opbouwen van de subjectieve Tempel des Heren dan met het verstoffelijken van datgene wat aan de begeerte van mensen tegemoet komt. Dit onderscheid is het overdenken ten volle waard.

De nieuwe Psychologie, Deel 2, blz. 148-149 _

De rol van de Wetenschap in het verkrijgen van Economische Vrijheid

Er moge hier opgemerkt worden, dat men binnenkort drie grote ontdekkingen zal doen, die gedurende de twee volgende generaties een omwenteling zullen teweeg brengen in het moderne denken en leven.

Eén ervan wordt reeds aangevoeld en is het onderwerp van proefneming en onderzoek, nl. het vrijmaken van de energie van het atoom [Deze passage dateert uit 1934]. Hierdoor zal de economische en politieke toestand in de wereld totaal veranderd worden, want de laatste is geheel van de eerste afhankelijk. Onze mechanische beschaving zal vereenvoudigd worden en er zal een tijdperk worden ingeluid, dat vrij zal zijn van de nachtmerrie van het geld (het bezit en niet-bezit ervan) en de menselijke samenleving zal algemeen haar status erkennen als een overbruggingsrijk tussen de drie lagere natuurrijken en het vijfde of geestelijke rijk. Er zal tijd en vrijheid zijn voor een ziele-cultuur, die onze moderne opvoedingsmethoden zal vervangen, en de betekenis van ziele-krachten en het ontwikkelen van het bovenmenselijk bewustzijn zal de aandacht van opvoeders en studenten overal ter wereld geheel in beslag nemen.

Witte Magie, blz. 239

In een nieuwe en zeer bepaalde zin beleven wij heden de dageraad van een geheel nieuw economisch tijdperk. Dit wordt allen die willen nadenken steeds duidelijker. Als gevolg van de

jongste triomf van de wetenschap – het vrijmaken van de energie binnen het atoom – is de toekomst van de mensheid en het type van de komende beschaving niet te voorspellen. De veranderingen die op het punt staan zich te voltrekken zijn van zulk een omvang, dat het voor de hand ligt dat de oude economische waarden en de vertrouwde levensstandaarden zullen moeten verdwijnen, en er is niemand die weet wat hiervoor in de plaats zal komen.

Toestanden zullen volkomen worden gewijzigd. Zou het in bepaalde gevallen, zoals de verdeling van kolen en olie voor verlichting, verwarming en vervoer, niet mogelijk zijn dat men in de toekomst deze beide bronnen der aarde niet meer nodig heeft? Dit zijn slechts twee voorbeelden van de fundamentele veranderingen welke het gebruik van atoomenergie in de toekomstige beschaafde samenleving zal brengen.

Ten gevolge van deze ontdekking zullen zich twee grote problemen voordoen – met het eerste worden wij onmiddellijk geconfronteerd en het tweede zal zich later openbaren. Het eerste probleem bestaat hieruit, dat diegenen die grote financiële belangen hebben bij goederen die door de nieuwe energie overbodig zullen worden gemaakt, tot het laatste zullen strijden om te voorkomen dat deze nieuwe bronnen van welvaart anderen ten goede zullen komen. In de tweede plaats zal zich het steeds groeiende probleem voordoen op welke wijze de arbeiders verlost kunnen worden van hun afmattende arbeid en de vele uren welke thans worden besteed aan het voorzien in het levensonderhoud. Het eerste probleem bestrijkt het gebied van het kapitaal en het tweede dat van de arbeid. Het eerste heeft betrekking op het probleem van de gevestigde macht van de zuiver zelfzuchtige belangen, welke het leven van de mensheid zo lang hebben beheerst. Het tweede betreft het probleem van de vrijetijd besteding en het constructief gebruik hiervan. Het eerste probleem heeft betrekking op de beschaving en het juist functioneren hiervan in het nieuwe tijdperk en het tweede probleem houdt verband met de cultuur en het op een scheppende wijze gebruik maken van tijd.

Problemen der Mensheid, blz. 104-105

Astrologische invloeden op de Geldstroom

Dit teken [Stier] is een aards teken en daarom moet de verwezenlijking van het Plan of de vervulling van begeerte op het uiterlijk gebied van het leven tot stand komen. Deze wil of begeerte moet zich op het gebied van het uiterlijk leven en in de omgeving ervan uitdrukken, ongeacht of het de omgeving is van een individueel mens, van een volk of van een groep van volkeren. ...

Bovendien is goud het symbool dat in deze tijd de begeerten van de mens beheerst, hetzij nationaal, economisch of godsdienstig; het is met dit teken verbonden, en dit is een van de aanduidingen dat het tegenwoordig conflict in de economische toestand van de wereld berust op het toenemen van begeerten. Gezegd op een esoterische wijze – overgenomen uit een zeer oud boek met voorspelling:

“Het gouden oog van Taurus wijst de weg aan voor diegenen die eveneens zien. Datgene wat van goud is zal ook te eniger tijd reageren en van Oost naar West gaan in die noodlottige tijd wanneer de drang om goud te verzamelen de lagere helft [d.w.z. het persoonlijkheidsaspect van de mensen en van de volkeren – A.A.B.] zal beheersen. Het zoeken naar goud, het zoeken naar het gouden goddelijk licht wordt door de Stier van het Leven, de Stier van de Vorm geleid. Deze twee moeten elkaar treffen, en wanneer zij elkaar ontmoeten, ontbrandt de strijd. Op die wijze verdwijnt het goud...”

Esoterische Astrologie, blz. 279-280

Dit teken [Libra, Weegschaal] is hecht verbonden met het derde aspect van de Godheid en deswege is het een heersend teken en een grote bepalende factor waar het Wetten, Sekse en Geld betreft. Denk hierover na. Al de drie goddelijke aspecten zijn in zichzelf een drie-eenheid en openbaren zich op drie manieren of door middel van drie lagere aspecten. ... Door een studie van het Weegschaalteken zal er licht worden geworpen op het derde aspect. ... Het derde aspect komt tot uitdrukking als verdichte energie en dit noemen wij Geld. In feite is het goud en dit is het naar buiten geprojecteerd symbool van datgene wat geschapen wordt door het bijeenbrengen van geest en stof op het stoffelijk gebied. Het derde aspect heeft, zoals u weet, het vermogen tot scheppen en is de energie die het uiterlijk, tastbaar gebied van openbaring – de vormzijde van het leven – doet ontstaan.

Wanneer echter het bewustzijn van de mens in die mate verruimd is dat het datgene in zich kan opnemen wat er zich afspeelt en plaatsgrijpt in de drie natuurrijken beneden het menselijke, dan zullen meer inzicht en inlichtingen worden gegeven. Dit zal plaatsvinden in een periode van de menselijke geschiedenis wanneer het Weegschaalteken overheerst... Geld zal het geheim van het minerale rijk ontsluiten; dit alles zal tot stand worden gebracht door de activiteit van Venus en wanneer deze activiteit in de drie tekens Stier, Weegschaal en Steenbok beter wordt begrepen.

Het is voldoende hier te zeggen dat elk van deze drie tekens in verbinding staat met een van deze drie aspecten van goddelijk leven:

1. Stier dierenrijk wet natuurwet
2. Weegschaal plantenrijk sekse natuurlijke verwantschap
3. Steenbok mineralenrijk geld concrete uitdrukking van de Wet van Aanvulling...

... en al deze vormen een driehoek met aan de top het Weegschaalteken dat overheerst.

Het is door de verhouding van de drie aspecten van de derde goddelijke openbaring – wet, verwantschap en verdichte energie – dat geld wordt geschapen. Op dit punt blijken vele mystici en werelddienaren nutteloos te zijn. Zij werken vanuit een te hoog niveau en van het standpunt van geestelijke aansporing. Op normale, natuurlijke wijze werken zij van het standpunt van het tweede aspect (daar hun brandpunt van aandacht er ligt), terwijl het derde aspect (eveneens goddelijk en zeer belangrijk) op- en aangeroepen moet worden. Denk over deze woorden na. Het is niet het bijeenbrengen van geest en stof, zoals het occultisme deze termen verstaat, maar het in verbinding brengen van stoffelijke behoefte en stoffelijke voorziening en het samenbundelen van twee tastbare factoren door de macht van de scheppende verbeelding. Dit is de oorzaak waardoor zovele denkwijzen zo succesvol blijken te zijn in het verstoffelijken van datgene wat vereist wordt en waardoor andere zo onmiskenbaar stranden. Zij werken vanuit een te hoog gebied en missen het vermogen om door te zetten. Ik heb u hier wenken gegeven waaruit vruchtbare gevolgen kunnen voortvloeien indien u ze op de juiste wijze verklaart en handelt vanuit juiste beweegredenen, in groepsformatie en met een onzelfzuchtig doel.

Esoterische Astrologie, blz. 181-184 _

De Zevende Straal

Onder de invloed van discipelen op de zevende straal van organisatie of van ceremoniële orde, bewijst die machtige stoffelijke concretisering van energie die wij “geld” noemen, dat zij het onderwerp is van de meest besliste concentratie. Het wordt met de grootste zorg bezien en de denkvermogens van denkende financiers en rijke humanitaire personen en filantropen zullen langzamerhand geleid worden van een strikt filantropische activiteit naar een activiteit die wordt ingegeven en tot uitdrukking gebracht door geestelijk inzicht en door een erkennen van de aanspraken van Christus (onverschillig met welke naam Hij in Oost of West genoemd moge worden) op het financiële reservoir van de wereld. Dit is moeilijk om tot stand te brengen, want de subtiele energieën van de innerlijke werelden hebben veel tijd nodig om hun gevolgen op het objectieve, tastbare gebied van goddelijke manifestatie voort te brengen. Geld wordt nog niet op goddelijke wijze gebruikt, maar dat zal komen. Niettemin wordt er aan gewerkt en heeft dit de aandacht van discipelen op alle stralen onder de leiding en de inprenting van de machtige zevende-straals ashram, die al naar buiten treedt.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 2, blz. 173-174

Het goddelijk beginsel waarmee de zevende-straals mensheid zich vooral zal bezig houden is dat van het leven zoals dit zich via het etherische lichaam uitdrukt. Daardoor komt het, dat wij een groeiende belangstelling waarnemen voor de aard van vitaliteit, voor wat het leven eigenlijk is. Men bestudeert de functie van klieren en binnen afzienbare tijd zal hun belangrijkste functie als verwekkers van levenskracht bekend worden. Esoterisch worden zij beschouwd als uiterlijke vormen op het stoffelijke niveau van de krachtcentra in het etherisch lichaam en hun levendigheid of gebrek aan activiteit geeft aan in welke toestand zij zich bevinden. De belangstelling der wereld verplaatst zich ook naar economisch terrein, dat uiterlijk het terrein van levensonderhoud is. Daarom zal er in al deze sferen van interesse veel moeten gebeuren. Is het bestaan van het etherisch lichaam eenmaal wetenschappelijk vastgesteld en worden de (zowel grote als kleine) centra erkend als de brandpunten van alle energie zoals deze zich via het menselijk lichaam op het stoffelijke niveau uitdrukt, dan zal dat een omwenteling te zien geven in de geneeskunde, in de opvoeding en in de manier waarop men zijn dagelijkse bezigheden verricht. Dat brengt dan grote veranderingen in de manier van werken teweeg en bovenal in de manier waarop men zijn vrije tijd besteedt.

De Bestemming der Volkeren, blz. 131

De rol van het Individu

De eerste reeks beginselen wordt door de mens geleerd door iets in bezit te nemen en door onheil dat uit het vasthouden ontstaat. Hij stal, hij onderging straf en stal niet meer. Het beginsel wordt hem door pijn bijgebracht en hij leerde, dat hij alleen datgene, wat rechtmatig het zijne was, kon genieten en niet wat hij in bezit genomen had. Nu leert de wereld deze les groepsgewijs, want naarmate haar revolutionairen zich bezit toe-eigenen en onrechtmatig vasthouden, ontdekken zij dat gestolen goed niet gedijt, maar verdriet veroorzaakt. Zo zullen zij mettertijd de beginselen leren.

Het tweede stel beginselen wordt geleerd door verzaking en dienst. De mens wendt zijn blikken af van de dingen der persoonlijkheid (want hij heeft de eerste beginselen geleerd) en in dienen leert hij de macht der liefde en haar occulte betekenis. Hij geeft uit en als gevolg daarvan

ontvangt hij. Hij leeft het leven van verzaking en de rijkdommen der hemelen worden hem in de schoot geworpen. Hij geeft alles, en is volledig gevuld. Hij vraagt niets voor zichzelf en is de rijkste mens ter wereld.

Witte Magie, blz. 90

De aspirant heeft een waardering van de occulte waarde van geld bij dienst. Hij zoekt niets voor zichzelf, behalve dat wat hem toerust voor het werk dat gedaan moet worden, en hij beschouwt geld en dat wat geld kan kopen, als iets dat gebruikt moet worden voor anderen en als een middel om de verwezenlijking van de plannen van de Meester tot stand te brengen zoals hij die plannen aanvoelt. De occulte betekenis van geld wordt weinig naar waarde geschat; toch is een van de grootste toetsen, wat de plaats van een mens op het proefpad betreft, die welke zijn houding aangaat tegenover begeerte te bevredigen. Alleen hij die niets voor zichzelf begeert kan een ontvanger zijn van geldelijke gave en een uitdeler van de rijkdommen van het heelal. In andere gevallen waar rijkdommen zich vermeerderen, brengen ze niets dan droefheid en zorg, ontevredenheid en misbruik met zich.

Een Verhandeling over kosmisch Vuur, blz. 673

De derdestraals mens die er ook niet in slaagt zijn “Wachter” te vernietigen, wordt wat men noemt een “bewerker van zielen”. Hij zal zijn denkvermogen gebruiken om het werkelijke te vernietigen en een sluier te werpen tussen de mens en de werkelijkheid.

De tweede-straa's groep die bedriegt en op een dwaalspoor leidt, werkt door middel van religieuze middelen, massapsychologie en het misbruiken en verkeerd toepassen van toewijding en kunst. Deze groep is het grootst in aantal. De derde groep werkt voornamelijk door handelsbetrekkingen in de zakenwereld en door het gebruiken van geld, dat de concretisering is van prana of universele kracht en het uiterlijk symbool van het universele vloeien en stromen.

Witte Magie, blz. 174

Op het astraal gebied werken de paren van tegenstelling op elkaar in en wordt de invloed van de grote dualiteiten daar het krachtigst gevoeld. De wisselwerking heeft voornamelijk plaats tussen de ziel en haar voertuig, de stof, maar er zijn vele kleinere dualiteiten, die hun rol spelen en die gemakkelijker door de gemiddelde mens herkend worden.

Licht en duister werken onderling op elkaar in, evenals pijn en vreugde. Goed en kwaad ontmoeten elkaar en vormen het speelterrein der Goden, en armoede en rijkdom worden naast en tegenover elkaar gezet en geneutraliseerd. De gehele moderne economische situatie is van astrale aard; zij is de uitkomst van begeerte en het resultaat van een zekere zelfzuchtige wijze waarop de krachten van de stof gebruikt worden.

Men moet altijd onthouden, dat wanneer de paren van tegenstelling waargenomen worden, wanneer een mens de krachten van zijn eigen aard in evenwicht brengt, wanneer hij het Pad gevonden heeft en het Pad is geworden, hij dan met de wereldkrachten kan werken, dat hij dan in de drie werelden de energieën in balans kan houden en zo een medewerker kan worden van de Meesters van Wijsheid.

Witte Magie, blz. 163-164

Het is voor u allen nodig om een bredere visie te verkrijgen op de onderneming die deze groep op zich heeft genomen, anders zal het meditatiewerk dat u doet meer verhinderen dan helpen. De taak van de groep van Werelddienaren is niet de verspreiding van esoterische of occulte inlichtingen. In het voorbereiden van de mensen voor de wederkomst van de Christus moeten de

behoeften van de vele klassen van sociale orde onder de ogen worden gezien; met wereldgroepen van allerlei soort moet contact gemaakt worden. Daarom zal veel van het werk dat gedaan moet worden zuiver economisch zijn en zal dit de juiste voeding en de ontwikkeling betreffen van een ware zekerheid en veiligheid voor miljoenen die, vele levens lang, niet geïnteresseerd zullen zijn in esoterische zaken.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 2, blz. 181-182

U vraagt of er iets is dat u kunt doen. In de allereerste plaats is er het hanteren van de energie die momenteel uitstroomt, nl. de energie van liefde in haar dynamische of elektrische vorm. Het is het wilsaspect van liefde, dat de Christus noodzakelijkerwijze dit keer zal gebruiken wanneer Hij komt. Toen Hij de laatste maal hier was gebruikte Hij het onderrichtaspect van de tweede straal en niet het wilsaspect. Eerste-straals discipelen zijn bijzonder gevoelig voor het wilsaspect van liefde en op de reacties moet u beducht zijn en voortdurend trachten uw zwaartepunt niet op de wil te leggen, want hiermee bent u, voor deze incarnatie, ruimschoots voorzien. Laat uw medewerkers uw uitstraling van liefde opvangen. Dat zal, mijn broeder, de financiële verzorging vrij maken waaraan zulk een grote behoefte is.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 2, blz. 473

Een blik op de Toekomst

Het is voor het toekomstig geluk en de voorspoed van de mensheid van wezenlijk belang, dat men niet terugkeert tot de kwade en oude praktijken in politiek, godsdienstig of economisch opzicht. Bij de behandeling van deze problemen heb ik er derhalve naar gestreefd om op de verkeerde toestanden te wijzen, die de mensheid tot haar huidige toestand van een bijna onoverkomelijke ramp hebben gevoerd. Deze toestanden waren, zoals ik schreef, het resultaat van godsdienstige geloofsovertuigingen, die in hun denken gedurende honderden jaren hebben stilgestaan en tevens van economische systemen die de nadruk leggen op het bijeenbrengen van rijkdommen en stoffelijk bezit en alle macht evenals de opbrengst van de aarde in handen leggen van betrekkelijk weinig mensen, terwijl de rest van de mensheid strijdt voor het naakte bestaan. Ook zijn deze toestanden veroorzaakt door politieke regimes, die geleid worden door corrupte mensen, door totalitair ingestelde mensen, door zwendelaars en door hen die macht en aanzien meer liefhebben dan hun medemensen.

Het is van essentieel belang, dat deze dingen met het oog op het geestelijk welzijn van de mensheid naar voren worden gebracht en dat men een juiste vertolking vindt voor het woord “geestelijk”. De tijd is reeds lang voorbij (of behoorde voorbij te zijn) dat er een scheidslijn kan worden getrokken tussen de godsdienstige wereld en de politieke of de economische wereld. De reden voor de corrupte politiek en de hebzuchtige en eierzuchtige plannen van zovelen onder de leidende mensen in de wereld is te vinden in het feit dat geestelijk ingestelde mannen en vrouwen het leiderschap van het volk – als hun geestelijke plicht en verantwoordelijkheid – niet op zich hebben genomen. Zij hebben de macht in verkeerde handen gelaten en toegestaan, dat de zelfzuchtigen en de minder gewensten de leiding namen.

Problemen der Mensheid, blz. 229-230

DE NIEUWE WERELDORDE

Hoe kunnen wij eenvoudig en duidelijk het doel van deze zo gewenste nieuwe wereldorde onder woorden brengen en in het kort het oogmerk formuleren, dat iedere persoon en ieder volk zich voor moet houden als de oorlog afloopt en voor ieder de mogelijkheden weer open liggen?

Het is zeker, dat iedere natie, groot en klein (met voor de minderheden naar verhouding gelijke rechten) haar individuele cultuur moet volgen en haar eigen heil moet zoeken, maar dat ieder en allen het besef moeten ontwikkelen, dat zij organische delen zijn van één verenigd deel en dat zij alles, wat zij hebben en wat zij zijn moeten bijdragen aan dat geheel. Dit begrip is reeds aanwezig in de harten van de talloze duizenden en brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Deze inzichten zullen, indien zij op intelligente wijze ontwikkeld en met wijsheid gehanteerd worden, leiden tot juiste menselijke verhoudingen, economische stabiliteit (gebaseerd op de bereidheid om met anderen te delen) en tot een nieuwe instelling van mens tot mens, van volk tot volk en van allen tot die Oppermacht, die wij de naam "God" geven.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 314

De nieuwe wereldorde zal moeten beseffen dat de voortbrengselen van de wereld, de natuurlijke hulpbronnen van de planeet en haar rijkdommen niet aan één volk toebehoren, maar door allen gedeeld moeten worden. Er zullen dan geen naties onder de categorie 'bezitters' bestaan en anderen onder de tegenovergestelde categorie vallen. Een eerlijke en juiste georganiseerde distributie van de tarwe, de olie en de minerale schatten van de wereld zal worden ontwikkeld, die gebaseerd is op de behoeften van elk volk, gelet op zijn eigen interne hulpbronnen en de behoeften van dat volk. Hierbij zal het geheel niet uit het oog verloren worden.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 162

Het is noodzakelijk, dat de nieuwe wereldorde in de mensheid een gevoel van goddelijkheid en verwantschap met God ontwikkelt, maar zonder de nadruk te leggen op de rassentheologie en afgescheiden geloven. Het ware wezen van godsdiensten en politieke stelsels zal onderwezen moeten worden evenals een nieuwe eenvoud des levens. In onze tijd is dit verloren geraakt door de nadruk, die op materieel bezit gelegd wordt, op zaken en op geld. Het geldprobleem zal onder ogen gezien moeten worden; het probleem aangaande de spreiding van rijkdom – zowel natuurlijke als menselijke rijkdommen – zal met overleg ter hand genomen dienen te worden en er zal een compromis gesloten moeten worden tussen die landen, die onbeperkte hulpbronnen bezitten en zij die niets of praktisch niets hebben. Het probleem van de verscheidenheid in regeringsvorm zal ook met moed en inzicht opgenomen moeten worden.

Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie, blz. 163-164

Hoe zal uit de toestand (van verwarring, verdeeldheid en zwakte in de wereld) de orde worden hersteld? Hoe kan de economische situatie gestabiliseerd en de wereld in een toestand gebracht worden, waarin er, juist en rechtvaardig verdeeld, voldoende is voor allen? Hoe kunnen nationale verschillen worden bijgelegd en hoe kan er aan rassenhaat een eind gemaakt worden? Hoe kunnen de talrijke godsdienstige groepen hun werk voortzetten de mensen te leiden opdat zij hun goddelijkheid kunnen uitdrukken langs de lijnen van hun individueel erfdeel en toch tegelijkertijd in harmonie leven en aan de wereld een vereend front tonen? Hoe kunnen oorlogen worden voorkomen en hoe kan vrede op aarde tot stand gebracht worden? Hoe kan een ware welstand worden geschapen, welke het gevolg van eenheid, vrede en overvloed zal zijn?

Slechts op één manier. *Door de vereende actie van mannen en vrouwen van goede wil en met begrip in elk land en van ieder volk.*

De nieuwe Psychologie, Deel 2, blz. 517-518

Op welke wijze kan de orde hersteld worden? Hoe zal een eerlijke verdeling van de grondstoffen van de wereld kunnen plaatsvinden? Op welke wijze zal ware welvaart tot stand kunnen worden gebracht als resultaat van éénheid, vrede en overvloed?

Er is slechts één ware weg en er zijn aanwijzingen, dat vele miljoenen mensen zich naar deze weg wenden. *Eénheid en juiste menselijke verhoudingen – individueel, gemeenschappelijk, nationaal en internationaal – kunnen tot stand worden gebracht door de verenigde krachten van de mannen en vrouwen van goede wil, in ieder land.*

Problemen der Mensheid, blz. 241

Meditatie

Door u deze meditatie te geven zou ik allen, die deze meditatievorm gebruiken, eraan willen herinneren, dat zij niet doeltreffend en van de nodige vitale kracht zullen blijken te zijn, tenzij degene die mediteert, zich vereenzelvigd met het doel en de doeleinden van de meditatie, zich wijdt aan het samenwerken met dit doel en alle aspecten van zijn eigen leven verlost in overeenstemming met de gerichte wens die uitgedrukt wordt in deze geestelijke bede.

Het is nutteloos voor u te mediteren over de heroriëntering van geld, bijvoorbeeld in de richting van geestelijk werk (en wat betreft “geestelijk werk” verwijs ik hier niet naar het werk van de kerken en van de wereldgodsdiensten) tenzij het geld dat u individueel behandelen moet, besteed wordt voor een juist gebruik, voor het vervullen van uw juiste verplichtingen en het nakomen van uw karmische verantwoordelijkheden, plus de voortdurende erkenning van het verband van al het geld met de geestelijke toekomst van het ras en de eisen van het hiërarchisch plan. Er moet altijd in uw bewustzijn een besef zijn van de noden van alle mensen en dit moet zo zijn voor alle geestelijk ingestelde mensen, voor alle ware esoterici en voor de religieus ingestelde mens, wiens hart en begrip meer goddelijk omvattend zijn ingesteld dan de harten van de gemiddelde volgeling van enigerlei godsdienstige leerstelling, die door de theologen van enigerlei geloof wordt verkondigd.

Men moet tot het besef komen dat geld de energie is die de werkzaamheid van de NGWD in beweging kan zetten en mogelijk kan maken, ongeacht hun kleur, kaste of kerk. Zij hebben nog geen geld in handen. Hun behoefte ervoor is groot. Miljoenen zijn nodig om de vereiste kennis over het hiërarchisch plan te verspreiden; miljoenen zijn nodig om het werk van mensen van goede wil te bevorderen. Miljoenen zijn nodig om de massa op te voeden tot de erkenning van het feit dat Hij op Wie alle mensen wachten, op weg naar het gewone zichtbare gebied is. De miljarden die op het ogenblik worden verspild aan luxe, aan dure en onnodige, maar begeerde voorwerpen, de miljarden (en, mijn broeder, het zijn miljarden, zoals de wereldstatistieken aantonen) die voor het kopen van zoetheid, alcohol, tabak, juwelen en dure bontsoorten worden uitgegeven, de miljoenen die in het hevig zoeken naar opwindende en in eindeloze nachtelijke genoegens worden uitgegeven en ten slotte de miljarden die weggaan aan gewapende conflicten in alle naties, moeten worden omgebogen naar die uitgaven die de plannen van de Hiërarchie mogelijk zullen maken, die de mensheid zullen helpen in haar zoeken naar de nieuwe, geestelijke en vrije

weg en die daardoor de nieuwe beschaving tot stand zullen brengen. Miljarden zijn nodig om het materialisme meester te worden, dat de mensheid sedert onheugelijke tijden heeft overheerst. Miljarden zijn ook nodig om de wederopbouw tot stand te brengen van menselijke aangelegenheden en zo onze moderne wereld op zulk een schaal te zuiveren en te verfraaien, dat de Christus onder de mensen zal kunnen verschijnen; door de wijze besteding van de financiële bronnen van de wereld op de vele gebieden van menselijke verbetering en opheffing, zal de Christus in staat worden gesteld “het werk van Zijn ziel te zien en te bevinden dat het goed is”.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 2, blz. 176-177

BESPIEGELENDEN MEDITATIE

HET AANTREKKEN VAN GELD VOOR HIËRARCHISCHE DOELEINDEN

Wenken

1. Deze meditatie is zo eenvoudig dat velen van u haar zouden kunnen zien als nutteloos en misschien waardeloos. Tegelijkertijd gebruikt door velen, kan het evenwel de impasse doorbreken die op het ogenblik verhindert dat de benodigde fondsen binnenkomen voor het werk dat de Hiërarchie probeert te volbrengen.
2. Doe deze meditatie iedere zondagmorgen. Neem wat u gespaard hebt gedurende de afgelopen week en draag het op aan het werk en schenk het in meditatie aan Christus en Zijn Hiërarchie. Of het een grote of een kleine som is, het kan een aantrekkende en magnetische eenheid worden in de Plannen van de Meesters.
3. Besef de occulte wet, dat “aan wie geeft zal gegeven worden”, opdat zij wederom kunnen geven.
4. Probeer ware liefde door u heen te voelen stromen en heb de gerichte bedoeling om deze liefde tot uitdrukking te brengen aan allen waarmede u in aanraking komt. Het is de grote aantrekkende en onzelfzuchtige middelaar in alle aardse aangelegenheden.

Stadium 1

Breng uw persoonlijkheid positief en doelbewust tot rust en formuleer dan duidelijk voor uzelf in uw eigen woorden de antwoorden op de volgende vragen:

1. Als geld één van de voornaamste dingen is die heden nodig zijn voor geestelijk werk, wat is dan de factor die het op het ogenblik afhoudt van het werk voor de Hiërarchie?
2. Wat is mijn persoonlijke houding tegenover geld? Beschouw ik het als een groot en mogelijk geestelijk bezit of denk ik er over in materiële termen?
3. Wat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid in verband met het geld dat door mijn handen gaat? Gebruik ik het zoals een discipel van de Meesters het behoort te gebruiken?

Pauze

Stadium 2

1. Denk na over de verlossing van de mensheid door het juiste gebruik van geld. Visualiseer het geld in de huidige wereld als:
 - a. Geconcretiseerde energie, op het ogenblik grotendeels gebruikt voor zuiver materiële doeleinden en voor de voldoening (waar het de enkeling betreft) van zuiver persoonlijke begeerten.
 - b. Visualiseer geld als een grote stroom van vloeiend gouden substantie die overgaat uit de controle van de krachten van het materialisme naar de controle van de krachten van het licht.

2. Zeg dan het volgende aanroepende gebed met een gerichte mentale concentratie en vanuit een door het hart gevoeld verlangen om aan de geestelijke eisen tegemoet te komen:

*“O gij, in Wien wij leven, bewegen en ons bestaan hebben,
Macht die alle dingen nieuw kan maken,
Leid het geld in de wereld naar geestelijke doeleinden;
beroer de harten van de mensen overal,
zodat zij mogen geven aan het werk van de Hiërarchie,
wat tot nu toe gegeven werd voor materiële bevrediging.
De Nieuwe Groep van Werelddienaren heeft zeer veel geld nodig.
Ik vraag dat de nodige grote sommen geld beschikbaar mogen komen.
Moge deze machtige energie van u
in handen zijn van de krachten van het licht”.*

3. Visualiseer dan het werk, dat gedaan moet worden door die groepen die aanspraak maken op uw momentele trouw (nl. de Arcane School en de Activiteiten van Dienst, of welke andere groep ook, waarvan u weet dat ze probeert het hiërarchisch Plan uit te voeren). Zie dan door scheppende verbeelding en door een daad van de wil ontelbare en onbepaalde sommen gelds in de handen vloeien van diegenen die proberen het werk van de Meesters te doen.

4. Zeg dan hardop, met overtuiging en nadruk:

*“Hij, op Wie de gehele wereld wacht,
heeft gezegd dat al wat gevraagd zal worden in Zijn naam
en met het geloof in het antwoord, vervuld zal worden”*

Denk er tevens aan dat “geloof een vaste grond is der dingen waarop men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet”.

Zeg dan:

*“Ik vraag om het nodige geld voor
en kan het vragen omdat”
“Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen,
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.”*

5. Eindig met een zorgvuldige beschouwing van uw eigen verantwoordelijkheid voor het Plan en maak iedere week een plan voor uw financiële samenwerking met de Hiërarchie. Wees praktisch en nuchter en weet dat als u niet geeft, u niet moogt vragen, want u hebt niet het recht dat op te roepen wat u zelf niet deelt.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Deel 2, blz. 179-181 _

WERELD GOEDE WIL

Internationaal Hoofdkwartier:

Suite 54
3, Whitehall Court
London, SW1A 2EF
England

Amerikaans Hoofdkwartier:

120 Wall Street
24th. Floor
New York, NY 10005
U.S.A.

Europees Hoofdkwartier:

40, Rue du Stand (1^{ère})
Case Postale 5323
CH-1211 Genève 11
Zwitserland

Wereld Goede Wil is een activiteit van Lucis Trust,
een niet-winstgevende en van belasting uitgesloten opvoedkundige instelling, opgericht in 1922