

## **Licht**

“Leidt mij van de duisternis naar het licht, van het onwerkelijke naar het werkelijke, van de dood naar onsterfelijkheid.” Zo luidt de oproep van de *Brihadaranyaka Upanishad*. Het menselijke verlangen naar het licht is oneindig groot, soms wel verkeerdelijk gericht. Gewoonlijk wordt de duisternis geassocieerd met onwetendheid, en het licht wordt vergeleken met de goddelijkheid, en het is waar dat de Bron van Licht in het Goddelijke ligt. Maar de Eeuwige Wijsheid leert ons dat, wetenschappelijk gezien, licht en materie synonieme termen zijn, terwijl “duisternis zuiver geestelijk” is. In deze beschouwing zien we een glimp van de enorme betekenis die ligt in de openbaring op het fysieke gebied, want licht is een intrinsiek deel van elk atoom van de substantie.

In de voorbije eeuw heeft er een instroom van licht naar de aarde plaatsgevonden die in zeker opzicht bijna verblindend was in haar schittering. Nu zijn er nog slechts weinig plaatsen op aarde waar het licht niet is doorgedrongen en de grote verstedelijkte gebieden bevinden zich voortdurend in het licht. Bij de bijna wereldwijde beschikbaarheid van de elektriciteit komt nog het licht van de kennis, welke zich heden snel uitbreidt door de groei van de literatuur en de ontwikkeling van de communicatie. Er is meer informatie beschikbaar voor de mensen dan zij ooit kunnen verwerken of gebruiken, doch de hunkering naar het licht van de wijsheid blijft, en is voorvelen nog onvervuld en het vermogen om “het licht te vatten” is nog niet universeel ontwikkeld.

Soms wordt licht letterlijk als een schok ervaren, die zowel pijnlijk is als de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van het bewustzijn. Een voorbeeld hiervan was de reactie van de mensheid op de gebeurtenissen van de 11<sup>de</sup> september 2001, waarbij er een onmiddellijke en wereldwijde erkenning ontstond dat de mensheid een zeer ernstig punt heeft bereikt indien de onwetendheid en de verkeerde waarden overheersen, en tegelijkertijd, zien we een bijna universele openbaring van het vermogen van de mensen om te reageren wanneer we tegenover een groot lijden en verdriet komen te staan.

De uiteindelijke opdracht van de mensheid om een centrum van licht voor de planeet te worden, wordt zeker en vast onderworpen aan een doordringend proces in de crisis en de beproevingen van de voorbije honderd jaren. De vervulling van deze opdracht wordt, meer dan we ons kunnen voorstellen, vooruitgeholpen door de instroming van de Krachten van het Licht – sterke geestelijke energieën die tijdens het Wesakfeest, dat dit jaar wereldwijd wordt gehouden op de 26<sup>ste</sup> april, worden vrijgegeven. Deze krachten, zoals ze hun invloed uitoefenen op de intelligente, denkende, verstandige mensen, bewerkstelligen een steeds grotere beheersing van het Plan en van de rol van de mensheid in dat Plan, maar de noodzakelijk te nemen stappen worden aan de vrije wil van de mensen overgelaten. Hierbij worden we gesterkt door de levendige voorbeelden van de Boeddha, de Heer van het Licht wiens naam betekent ‘de Verlichte’, en van de Christus, het Licht van de Wereld. Omdat deze beide grote Wereldleraren van dezelfde substantie zijn als de mensheid, zijn hun voorbeelden voor ons de garantie dat ook wij, zoals zij, op een dag dit zullen volbrengen.

## **Driehoeken Conferentie**

Vorig jaar in februari werd het eerste Driehoeken Forum gehouden in Londen. Het doel van het Forum was om de mensen van goede wil aan te zetten om de kracht van de gedachte naar direct licht en liefde te gebruiken in het menselijk bewustzijn door middel van het vormen van driehoeken. Er was een uitbundige reactie op deze vergadering en er werden nieuwe driehoeken gevormd. Verder gaand op dit initiatief plannen we een Driehoeken Conferentie op de 9<sup>de</sup> november dit jaar (in elk van de drie hoofdcentra) in Genève, New York en Londen. Het doel van deze Conferentie is het verdiepen van de geestelijke gerichtheid van de wereldwijde driehoekengroep en zo verder het instromen van het licht en de goede wil in het menselijk bewustzijn. Er zijn eveneens plannen om samen te werken met eenheden van dienst over de hele wereld die op dezelfde dag als de conferentie, hun eigen Driehoeken bijeenkomsten / vieringen / cyclussen van meditatie en bezinning zullen organiseren. Door deze gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen zal er een wereldwijde geestelijke gerichtheid naar Driehoeken ontstaan tijdens de aanloop, gedurende en na de Conferentie. Binnen enkele maanden zal er verdere informatie gezonden worden naar alle medewerkers.

## **Driehoeken on-line**

Al diegene die een Internet aansluiting hebben zullen geïnteresseerd zijn om te vernemen dat 'Driehoeken on-line' bestaat. Het is een initiatief op het web waardoor de medewerkers op veilige web-pagina's hun driehoek kunnen registreren; om driehoeken on-line op het net te vormen, na het invullen van een korte vragenlijst; en om hun bedenkingen over het werk, of ermee verbonden kwesties, mee te delen op de pagina 'het delen van groepsgedachten'. Er zullen uitgezochte teksten worden opgenomen op de web-site en/of in de toekomstige Driehoeken Bulletins. Bezoek dus aub de web-site ([www.triangles.org](http://www.triangles.org)), druk op 'Triangles' op de bovenste horizontale balk en dan kan je de dienst kiezen die je zoekt. We hopen dat deze nieuwe mogelijkheid de mensen zal aanzetten om nieuwe driehoeken te vormen, om hun driehoek te registreren en om hun gedachten over het werk te delen.

## **Problemen de Mensheid on-line**

Wereld Goede Wil is onlangs ook van start gegaan met een nieuw initiatief op het web ([www.lucitrust.org/goodwill/poh/](http://www.lucitrust.org/goodwill/poh/)) waarbij de studie van 'De Problemen der Mensheid' centraal staat. Het geeft ons een selectie teksten uit de studie stellen, samen met een forum voor discussie om gedachten te delen en voor het bedenken van wegen voor oplossingen. De nieuwe pagina's schetsen een inleiding tot deze studie cursus, en er zijn zes hoofdgebieden die in de toekomst zullen worden belicht: de verhouding tussen kapitaal en arbeid; de jeugd en opvoeding; de minderheden; internationale eenheid; het psychologisch herstel van de naties; en de kerken en de georganiseerde religies. Elk van deze thema's zullen met veel verbeelding en intelligent moeten opgelost worden indien de mensheid een betere wereld zal willen scheppen voor allen.

## **De Grote Aanroep in Kinyarwanda**

De Grote Aanroep staat centraal in ons werk om het licht en de goede wil vrij te maken in het menselijk bewustzijn. Als Mantram voor de Nieuwe Tijd werd De Grote Aanroep in 1945 aan de wereld vrijgegeven, en werd reeds vertaald in meer dan zeventig talen en dialecten, en wordt dagelijks gebruikt door ontelbare duizenden mannen en vrouwen van goede wil in meer dan 100 landen over de wereld.

Het is altijd aangenaam om een nieuwe vertaling te leren kennen. Op het einde van vorig jaar werden wij door een medewerker in Ivoorkust op de hoogte gebracht dat De Grote Aanroep werd vertaald in het Kinyarwanda.

Kinyarwanda wordt gesproken in Rwanda, Burundi, en in delen van West Tanzania en in het zuiden van Uganda. De Aanroep werd voor de eerste keer gebruikt als een groepsgebed in april van vorig jaar om de zevende verjaardag te herdenken van de genocide die in Rwanda heeft plaatsgehad als "het afsluitende deel van een bijeenkomst voor gebed van alomvattendheid".

## **Het Planetaire Netwerk**

### **De Wetenschap en de Geestelijke Zoektocht 11 (SSQ11)**

SSQ11 is een vier jaar oud internationaal programma dat door the Center for Theology and the Natural Sciences in Berkeley, California, VS wordt georganiseerd, in samenwerking met verschillende organisaties.

Het is haar doel om de dialoog te bevorderen tussen de voornaamste wetenschappers over “de bindingen tussen hun wetenschappelijke bezigheden en hun religieuze of geestelijke be-oefeningen” door middel van workshops en publieke conferenties over de hele wereld. SSQ11 moedigt de open dialoog aan binnen de wetenschappelijke wereld en geeft haar bevindingen vrij aan het publiek.

SSQ11 heeft onder andere tot doel om:

- het bewustzijn van de mensen te vergroten ivm de wetenschappelijk-religieuze dialoog.
- het teweegbrengen van culturele gewaarwordingen over wetenschap en religie ten gunste van hun onderlinge constructieve wisselwerking.

Met het bespreken van de uitdagingen die in het vooruitzicht liggen, merkt SSQ11 op: “... de laatste decennia van de 20<sup>ste</sup> eeuw bracht ons een belangrijke transformatie die de 21<sup>ste</sup> eeuw zal hervormen. Zowel de wetenschappers als de religieuzen hebben ons met overtuigende argumenten duidelijk gemaakt dat het oude ‘oorlogszuchtige’ model van de verhouding tussen wetenschap en religie uiteindelijk gebarsten is. De religie sluit de wetenschap niet lager uit door ze op magische wijze te overtreffen, maar ze kan de draad opnemen waar de wetenschappelijke kennis aan haar grenzen is gekomen. Zo ook verwerpt de wetenschap niet langer de spiritualiteit door ze te beknotten en uit te sluiten, maar in plaats daarvan haar vruchtbare inzichten aan te bieden daar waar de religie gewoonlijk haar beperkingen kent. De laatste jaren zien we een levendige en actieve dialoog tussen de wetenschappers en de religieuzen (in vele gevallen zijn beide verenigd in éénzelfde persoon) waarbij er een wederzijds respect zich heeft ontwikkeld”.

- Science and the Spiritual Quest  
2400 Ridge Road, Berkeley, California  
CA 94709-1212 VS  
Tel: +1 510 848 2355  
Fax: +1 510 848 2592  
Email: [ssq@ssq.net](mailto:ssq@ssq.net)  
Web : [www.ssq.net](http://www.ssq.net)

## **Icos – De eerste Internationale Conferentie over Organisatorische Geestelijkheid**

Dit jaar wordt er een driedaagse conferentie gehouden aan de universiteit van Surrey, Guildford, Engeland op 22-24 juli. Het doel van de conferentie, ‘Levende Geest – een nieuwe dimensie in werk en leren’, bestaat erin om “mensen van alle geledingen van de maatschappij en van over de hele wereld (voornamelijk uit de zakenwereld of hoger opgeleiden die interesse hebben in de toepassing van de geestelijke dimensie op het werk of in de opvoeding) samen te brengen om over dit thema van gedachte te wisselen dat over de hele wereld steeds meer belangstelling en toepassing krijgt”.

De organisatoren van de conferentie verklaren: “de uitdaging voor alle organisaties bestaat uit het onderzoeken van het concept spiritualiteit als een zoeken naar richting, betekenis, innerlijke eenheid en verbinding met anderen, en om te trachten deze vitale dimensie van de menselijke aard te integreren in een cultuur van werken en leren”.

De vier hoofdthema’s van de conferentie zijn:

- **De levende geest op het werk.**  
Wat is de verhouding tussen ethisch, esthetisch, religie en spiritualiteit op het werk en in de opvoeding ?
- **Transpersoonlijke werkelijkheden.**  
Is het mogelijk om de bewering te onderzoeken of spiritualiteit op het werk doeltreffend en veilig is ?
- **De Nieuwe Tijd en Esoterische Spiritualiteit.**  
Hoe kunnen we de esoterische spiritualiteit integreren met de New Age beweging en het geestelijke eco-begrip met de traditionele toepassingen van erediensten, werken en leren ?
- **Nieuw Leiderschap.**  
Hoe belangrijk is het dat de leiders ‘het emotionele en geestelijke kunnen’ begrijpen als deel van het aanmoedigen van de holistische manier van werken ?

Daniela Warr, Conference Secretary, School of Educational Studies, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 5XH, Verenigd Koninkrijk.

Tel: +44 1483 689760; Fax: +44 1483 689191

Email: [d.warr@surrey.ac.uk](mailto:d.warr@surrey.ac.uk)

Web: [www.HPRG.org](http://www.HPRG.org)

## **De Drie Geestelijke Feesten**

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus. Het zijn het Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid.

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt.

**Het Paasfeest.** Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde.

**Het Wesakfeest.** Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel.

**Het Feest van de Goede Wil.** Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreikt. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

( Uit het pamflet de drie grootste Geestelijke Feesten)

<b>Het Paasfeest</b>	<b>28 maart</b>
<b>Het Wesak Feest</b>	<b>26 april</b>
<b>Het Feest van de Christus/ Wereld Aanroep Dag</b>	<b>26 mei</b>