

Driehoeken bulletin

Maart 2003

No. 143

Laat het Licht binnenstromen.

We leven in een periode van grote onzekerheid over de toekomst, waarbij de stabiliteit van de verworvenheden in vraag wordt gesteld, nochtans zijn de nieuwe en de nodige patronen nog niet ten volle verschenen in het licht van de herkenning. Wanneer we er aan denken om in zo'n periode "het Licht binnen te laten", moeten we ons afvragen wat er de oorzaak van is dat dit licht wordt tegengehouden. Natuurlijk ligt het antwoord in de duisternis van zelfzuchtig materialisme en afgescheidenheid. Toch kunnen we zeggen dat "de krachten met ons zijn" omdat de energie voor het komende nieuwe tijdperk afkomstig is van de zevende straal die de synthese van geest en materie bewerkstelligt. Licht is het resultaat van het met elkaar in contact komen van geest en materie en tegelijk openbaart het de verhouding tussen de twee polen geest en materie – oorzaak en uitdrukking.

Dit raakt aan de uiteindelijke bestemming van de mensheid, namelijk als de planetaire bringer van Licht. Wanneer we de eerste strofe van de Grote Aanroep laten weerklinken – "Vanuit het punt van Licht in het Denken van God strome Licht in het denken van de mensen. Dat Licht op aarde nederdale" – dan roepen we het uiteindelijk doel op dat de mensheid moet volbrengen. Zoals de woorden van de Aanroep ons aantonen is het een vervulling door middel van het scheppen van een éénlijnigheid, of een kanaal waardoorheen de energie van Licht kan stromen. Dit kanaal vergt een groep mensen die verenigd zich richten met onzelfzuchtige toewijding op het tegemoet komen aan de noden van de wereld.

De drie geestelijke feesten, en voornamelijk het Wesak Feest, wanneer de Krachten van het Licht zich in de wereld storten, vormen een gelegenheid om deel te nemen aan een groepséénlijnigheid waardoorheen Licht kan worden overgebracht: van de Boeddha, de Heer van het Licht, via de Geestelijke Hiërarchie naar de mensheid en de planeet, en dit indien de Nieuwe Groep van Werelddienaren en alle mensen die streven naar eenheid, juiste onderlinge verhoudingen en onderlinge afhankelijkheid, hun taak opnemen in deze éénlijnigheid en zo het kanaal van de stroom van energie vervolledigen. Het heeft geen belang of iedere deelnemer zich volledig bewust is van de betekenis of van deze éénlijnigheid of van de verdere uitbreiding ervan in bewustzijn. Elk denkvermogen en elk hart dat erdoor wordt aangespoord, en reageert met enige zin voor verhouding met en in het Geheel, is een hulp om het beoogde doel van de Feesten te bereiken.

De dienst van Driehoeken is een mooi voorbeeld van een groepskanaal om het Licht binnen te laten. Door middel van de verenigde meditatie van een groep die onzelfzuchtig werkt, en geen eigen voordelen nastreeft, buiten de dienst aan het Plan, kan het Licht en de Liefde van God aan de wereld worden vrijgegeven. Laten we in meditatie werken om licht en goede wil uit te stralen in het menselijk bewustzijn en zo helpen om *het Licht binnen te laten*.

Rapporten van de Driehoeken bijeenkomsten op 9 november 2002.

In de vorige uitgave van het bulletin gaven we een rapport van de Driehoeken Seminaries van 9 november 2002 die gehouden werden in de drie hoofdkwartieren – New York, Genève en Londen.

In dit artikel hebben we de eer om over de Driehoeken bijeenkomsten te schrijven die ook op 9 november werden georganiseerd door groepen over de hele wereld om de seminaries in de drie hoofdkwartieren te versterken. **Al deze bijeenkomsten zorgden voor een wereldwijde simultane gerichtheid op Driehoeken.**

Australië: De eenheid van dienst in Australië, ‘Sidney Goodwill’ richtte een uur lang de aandacht op Driehoeken en dit op het einde van een geestelijk samenzijn. De groep meldt: “het was een diep geconcentreerde groep eindigend met een symbolisch aansteken van kaarsen in groepen van drie met roze bloembladen en een lezing van het ‘Oude Commentaar’, en tenslotte het doen weerklinken van de Grote Aanroep en het OM”.

Colombia: De ‘Medellin Goodwill’ eenheid van dienst in Colombia, Zuid Afrika, organiseerde een bijeenkomst samen met twee andere groepen. *Hogares Claret* en *Un Curso en Milagros (een Cursus in Wonderen)*. Door gebruik te maken van het thema van de Driehoeken Seminaries, ‘**een ontluikend patroon van Licht**’, kwam de bijeenkomst tegemoet aan het idee van “Drie groepen: één gemeenschappelijk werk toegewijd aan de Christus”.

Uit elke groep gaf een vertegenwoordiger een samenvatting. Gabriel Mejia, een priester van ‘Hogares Claret’, en voorzitter van de Latijns Amerikaanse Federatie van Therapeutische Gemeenschappen, sprak over “De Grote Aanroep en haar verhouding tot ons begrip van het Geestelijk werk en van ons dienstbetoon”. Mr John J. Cardenas van ‘Een Cursus in Wonderen’ sprak over “de universaliteit van de proefneming in het Licht van ‘de Cursus in Wonderen’ ”. En de schrijver en medewerker van de eenheid van dienst ‘Medellin Goodwill’, Luis Eduardo Yepes, auteur van ‘Dichter bij de Ziel’, sprak over “de dienst van Driehoeken als een middel om het menselijk bewustzijn te ontwikkelen”.

Bijna negentig mensen woonden de bijeenkomst bij, en deze eindigde met een groepsmeditatie. De groep vermeldt: “Het experiment om de diepe betekenis van dienst van Driehoeken op een scheppende manier in zich op te nemen en deze te gebruiken in een driehoekig groepswerk, eindigde op een zeer betekenisvolle wijze.

Tsjechische Republiek: Drie medewerkers – Jan, Ludmila en Peter Weiss – van Ostrava in de Tsjechische Republiek, hielden een Driehoekenbijeenkomst. Het openingswoord was een inleiding tot de Driehoeken. Daarna volgde er een groepsdiscussie. De video van de Grote Aanroep werd getoond en daarna volgde een groepsmeditatie. Na de onderbreking volgde nog een bijeenkomst en het einde was een groepsmeditatie.

Nieuw Zeeland: Het Driehoekencentrum in Peakakariki, Nieuw Zeeland, hielden een Driehoeken Workshop. De workshop opende met het luisteren naar een opname van de verbeterde versie van de Grote Aanroep, en zo een overbrugging vormend met “de generaties van mensen die in het netwerk hebben gewerkt tijdens hun incarnatie en met de duizenden driehoeken van het nu bestaande netwerk”. Dan verbond de groep zich met al de andere Driehoekenbijeenkomsten over de hele wereld. Daarna volgde er een korte inleiding van Driehoeken en een groepsmeditatie. De groep meldt verder: “We hadden een boeiende groepsdiscussie over Driehoeken, doorspekt met korte citaten van DK over de Driehoekenbeweging – de discussie richtte zich op de individuele ervaringen van hun werk in de verschillende driehoeken gedurende de voorbije jaren”.

Er volgden dan twee toespraken: Lani Murphy, een esoterisch leraar in genezing, sprak over het gebruik van Driehoeken bij genezingen. En Julie Coulson, een pianiste en docente aan de Wellington Massey University Music Department, sprak over de rol van de driehoek in de muziek en over de harmonie en de aard van hiërarchie in de muziek. Julie bereidt een doctoraatsthesis voor waarin ze de

kennis en de betekenis van het geluid, die te vinden is in de Tijdloze Wijsheid, onderzoekt. De workshop eindigde met een korte meditatie en het nuttigen van thee. De groep meldt: “Het was werkelijk een zeer mooi namiddagwerk”.

Nigeria: De Agbor eenheid van dienst hield een Driehoeken seminarie in Nigeria. De groep schrijft: “Het seminarie werd succesvol geleid. We hadden van de website van Lucis Trust alle e-mantrams gedownload, alsook alle artikelen over Driehoeken en de Wetenschap van Meditatie die door de Driehoeken medewerkers worden verspreid”.

De groep ontwierp en drukte ook Driehoeken stickers, en bladwijzers in kleur met de Grote Aanroep en deze werden verspreid onder de aanwezigen en toegezonden aan de andere eenheden van dienst in Nigeria om ze te verspreiden.

In zijn toespraak zei Harry Juwe van de Agbor eenheid van dienst: “Het is de bedoeling van dit seminarie om een platform aan te bieden voor groepsdiscussie en voor het nadenken over het Driehoekenwerk als een doeltreffende manier om meer licht en goede wil binnen te laten in onze onrustige wereld van vandaag. Het doel is om een beter begrip van de betekenis van het Driehoekenwerk te bevorderen en om de deelnemers aan te sporen om gebedsdriehoeken te vormen en mee te werken aan dit groeiend planetaire werk om aan een betere toekomstige wereld te bouwen”.

Nigeria: De Eket eenheid van dienst in Nigeria schrijft: “Wij zijn blij om u te melden dat de Eket eenheid van dienst een Driehoekenseminarie heeft gehouden op 9 november 2002.... Voorafgaand werden vele kopieën van de aankondiging rondgestuurd, alsook enkele aankondigingen op de openbare aankondigingsborden. We hebben eveneens informatie over het Driehoekenwerk zelf en over het seminarie verspreid”.

Op het seminarie werden enkele toespraken gehouden, een groepsmeditatie en groepsdiscussies. Mr. Victor Amaunam opende de bijeenkomst en sprak in de namiddag over “Dienst als een manier van leven”. Mr. Sunday Udo’s richtte zich op “Driehoeken, een ontluikend patroon van Licht”. Dit werd gevolgd door de toespraak over “de uitdaging van de Internationale Eenheid” door Chief Victor D.Ikot. En Barrister E.T. Ekwere sprak over “Het probleem van de Kinderen in de Wereld”. Het seminarie werd afgesloten met een slottoespraak en een groepsmeditatie.

Portugal: ‘Grupo de Estudos Maitreya’ in Portugal belegde een bijeenkomst om het werk van Driehoeken te belichten. Tevens werden Driehoeken, Wereld Goede Wil en Lucis Trust voorgesteld. Informatie over de werkwijze van het Driehoeken werk werd uitgedeeld, samen met lectuur over Wereld Goede Wil. De bijeenkomst eindigde met een meditatie over Driehoeken.

Zuid Afrika: Ann Hamm, een medewerkster in Zuid Afrika, organiseerde een workshop. Ze schrijft: “Met tien vrienden hebben we op 9 november een Mandala workshop gehouden met in gedachte de bijeenkomst in Londen. ... Het idee van Driehoeken werd in de groep besproken. ... Het duurde niet lang of enkel het geluid van de penselen op het papier kon nog worden gehoord – volledige stilte omhuld door vrede daalde over iedereen neer terwijl we gelijktijdig ons op subjectieve wijze verbonden met de groepsmeditatie in Londen.

“Twee uren leken slechts een ogenblik. Iedereen was zo geconcentreerd bezig dat de tijd en de uiterlijke gebeurtenissen werden vergeten. De namiddag werd beëindigd met het fotograferen van de schilderijen en tijdens een theepauze werd er van gedachte gewisseld. Ik was aangedaan door de enorme vrede die iedereen had gevoeld en het gevoel van onderlinge verbinding die we hadden gedeeld”.

“Iedereen had een diepe vreugde ervaren tijdens deze namiddag en uitten de wens om nog aan zulk gebeuren mee te kunnen werken. Een vervolg wordt gepland voor de Wesak nieuwe en volle maan meditaties”.

“Wij danken u voor de gelegenheid om aan dit groepsstreven te kunnen meedoen. Het was niet enkel heilzaam voor hen die er aan meededen, maar we bouwden ook bruggen en misschien komen er enkele nieuwe driehoeken uit voort”.

Drie Geestelijke Feesten.

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus. Het zijn **het Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil**. Door het standvastig en volhardend meditatiewerk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid.

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen teweegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt.

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde.

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel.

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII:29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreikt. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest is ook gekend onder de naam **Wereldaanroepdag**.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

(Uit het pamflet de **drie Geestelijke Feesten**)

Het Paasfeest	16 april
Het Wesak Feest	15 mei
Het Feest van de Christus/ Wereld Aanroep Dag	14 juni