



# DRIEHOEKEN

---

BULLETIN N° 173

september 2010

## DE VERHEVEN WETENSCHAP VAN HET BEREIKEN

De evolutie kan op bondige wijze beschreven worden als een ‘steeds toenemende kracht om te reageren’ – een zich ontvouwende gevoeligheid voor de omgeving en een overeenkomstig vermogen om ermee in wisselwerking te treden. En wanneer een menselijk wezen op bewuste wijze zijn of haar eigen evolutie in handen neemt, wordt een geestelijke wetenschapper geboren; iemand die steeds beter de indrukken op de zintuigen waarneemt – hun oorsprong, doel, betekenis en kwaliteit – en op zo een intelligente manier reageert dat de geestelijke groei in sommige aspecten van het geheel wordt bevorderd. Voor zo iemand wordt de evolutie een verheven wetenschap van het bereiken welke zich uitstrekt tot ver boven de gewone fysieke zintuigen tot in het rijk van de intuïtie en de telepathie.

De wetenschap van het bereiken werkt uit noodzaak doorheen een medium, door ieder gekend als de ether; en doorheen die ether vinden op alle gebieden de elektromagnetische wisselwerkingen plaats. Vanaf de energetische verhoudingen die door de Heer van de Wereld tot de kosmische krachtsvelden worden gevormd, tot de kleine elektromagnetische verbindingen tussen de atomen en de moleculen, biedt de ether de voedingsbodem van waaruit de wetenschap van het bereiken en de kunst van het reageren werken.

Dit opzienbarende onderzoek werd gedaan door onderzoekers van een gekend farmaceutisch bedrijf. Wanneer graankorrels en vseitjes bloot gesteld werden aan een ‘elektrostatisch veld’ groeien er voorhistorische organismen uit met daarenboven “een varen onbekend voor de plantkundige; tarwe die oogstklaar was na zes weken en een reuze forel die reeds 130 jaar geleden in Europa was uitgestorven. Het leek alsof deze organismen door dit elektrisch veld toegang kregen tot hun eigen genetisch geheugen”.<sup>1</sup> Indien de wetenschap van het bereiken kan werken met zulke krachtvelden om zo het verleden te voorschijn te roepen wat zullen dan de gevolgen zijn als ook de toekomst op een zelfde wijze kan opgeroepen worden?

In feite verbindt de wetenschap van het bereiken het verleden en de toekomst en dit in het heden; want het heden is de plaats waar de resultaten van het verleden en de mogelijkheden van de toekomst elkaar ontmoeten. En de spirituele wetenschapper heeft een verbinding met de ziel in elke vorm om de vermogens ervan te helpen ontplooiën. In deze betekenis ligt de bestemming van de mensheid in de samenwerking als een planetaire bemiddelaar. Door middel van aanroep en oproep kan de mensheid op bewuste wijze de energie van de hogere natuurrijken verbinden met de lagere natuurrijken. Zo wordt tussen de hogere geestelijke wezens en het laagste atoom een verbindingsbrug gevestigd.

We komen in een tijdperk waarin zowel onze hogere contacten als de gedeelde planetaire bestemming in het licht komen te staan. En de meditatie met haar veilig en standvastig doordringen tot de hogere krachtcentra in de menselijke structuur *brengt een magnetisch aura voort waarin deze hogere indrukken vrij kunnen inwerken*. Wat ons betreft versterkt elke verlichte driehoek elke dag opnieuw het planetaire netwerk betreffende het indrukken en de uitdrukking van dynamische energieën. Op deze manier nemen we algeheel deel aan het deskundig gebruik van de wetenschap van bereiken om “licht, liefde en macht het plan op aarde te laten herstellen”.

<sup>1</sup> · [www.urzeit-code.com/index.php?id=23](http://www.urzeit-code.com/index.php?id=23)

## KRACHTEN BRENGEN INSTROMING TEWEEG.

In ons individuele leven zijn het zich bewust worden van de ziel en de geboorte van de wilten-goede buitengewone intense ervaringen van vreugde en betekenis, van licht en liefde. Tegelijkertijd brengen deze ervaringen evenwel en noodzakelijkerwijze al de verkeerde opwellingen en zelfzuchtige verlangens tot uitdrukking welke we tot dan toe met succes hebben verborgen weten te houden. Omdat we niet in staat zijn om voor eens en voor altijd met hen af te rekenen en hen te beletten om ons leven nog verder te verstoren, zijn we in een situatie beland waarbij we ten volle ermee worden geconfronteerd en verplicht worden ze te herkennen en het hoofd te bieden. Wat geldt voor het individu is eveneens waar voor de mensheid als geheel.

Het leven van de mensheid in de laatste eeuwen werd gekenmerkt door een geest van streng onderzoek waardoor adembenemende ontdekkingen werden gedaan op elk gebied van de menselijke interesse en activiteit. De minst gekende maar misschien wel de belangrijkste van al deze ontdekkingen is dat we begonnen zijn om het denkvermogen te leren gebruiken. Alle ontdekkingen hebben zowel goede als slechte gevolgen, en het gebruik van het denkvermogen is hierop geen uitzondering. Aangespoord door de onvrije persoonlijkheid is het denkvermogen een werktuig voor zelfzuchtige en manipulerende verheerlijking. Maar onder de invloed van de ziel is het denkvermogen in staat om juist te denken en om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Het denkvermogen weet dat heelheid de werkelijkheid is die achter alle uiterlijke manifestatie ligt en vanuit dit gezichtspunt kan het denkvermogen het licht in de duistere hoeken van de menselijke psyche werpen. Zo brengt het op grote schaal alle patronen van schadelijke verlangens en gedachten aan het licht en alle gedragingen waarvoor de mensheid uiteindelijk verantwoordelijk is en die heden te zien zij als de grote wereldcrises welke de planeet en de mensheid als nooit tevoren in de geschiedenis totaal misvormen en bedreigen. Daarenboven stevenen deze crises op dit moment recht voor onze ogen af op een uitzonderlijke climax.

Wanneer we enkel naar de oppervlakte der dingen kijken dan is het onvermijdelijk dat we een diep gevoel van onbeholpenheid krijgen ten aanzien van zulke overweldigende uitdagingen. Maar als we doordringen onder de oppervlakte en de beperkingen van de persoonlijkheid beginnen te boven te komen, en we in toenemende mate de werkelijkheid van de liefde aanraken, dan worden we ons bewust van drie dingen. Ten eerste herkennen we dat alle uiterlijke gebeurtenissen en omstandigheden de neerslag zijn van innerlijke oorzaken. Ten tweede ontdekken we dat de huidige wereldbevoering – en in het bijzonder onze scherpzinnig bewustzijn ervan en van wat het betekent voor het leven van de mensen over de hele wereld – niet eenvoudig een onvoorziene gebeurtenis op het fysieke gebied is van het collectieve verlangen en gedachteleven van de mensen. Op een diepzinnige manier is deze eigenlijk door de ziel neergeslagen. Juist omdat het tot openbaring komt in de mensheid als een geheel is de ziel nu in staat om aan het menselijk bewustzijn een spiegel voor te houden en alles wat onaanvaardbaar is aan de oppervlakte te brengen. Dus achter alle uiterlijke chaos en achter de onmetelijke tragedie en lijden in de huidige periode ligt paradoxaal genoeg de liefdeskracht van de ziel. Ten derde worden we geconfronteerd met de realiteit dat enkel de incarnatie van het leven en de waarden van de ziel, op voldoende schaal, het leven van de mensheid creatief transformeren en zo tegemoet komen aan al de problemen waar we voor staan. Al het andere is louter knoeien met symptomen en het probleem verergeren.

Deze herkenningen bieden ons een enorme gelegenheid voor optimisme in een wereld die in grote lijnen ofwel ontkennend is of moedeloos over hetgeen er plaats vindt. Het is voor ons een heerlijke bemoediging om uit te stijgen boven onze persoonlijke bekommernissen naar het gebied van werelddienst waar we allen eigenlijk horen te zijn. Daar nemen we deel aan het werk om de nieuwe ideeën en waarden in te leiden en te grondvesten ten behoeve van een mensheid die hongert naar een nieuwe visie en naar het licht van een nieuwe verwachting.

# HET PLANETAIRE NETWERK

**Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het heroriënteert de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het bulletin verschijnen weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk.**

## **Intuïtie in dienst.**

‘Intuïtie in dienst’ werd opgericht in 1999. De doelstellingen zijn om:

- het helpen ontwaken van de intuïtie en haar rol in het scheppen van een betere wereld te belichten.
- het promoten van de eenheid der mensen en juiste verhoudingen door individuen en groepen te bemoedigen om de Dagen en Jaren van de Verenigde Naties te ondersteunen door middel van meditatie en gebed.

Dit initiatief wordt ondersteund door medewerkers over de hele wereld die een visie delen van “de hogere mogelijkheden van de mensheid en de wens om te helpen in het scheppen van juiste menselijke verhoudingen”. Het werk verbindt de noodzaak tot het begrijpen en werken met de ware of geestelijke intuïtie met de noodzaak om de voorbehouden Dagen en Jaren van de VN in toenemende mate te ondersteunen en dit voornamelijk via gebed en meditatie.

De groep verklaart: “De kalender van de VN met voorbehouden Dagen, Weken, Jaren en Decennia vormt een goed gevestigde wereldwijd ritme van dienst. Het brengt de mensen van goede wil over de hele wereld bijeen om samen te werken en zo de belangrijke thema’s van deze tijd aan te pakken. Zodoende is dit een van de beste creatieve bijdragen in het bouwen van de eenheid der mensen. ...In de meditatie is het mogelijk om ideeën intuïtief uit de hoogste subtiele gebieden van het menselijk denken te ontvangen. Deze ideeën kunnen bereikt en gekend worden in de meditatie en zo naar beneden gebracht naar de gebieden waar

ze toegankelijker zijn; mediteren over de thema’s van de VN Dagen en Jaren kan nieuwe ideeën voortbrengen in het algemene denken over deze thema’s, waardoor er een grotere creativiteit kan ontstaan bij de werkers in de uiterlijke wereld. Door het sturen van liefde en licht naar hen die werken voor juiste verhoudingen in het openbare strijdperk van het leven worden hun innerlijke hulpbronnen voor moed, visie, geestdrift en verwachting versterkt, en geeft hen een gezond gevoel dat er een innerlijke steun bestaat waar zij uit kunnen putten.”

‘Intuïtie in dienst’ stuurt elke maand een e-nieuwsbrief uit naar hen die het werk steunen.

web: [www.intuition-in-service.org](http://www.intuition-in-service.org)  
email: [info@intuition-in-service.org](mailto:info@intuition-in-service.org)

## **De grote herbezinning.**

De grote herbezinning is een internationale organisatie die zich wijdt aan het helpen bij de geboorte van een nieuwe mensheid, en dit in de uitwerking van het met succes ontwikkelen van een duurzame en praktische wereld.

Ze organiseren toekomstgerichte conferenties met vooraanstaande vooruitziende denkers. Op deze conferenties worden de geestelijke beginselen en wetenschappelijke mogelijkheden uitgewerkt, om eenheid en diepere ervaringen bij de deelnemers op te roepen. Vanaf 1999 werden de conferenties op verschillende locaties over de hele wereld gehouden. Enkele sprekers waren: Ervin Laszlo, Don Beck, Andrew Cohen, Ram Dass, Timothy Freke, Stanislav Grof and Barbara Marx Hubbard.

Een leidend uitgangspunt van de organisatie is “een holistische, inclusieve benadering, openstaand voor- en alle wegen van het leven omvattend, zal helpen om genezing, gezondheid, samenhang en meer betekenis teweeg te brengen”.

web: [www.greatmystery.org](http://www.greatmystery.org)  
email: [prophets@greatmystery.org](mailto:prophets@greatmystery.org)  
Tel: + (1) 505 796 4023 or + (44) 20 8123 5108

## DOORGRONDEN VAN HET ONBEKENDE.

*Niet erboven, noch errond en noch in het midden heeft men Hem omvat. Er is geen gelijkenis met Hem Wiens naam de Grote Heerlijkheid is.*

De Upanishads

Op het eerste gezicht lijkt de titel een tegenstrijdigheid, voor sommigen zelfs zinloos. In een poging om dit filosofische raadsel toch op te lossen, worden beetje bij beetje de sluiers die onze visie beletten opzij geschoven en openbaren een glimp van de verborgen heerlijkheid, zien en horen we even de uitzichten en geluiden van de hemelse werelden die normaal achter onze horizon liggen. De tijdloze wijsheid stelt dat “al wat IS, is steeds aanwezig”. In welke richting we ook zoeken om het onkenbare te doorgronden – door middel van de verbeelding van ideeën, energieën, de kwaliteit van vormen – zullen we ontwaken uit onze lange slaap tot dat wat eeuwig is.

Deze geestelijke tocht is een onvermoeibare queeste waarover de eeuwenoude filosofie ons zegt dat deze geen begin en geen einde kent, ze overstijgt tijd en ruimte, en leidt van de ene bewustzijnsuitbreiding naar de andere door middel van het evolutieproces. Vanuit een bepaald perspectief is onze bewuste zoektocht naar de onbekende oorden van de verlichte werelden pas begonnen. Maar zelfs de eerste wankel stappen brengen ons een gevoel van vreugde en succes, en maakt ons bewust voor de oneindige goedheid die het leven doordringt.

Door middel van onze meditatie en onzelfzuchtige dienst in Driehoeken, ontwikkelen we de vermogens die helpen om de sluiers te scheuren met als gevolg dat we nu een grotere verantwoordelijkheid opnemen om de uitgebreide visie die aan ons werd geopenbaard uit te dragen. Het netwerk wordt door ons dagelijks met licht en goede wil doorstraald. Ontvankelijke harten en geesten vinden weerklank en verbinden de vormloze natuurrijken met de wereld van vormen – want alle vormen bestaan, zo is gezegd, om de waarheid uit te drukken.

We kunnen enkel dromen over de grootsheid die achter onze verheven gedachten ligt en dit met de grootste nederigheid en eerbied. Desalniettemin openbaren de mysteriën op trage wijze het wonder en de schoonheid van het drama dat zich op onze kleine planeet ontvouwt. Er komt een synthetisch beeld te voorschijn dat alle leven met elkaar verbonden is, dat alle natuurrijken innerlijk deel uit maken van een groter geheel. En hoewel de maatstaf van het eeuwige denkvermogen voorbij de schaal van intellect en rationaliteit ligt, kan enkel de verlichte intuïtie haar juweel doorgronden, de grootte van de visie in zich opnemen, en alle elementen in een samenhangend geheel samensmelten. Al wat we met de grootste inspanning kunnen doen is er naar te streven “teneinde te begrijpen hetgeen mogelijk is op onze trap van ontwikkeling en het aan de eeuwigheid overlaten haar geheimen te onthullen”.

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat om juiste verhoudingen te bevorderen.

**Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken:**

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW 1A 2EF  
UK

Case Postale 5323  
40 Rue du Stand  
1211 Genève 11  
ZWITSERLAND

120 Wall Street  
24th Floor  
New York, NY 10005  
USA

[www.triangles.org](http://www.triangles.org)