



DRIEHOEKEN

BULLETIN N° 179

maart 2012

HET LICHT BINNENLATEN

Eeuwen gaan voorbij, cyclussen komen en gaan, en de menselijke aangelegenheden zijn steeds in beweging, maar de uitstraling van geestelijk licht blijft bestaan, en dringt verder door de mistige sluier van de aarde om zo het licht in de vorm te bevrijden. Wij gaan voort naar een tijdperk waarin de tegenstelling tussen het licht en de duisternis, tussen waarheid en leugen, en tussen vrijheid en de ‘gevangenschap’ nog nooit zo duidelijk zichtbaar was. De grote gebeurtenissen die zich in de wereld voor onze dikwijls verbijsterde ogen ontvouwd staan in verband met de onenigheid tussen de opkomende geestelijke werkelijkheden en de oude denkritmes. Aan al deze crises ligt de juiste aanpassing van de uiterlijke wereld van vormen aan de naar voren tredende archetypische patronen van de ziel ten grondslag.

In de laatste 70 jaren of zo zijn er diepgaande energieën op de mensheid vrijgelaten. De ondoorgrondelijke en weldadige ‘blik’ van de “lichten die de wil van God uitdragen” in Shamballa, het Heilige der Heiligen, werd drie keer naar de mensheid gericht. Het caleidoscopische samenspel van energieën was tastbaar. Tijdens deze periode zijn er op het fysieke gebied enorme resultaten teweeg gebracht, begoochelingen vernietigd en er was een niet aflatende invloed van ideeën op het menselijk denkvermogen. Overal zien we een toenemend bewijs van de juiste reactie van vormen op het onderliggende innerlijke patroon. De vooruitgang van de vrijheid en de mensenrechten, goed bestuur, een groeiende internationale samenwerking en de sterke toename van dienende groepen zijn maar enkele van vele zichtbare ontwikkelingen die de aanhoudende strijd naar geestelijke vrijmaking aantonen.

Als ras leren we om met toenemende wijsheid het hogere en het lagere te omhelzen om zo schoonheid, orde en een harmonisch ritme te vestigen. Een juiste verhouding met het goddelijke, met elkaar en met de lagere natuurrijken brengt een toenemende weerklank teweeg onder een groeiende groep verlichte denkers. Deze ontwikkelingen brengen een herkenning van de onderlinge afhankelijkheid van allen binnen het grotere Geheel. De mensheid beweegt zich uiteindelijk voorbij de grenzen van haar eigen beperkte vooruitzicht, zodat er nieuwe denkwegen open komen die het leven op de planeet verrijken en bruggen bouwen die de geestelijke met de materiële werelden verbinden.

Elke dag wanneer we de planeet in een onderling verbonden driehoekig patroon van licht, dat bezield wordt door de dynamiek van goede wil, omvatten en de Grote Aanroep laten weerklinken, reiken we naar de hemelen en brengen de grenzeloze vruchten en gaven van de geestelijke gebieden naar de aarde. En in onze stille momenten van weerspiegeling, zijn we het vermogen van Driehoeken indachtig om de mensheid een beetje verder te helpen in het betreden van het Pad van juiste verhoudingen tot God, tot elkaar en tot de kleine levens van het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. Zo helpen we ons planetaire Leven om juiste verhoudingen binnen alle gebieden van Zijn goddelijke manifestatie te brengen, zodat uiteindelijk “de druk van de wil van God van punt tot punt, van sfeer tot sfeer en van glorie tot glorie onbelemmerd voortgang zou kunnen vinden”.

MEDITATIE – BEHEERST ALLE UITBREIDINGEN VAN BEWUSTZIJN

Meditatie is omschreven als de voortdurende aanwending van het denkvermogen, het nadenken of contempleren over een bepaald onderwerp. Er zijn tegenwoordig vele meditatie-technieken – voor stressbeheersing en ontspanning, voor het verkrijgen van zelfbewustzijn, het bekomen van mentale helderheid, voor genezing of in het Driehoekenwerk, waar mensen elke dag zich enkele minuten van creatieve meditatie in gedachten verbinden om het bewustzijn van de mensen op te heffen.

Om te begrijpen hoe bewustzijn zich uitbreidt moeten we het woord *bewustzijn* definiëren, want het heeft meerdere betekenissen. Vanuit het perspectief van de leringen van de Tijdloze Wijsheid betreft het bewustzijn de verhouding tussen geest en stof – het is het middenpunt – de ziel van alle dingen die aan de objectieve vormen ten grondslag ligt. Volgens de geestelijke filosofie “*is het universum een verzameling van toestanden van bewustzijn*” en “*is ieder atoom in het universum begiftigd met bewustzijn*”. Volgens het woordenboek van Webster is bewustzijn “denkvermogen in de breedst mogelijke betekenis”, waarbij het denkvermogen de scheppende factor in de menselijke evolutie is. Deze bepalingen kunnen ons helpen begrijpen dat het individuele denkvermogen niet op zich staat maar een deel van het Universele Denkvermogen is, waarin alles met elkaar verbonden is.

Terwijl er verschillende inzichten zijn over de aard van het bewustzijn zullen slechts weinige denkers betwisten dat de menselijke vooruitgang afhangt van het creatieve gebruik van het denkvermogen. De oosterse filosofieën stellen dat om te ontwikkelen het denkvermogen zich moet verheffen boven de grenzen van het intellect naar de intuïtie of “zuivere rede”. Dan wordt het denkvermogen het orgaan van verlichting waarbij het fysieke brein “... een zeer fijn apparaat is dat ontvangt en overdraagt”.

De Tijdloze Wijsheid zegt ons dat “de techniek van meditatie alle uitbreiding van bewustzijn en het gehele proces van evolutionaire ont-plooiing beheerst”. Dit is gedachte-uitlokking. Meditatie-technieken mogen dan al deel uitmaken van een formele geestelijke praktijk, toch is

de diepe reflectieve gedachte van de wetenschapper of de creatieve denker op elk creatief gebied ook een vorm van meditatie. Een creatieve gedachte kan helpen om praktische oplossingen te vinden voor de wereldproblemen zoals ziekten, armoede en ondervoeding onder voorwaarde dat er een wil bestaat om zulke gedachte uit te voeren – vandaar de toepasselijkheid van de tijdloze wet dat “energie op gedachte volgt”. De opbouwende kracht van de gedachte wordt door individuen en groepen gebruikt om ideeën op te roepen die gebruikt kunnen worden om het algemene goede voor de mensheid te dienen. Bij voorbeeld zien Driehoeken werkers in hun denkvermogen energieën van licht en goede wil – energieën die worden gevisualiseerd, “ingebeeld”, die door de drie punten stromen van elke driehoek. De energieën van elke driehoek stromen door het planetaire netwerk en wanneer de Grote Aanroep weerklinkt, stromen licht en liefde in het menselijk bewustzijn. En op een hoger gebied, zo wordt ons gezegd, bereikt de geestelijke Hierarchy door meditatie een intense geestelijke gewaarwording.

De rol van de verbeelding, als een schep-pend werktuig in de meditatie, zou niet onderschat mogen worden. Ook Einstein bevestigde dat “verbeelding belangrijker is dan kennis”. Misschien is dat omdat de scheppende verbeelding het licht van de intuïtie binnen laat waardoor er een “samenvattend, inclusief begrip van het leven” ontstaat zonder een blijk van afgescheidenheid.

Nu, meer dan ooit, hangt de menselijke vooruitgang af van het constructieve gebruik van het denkvermogen en de verbeelding. De hoogste intellectuele verwezenlijkingen zijn slechts een fase in de menselijke vooruitgang – in de volgende stap moet de mensheid het denkvermogen schepend en wijs maar niet afbrekend gebruiken. De uitdaging voor de mensheid is het vervullen van haar bestemming, via het hoger denken, om “het uitdrukingsmiddel te worden voor het Universeel Denkvermogen” door middel van de juiste methode van meditatie.

HET PLANETAIRE NETWERK

Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het heroriënteert de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het bulletin verschijnen weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk.

One World Youth Project

Het 'One World Youth Project' werd opgericht in 2004 door een 18-jarige hogeschoolstudente, Jess Rimington. Jess fungeerde als een verbinding tussen haar hogeschool in Massachusetts, VS en een school in Addis Abeba, Ethiopië.

Als gevolg van dit initiatief groeide het project omdat opvoeders over de hele wereld hun school met andere scholen begonnen te verbinden. Binnen de 12 maanden werd het project gevestigd als een niet-winstgevende inrichting door een team vrijwillige universiteitsstudenten in zeventien landen. Tussen 2004 en 2009 sloten er 67 scholen in 26 landen zich aan via email, Skype en Facebook om de inspanningen te coördineren.

De eenvoudige maar vooruitziende opdracht van het project bestaat erin om scholen van over de hele wereld met elkaar te verbinden "om een wederzijds respect en begrip tussen de studenten op te bouwen en om te voorzien in de algemene levensvaardigheden die nodig zijn om succes te boeken in de onderling verbonden 21^{ste} eeuw."

1850 M Street NW, Suite 1150
Washington DC 20036, USA

T: 00 1 202 747 0357

W: <http://oneworldyouthproject.org>

E: info@oneworldyouthproject.org

Emerging Earth Community

De 'Emerging Earth Community' vertegenwoordigt het scheppende werk van twee geestelijke zieners en het is een inspanning "om begrip voor de ingewikkelde aard van de huidige milieuproblemen te verruimen.

Hun projecten zijn:

1. Onderzoek van het universum: dit is een Multi-media project en geeft het epische verhaal van de kosmos, de aarde en de menselijke veranderingen. Het bevat een HD film, een boek, een opvoedkundige DVD en een website: www.journeyoftheuniverse.org.
2. Een Forum over religie en ecologie: dit is een internationale multireligieus project aan de Yale Universiteit in de VS. Door middel van conferenties, publicaties en een website onderzoekt het Forum religieuze wereldbeelden, teksten en normen om het menselijk begrip van de complexe aard van de huidige milieuproblemen te verbeteren. (details zie hieronder)
3. Een handvest voor de aarde: dit is een verklaring van de basisbeginselen om een rechtvaardige, duurzame en vreedevolle wereldwijde gemeenschap in de 21^{ste} eeuw te bouwen. Zij verduidelijken: "het is onderschreven door duizenden voor-aanstaande wereldwijde instellingen; er wordt gezocht om een nieuw gevoel van onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid te doen ontstaan voor het welzijn van de menselijke familie en de wijdere levende wereld."

www.emergingearthcommunity.org

Forum over religie en ecologie

De visie van het Forum is "het scheppen van een nieuw academische studierichting die gevolgen heeft voor de milieupolitiek". Het Forum legt uit: "dat er een nieuwe kracht van het religieus milieudenken groeit in de kerken, de synagogen, de tempels en moskeeën over de hele wereld. Alle grote religies hebben nu verklaringen over het belang van de ecologische bescherming en honderden uit het volk voortkomende projecten zijn naar voor getreden".

The Forum on Religion and Ecology
Yale University
School of Forestry and Environmental Studies
195 Prospect Street, New Haven, CT 06511, USA

E: fore@religionandecology.org

W: <http://fore.research.yale.edu/>

DE DRIE GEESTELIJKE FEESTEN

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus - **het Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil**. Door het standvastig en volhardend meditatie-werk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid.

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen te weegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt.

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde.

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel.

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft,

die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII: 29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreikt. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als **Wereldaanroepdag**.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

(Uit het pamflet de **drie grootste Geestelijke Feesten**)

Paasfeest: 6 april 2011

Wesak : 5 mei 2011

Feest van Christus - Wereldaanroepdag: 4 juni 2011

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat om juiste verhoudingen te bevorderen.

Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken:

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW 1A 2EF
UK

Case Postale 5323
40 Rue du Stand
1211 Genève 11
ZWITSERLAND

120 Wall Street
24th Floor
New York, NY 10005
USA

www.triangles.org