



# DRIEHOEKEN

---

BULLETIN N° 191

Maart 2015

## HET BINNENLATEN VAN HET LICHT

De spirituele filosofie leert ons dat “het grote thema van het LICHT aan onze gehele planetaire doelstelling ten grondslag ligt”. De charme en de grootsheid van het licht – geestelijk en fysiek – is van die aard dat het reeds talloze eeuwen de aandacht trekt van de filosofen, de artsen, de wetenschappers, de religie en verwanten. Tijdens de laatste honderd jaar of zo hebben zich merkwaardige ontwikkelingen in de wetenschap voorgedaan waaruit zich nieuwe perspectieven in onderzoek en ontdekkingen hebben ontplooid. Kunstmatig licht verlicht onze steden, dorpen en snelwegen. De op licht gebaseerde technologieën – gamma stralen, x-stralen en ultra violet stralen – worden uitgebreid in de geneeskunde toegepast. En wie kan, met de hulpmiddelen, de bekwaamheden en de doortastende aandacht van de gevestigde wetenschap voorspellen wat er de komende jaren in het onderzoek van het licht en van de op licht gebaseerde technologieën zal gevonden worden om het menselijk welzijn te bevorderen?

Er is eveneens de inbreng van grote kunstenaars die via hun kunstwerken de kracht en de betekenis van licht en kleur hebben aangetoond door middel van het oproepen van een gevoel van eerbied en bewondering voor de natuur. Zo heeft William Turner, de grote Britse landschapsschilder die gekend wordt als de ‘schilder van het licht’, inspiratie gevonden in de teksten van Goethe, voornamelijk in het boek, de *Theorie van kleuren*. De fascinatie van Turner voor het licht was zo groot dat zijn laatste woorden voor het verlaten van deze wereld vermaard werden als “de zon is God”.

Het fysieke licht van de zon, 150 km hiervandaan, onderhoudt alle leven op aarde en dit op ontelbare manieren. Haar beschermende stralen (van licht en warmte) belevendigen de fysiek-etherische vormen die onontbeerlijk zijn bij het behouden van de gezondheid en het welzijn. Haar aanwezigheid trekt ook de kleine zaden vanuit de duisternis van de materie naar het volle licht van de dag om daar hun stralende offergaven tentoon te spreiden. Op een hogere wending van de spiraal schijnt het licht van de innerlijke geestelijke zon onophoudelijk, steeds zoekend om haar parels van wijsheid en de glorie van de Godheid die aan de gemanifesteerde wereld ten grondslag liggen, te openbaren.

In de esoterische wetenschappen wordt aangevoerd dat licht een gevolg is van de aandrang van het Leven Zelf. Wat dit in feite betekend is bijna onmogelijk te vatten. Niettemin gaat de spirituele filosofie verder met te stellen dat wanneer leven en vorm (geest en stof) tezamen worden gebracht er licht verschijnt. Ik wens te overwegen dat het vrijgeven van de energie van Shamballa (de levensenergie belichamend) gedurende de laatste paar decaden, en haar rechtstreekse interactie met de mensheid, een versterking van licht met zich brengt zodat als nooit tevoren de uiterst belangrijke onderliggende geestelijke, psychologische en structurele uitdagingen waaraan we heden het hoofd moeten bieden, worden onthuld.

Het zal niet overdreven zijn te stellen dat de mensheid ontwaakt uit haar lange sluimer in de duisternis. Er ontluikt een licht dat het menselijke denken verlicht en de huidige schaduwen van afgescheidenheid en verdeeldheid verdrijft. Het licht van het bewustzijn openbaart de grootsheid van de ophanden zijnde en progressieve ideeën die zich een weg banen naar de uiterlijke wereld om daar te worden verankerd. Laten we dus hard werken om te verzekeren dat het licht voortdurend de vermoeide sluiers van de aarde doordringt en de transformerende krachten van goede wil met zich brengt.

## **BEDENKINGEN OVER LICHT**

Men moet steeds in gedachten houden dat het grote thema van LICHT aan onze gehele planetaire bedoeling ten grondslag ligt.

Alice Bailey

Soms gaat ons licht uit en wordt het opnieuw ontstoken door een vonk van iemand anders. Ieder van ons heeft wel een reden om met grote dankbaarheid te denken aan hen die de vlam binnen in ons hebben ontstoken.

Albert Schweitzer

Ik ben niet verplicht om te winnen, maar ik ben verplicht waarachtig te zijn. Ik ben niet verplicht om te slagen, maar ik ben verplicht om te leven door middel van het licht in mij. Ik moet stand houden bij iedereen die rechtvaardig is, en hem bijstaan in zijn recht, en hem verlaten als hij verkeerd doet.

Abraham Lincoln

Het bestaan van de ziel zal ten slotte bewezen worden door de studie van licht en straling en door een komende, geleidelijke ontwikkeling in kleine lichtdeeltjes.

Alice Bailey

Iedereen moet beslissen om in het licht van creatieve onbaatzuchtigheid te gaan of in de duisternis van vernietigende zelfzucht.

Martin Luther King, Jr.

Zoals schatten op aarde worden ontdekt, zo verschijnt deugd uit goede daden, en wijsheid uit een zuivere en vredevolle geest. Om veilig door het leven te gaan hebben we het licht van de wijsheid en de leidraad van de deugd nodig.

Boeddha

Opdat het licht zo helder kan schijnen is de aanwezigheid van duisternis nodig.

Francis Bacon

Ga voort in het licht der dingen, laat de natuur uw gids zijn.

William Wordsworth

Voor zover we kunnen zien is het doel van de ziel van het menselijk bestaan om een licht te zijn in de duisternis van louter zijn.

Carl Jung

Het is waarlijk in de duisternis dat we het licht vinden, dus wanneer we treuren dan is dit licht ons het meest nabij.

Meister Eckhart

Zowel de winter- als de zomerzonnenevende zijn uitdrukkingen van liefde. Zij tonen ons de tegenstelling van licht en donker, uitzetting en samentrekking, dat onze ervaringen kenmerkt in de school hier op aarde, zodat we onze mogelijkheden kunnen herkennen wanneer we door het leven gaan.

Gary Zukav

Muziek is de rekenkunde van het geluid zoals de optiek is voor de meetkunde van het licht.

Claude Debussy

Eerst wanneer het licht van de rede van zijn glans wordt beroofd door de stralende zon van wijsheid, zullen alle dingen in hun juiste verhoudingen worden gezien ...

Alice Bailey

Als er licht is, dan is er ook duisternis; indien koude, warmte; indien hoogte, diepte; indien vast, vloeibaar; indien hard, zacht; indien ruw, glad; indien kalmte, tumult; indien voorspoed, tegenslag; indien leven, dood.

Pythagoras

Hoe ver een kleine kaars haar stralen kan sturen! Zo ook straalt een goede daad in een vermoeide wereld.

William Shakespeare

Ideeën zijn voor de literatuur wat licht is voor de schilderkunst.

Paul Bourget

Licht is de beste brug tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Agni Yoga

## **HET PLANETAIRE NETWERK**

**Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het heroriënteert de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het bulletin verschijnen weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk.**

---

### **Internationaal Jaar van het Licht**

Het jaar 2015 is door de VN in samenwerking met UNESCO en een consortium van wetenschappelijke instellingen uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Licht en de op licht gebaseerde technologieën.

[www.light2015.org](http://www.light2015.org)

### **Het Handvest voor Mededogen**

In 2008 won Karen Armstrong, een Britse auteur en verslaggeefster, de TED Prijs (een wereldwijde gemeenschap die naar een beter begrip van het leven zoekt) voor haar initiatief om een 'Handvest voor Mededogen' tot stand te brengen. Vele duizenden mensen hebben hieraan bijgedragen en het werd in november 2008 gelanceerd.

Het Handvest voor Mededogen roept ons allen op om van mededogen "een heldere, verlichte en dynamische kracht in onze gepolariseerde wereld" te maken. Het gaat verder met "mededogen kan de politieke, dogmatische, ideologische en religieuze grenslijnen doorbreken. Voortgekomen uit onze grote onderlinge afhankelijkheid is mededogen onontbeerlijk voor de menselijke verhoudingen en voor een bevredigende maatschappij."

Het Handvest voor Mededogen wijdt zich aan het bouwen van een wereldwijd netwerk van Mededogende Gemeenschappen waarin mensen uit elk gebied – zaken, gezondheid, opvoeding, regering, geloof en wederzijds geloof, vrede en geweldloosheid, de kunsten,

en allen die voor het behoud van het milieu ijveren – mededogen kunnen brengen in alles wat ze doen, en die verantwoordelijkheid zullen nemen om mededogen te doen ontvlammen bij de gehele gemeenschap om voor elkaar te zorgen en voor het welzijn van alle leden van de gemeenschap van geboorte over jeugd, adolescentie en volwassenheid tot de oude dag en de dood.

Charter for Compassion  
PO Box 10787  
Bainbridge Island, WA 98110, USA  
<http://charterforcompassion.org/>

### **Genootschap voor Culturele Integratie**

Het genootschap werd opgericht in 1951, geïnspireerd door de filosofie van Sri Aurobindo over integraal leven, als een centrum van universele religie en spirituele ervaring.

De drie voornaamste beginselen van het genootschap zijn: intercultureel begrip en harmonie, niet-sektarische universele religie, en een scheppende zelfontwikkeling en vervulling van het zelf.

Sedert 1951 heeft het genootschap een aantal specifieke evenementen over cultuur en religie, muziek en dans georganiseerd en het gaat verder met het aanbieden van lezingen over universele waarden en leringen van de grootste wereldreligies, geestelijke- en wijsheids-tradities. Het genootschap verklaart: "met het in ere houden van de geestelijke tradities van diverse culturen en religies, bevordert het genootschap de onderlinge uitwisseling van ideeën tussen de culturen uit het oosten en het westen, en scheidt zo een groter gevoel van onderlinge culturele harmonie en wereldvrede."

2650 Fulton Street at 3rd Avenue, San Francisco, CA 94118, USA  
t: 00 1 415 668 1559  
e: [culturalfellowship@sbcglobal.net](mailto:culturalfellowship@sbcglobal.net)  
w: [www.culturalintegrationfellowship.org](http://www.culturalintegrationfellowship.org)

## **DE DRIE GEESTELIJKE FEESTEN**

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus – **het Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil**. Door het standvastig en volhardend meditatie-werk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid.

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen te weegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt.

**Het Paasfeest.** Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde.

**Het Wesakfeest.** Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel.

**Het Feest van de Goede Wil.** Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft,

die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als God-mens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII: 29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha geprekeerd. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als **Wereldaanroepdag**.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

(Uit het pamflet de **drie grootste Geestelijke Feesten**)

**2014:**

**Paasfeest: 14 april**

**Wesak: 14 mei**

**Feest van Christus – Wereldaanroepdag: 12 juni**

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevende opvoedkundige instelling die bestaat om juiste verhoudingen te bevorderen.

**Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken:**

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW 1A 2EF  
UK

Case Postale 26  
1 Rue de Varembe  
1211 Genève 20  
ZWITSERLAND

120 Wall Street  
24th Floor  
New York, NY 10005  
USA

[www.triangles.org](http://www.triangles.org)