



DRIEHOEKEN

BULLETTIN N° 195

Maart 2016

HET LICHT BINNENLATEN

Vanaf midden de jaren 1940 en tot 2025, een periode van 80 jaar dat het ‘Stadium van de Voorloper’ genoemd wordt, heeft de mensheid zich actief bezig gehouden met het opbouwen van de tempel van het menselijk leven. Deze gewichtige en uitdagende periode is omschreven als “in wezen een voorbereiding om de te volgen werkwijzen te testen en heeft tot doel de juiste methoden en resultaten aan het licht te brengen”. Deze 80 jarige cyclus zal, als alles volgens plan verloopt, het stadium voor de eerste fase zijn van het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie. Die grote Levens van eindeloos en onvoorwaardelijk mededogen, Die wandelen in de geheiligde Hallen van Wijsheid en Die het Pad van Heelheid betreden, bereiden zich voor op “het objectieve werk van publieke expressie” en “om een nauwere telepathische betrekking en een innigere (hoewel strikt onpersoonlijke) band met Hun discipelen op alle stralen tot stand te brengen, zodat er een vrije gedachten-wisseling kan bestaan en daardoor een betere hiërarchische integriteit, die – wat er ook in de drie werelden moge gebeuren – niet verbroken of op enige wijze verzwakt kan worden”.

Het is dan niet te verwonderen dat die voor de menselijke familie een intense test en kritische tijden zijn, en terwijl er tijdens de laatste decennia een opmerkelijke vooruitgang is bereikt, is er echter een dramatische en onbetwistbare opkomst van afgezonderd denken, zoals het religieus extremisme, politiek nationalisme en buitensporig materialisme. De krachten van afscheiding zullen altijd manieren en middelen trachten te vinden om te destabiliseren, af te scheiden, en om in het collectief bewustzijn verwarring en angst te creëren. Deze trends veroorzaken, terwijl ze onvermijdelijk onvoorzien waren, belangrijke veranderingen bij vooruitziende staatsmannen en vrouwen, progressieve religieuze leiders, mensen van goede wil, en natuurlijk de vele miljoenen mensen die gevangen zitten in een oorlog, in geweld, in economische ontbering en gehele zelfzuchtigheid. Deze gebeurtenissen scheppen ook een ongekende migratie van mensen teweeg (sinds het einde van de tweede wereldoorlog). De mensheid is, in het zicht van zulke enorme uitdagingen rusteloos, onzeker en verward, toch altijd vindingrijk, en is op weg en slechts weinig landen blijven door dit zich ontvouwend drama onaangetast.

Hoe kunnen we dus voor betere wereldomstandigheden, de religieuze onverdraagzaamheid en de onverzettelijkheid, het nationalistisch denken dienen en na verloop van tijd een cultuur van de ziel doorheen het leven van de mensheid teweeg brengen. Een van de manieren waarop we deze neerwaartse spiraal kunnen neutraliseren is met het helpen ontwikkelen van een verlichte publieke opinie die zo gericht is op geestelijke beginselen en waarden dat deze negatieve ‘invloeden’ uiteindelijk in het licht van de rede, begrip en goede wil zullen ‘verdampen’. Het door Driehoeken voortdurend gedurende de dag, en elke dag, invoeren en inweven van verlichte goede wil in het uitgestrekte netwerk is een onontbeerlijk instrument om die duurzame en opbouwende veranderingen in bewustzijn teweeg te brengen.

En naargelang we het hoogtepunt van de jaarlijkse geestelijke cyclus, vastgelegd in de drie geestelijke Feesten, naderen, wordt ons eens te meer een diepgaande gelegenheid geboden om het licht binnen te laten en om een steeds groter wordende schoonheid in de menselijke aangelegenheden teweeg te brengen. Het is een vreugde en een voorrecht om deel te zijn van deze gaande en aanhoudende benadering van God en om in een tijdperk van licht in te luiden dat de zaden draagt van inspiratie, openbaring en boven al, juiste verhoudingen, de aanspoorder van geestelijke transformerende veranderingen tussen individuen, gemeenschappen en landen.

BEDENKINGEN OVER LICHT

Voor de rest van mijn leven zal ik nadenken over wat licht is.

Albert Einstein

Hoe ver straalt de kleine kandelaar haar stralen! Zo schijnt een goede daad in een vermoeide wereld.

William Shakespeare

Men moet altijd in gedachten houden dat het grote thema van LICHT aan ons geheel planetair doel ten grondslag ligt. De volledige uitdrukking van volmaakt LICHT is, occult verstaan, het levensdoel van onze Planeetlogos. Licht is de grote, fascinerende onderneming in de drie werelden van menselijke evolutie; overal schatten de mensen het licht van de zon als onontbeerlijk voor een gezond leven; enig idee van de menselijke drang naar licht kan worden begrepen indien u de schittering aanschouwt van het stoffelijk verwekt licht waarin wij leven wanneer de nacht valt en dit vergelijkt met de wijze waarop de straten en huizen der wereld werden verlicht voor de ontdekking van gas en later van elektriciteit. Het licht van kennis, als de beloning van de opvoedingsprocessen, is de aansporing achter al onze grote onderwijsinstellingen in elk land in de wereld en is het doel van veel van onze wereldorganisatie; de terminologie van licht beheerst zelfs onze berekening van tijd. Het mysterie van elektriciteit ontplooit zich geleidelijk voor onze verrukte ogen en de elektrische aard van de mens wordt langzaam bewezen; later zal worden aangetoond dat de mens, door de gehele menselijke samenstelling en vorm heen, hoofdzakelijk uit licht atomen is samengesteld en dat het licht in het hoofd (waarmede de esoterici zo vertrouwd zijn) geen fictie of verdichtsel van wens denken of een begoochelende verbeelding is, doch definitief tot stand wordt gebracht door de vereniging of het ineenvloeien van het licht inherent in de stoffelijke bestanddelen zelf en van het licht der ziel.

Men zal ontdekken dat dit wetenschappelijk bewezen kan worden. Tevens zal worden aangetoond dat de ziel zelf licht is en dat de gehele Hiërarchie een groot lichtcentrum is, die ervoor zorgt dat de symboliek van het licht ons denken, onze benadering tot God beheerst en ons in

staat stelt iets te begrijpen van de bedoeling der woorden van Christus 'Ik ben het Licht der wereld'. Deze woorden houden een bedoeling in voor alle ware discipelen en bieden hun een analoog doel dat zij voor zichzelf bepalen als het doel om het licht te vinden, zich het licht toe te eigenen ten einde zelf lichtdragers te worden. Het thema van licht loopt door alle Wereld Geschriften; het denkbeeld van verlichting bepaalt de gehele opleiding die gegeven wordt aan de jeugd der wereld (hoe begrensd de toepassing van dit denkbeeld ook moge zijn), en de gedachte aan meer licht beheerst al de opkomende verlangens van de menselijke geest.

Wij hebben het begrip nog niet uitgestrekt tot het centrum van het leven waar de Hoogbejaarde verblijft, de Eeuwige Jongeling, de Heer der Wereld, Sanat Kumara, Melchizedek — God. Toch stroomt uit dat centrum wat genoemd wordt het licht van het leven, het hemels licht. Dit zijn vooralsnog lege woorden totdat wij als getrainde ingewijden weten dat licht een symptoom en een uitdrukking is van het leven en dat in wezen, occult en op een mysterieuze wijze, de termen licht en leven onderling verwisselbaar zijn binnen de grens van de planetaire niet te overschrijden cirkel. Buiten die grens — wie weet het? Licht kan beschouwd worden als een symptoom, een reactie op het samentreffen en dientengevolge het samensmelten van geest en stof.

Alice Bailey

Het bewustzijn is een moreel licht dat het goede pad verlicht.

Georg Hegel

Opvoeding is de voortgang van de duisternis naar het licht.

Allen Bloom

Alle leven ontstaat en ontwikkeld zich onder de invloed van ... licht ...

Goethe

Alle materie is bevroren licht.

David Bohm

Verlichting betekent het opnemen van de volle verantwoordelijkheid voor uw leven.

William Blake

HET PLANETAIRE NETWERK

Het planetaire netwerk van licht, liefde en dienst hervormt het mentale klimaat van de planeet, en het heroriënteert de mensheid naar geestelijke gewoonten en waarden. De groepen en de activiteiten die in het bulletin verschijnen weerspiegelen de verschillende aspecten van het netwerk.

De International Light Association

De International Light Association (ILA) werd in 2003 in België opgericht. De missie van ILA is het delen en verspreiden van informatie, opvoeding, inwijding en het bevorderen van onderzoek, en het scheppen van een openhartig, breeddenkend en geïntegreerde gemeenschap op het gebied van Licht.

De Association is een uitzonderlijk samenwerkende groep die licht en kleurtherapie toepassen, en gezondheidswerkers, wetenschappers, opvoeders, ambachtslieden, kunstenaars, architecten, interieurontwerpers en filosofen die gedreven zijn om de laatste theorieën, technieken en technologieën te leren en toe te passen aangaande de manier hoe licht en kleur de gezondheid kan bevorderen, de prestaties kunnen verbeteren en leren over en doen toenemen van het bewustzijn.

Haar bedoelingen zijn om:

- Het ontwikkelen van een netwerk van mensen die de aandacht richten op het therapeutisch gebruik van licht.
- Het bepalen van professionele standaards en de ontwikkeling van een genetische code op het gebied van het licht en de toepassingen ervan.
- Het verspreiden van informatie over de draagwijdte van licht.
- Het voorzien van een geïntegreerde opvoeding over licht en haar toepassingen.

- Het internationaal bevorderen van de invloedssfeer van licht, haar toepassingen en links naar de leden en hun werk.
- Het vertegenwoordigen van professionelen in het gebied van licht.
- Het ontvangen en verspreiden van fondsen voor het steunen van relevant onderzoek en opvoeding.

ILA zal haar 13^{de} conferentie houden in Wenen, Oostenrijk, van 20 tot 23 maart 2016 op de Sigmund Freud Universiteit. De Conferentie heeft tot doel om de bredere kennis over licht mee te delen.

Op zaterdag 19 maart zal er een pre-conferentie zijn door Dr. Jacob Liberman over het thema 'Het volgen van de wetenschap van licht en visie naar de innerlijke vrede en vervulling'.

Enkele van de andere thema's op de Conferentie zijn: 'Licht kijkt naar u uit', 'Hoe een internationaal experiment met fotonen uw persoonlijke werkelijkheid vormt', 'Licht en kleur in de Psychotherapie', 'Licht in actie', 'Licht en gezondheid – Het bouwen van verlichting', 'Kleur & geluid gebaseerd op de verandering van het hartritme', 'Auditieve chromotherapie in een Psychologisch Trauma', 'Het gebruik van geluid gekoppeld aan gekleurde lenzen voor een Psychotherapeutisch effect', 'Licht therapie voor psychologische groei (transformatie)', 'Hygeia gekleurd licht, waardigheid en gelukzaligheid', 'Kleuren die mijn leven maken – Kleurengram, de bron gerichte kleurenbiografie', 'Het gebruik van data om de resultaten van lichttherapie te verbeteren', en 'Doorgangen van geluid en licht – zwarte gaten en daar voorbij'.

Elk jaar viert ILA ook een Internationale Licht Dag (ILD) die gehouden wordt op 21, 22 en 23 september om de kracht van licht te herkennen.

e: info@ilacolor.org

w: www.international-light-association.org

Triangles Webinar: Uitzending elke maandag

www.lucistrust.org/triangles/webinar

DE DRIE GEESTELIJKE FEESTEN

Er zijn drie belangrijke geestelijke feesten die het hoogtepunt vormen in de jaarlijkse cyclus – **het Paasfeest, het Wesakfeest en het Feest van Goede Wil**. Door het standvastig en volhardend meditatie-werk van talrijke enkelingen en groepen in alle delen van de wereld, volbrengen deze feesten een subjectieve verandering in het bewustzijn van de mensheid.

In de toekomst zullen alle mensen met geestelijke geneigdheid dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een samenvoeging van geestelijke bronnen te weegbrengen, en een verenigde spirituele inspanning, samen met een gelijktijdige aanroep. Het vermogen hiervan zal zichtbaar zijn. De drie grote Feesten worden ieder jaar geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden en hebben een langdurige jaarlijkse geestelijke inspanning tot gevolg, die de rest van het jaar beïnvloedt.

Het Paasfeest. Dit is het feest van de verrezen levende Christus, de leraar van alle mensen en het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie. Hij is de uitdrukking van de Liefde van God. Op deze dag wordt de Geestelijke Hiërarchie, die Hij leidt en bestuurt, erkend, en wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods liefde.

Het Wesakfeest. Dit is het Feest van de Boeddha, de geestelijke bemiddelaar tussen het hoogste geestelijke centrum, Shamballa, en de hiërarchie. De Boeddha is de uitdrukking van de wijsheid van God, de belichaming van Licht en de aanwijzer van het goddelijke doel.

Het Feest van de Goede Wil. Dit is het Feest van de geest van de mensheid die naar God streeft, die overeenstemming zoekt met de Wil van God en die toegewijd is aan de uitdrukking van juiste men-

selijke verhoudingen. Ter gelegenheid van dit Feest tweeduizend jaar geleden, heeft de Christus de mensheid vertegenwoordigd en heeft Hij vóór de Hiërarchie gestaan, in de aanblik van Shamballa als Godmens, de Leider van zijn volk en “de oudste uit vele broers” (Romeinen VIII: 29). Ieder jaar, op deze tijd, heeft Hij, vóór de gehele samengekomen Hiërarchie, de laatste toespraak van de Boeddha gepreikt. Dit is daarom een Feest van Intense Aanroep en oproep van een fundamenteel streven naar broederschap en naar menselijke zowel als geestelijke eenheid; in het menselijk bewustzijn stelt het de resultaten van het werk van de Boeddha en van de Christus voor. Dit feest wordt ook gevierd als **Wereldaanroepdag**.

Deze drie Feesten maken deel uit van de verenigde geestelijke toenadering van de mensheid, hoewel zij nog niet sterk genoeg met elkaar verbonden zijn. De tijd zal komen, dat al deze drie Feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden, en op deze manier zal er een grote spirituele eenheid tot stand gebracht worden en de uitwerking van de Grote Toenadering, nu zó dichtbij voor ons, zal door de gezamenlijke aanroep van de mensheid over de gehele planeet gestabiliseerd worden.

(Uit het pamflet de **drie grootste Geestelijke Feesten**)

2016:

Paasfeest: 23 maart

Wesak: 22 april

Feest van Christus – Wereldaanroepdag: 21 mei

Driehoeken is een activiteit van werelddienst, waarin mensen zich met elkaar in gedachten verbinden in groepjes van drie, om zo een planetair netwerk van driehoeken van licht en goede wil te scheppen. Met behulp van een wereldgebed: de Grote Aanroep, roepen zij licht en liefde aan als een dienst aan de mensheid. Aanvullende informatie is op verzoek verkrijgbaar bij Driehoeken. Het Driehoekenbulletin is voor mensen van goede wil en wordt viermaal per jaar uitgegeven in het Tsjechisch, Deens, Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands. Driehoeken is een activiteit van de Lucis Trust, een niet winstgevend opvoedkundige instelling die bestaat om juiste verhoudingen te bevorderen.

Schrijf voor verdere informatie en documentatie naar Driehoeken:

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW 1A 2EF
UK

Case Postale 5323
40 Rue du Stand
CH-1211 Genève 11
ZWITSERLAND

120 Wall Street
24th Floor
New York, NY 10005
USA

www.triangles.org