

A photograph of the Aurora Borealis (Northern Lights) in a dark night sky. The aurora displays vibrant green and purple bands of light. In the foreground, the dark silhouettes of evergreen trees are visible against the glowing sky.

# In Resonantie met de Levende Aarde

*Beschouwingen over het  
rentmeesterschap van de aarde*

## In resonantie met de levende aarde

### *Beschouwingen over het rentmeesterschap van de aarde*

De verhouding van de mensheid tot het goddelijk ontwerp, zoals het bestaat, is die om de drie hogere rijken op onze planeet en de drie lagere natuurrijken in hechte verbinding te brengen waardoor de mensheid als een reinigingscentrum functioneert voor goddelijke energie. De dienst, welke de mensheid betrachten moet, is om eenheid, harmonie en schoonheid in de natuur tot stand te brengen door de ziel in alle vormen tot een werkende verbonden eenheid te vermengen. Dit wordt eerst individueel verworven, vervolgens grijpt het in groepsformatie plaats en ten slotte komt het door middel van een geheel natuurrijk tot uiting.

*Alice Bailey*

Vandaag, meer dan ooit, moet het leven gekenmerkt worden door een gevoel van universele verantwoordelijkheid, niet enkel van land tot land en van mens tot mens, maar ook van mens tot de andere vormen van leven.

*De Dalai Lama*

Als je de geheimen van het universum wil ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling.

*Nikola Tesla*

Omdat alle levende wezens, inbegrepen de mensen, uit deze enige broedplaats is voortgekomen moet er van het begin af aan een bio-geestelijke component van het universum bestaan hebben. We moeten inderdaad zeggen dat het universum een gemeenschap van subjecten is eerder dan een verzameling van objecten. Dit werd al in vroegere tijden door de inheemse volkeren van de wereld erkend.

*Thomas Berry*

Een moderne naturalist is dan niet langer iemand die niet verder gaat dan een postzegelverzamelaar, die lijsten en veldonderzoek registreert. Zij of hij kent de plaatselijke fauna en flora als onderdelen van een raadselachtig, in toenemende mate diep, mysterie – een eenheid van organismen, waar de westerse

cultuur, minstens sedert de tijd van Mesopotamië, getracht heeft zichzelf boven te stellen. De moderne naturalist is hierin nu in feite een soort afgezant geworden, werkend om de goede verhoudingen met alle biologische componenten die de mensheid uit haar morele universum had verbannen, te herstellen. ... Hoe moet een naturalist vandaag zich het gebied tussen de natuur en de cultuur voorstellen? Hoe moet hij of zij handelen, gelovend zoals velen dat de westerse beschaving haar eigen biologie bezoedeld door zo sterk te investeren in een materiële vooruitgang? En wetende dat velen die de macht hebben in de bedrijfswereld en in de politiek de natuur beschouwen als ongepast, een ondoelmatigheid in hun plannen voor een probleemloze continue toekomst.

*Barry Lopez*

De toekomst van het leven op aarde hangt af van ons vermogen om te handelen. Vele individuen doen wat ze kunnen, maar echt succes kan enkel tot stand komen als er een verandering plaats vindt in onze economieën en onze politiek. Ik heb in mijn leven het geluk gehad iets van de grootste spektakels te zien die de natuur te bieden heeft. Natuurlijk hebben wij een verantwoordelijkheid om aan de toekomstige generaties een planeet achter te laten die gezond is, en bewoonbaar voor alle soorten.

*Sir David Attenborough*

Of wij en onze politici het al of niet weten, de natuur maakt deel uit van al ons handelen en onze beslissingen en zij heeft meer stemrecht, een langer geheugen en een strikter rechtvaardigheidsgevoel dan wij.

*Wendell Berry*

Er bestaan geen niet-heilige plaatsen; er zijn enkel heilige plaatsen en onheilige plaatsen.

*Wendell Berry*

Noodzakelijkerwijs is er een subtiele indirecte aanroep die voortdurend uit de drie ondermenselijke rijken in de natuur opstijgt, maar die aanroep vormt zijn brandpunt in het menselijke rijk, want dat rijk is de ontvangende en de overbrengende middelaar voor deze rijken, juist zoals de Hiërarchie de ontvangende en overbrengende middelaarster voor ieder menselijk beroep geweest is en nog is. Merkt hierbij op het prachtig in elkaar grijpen en de zuivere onderlinge verhouding, tot stand gebracht door onze Planeetlogos.

*Alice Bailey*

Het klimaat is een gemeenschappelijk bezit, het hoort iedereen toe en is voor allen bedoeld. Een zeer solide wetenschappelijke eensgezindheid toont dat we vandaag getuige zijn van een verontrustende opwarming van het klimatologische systeem. In de laatste decennia werd deze opwarming vergezeld door een voortdurende stijging van het zeeniveau en, zo blijkt, door een toeneming van extreme weersgebeurtenissen, zelfs als een wetenschappelijk vaststelbare oorzaak niet aan elk specifiek fenomeen gekoppeld kan worden. De mensheid wordt opgeroepen om de noodzaak van verandering van levensstijl, productie en consumptie te erkennen, teneinde deze opwarming, of ten minste de menselijke oorzaken die ze teweeg brengen of versterken, te bestrijden.

*Paus Franciscus*

... wij zullen slechts ons gevoel van verwondering en ons gevoel voor het heilige terugvinden als we het universum buiten onszelf erkennen als een onthullende ervaring van die ontzagwekkende tegenwoordigheid waaruit alles tot aanschijn kwam. Het universum is inderdaad de eerste heilige werkelijkheid. Wij worden heilig door onze medewerking aan deze meer sublieme dimensie van de wereld over ons.

*Thomas Berry*

Maar het meest verbazingwekkend ding over bomen is hoe sociaal ze zijn. De bomen in een woud zorgen voor elkaar, ze gaan soms zelfs tot het uiterste om de stonk van een gevelde boom die al drie eeuwen geleden is geveld te voeden, door deze met suikers en andere voedingsstoffen te voeden, en deze zo levend te houden. Slechts enkele stronken werden zo gevoed. Misschien zijn het de ouders van de bomen die het woud van vandaag uitmaken. Het meest belangrijke middel voor de boom om verbonden te blijven is een 'woud wide web' van schimmels die de vegetatie verbinden tot een verbonden netwerk dat het delen van een enorme hoeveelheid aan informatie en goederen mogelijk maakt. Wetenschappelijk onderzoek naar een begrip van de verbazingwekkende vermogens van dit partnerschap tussen schimmel en plant staat nog in de kinderschoenen.

*Tim Flannery*

De uiterlijke woestijnen in de wereld worden groter omdat de innerlijke woestijnen zulke grote afmetingen hebben aangenomen.

*Paus Benedictus XVI*



Toen ik 45 jaar geleden begon met het opnemen van natuurgeluiden had ik geen idee dat mieren, larven van insecten, zeeanemonen en virussen een eigen geluid hadden. En inderdaad dat hebben ze. En dit heeft elke natuurlijke habitat op de planeet. ... De gematigde en tropische regenwouden brengen elk in feite een levendig dierlijk orkest voort, nl. die onmiddellijke en georganiseerde uitdrukkingen van insecten, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren. En elk muzikaal panorama dat voortkomt uit de wilde natuur brengt haar eigen unieke kenmerk met zich mee, dat een ongelooflijke hoeveelheid informatie bevat...

*Bernie Krause*

De inzichten van de grote religies zijn niet altijd aangenaam. Hoe kunnen we zelfopoffering aanprijzen – en onze consumptie beperken – wanneer een enorme reclame-industrie zich richt op het aantrekkelijk maken van de consumptie, wanneer de economische systemen afhangen van een steeds toenemende consumptie? Het is economische onzin om elk menselijk wezen te waarderen, om de mindervaliden en de bejaarden die niet langer economisch actief zijn, te steunen. Men kan meer winst maken door zich stil van mensen die de economische groei belemmeren te ontdoen. Maar dat doen we niet. Waarom? Omdat menselijke wezens weten dat zulke handelingen verkeerd zijn. We moeten een soortgelijke gevoeligheid ontwikkelen ten opzichte van het milieu en erkennen dat sommige dingen, ongeacht hoe rendabel en aantrekkelijk ze op korte termijn ook zijn, eenvoudig fout zijn.

*Margaret Barker*

Het Hebreeuws woord voor mens – *adam* – is nauw verbonden met de term *adamah*, wat in het Hebreeuws “grond” of “aarde” betekent. Voor de oude Hebreeuwse mens was mens zijn een aardbewoner zijn (zoals in Genesis, waar de eerste mens – Adam – geschapen wordt uit de aarde die uiteindelijk tot aarde wederkeert). Op een gelijkaardige manier is het Engelse woord *human* verwant met het Engelse *humus* (of grond). Beide zijn afgeleid van de vroeg Indo-Europese wortel die “aarde” of “grond” betekent, en dit suggereert dat in het Engels, zoals in het Hebreeuws, datgene dat het best de mens beschrijft onze eigen afgeleide is van (en verwantschap met) de grond onder onze voeten.

*David Abram*

Of je het vrijheid voor dieren noemt, dierenrechten, dierlijk welzijn, of de dierenbeweging, de tientallen jaren sedert 1975 in de westerse cultuur hebben een toenemende intolerantie van geweld ten opzichte van dieren gekend.

*Steven Pinker*

... de vormbouwende aspecten van energie en de Wet van Aantrekkingskracht ... toont zich in de werking van de verschillende groepen van het Leger van de Stem. Het is dit Leger dat verantwoordelijk is voor de aantreking die het middel vormt om het materiaal dat vereist wordt door de vrije Geesten teneinde hun lichamen van openbaring samen te stellen, bijeen te brengen. De trilling, aangezet door het Geluid, dat de uitdrukking is van de Wet van Synthese, wordt gevolgd door de Stem of het Woord en dat Woord wordt, naarmate het buitenwaarts voortgaat vanuit het middelpunt naar de omtrek (want, occult begrepen, wordt het Woord 'gesproken vanuit het Hart'):

- a. Een zin.
- b. Zinnen.
- c. Uitspraken.
- d. Spraak.
- e. De myriaden natuurgeluiden.

Elk van deze termen kan uitgelegd worden in termen van aantrekkende energie en deze aantrekkende energie is eveneens de demonstratie van het leven van een Wezen van de een of andere graad.

“God sprak en de vormen werden gemaakt”.

*Alice Bailey*

Binnen de veiligheid en de privésfeer van mijn tuin onderzoek ik mijn toenemend begrip van het onderling netwerk van de natuur ... Mijn liefde en waardering voor de wereld van de natuur opent mijn hart, zodat ik in het geven ook open ben om te ontvangen. Ik breid elk van mijn zintuigen een beetje uit en word me meer bewust van de vroeger niet opgemerkte subtiele niveaus van communicatie en onderlinge verhoudingen waarmee ik mij met de planten, bomen, vogels en insectenleven rondom mij inlaat. Ja, mijn tuin is een heiligdom geworden: een plaats van veiligheid voor alles wat leeft binnen haar vier hagen, ik inbegrepen.

*Glennie Kindred*

Het fysieke lichaam van de aarde heeft een geestelijke energiestructuur, net zoals het menselijk lichaam binnen in zich een geestelijke energiestructuur heeft. Zoals door bijna alle spirituele tradities gekend wordt is het menselijk wezen de macrokosmos van het geheel. Naarmate we de overgang maken van een foetus op het individueel geestelijke vlak naar een wereldwijde dimensie van geestelijke bewustheid – weg van het individuele terug naar de Eenheid – is er een hele dimensie van geestelijke esoterische wetenschap die onthuld zal worden. ... Er is, in de hoeveelheid spirituele kennis die de mensheid eigen is, een begrip van de energiestructuur van de aarde die zeer werkelijk is net zoals uw eigen geestelijke energiestructuren werkelijk bestaan.

*Llewellyn Vaughan-Lee*

Enkel de liefde is in staat om levende wezens op zulke manier te verbinden om hen zo te vervolledigen en te volbrengen, want zij alleen neemt hen en verbindt hen met het diepste in henzelf. Alles wat we nodig hebben is ons te verbeelden dat ons vermogen tot liefhebben zich ontwikkelt totdat het de totaliteit van de mensen en de aarde omarmt.

*Teilhard de Chardin*

God sterft niet op die dag dat we ophouden te geloven in een persoonlijke godheid, maar wij sterven wanneer onze levens ophouden verlicht te zijn door de standvastige uitstraling, dagelijkse vernieuwd, van een wonder, de bron die boven elke reden verheven is. ... Wanneer de betekenis van de aarde zich verenigt met de betekenis van ons lichaam, worden we aarde van de aarde, een plant tussen de planten, een dier geboren uit de grond en deze bevruchtend.

*Dag Hammarskjöld*

Weinigen zijn totaal doof voor de preken van de naaldbomen. Hun preken op de bergen gaan naar onze harten; en als het grote publiek in de wouden zouden kunnen worden gebracht, zelfs maar voor een keer, om de bomen voor zichzelf te horen spreken, zouden alle moeilijkheden die de bescherming van het woud belemmeren verdwijnen.

*John Muir*

Ik, het vurige leven van de goddelijke essentie, ben in vuur en vlam voor de schoonheid van de weiden, ik schitter in de wateren, en ik brand in de zon, de maan en de sterren. ... Ik doe alles tot leven ontwakten.

*Hildegard von Bingen*

Het kan ook gebeuren, indien de wil en de genade verenigd zijn, dat als ik mediteer op de boom ik daarmee in een relatie getrokken word en de boom ophoudt een het te zijn. ... Heeft de boom dan een bewustzijn, zoals dat van ons? Daar heb ik geen ervaring mee. Maar bedenken dat je dit in uw eigen geval voor elkaar krijgt, moet je dan opnieuw het ondeelbare verdelen? Wat ik tegen kom is noch de ziel van een boom, noch een bosgodin, maar de boom zelf.

*Martin Buber*

Ecologie heeft twee kanten: biologisch en cultureel, of moreel. De mislukking om zich naar de wetten van de biologische ecologie te schikken kan een persoon biologisch doden, terwijl de mislukking om zich naar de culturele ecologie te schikken een persoon moreel kan doden. En er is geen kloof tussen beide, omdat er geen duidelijke grens is tussen natuur en cultuur.

*D.S. Likhachev*

### **Een gebed voor onze aarde**

Almachtige God, gij zijt aanwezig in het hele universum en in de kleinste van uw schepselen. Gij omarmt met uw mildheid alles wat bestaat.

Stort de kracht van uw liefde over ons uit, opdat we het leven en de schoonheid mogen beschermen. Vul ons met vrede, opdat we mogen leven als broeders en zusters, zonder iemand pijn te doen.

O God van de armen, help ons om de hen die in de steek gelaten zijn en die vergeten zijn op deze aarde te redden, want zij zijn in uw ogen waardevol.

Breng gezondheid in onze levens, opdat we de wereld mogen beschermen en niet uitbuiten, opdat we schoonheid mogen zaaien en niet vervuiling en afbraak.

Raak de harten der mensen die enkel naar eigen gewin kijken ten koste van de armen en de aarde.

Leer ons om de waarde van alles te ontdekken, om vervuld te worden met ontzag en contemplatie, om te herkennen dat we op diepzinnige wijze verbonden zijn met elk schepsel op onze reis naar uw oneindig licht.

Wij danken u omdat gij elke dag bij ons zijt.

Wij bidden u, bemoedig ons in onze strijd naar rechtvaardigheid, liefde en vrede.

*Paus Franciscus*



Het is door een groot aantal studies bewezen dat planten goed zijn voor onze psychologische ontwikkeling. Als je in een omgeving groen aanbrengt, vermindert het aantal misdaden. Gefolterde slachtoffers beginnen te genezen wanneer zij tijd doorbrengen in een tuin met bloemen. Dus hebben we hen, in een diep psychologische zin, nodig en ik veronderstel dat niemand hen werkelijk begrijpt.

*Jane Goodall*

De natuur is geen plek om te bezoeken. Het is onze thuis.

*Gary Snyder*

Het vernielen van de regenwouden voor economische winsten is zoals een schilderij uit de renaissance verbranden om een maaltijd te koken.

*E.O. Wilson*

Kijk opnieuw naar dat stipje (een foto van de aarde genomen van buiten het zonnestelsel). Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Met daarop iedereen die je liefhebt, iedereen die je kent, iedereen waar je ooit over gehoord hebt, ieder menselijk wezen dat ooit heeft bestaan en hun leven hebben geleefd. De verzameling van onze vreugde en lijden, duizenden vertrouwelijke religies, ideologieën, en economische doctrines, elke jager en plunderaar, elke held en lafaard, elke schepper en vernietiger van de beschaving, elke koning en plattelander, elk jong verliefd koppel, elke moeder en vader, hoopvol kind, uitvinder en onderzoeker, elke leraar van ethiek, elke corrupte politicus, elke “superster”, elke “hoogste leider”, elke heilige en zondaar in de geschiedenis van onze soort leefden daar – op een aardkluit in een zonnestraal.

*Carl Sagan*

De genegenheid en vervoering die we ervaren wanneer we over de natuur nadenken is een herinnering aan de tijd waarin we dieren, bomen, bloemen, aarde waren. Nauwkeuriger gezegd: het is het bewustzijn van de eenheid met alles, voor ons verborgen door de tijd.

*Leo Tolstoy*

Wij kijken uit naar tekenen uit de ruimte die van een verre beschaving komen. Maar ergens luisteren we niet naar de signalen die op onze aarde weerklinken, de roep van vogels en dieren. ... Luister naar de stemmen van de levenden!

*N.I. Sladkov*

Zij die over de schoonheid van de aarde nadenken vinden voorraden van kracht die zullen blijven bestaan zolang het leven aanhoudt.

*Rachel Carson*

Het menselijk lichaam trilt met dezelfde frequentie als moeder aarde. Dus in plaats van onze aandacht enkel te richten op het trachten de aarde te redden, die in overeenstemming met onze trillingen werkzaam is, denk ik dat het belangrijker is om met iedere andere één te zijn. Als je werkelijk de aarde wilt herstellen, moeten we de mensheid verbeteren. En door de mensheid te verenigen, genezen we de aarde. Dat is de enige manier. Moeder aarde zal blijven bestaan, met of zonder ons. Maar als ze ziek is, is dit omdat de mensheid ziek en afgescheiden is. En als onze trillingen slecht zijn, reageert ze daar op, zoals alle levende wezens doen.

*Suzy Kassem*

Wij staan op een uniek punt in onze geschiedenis. Nooit eerder hadden we zo een bewustheid van wat we de planeet aandoen, en nooit eerder hadden we de macht om er iets aan te doen. Wij hebben natuurlijk allemaal een verantwoordelijkheid om voor onze blauwe planeet te zorgen. De toekomst van de mensheid, en inderdaad van alle leven op aarde, hangt nu van ons af.

*Sir David Attenborough*

Ik heb hoop. De natuur is enorm veerkrachtig, de mensen zijn geweldig intelligent, de energie en enthousiasme die bij jonge mensen kan ontvlammen is grenzeloos, en de menselijke geest is ontembaar. Maar als we willen leven, moeten we ophouden afhankelijk te zijn van iemand anders om de wereld te redden. Het is aan ons – jij en ik, ieder van ons. Ikzelf heb mijn geloof in de kinderen gelegd.

*Jane Goodall*

De gehele orde van de natuur getuigt van een voortschrijdende beweging naar een hoger leven.

*Helena Blavatsky*

Dit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd: onszelf omvormen tot een soort ontwikkeling die weet hoe de schepping te respecteren.

*Paus Franciscus*

Wij hebben, zo niet in de geest, het opgepakt om onze aarde, onze moeder, Gaia Mater, te zien als een juweel in de ruimte. We hebben nu geen uitvlucht om haar onuitputtelijke rijkdom te veronderstellen, noch dat de ruimte die we hebben om te leven ongelimiteerd, want grenzeloos, is. Wij zijn de kinderen van dat grote blauwwitte juweel. Via onze moeder zijn we een deel van het zonnestelsel en daardoor deel van het hele universum. In de overduidelijke poëzie van dat feit zijn we de kinderen van de sterren.

*William Golding*

De vraag is...of we er op welke manier dan ook in zullen slagen de natuurlijke wereld als het ware terrein van de politiek te reconstrueren, de persoonlijke ervaring van de mens als eerste maatstaf van de dingen te rehabiliteren, de moraal boven de politiek en de verantwoordelijkheid boven onze verlangens te plaatsen, de menselijke gemeenschap betekenisvol te maken, de menselijke gemeenschap weer tot uitdrukking te brengen, de autonome, integrale en waardige mens "ik" als middelpunt van alle sociale actie te reconstrueren...

*Vaclav Havel*

En is slechts één plaats in het universum waar je zeker van kan zijn dat die beter kan worden, en dat is uw eigen zelf. Dus moet je daar beginnen, niet elders, niet bij andere mensen. Dat kan nadien, wanneer je aan uw eigen plekje hebt gewerkt.

*Aldous Huxley*

Goed gedaan is beter dan goed gezegd.

*Benjamin Franklin*

Rue du Stand 40  
Case Postale 5323  
1211 Genève 11  
Zwitsersland

Suite 54  
3 Whitehall Court  
London SW1A 2EF  
UK

866 United Nations Plaza  
Suite 482  
New York NY 10017  
USA

[www.worldgoodwill.org](http://www.worldgoodwill.org)

