

HET PARLEMENT VAN DE WERELDRELIGIES – GEDACHTEN OM OVER NA TE DENKEN

“Ik hoop dat de mensen die naar het Parlement komen zouden komen met een begrip van het belang van de liefde en de inclusiviteit, en hoe het de gehele mensheid ten goede komt. ... Om eenheid en harmonie in de wereld te bouwen is er nood aan liefde en inclusiviteit. We moeten de mensen zien als geestelijke wezens en de anderen niet als vreemden zien. We moeten in eenieder de kenmerken van de Schepper zien. Het tijdstip in de ontwikkeling van de mensheid is klaar voor deze liefde en inclusiviteit. Het is niet het ogenblik voor afgezonderdheid.” *S. Valerie Dana, National Spiritual Assembly of the Bahai's of the US.*

“Rabbi Jonathan Sachs spreekt over de liefde als gerechtigheid. Liefde kan eenvoudig niet een gevoel van onze harten zijn. Het moet omgezet worden in actie. ...[Liefde als gerechtigheid] betekent het huldigen van de rijke diversiteit van de menselijke spiritualiteit.” *Rabbi Rachel S. Mikva, Herman Schaalman Chair in Jewish Studies.*

Er zijn vele verschillen tussen de ene religie of geloof en de andere, doch wanneer we kijken naar de werkelijke doelstelling achter de verschillende filosofieën, leringen en methodes, vinden we dat ze in feite hetzelfde zijn. Alle leringen geven de raad om een goede mens te worden, over de noodzaak om in het dagelijks leven op de juiste manier te leven, en over de noodzaak om liefde toe te passen. Het feit dat er verschillende filosofieën en religies zijn is bijzonder nuttig, in plaats van dat het een probleem zou zijn, omdat de mensen zelf een verschillende instelling hebben. ... *Dalai Lama*

“Religies zijn enkel een kwestie van het uitleggen van de werkelijkheid – hoe de wereld geschapen werd of hoe we zijn ontstaan – maar het zijn tevens niet slechts een set geboden of morele omschrijvingen. In die zin zijn de religies niet meer dan concurrenten met andere verklarende systemen zoals de empirische wetenschap, of de wereldlijke ethiek. Wat aan de religies uniek is, is dat zij altijd de mogelijkheid verklaren om rechtstreeks in contact te komen met wat uiteindelijk ‘werkelijk’ is.” *David Hay*

Op een dag, na het bedwingen van de winden, de golven, de getijden en de zwaartekracht, zullen we voor God de energieën van de liefde in het gareel brengen, en dan, voor de tweede keer in de geschiedenis van de wereld, zal de mens het vuur ontdekken. *Teilhard de Chardin*

Er is haast een sensueel verlangen naar het zich één voelen met anderen die een bredere visie hebben. De immense voldoening van de vriendschap tussen hen die zich inzetten voor het bevorderen van de evolutie van het bewustzijn heeft een kwaliteit die onmogelijk te beschrijven is. *Teilhard de Chardin*

De meest treffende en wijsgerige manier om de evolutie van het universum te beschrijven zou ongetwijfeld zijn om de evolutie van de liefde na te gaan. *Teilhard de Chardin*

De tijd is gekomen om te beseffen dat een verklaring van het universum – zelfs een positieve – onbevredigend blijft tenzij ze zowel het inwendige als het uiterlijke van de dingen omvat; zowel van het denken als van de materie. De ware natuurwetenschap is datgene wat op een dag de inclusiviteit van de mens in zijn geheel in een coherent beeld van de wereld tot stand brengt. **Teilhard de Chardin**

Blijf trouw aan jezelf, maar schuif steeds op naar een groter bewustzijn en een grotere liefde! Uiteindelijk zult je uzelf verenigd weten met allen die, vanuit elke richting, de zelfde vooruitgang hebben bereikt. Want alles wat omhoog stijgt moet samenkomen. **Theilard de Chardin**

“Liefde begint wanneer we ons ego opzijzetten en plaats maken voor iets anders.” **Rudolf Steiner**

“Als we niet in onszelf dit diep geworteld gevoel geloven dat er iets hoger dan onszelf bestaat, zullen we nooit de sterkte vinden om in iets hoger te evolueren.” **Rudolf Steiner**

Kijk uit voor de te verbolgen rechtschapenheid. Al snel zult u hen aantreffen in het be-gaan of het strikt vergoelijken van wangedrag dat ze zo heftig hebben afgekeurd. **Sri Aurobindo**

Alle ware liefde en alle opofferingen zijn in de natuur in feite de tegenstelling van het primaire egoïsme en haar scheidende dwaling; het is haar poging zich om te vormen van een noodzakelijke eerste fragmentatie naar een herwonnen eenheid. Alle eenheid tussen de schepselen is in feite een zichzelf vinden, een fusie met datgene waarvan we afgescheiden zijn, een ontdekken van onszelf in de anderen. Maar het is alleen een goddelijke liefde en eenheid die in het licht kunnen bezitten wat de menselijke vormen van deze dingen in de duisternis nastreven.” **Sri Aurobindo**

Liefde is het wezen van alle religie, mysticisme, en filosofie. **Hazrat Inayat Khan**

God is liefde – drie woorden die een oneindige wereld van de denker openen die er naar verlangt om de diepten van het geheim van het leven te peilen. **Hazrat Inayat Khan**

“Duisternis kan de duisternis niet verdrijven; enkel het licht kan dat. Haat kan de haat niet verdrijven; enkel de liefde kan dat.” **Martin Luther King Jr**

“De mens moet evolueren want alle mensen komen in conflict met een methode die wraak, agressie en vergelding verwerpt. De basis voor zulke methode is de liefde.” **Martin Luther King Jr**

Bij het spreken over de liefde verwijzen we niet naar een of andere sentimentele emotie. Het zou onzin zijn om de mens aan te sporen om hun onderdrukker op een hartelijke manier lief te hebben [...]. Wanneer we spreken over het liefhebben van onze vijanden [...] spreken we over de liefde die uitgedrukt wordt door het Griekse woord Agape. Agape betekent niets sentimenteel of in de grond hartelijk; het betekent begrip, verlossende goede wil voor alle [zieke] mensen, een overweldigende liefde die niets terug verwacht.”
Martin Luther King Jr

... Iedereen die op significante wijze blootgesteld is aan eender welke religieuze traditie en die er niet enkel negatief op reageert of deze onvermijdelijk volledig verwerpt, wordt tot op zeker hoogte gevormd door die ‘andere’ traditie. In de mate dat iedereen zijn of haar ervaring is, indien zij door iets zijn gevormd, vormt dit een deel van hen, deel van wie ze zijn, een deel van hun identiteit. Als dit waar is dan volgt daar uit dat een beeld van de verhoudingen tussen geloofsovertuigingen als de uitwendige verhoudingen tussen relatieve vaste standpunten ontoereikend is. Ik wist niet welk soort beeld of beelden dit zouden moeten vervangen. Wat we volgens mij nodig hebben is een nieuw en dynamisch beeld, een dat de werkelijkheid van de enorme dynamische wereld weerspiegelt die we vandaag aan de grenzen van onze religieuze geloofsovertuigingen vinden. **Gene Reeves**

... bij het onderzoeken van de grenzen waar de geloofstradities elkaar raken en met elkaar beginnen spreken, kunnen we de oorspronkelijke stem van het Mysterie beginnen waarnemen, van waaruit al deze tradities uiteindelijk voortkomen, de God van de ecologie zowel als de God van de kathedraal. **David Sprangler**

Religie is de methode waarbij de eenheid van de onderscheiden zelve met de ene ongedifferentieerde Geest tot stand wordt gebracht. Veel van de ongerustheid en onzekerheid die zo kenmerkend is voor onze tijd, is waarschijnlijk toe te schrijven aan het chronisch gevoel van een onbevredigd verlangen waardoor de mens, die van nature religieus is, maar veroordeeld door de omstandigheden om geen religie te hebben, door het lijden wordt gehinderd. **Aldous Huxley**

Omvattende Rede is het onderwerp van de inwijdende meditatie voor de tweede straaldiscipel en ontwikkelt dat inherent goddelijk vermogen waardoor de discipel in staat wordt gesteld het onderdeel van het aangevoelde Geheel in zijn geheel precies te begrijpen. Dit ruime, toch uitvoerig gespecificeerde, doel of deze universele erkenning is voor mij uiterst moeilijk uit te leggen of voor u om te bevatten. Aan de tweede straal is de naam gegeven van de Straal van Gedetailleerde Kennis en waar deze term is gebruikt, heeft de beginneling noodzakelijkerwijze de nadruk gelegd op het woord „detail“. Deze straal zou beter genoemd zijn kunnen worden de Straal van Gedetailleerde Eenheid of de Straal van het Goddelijk Patroon of van schoonheid in verwantschap. Dit eist van de discipel zijnerzijds een zeer hoog punt van samenvoegend begrip. **Alice Bailey, Esoterische Psychologie II**, blz. 393-4

Inwijding is in wezen een zich verruimende serie van omvattende herkenningen. **Alice Bailey**, *De Stralen en de Inwijdingen*, blz. 341

Een van de tekenen van het gereed zijn voor inwijding is het vermogen om die omvattende entiteit te zien. **Alice Bailey**, *Discipelschap II*, blz. 343

Liefde is dat alomvattende, niet kritische, magnetische begrip, die levenshouding welke, in groepswork, de ongereptheid van de groep bewaart, het groepsritme gaande houdt en niet duldt dat bijkomstige voorvallen of levenshoudingen der persoonlijkheid het groepswork schaden. **Alice Bailey**, *Discipelschap I*, blz. 59

... Geen-schade-veroorzaken ... sluit in, ..., een positieve uitdrukking van evenwichtigheid, een omvattende zienswijze en een goddelijk begripen. **Alice Bailey**, *Esoterische Genezing*, blz. 527

Deze groep van werelddienaren kent aan het woord „geestelijk” een brede betekenis toe. Zij menen er de betekenis aan te mogen verlenen van een alomvattende poging tot menselijke verbetering, opheffing en begrip. Zij hechten er het begrip aan van verdraagzaamheid, internationale samenvattende omgang godsdienstige alomvattendheid en alle denkrichtingen, die verband houden met de esoterische ontwikkeling van de mens. **Alice Bailey**, *Witte Magie*, blz. 414

Maar wanneer, symbolisch gesproken, de Verenigde Naties tot daadwerkelijke en feitelijke macht zullen zijn gekomen, dan zal het welzijn der wereld verzekerd zijn. Wat is dat welzijn anders dan liefde in handeling? Wat is internationale samenwerking anders dan liefde op wereldschaal? **Alice Bailey**, *Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie*, blz. 603

Wil tot liefhebben betekent liefde voor het grotere Geheel en de bekwaamheid om datgene te doen wat nodig is voor het welzijn van de groep, op de juiste wijze en met de vereiste kundigheid. Het houdt in de geschiktheid tot een daadkrachtig optreden waar dit nodig blijkt, omdat de discipel visie heeft die zich ver in de toekomst uitstrekt en niet wordt misleid door een onmiddellijk perspectief. Hij werkt en bereidt tot de toekomst voor. Het is, met andere woorden, de liefdevolle bedoeling om de gehele wereld in vlam te zetten voor de nieuwe idee van de „geest van verhoudingen”, te beginnen met het eigen zelf van de discipel, zijn gezin en zijn naaste groep. Dit is de wil tot vuur. Het verdient aanbeveling om diep over deze ideeën na te denken. **Alice Bailey**, *Discipelschap I*, blz. 720

Wat is de oplossing voor deze ingewikkelde en moeilijke verhouding over heel de wereld? Een nieuwe voorstelling van waarheid, want God is geen fundamentalist; een nieuwe benadering van goddelijkheid, want God is altijd bereikbaar en vraagt heden geen uiterlijke tussenpersonen; een nieuwe manier van uitleggen van de oude geestelijke leringen, want de mens ontwikkelde zich en hetgeen passend was voor de mensheid

in haar jeugdijaren, past nu niet meer voor de volwassen mensheid. Dit zijn dwingende veranderingen.

Niets kan tenslotte het opkomen van de nieuwe wereldgodsdienst verhinderen. Door de eeuwen heen was dit altijd zo en zal het altijd zo zijn. Er bestaat geen eindterm in de voorstelling van waarheid; zij ontwikkelt zich en groeit om tegemoet te komen aan de groeiende vraag om licht van de mensheid. Zij zal verwezenlijkt en ontwikkeld worden door de geestelijk gezindten in alle kerken; hun denkvermogens staan open voor de nieuwe inspiratie vanuit Gods Denkvermogen; zij zijn breeddenkend en vriendelijk en hun persoonlijk leven is zuiver en strevend. ... Het probleem van de vrijheid van de menselijke ziel en haar individuele verhouding tot de immanente God en de transcendente God is een geestelijk probleem, waar elke wereldgodsdienst op dit ogenblik tegenaan kijkt. **Alice Bailey**, *Problemen der Mensheid*, blz. 138-9